



Protestantse
Kerk

Mei 2024

Kerk in IJsselmonde

Adriaen Janszkerk

Groene Tuinkerkerk

Pelgrimskerk

De geest krijgen

Ga je mee naar de
EO-jongierendag?

Kun jij leven van
genoeg?

Kinderkleding
over?



9ko=kinderoppas kn=kinderdienst tn=tienerdienst	Zondag 5 mei Bevrijdingsdag	Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag	Zondag 12 mei	Zondag 19 mei 1e Pinksterdag	Zondag 26 mei
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	10.30 uur: ko + kn dhr. Alco van Heiningen		10.30 uur: ko + tn ds. Hans Schaap Kinderdienst	10.30 uur: ko + kn ds. Hans Schaap	10.30 uur: ko + kn dhr. Nico Bontenbal
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	10.00 uur: ko + kn dhr. M. van Welie	09.30 uur: ko + kn ds. H.P. Hummel	10.00 uur: ko + kn dhr. N. van Splunter	10.00 uur: ko + kn ds. D. van Vreeswijk Samendienst	10.00 uur: ko + kn ds. D. van Vreeswijk
GROENE TUINKERK Groene Tuin 353	10.00 uur: Mw. M. van Weerden Collecte: Diaconie + KA		10.00 uur: Dhr. P. H. de vries Moeder+Wezenzondag Collecte: Kerk in Actie	10.00 uur: Mw. ds. H. Hummel Collecte: Zending	10.00 uur: Ds. E. Bijl Collecte: Kerk
Nw. SONNEBURGH	10.00 uur: ds. W.F. Jochemsen	10.00 uur: dhr. A.A. Hofland	10.00 uur: dhr. J. van Egmond	10.00 uur: mw. G. de Kwant- van der Vlist	10.00 uur: ds. A.L.A. den Besten
MEERWEIDE	10.30 uur: Mw. A. Schram			10.30 uur: Ds. E. van Halsema	
MAASSTAD Ziekenhuis, Maasstadzaal	10.00 uur: dhr. Alex Olsen geestelijk verzorger Maasstad Ziekenhuis		10.00 uur: mw. M. Verzendaal, geestelijk verzorger Maasstad Ziekenhuis	10.00 uur: dhr. E. Boleij, geestelijk verzorger Maasstad Ziekenhuis	10.00 uur: mw. Joke van Rosmalen
SMEETSLAND	11.00 uur: Dhr. G. Kruit				

Predikanten

Groene Tuinkerkerk
Mw. ds. H.P. Hummel
06 - 15 86 64 02
predikant.groenetuinkerkerk@gmail.com



Adriaen Janszkerkerk
Ds. J. Schaap
010 - 304 02 33
06-36 43 83 98
schaapherder@solcon.nl



Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk
06-19 63 61 26
ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl



Geestelijk verzorgers

Meerweide
Ds. E.A. van Halsema
06-46 64 22 98
rienne.van.halsema@aafje.nl



Smeetsland
Mw. Karin Bos
karin.bos@aafje.nl
Debbie Schröder
dschroder@aafje.nl

Sonneburgh,
locatie Ravenswaard
06 - 36 58 64 96
Gea de Kwant-van der Vlist
gea.dkwant@sonneburgh.nl
dinsdag en woensdagochtend aanwezig



Kerkelijk werker

Groene Tuinkerkerk
Mw. M. van Weerden
06 - 140 509 68
groenetuin.kerkelijk@gmail.com



Contact pastoraat

Adriaen Janszkerkerk
Ferdy van Mastrigt
06 - 36541515



Pelgrimskerk
mw. Louise den Hartog
06 - 49 74 73 56
pastoraat@kerkinijsselmonde.nl



Inhoud

Van de redactie

Het is voorjaar. Je gaat het steeds meer merken: het is langer licht, de vogels beginnen 's ochtends steeds vroeger te zingen en de eerste voorjaarsbloeiërs hebben al plaatsgemaakt voor een uitbundige bloesemconfetti. Binnenkort vieren we Hemelvaart en nog iets later vieren we het Pinksterfeest. Het thema van deze uitgave is "de geest krijgen". Iets wat wij vieren tijdens Pinksteren.

Dit cadeau van God, laat zich omschrijven in een aantal eigenschappen (talenten) die je hebt meegekregen toen je werd gedoopt. Het kunnen eigenschappen zijn die in het verlengde liggen van talenten die je al hebt, maar het kunnen ook compleet nieuwe gaven zijn.

God vraagt ons te leven volgens de gaven van de geest: liefde, vriendschap, vreugde, vrede, goedheid, geduld, zachtmoedigheid en ingetogenheid.

Dat is niet altijd even gemakkelijk. Het is dan ook niet de taak van de Heilige Geest om alle obstakels uit de weg te halen, zodat je zelf nooit meer moeite hoeft te doen. Sterker nog, leven met de Heilige Geest kan soms best eens oncomfortabel zijn. De Geest daagt mensen uit om een beter persoon te worden.

Probeer eens wat dingen uit: test wat jou energie geeft, waar je positieve reactie op krijgt, wat je leuk vindt om te doen. Best een kans dat je op die manier jouw gave tegenkomt!

Corrie Melenberg
Redactielid



Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u iets leuks te melden of wilt u in een van de rubrieken? Mail dit dan naar redactie.ajk@gmail.com

<i>Rooster kerkdiensten</i>	2
<i>Van de redactie / inhoudsopgave</i>	3
<i>Stiltepagina</i>	4
<i>Overdenking</i>	5
<i>Groen geloven</i>	6
<i>Kunst en het verhaal</i>	7
<i>Muziek</i>	8
<i>Gedichten</i>	9
<i>Boekbespreking</i>	10
<i>Bijbelleesrooster/puzzel</i>	11
<i>Gezamenlijke berichten</i>	12
<i>Groene Tuinkerker</i>	13
<i>Hervormd IJsselmonde</i>	17
<i>Adriaen Janszkerker</i>	18
<i>Pelgrimskerk</i>	20
<i>Samen</i>	22
<i>Servicepagina</i>	23
<i>Kinderpagina</i>	24

Pag. 9



Pag. 16



Pag. 12



Pag. 19



*N*a deze woorden blies Hij over hen heen en zei:
'Ontvang de Heilige Geest'

Johannes 20:22



Bron: Nieuwe Bijbelvertaling 21

Overdenking

De Geest geven

“Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! ‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft’, zo zegt de Schrift.” – Johannes 7: 37-38

Een fascinerende tekst, waarin Jezus een machtige belofte uitspreekt. Johannes voegt er aan toe dat Jezus doelde op de Geest die hij zou geven, als vervulling van de oude woorden van de profeet Joël: Ik zal mijn Geest uitgieten over al wat leeft... Als een waterkan die wordt uitgegoten en maar blijft stromen. Als een waterval die met onverminderde kracht blijft klateren...



Jezus geeft in deze tekst een inkijkje in het grote heilsplan van God. In dat heilsplan zien we als het ware een dubbele beweging. Ik vergelijk het met het beeld van de bloedsomloop. We zien aan de ene kant de beweging naar het hart toe. Zoals onze bloedcellen elke keer weer door het hart worden gepompt om nieuwe zuurstof op te nemen, zó hebben wij het levend water van Jezus nodig om zelf leven te ontvangen. We horen in Jezus' uitnodiging een echo van Jesaja 55:

Hierheen! Hier is water,
Voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld...

Jezus deed zijn uitnodiging met luide stem, op de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Terwijl drommen mensen stonden toe te kijken en de priester een kan water leeg goot als een gebed om regen voor het nieuwe seizoen – begint Jezus te roepen: Laat wie dorst heeft, bij mij komen en drinken! Jezus gaf de geest – dat wil zeggen hij stierf aan het kruis – om onze dorst te lessen en ons zijn Geest te geven. Zoals bloed altijd weer naar het hart toestroomt om daar nieuwe zuurstof te krijgen, zo zijn we altijd weer aangewezen op het levende water dat de levende Heer aan ons wil uitdelen.

De andere kant is de beweging van het hart vandáán. Zoals onze bloedcellen vanuit het hart weer rondgepompt worden tot in de haarvaten van onze hersenen, onze vingertopjes en tenen – om het lichaam

te voorzien van zuurstof en afvalstoffen af te voeren – zó verlangt God ernaar dat zijn levend water dóór ons heen stroomt naar zijn wereld. Dan komt die belofte in beeld: “rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft”. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. We horen hier een echo van Ezechiël 47, het visioen van de tempelstroom. Het begint als een heel klein, onbeduidend stroompje vanuit de tempel in Jeruzalem, maar zwelt aan tot een rivier die – overal waar hij komt – leven brengt. Ezechiël zegt het zo:

“Dit water... mondt uit in de dode zee. Wanneer het de zee in stroomt wordt het water daar zoet. Het zal er wemelen van levende wezens, overal waar de rivier stroomt komt leven, er zal vis zijn in overvloed... Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen...”

Laat dat een beeld zijn van ons leven en dat van onze kerken. Dat we een bron van zegen zijn voor anderen. Dat ook door óns toedoen iets van het zoute in deze wereld zoet mag worden. Dat er – mede dankzij ons – nieuw leven ontstaat in de levens van anderen.

Misschien denk je wel: dat klinkt wel mooi, maar dat kan ik niet... Of misschien vraag je je af: hoe kan ik dat water dan door mij heen laten stromen? Laten we het niet al te groot maken. Ik geloof dat we het levend water kunnen laten stromen als we ons leren afstemmen op de ‘stille zachte stem’ van Gods Geest in onze harten en daar gehoor aan geven. Dat gevoel dat je iemand moet opbellen, een berichtje sturen, op iemand afstappen om te vragen: ‘hoe gaat het?’ Niet meedoen met mopperen of roddelen, maar klaar staan voor mensen en naar ze luisteren, met het gebed in je hart: “God, laat iets van uzelf zichtbaar worden in deze situatie.” Om het water te laten stromen moet je misschien soms iets in jezelf overwinnen: een stukje schroom, of wat dan ook. Vertel het tegen hem en hij zal je erbij helpen!

Laat het volgende lied ook ons gebed zijn (Leid mij Heer, o machtig Heiland):

Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later,
dat uw Geest over allen koom'.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
Kom Heer Jezus in uw kracht
Kom Heer Jezus in uw kracht!

Uw dienaar, Hans Schaap





ZUINIG EN ROYAAL

Leven van genoeg

“Een christen herken je eraan dat hij de Schepper erkent en dat hij gehoorzaam is aan het gebod om gegeven bezit niet te laten verstoffen, maar om er nieuw leven mee mogelijk te maken. Hij zal dienstbaar willen zijn aan het welbevinden van de gemeenschap en zich afvragen: waaraan heb ik genoeg? Wat overschiet laat hij circuleren in de gemeenschap.”

Paul Schenderling is econoom en een van de oprichters van Leven van genoeg, een beweging van mensen die willen leven binnen de draagkracht van één aardbol. Denk na voor je iets nieuws koopt, bepleit hij. Bedenk eerst of wat stuk is nog gerepareerd kan worden. Vraag je af wat je samen met een ander zou kunnen kopen, of wat zou je kunnen lenen of delen. Maar als je dan iets aanschaft, richt je dan op kwaliteit. Op hoogwaardige producten die lang meegaan, die met respect voor de aarde zijn gemaakt en die recht doen aan anderen. En wees daarin royaal. Zelf wil Schenderling precies weten hoe en door wie zijn koffie gemaakt is en waaraan welk deel van de winkelprijs besteed is. Is de boer goed betaald? Is de grond er niet door uitgeput? Hoe

is de koffie naar Nederland toegekomen? “Als ik weet dat mijn koffie ook is gebrand, gemalen en verpakt in Ethiopië, komt wat ik ervoor betaal ten goede aan de gemeenschap daar. Zo geef ik door wat ik over heb, en laat ik die zegen als het ware terugstromen naar het land waar de koffieboon gegroeid is. De economie krijgt daar de kans zich te ontwikkelen, en mensen bloeien daarvan op.”

Wat overschiet heeft leven in zich, stelt Schenderling. Het is een geschenk van God dat moet stromen. Hij vergelijkt het met de Bijbelse talenten die aangewend moeten worden om de gemeenschap op te bouwen. “Als we royaal zijn, geven we het geschenk van het leven door. Als we zuinig aan gaan doen, alles oppotten of besteden aan onszelf, knippen we de stroom van leven af. Dat is onrecht en daar ageer ik tegen.”

www.levenvangenoeeg.nl

*Wat overschiet heeft
leven in zich*

Kunst en het verhaal

De nederdaling van de Heilige Geest

Anthony van Dyck
Anno 1619 - 1620

Museum Sancoussi te Potsdam
Bron: Wikipedia



Het moment waarop Jezus' volgelingen hadden gewacht, is eindelijk aangebroken: de neerdaling van de Heilige Geest op hen.

Dit werk is gekoppeld aan Handelingen 2:2 *"En toen de dag van Pinksteren ten volle was aangebroken, waren zij allen eensgezind op één plaats. En plotseling kwam er een geluid uit de hemel als van een ruisende, machtige wind, en het vulde het hele huis waar ze zaten. En er verschenen hun gespleten tongen als van vuur, en het zat op elk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in andere tongen te spreken, zoals de Geest hun liet uitspreken."*

Bovendien blijkt dat de uitstorting in Handelingen 2 niet de enige is die in de Handelingentijd plaats-

vond. In totaal is er zevenmaal sprake van een uitstorting van de geest, dan wel vervulling met de geest.

Anthony Van Dyck 1599 - 1641 was een Zuid-Nederlands schilder wiens talent werd herkend door zijn belangrijkste voorbeeld, zijn collega-Antwerpse schilder Peter Paul Rubens. Rubens nam Van Dyck in 1617 in dienst.

In 1632 verhuisde Van Dyck naar Engeland, waar de gepassioneerde kunstverzamelaar koning Karel I hem ook tot hofschilder maakte. Van Dyck ontwikkelde zich aan gevoeligheid, met het gebruik van warme zuidelijke kleuren. Typerend is Maria, altijd in haar blauwe mantel.

Tekst: Gerrit Buizer

Muziek

Twee gospel families - deel 2 The Staple Singers en The Winans

In april ging het over de familie Staples. Nu gaan we verder met het enige nog levende lid, dochter Mavis Staples. Ze is geboren op 10 juli 1939 en werd naar voren geschoven als leadzangeres door haar vader Roebuck Staples. Haar eerste solo album Mavis Staples verscheen in 1969. Het laatste solo album tot nu toe met Levon Helm van The Band, Carry me home, is uit 2022. Ze won een aantal Grammy Awards en speelde in films. De gospel albums zijn o.a. One true vine, Have a little faith en You are not alone. Ze zong ook mee bij Aretha Franklin en Phil Upchurch en met BeBe and CeCe Winans in 1991.

De Winans familie bestond uit 12 leden. Vader David 'Pop' Winans (1934-2009) en zijn vrouw Delores 'Mom' (1934) kregen 10 kinderen, waaronder Benjamin, bekend als BeBe, en Priscilla, bekend als CeCe). De Winans komen uit Detroit, de bakermat van de zwarte muziek. Vader David 'Pop' Winans groeide op bij zijn moeder Laura Glenn. Pop ging naar de kerk Macks Avenue Church of God in Christ in Detroit. Zijn grootvader Isaian Winans was daar ook voorganger.

Op 18 jarige leeftijd begon Pop in het bandje the Nobelaire waar hij saxofoon en clarinet speelde en zong.

Professional werd hij pas in de jaren 80 en samen met zijn vrouw maakte hij 2 albums. Het eerste Mom & Pop Winans uit 1989 werd genomineerd voor een Grammy in de categorie Best Traditional Gospel. Hun tweede album was The rest of my life uit 1991 met o.a. Go tell it on the mountains en de door hem zelf geschreven You've got to surrender en Who shall abide. Pops enige solo album heette Uncensored (Against the flow) en kwam in 1999. Het was een compilatie van oude en nieuwe nummers met o.a. This train en werd ook genomineerd voor een Grammy Award. Mom en Pop kwamen ook in christelijke tv programma's zoals bij presentator Benny Hinn in zijn TBN Praise the Lord.

Wordt vervolgd....

Ronald van Pelt
r.pelt48@upcmail.nl



Advertentie

SVF

Drechtsteden
Postbus 9111
3301 AC Dordrecht
Telefoon 085 - 1043037
drechtsteden@svf.nl

Midden Holland
Postbus 8020
3009 AA Rotterdam
Telefoon 085 - 1045052
middenholland@svf.nl

Wij zijn op zoek naar een administratieve duizendpoot (32 u - 40u per week regio Rotterdam)

SVF is een onderneming voor budgetbeheer en schuldhulpverlening en zoekt een nieuwe collega!

Hou je ervan als geen werkdag hetzelfde is? Ben je sociaal en praktisch ingesteld? En ben je een kei in het netjes regelen van allerlei administratieve taken, lees dan snel verder!

Wat ga je doen?

Je verricht voor cliënten allerlei administratieve en financiële handelingen. Denk aan het beantwoorden van mails, boeken van facturen, het maken van budgetplannen, het controleren van inkomen, (telefonisch) contact onderhouden met cliënten, hulpverleners, crediteuren en nog veel meer!

Je ondersteunt de collega's in de buitendienst en zorgt dat ze hun werk goed kunnen doen.

Op termijn kan er wellicht worden doorgegroeid een functie in de buitendienst. Afhankelijk van je inzet is er ruimte om te groeien.

Wie ben jij?

Je hebt minimaal een mbo werk- en denkniveau, je hebt een servicegerichte-en dienstverlenende houding, je bent zorgvuldig en precies in het verwerken van privacygevoelige informatie, je bent communicatief vaardig, zowel binnen- als buiten de organisatie. je weet om te gaan met MS Office en je bent in staat om nieuwe systemen snel eigen te maken, je durft je correct uit te spreken en je houdt het overzicht, je bent stressbestendig en kan wel tegen een stootje.

Geïnteresseerd in deze vacature? We maken graag kennis met je!

Heb je nog vragen? Neem even contact op met Rien de Raaf (06-34316491) of stuur een mail met je contactgegevens naar directie@svfmh.nl.

Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer gedichten van Ronald van Pelt



Saulus

Saulus

Later noemden ze je Paulus
Op weg naar Damascus
Om gelovigen te vermoorden
Die aan Christus toebehoorden
Dan straalt er onderweg een licht
Midden in jouw gezicht
En een stem zegt
Saul Saul waarom vervolgt je mij?

Saulus

Je bent nu blind

Ze moeten je wegbrengen als een kind
Naar de Rechterstraat naar Annanias een profeet
Die van God een opdracht krijgt en alles weet

Saulus

Niemand kan het geloven dat jij het bent
Want je wordt als vervolger herkend
Je leven is nu zelf in gevaar
Dat is niet zo raar
Vluchten over een muur in een mand
Wat is er eigenlijk met je aan de hand?



Paulus

Vroeger heette je Saulus
Je trekt nu de wereld rond
En zet je voet op vreemde grond
Je reisde iedere keer per boot
Je ontsnapte een paar keer aan de dood

Gegeseld, gevangen en geslagen
Jij deed het net als Jezus dragen
Schipbreuk en een slangenbeet
Die kwam uit het vuur dat was heet
Kreta, Malta, Rome
Daar is hij aangekomen
Met een beroep op de keizer



Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met ons? Mail het dan naar redactie.ajk@gmail.com

Boekbespreking

Al mijn geheimen onthult de waarde van het leven

Lynn Austin heeft het talent om de lezer te laten verdwijnen in een heel andere wereld.

Haar laatste roman *Al mijn geheimen* speelt zich af aan het einde van de 19de eeuw en is een echte Gilded Age roman. De vergulde eeuw is de periode van 1870 tot 1900 waarin sommige Amerikanen ontzettend rijk werden en gigantische huizen lieten bouwen. Het leven van de high society bestond uit het geven van feesten, pronken met mooie jurken, glitter en glamour, zien en gezien worden. Een flinterdunne laagje om een grotere leegte te bedekken. Dan hebben wij het nog niet over van het feit dat de tijden van economische voorspoed niet voor iedereen welvaart en gerechtigheid bracht.

Lynn Austin weet dit in haar roman heel scherp (en als je het vernis van Gilded Age letterlijk neemt ook gelaagd) neer te zetten met een boeiend verhaal van drie generaties vrouwen, die in deze tijd opgroeien en geconfronteerd worden met de gevolgen van de onverwachte dood van zakenman A.B. Stanhope.

Hij was de vader van de negentienjarige Adelaide, de man van Sylvia en de zoon van Junietta. Oma en moeder hebben na de dood van AB verschillende ideeën over de toekomst van Adelaide. Het meisje is nog niet getrouwd en zij en haar moeder erven nagenoeg niets om hun levensstijl vol te kunnen houden.

Moet Adelaide haar hart kunnen volgen of moet zij door middel van een huwelijk het leven wat zij altijd al heeft gekend veilig stellen? Sylvia doet haar best voor de laatste optie, terwijl Junietta Adelaide laat zien dat er meer is in het leven.

Deze gebeurtenissen worden afgewisseld met de levensverhalen van oma en moeder, waardoor het duidelijk wordt hoe hun leven is gevormd en wat zij aan waarden in zich hebben.

De vele ontwikkelingen in het verleden zorgen voor een boeiend verhaal. Het duurt wel heel lang voordat er iets van ontwikkeling van het karakter van Adelaide tevoorschijn komt. Zij wordt heen en weer geslingerd tussen haar loyaliteit voor haar moeder en oma. Wat zij zelf te bieden heeft, is op pagina 350 nog niet veel behalve een huis met 100 kamers.

Waar haar hart naar uit gaat, onderstreept uiteindelijk precies het belang van haar eigen benarde positie.

Op die manier laat Lynn Austin met haar verhaal zien, dat er meer te erven valt dan alleen glitter en glamour. Het is haar wel toevertrouwd om te laten zien hoe het christelijk geloof verschil maakt in het leven van haar hoofdpersonen.

Lynn Austin komt op dinsdagavond 14 mei naar de lezersavond van Boekhandel van Rietenschoten in de Pelgrimskerk. Ongetwijfeld zal zij dan meer vertellen over haar fascinatie voor de Gilded Age, waarin immigranten naar Amerika kwamen met de hoop op de sociale ladder te stijgen, terwijl sommige rijken van het een op het andere moment hun geld en hun status verliezen.

Antoinette Schram



Boekhandel Van Rietschoten lezersavond

De bekende en populaire Lynn Austin bezoekt Rotterdam op dinsdagavond 14 mei. U bent heel hartelijk welkom:

Tijdstip:

Inloop vanaf 19.15 uur met koffie en wat lekkers
Aanvang 19.30 uur.

Waar:

We organiseren deze avond in de zaal van de nabijgelegen Pelgrimskerk:
Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam.

Entree is gratis, wel graag uw aanmelding ivm de praktische voorbereidingen.

Aanmelden via boekhandel@vanrietschoten.nl

We zullen zorgen voor een gevarieerd en voor iedereen aantrekkelijk programma.

Fans van het eerste uur, en ook nieuwe lezers van de romans van Lynn Austin zullen kunnen genieten. De voertaal van Lynn Austin is uiteraard Engels, maar we zullen er voor zorgen dat ook in het Nederlands de avond kan worden gevolgd.

Na afloop is er gelegenheid voor aankoop van de boeken en uiteraard kunt u die laten signeren.

Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 Kerkscheuring in de Nederlandse Hervormde Kerk in 1886
 8 Iemand die lang in het buitenland woont 9 Ruw, koud, streng
 12 Wazig 14 Trend 15 Voorzetsel 16 Reus (nephil) en zoon van Arba
 17 Durf 18 Vervelend 20 Lichtende kring 21 Bloedarmoede
 23 A-kruis 25 Bijbelse streek van Esau 27 Naarstig
 29 Tijdperk 30 Stof in voeding zoals citroenzuur 32 Roem
 33 Ingedikt en stijf geworden vruchtensap 34 Is nu 1 met de TROS
 35 Rivier in Schotland 36 Stad in Denemarken 39 Alternatief voor de lift
 42 Diepe inzinking in de zeebodem 45 Europeaan 46 Taal van Pakistan
 48 Fries water 49 Vikingschip 50 Persoon op leeftijd 52 Honderdduizend euro
 53 Dierengezicht 54 Stad waar in 1618-1619 een synode werd gehouden die zorgde voor de afscheiding van de remonstranten.

Verticaal

1 Duivels wezen 2 Kennisoverdracht 3 Uitwonend 4 Vrouwelijke
 primaat 5 Echo 6 Wedstrijd voor motoren in Assen 7 Gevaarlijke ziekte
 10 Maatschappelijke stand 11 Zestiende-eeuws schisma binnen het
 westerse christendom 13 Biersoort (Eng. afk.) 19 Soort dier 20 Gemeente
 in Gelderland 22 Voornaamwoordelijk bijwoord 23 Lid van een kerkelijke
 stroming die stelt dat alleen gelovigen gedoopt mogen worden 24 Geladen
 deeltje 26 Oude munt 28 Drank tegen verkoudheid 29 Vertrouwd
 31 Ontkenning 37 Ovaal 38 Onderzoek 40 Stad in de VS 41 Onrein dier
 volgens Lev. 11:13 43 IJzerhoudende grond 44 In het Hebreeuws is het
 roeach, in het Grieks pneuma 47 Kostelijk 51 Enzovoort (Lat. afk.)
 53 Senior (afk.).



©Wim De Weerd - www.crossworldcommunication.com

Bijbelleesrooster mei

1	woensdag	Psalm 107:1-9
2	donderdag	Psalm 107:10-22
3	vrijdag	Psalm 107:23-32
4	zaterdag	Psalm 107:33-43
5	zondag	1 Johannes 4:1-10
6	maandag	1 Johannes 4:11-21
7	dinsdag	1 Johannes 5:1-12
8	woensdag	1 Johannes 5:13-21
9	donderdag	Psalm 47
10	vrijdag	Handelingen 1:1-14
11	zaterdag	Handelingen 1:15-26
12	zondag	Leviticus 23:1-14
13	maandag	Leviticus 23:15-22
14	dinsdag	Leviticus 23:23-36
15	woensdag	Leviticus 23:37-44
16	donderdag	Leviticus 24:1-9
17	vrijdag	Psalm 104:1-23
18	zaterdag	Psalm 104:24-35
19	zondag	Handelingen 2:1-13
20	maandag	Handelingen 2:14-24
21	dinsdag	Handelingen 2:25-36
22	woensdag	Handelingen 2:37-47
23	donderdag	Deuteronomium 4:41-5:5a
24	vrijdag	Deuteronomium 5:5b-21
25	zaterdag	Deuteronomium 5:22-33
26	zondag	Deuteronomium 6:1-9
27	maandag	Deuteronomium 6:10-25
28	dinsdag	Handelingen 3:1-10
29	woensdag	Handelingen 3:11-26
30	donderdag	Handelingen 4:1-12
31	vrijdag	Handelingen 4:13-22

Dodenherdenking

Bevrijdingsdag

Hemelvaartsdag

Pinksteren





Gezamenlijke berichten



Terugblik op de solidariteitsmaaltijden

We kijken terug op vier gezellige maaltijden. Er zijn weer heerlijke soepen gekookt en daar hebben we van genoten. De pannen zijn weer opgeruimd tot volgend jaar. De opbrengst van de collecten was dit jaar bestemd voor Youth for Christ. Zij verkondigen het evangelie aan jongeren op straat. Ze hebben ook huiskamerprojecten in IJsselmonde. Twee medewerkers en twee stagiaires hebben verteld hoe ze werken op de pleinen en in de huiskamers. Ze gaan met de jongeren een relatie aan om hen te vertellen over Jezus. Het waren inspirerende verhalen. Het bedrag dat we ophaalden is € 543,85. Daarmee hopen we een steentje bij te dragen aan hun werk. Tot slot willen we alle bezoekers nogmaals bedanken voor hun komst en hun goede gaven.

Gezamenlijke diaconieën Rotterdam IJsselmonde.



Kinderkledingbank

Ben je ook de kast van je kind(eren) aan het omhangen en uitzoeken? Heb je nog mooie kleding over? Denk dan aan de 'kledingbank' van de Stormpolder!

We organiseren elke eerste zaterdag van de maand een kledingverkoop van kinderkleding in de maten 86-176 tegen hele kleine prijsjes. Ook verzamelen we babykleding.

We kunnen alles wat nog mooi, schoon en heel is gebruiken, maar we worden extra blij van zomerkleding en kleding in de maten 152-176 zowel voor jongens als voor meisjes!

Mensen weten ons steeds meer te vinden! Zeg het voort en welkom! **4 mei zijn we er weer!** Kleding kun je afgeven bij Henriette Bontenbal, Benedenrijweg 451 of bij Marja de Ron, Kreeksehaven 7. We kunnen het ook bij je ophalen, bel me gerust: 06-44 44 59 59 (Marja). Dankjewel alvast!

Nieuw record: Bijbel in 72 talen voor het eerst vertaald

100 miljoen mensen kunnen nu voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de 72 talen waarin de Bijbel of een deel ervan voor het eerst vertaald werd in 2023. Dat meldt een gisteren verschenen rapport van United Bible Societies (UBS), het samenwerkingsverband van de 155 Bijbelgenootschappen. Niet eerder kwamen in één jaar in zoveel talen een Bijbel of Bijbelgedeelte gereed.



(Scan de QR-code voor meer informatie.)



Bijbelvertaaloverzicht per 1 januari 2024

Hoeveel mensen hebben de Bijbel in hun eigen taal?



- Geen Bijbel: 5,96 miljard
- Nieuwe talen: 824 miljoen
- Bijbelgedeelten: 447 miljoen
- Zeer Bijbelgedeelten: 188 miljoen
- Volledige Bijbel: Ca. 7,6 miljard

In hoeveel talen is de Bijbel beschikbaar?



- Volledige Bijbel: 943 talen
- Nieuwe Talen: 1.680 talen
- Bijbelgedeelten: 1.261 talen
- Zeer Bijbelgedeelten: 370 talen
- Tal die nog niet: Ca. 7.206



Groene Tuinkerkerk

Groene Tuin 353, IJsselmonde



VANAF HET DIJKJE

Mei

De meimaand is in ons land om te beginnen gekleurd door de Nationale Dodenherdenking en door Bevrijdingsdag op 4 en 5 mei. En verder ook door Hemelvaartsdag op donderdag 9 mei, 40 dagen na Pasen, en door Pinksteren op zondag 19 mei, 50 dagen na Pasen. En de dagen zijn nog alsmaar langer aan het worden...

Terugblik Paascyclus en Pasen 2024

De laatste week van maart mochten we aan het eind van de palmzondagviering de Stille week voor Pasen weer ingaan. De paascyclus was intens en indrukwekkend als elk jaar, met z'n rijke inhoud en verscheidenheid aan vormen, uitlopend op de vreugde van Paasmorgen. Ook de gezamenlijke passie-paasviering op dinsdagmiddag 26 maart mocht er zijn.

Nogmaals dank aan ieder die deze dagen een taak of rol had, voor of achter de schermen!



Liturgische schikking Paasmorgen 31 maart 2024
(foto Piet van Rikxoort)

Kerkdiensten

Na zondag 28 april, zondag Cantate (zingt), hoop ik in mei op pinksterzondag 19 mei bij ons in de kerk voor te gaan. Het is de bedoeling dat in de pinksterdienst ook de Doopgedachtenis wordt opgenomen. En ook hoop ik in de gezamenlijke dienst op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, voor te gaan - in de Pelgrimskerk.

Gesprekskring en gebedskring.

Op woensdagmorgen 24 april en op woensdag 29 mei komt de *gesprekskring* weer bij elkaar, om 10.30 uur. In mei is dit waarschijnlijk in de vorm van een uitje; informatie daarover volgt nog. De datum voor de *gebedskring* is woensdag 8 mei, om 12.00 uur.

Pastoralia

Dit keer zijn er drie berichten van overlijden.

Op 16 maart overleed in Smeetsland de heer **Joost Frederik Bax** (Frits), in de leeftijd van 92 jaar. Zijn begrafenis en de herdenkingsdienst bij ons in de kerk waren op zaterdag 23 maart.

Op 28 maart overleed de heer **Arie Lems** uit Sonneburgh, in de leeftijd van 91 jaar. Zijn uitvaartdienst en de begrafenis waren op 3 april in besloten kring.

En op 10 april overleed in Sonneburgh de heer **Jan Bil**, in de leeftijd van 90 jaar. Zijn uitvaartdienst bij ons in de kerk en de begrafenis waren op dinsdag 16 april.

Dat zij mogen rusten in vrede bij God.

In Memoriam



In memoriam (1)

Op 16 maart j.l. overleed **Joost Frederik Bax** (Frits), 92 jaar oud, oud-huisarts van Rotterdam-IJsselmonde. Zijn begrafenis op begraafplaats IJsselmonde en aansluitend de herdenkingsdienst in de Groene Tuinkerkerk waren op zaterdag 23 maart. In de dienst lazen we de eerste verzen uit Prediker 9, over de vreugde van het leven; het was in 1967 de huwelijgstekst van Frits en Gré Bax geweest. Aan de hand van 7 kaarsen verwoordden we de levensloop van Frits, en ook zoon Joost en dochter Liesbeth hadden een aandeel in de dienst. Na afloop was er nog gelegenheid om te condoleren in Hotel van der Valk.

Laat zijn nagedachtenis zijn vrouw Gré, hun kinderen met hun gezinnen, en ons allen tot zegen zijn.

In memoriam (2)

Op 10 april j.l. overleed **Jan Bil**, 90 jaar oud. Zijn uitvaartdienst in de Groene Tuinkerkerk en aansluitend de begrafenis op begraafplaats IJsselmonde waren op dinsdag 16 april. In de dienst lazen we uit Mattheus 7 over een man die zijn huis op een rots bouwt; vers 24 was in 1958 de huwelijgstekst van Jan en Bep Bil geweest. In de dienst kwam terug wat Jan er zelf bij leven voor had aangedragen. Dochters Hanny en Carla hadden een aandeel in de dienst en ook namens de woongroep IJ-93 werd gesproken.

Gelegenheid tot condoleren was er in de aula van begraafplaats IJsselmonde.

Laat zijn nagedachtenis zijn vrouw Bep, hun kinderen en kleinkinderen, en ons allen tot zegen zijn.

Van alles 'voor het laatst...'

De datum van mijn emeritaat, zondag 7 juli, nadert. Als dienstdoend predikant mocht ik eind maart voor het laatst voorgaan in de Stille Week en met Pasen. En er gaat nog meer 'voor het laatst' volgen de komende tijd, zowel op zondagen als door de week - allemaal kleine afscheidsmomenten op zich, richting begin juli...

Tot slot

Ik sluit mijn kopij deze maand graag af met een tekst van Marijke de Bruijne, het derde couplet van lied 691:1

*In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te
gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel,.....*



Ik wens u een heel gezegende mei-maand toe!

ds Hermie Hummel



Bevrijdingsdag

Psalm 72

*Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon,
om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvelen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.*

De kleinste categorie van liederen in het liedboek is die van 'Bevrijdingsdag'.

Het zijn slechts twee liederen. Naast het Wilhelmus (lied 708) is dat lied 709:

'Nooit lichter ving de lente aan dan toen uw hand ons volk bevrijdde.'

Maar eigenlijk vind ik dat -het hierboven geplaatste - psalm 72 er ook bij hoort.

Het is een koningspsalm die met Salomo wordt verbonden en waarin gebeden wordt voor het welzijn van de koning en het volk. Je kunt er ook een verlangen naar wijsheid en woorden van kennis, van onderscheiding van geesten in lezen.

Dat word duidelijk als je ook de andere coupletten biddend leest.

En laten dat nou net de drie gaven van de heilige Geest zijn, drie van de negen, die in 1 Korinthe 12: 8-10 worden genoemd.

Gaven waar we toelevend naar Pinksteren naar mogen verlangen. En die we mogen opmerken als we goed luisteren om ons heen en moedig blijven spreken van wat ons bezielt: een nieuwe wereld waarin eenieder in vrede leeft.



Marjan van Weerden,
Kerkelijk werker



BLOEMENDIENST

Zondag 17 maart

Vandaag was de fam. Van den Akerboom 69 jaar getrouwd dus dat was zeker een bloemetje waard.



Zondag 24 maart

Mw. Hukema van de Veenoord werd op 25 maart 88 jaar.

Zondag 31 maart

Op 28 maart werd mw. Van Dordrecht 88 jaar.

En op 3 april mw. Boering 89 jaar.

Zondag 7 april

Deze zondag gingen de bloemen naar twee echtparen.

Op 5 april was de fam. Kruithof 63 jaar getrouwd

en op 6 april de Fam. Hagendijk 60 jaar getrouwd.

Zondag 14 april

17 april werd mw. De Jager van de Dadeluin 85 jaar.

Alle jarigen en jubilerende echtparen namens de gemeente hartelijk gefeliciteerd.

Bedankjes:

Hartelijk dank voor het prachtige boekje dat ik kreeg voor mijn verjaardag, we hebben er lang van genoten. Will Tamse.



Hartelijke bloemengroeten van
Reini van der Meer 06 2194 7617
Joke Busse 06 4869 62352

Actie Zonnepanelen Groene Tuinkerkerk

Onze Groene Tuinkerkerk is niet alleen een Fair Trade kerk, maar ook een zogenaamde groene kerk. Dit houdt in dat het kerkbestuur veel investeert in de verduurzaming van het gebouw.

Er is uiterekend dat er op het dak van ons kerkgebouw nog ruimte is voor acht zonnepanelen. Met de aanschaf daarvan is, inclusief bijkomende kosten, zo'n € 5.000,00

gemoeid. Voor de financiering van de panelen, waarvan de prijs ongeveer € 500,00 per stuk is, doen wij een beroep op alle gemeenteleden. Met een eenmalige actie wordt u in staat gesteld om bij te dragen aan een beter milieu en aan kostenbesparingen voor de kerk.



DONATIE Actie zonnepanelen Groene Tuinkerkerk

Bijdragen aan de financiering van de aanschaf van nog acht zonnepanelen op het dak van de Groene Tuinkerkerk kan als volgt:

U kunt uw gift (**elk bedrag is welkom!**) overmaken op het volgende bankrekeningnummer:

NL10 INGB 0000188602 t.n.v. Gereformeerde Kerk Rotterdam-IJsselmonde o.v.v. 'Actie zonnepanelen'. Bij voorbaat dank voor uw deelname aan deze actie!

Het College van Kerkrentmeesters van de Groene Tuinkerkerk

VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs vervoeren: mw. Fisscher

05-05: Dhr. J. Jongenotter

12-05: Dhr. A.J. Kooiman

19-05: Dhr. G.J. Buizer

26-05: Dhr. J. Verschoor

02-06: Mw. D. van Hengel

KERKELIJKE STAND

Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerkerk, Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam of: kerkbu.groenetuin@gmail.com

Overleden:

Dhr. Joost Frederik Bax,

geboren 7 maart 1932, overleden 16 maart 2024. Dhr. Bax woonde Pietersdijk 60.

Dhr. Arie Lems,

geboren 30 september 1932, overleden 28 maart 2024. Dhr. Lems woonde Ravenswaard 319.

Dhr. Jan Bil,

geboren 11 december 1933, overleden 10 april 2024, Echtgenoot van Mw. E. Bil – van Os, Ravenswaard 5 - 67.

Verhuisd naar Bolnes:

Mw. B. van Rikxoort – Leuvekamp, Kerstendijk 89.

**Bericht vanuit ons Werelddiaconaat:
Met zusters werken aan gezond eten.**

In het kleine dichtbevolkte Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van de landbouw. De grond is vruchtbaar, maar omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft veertig procent onder de armoedegrens.

Al veertig jaar leren Rwandese diaconessen arme gezinnen hoe ze zo efficiënt mogelijk voedsel kunnen verbouwen en hoe ze samen kunnen sparen en investeren.



Training om ondervoeding te stoppen

Met steun vanuit Nederland en in samenwerking met de Rwandese overheid ondersteunen de zusters nu gezinnen waar kinderen ondervoed zijn in een gebied waar recent veel theeplantages zijn gekomen.



Eén van de trainers vertelt: "We leren de moeders over voeding, hoe ze ziektes kunnen voorkomen, wat een gezonde maaltijd is en hoe ze kleine projecten

kunnen opzetten om zich te ontwikkelen. We zetten ook zelfhulpgroepen op, zodat ze leren sparen en krediet kunnen krijgen via hun groep. Dat moet ervoor zorgen dat de ondervoeding stopt.

Drie jaar begeleiding

Veel gezinnen verbouwen maar enkele gewassen op hun kleine perceel. Nauwelijks genoeg om hun eigen gezin te voeden. Clemence verbouwt bonen, zoete aardappel en taro's (een wortelknol).

De zusters leren moeders als Clemence ook andere gewassen verbouwen, zoals tomaten, aubergines, champignons, uien, bananen en ananas.



Sommigen kunnen ook dieren houden, zoals kippen, konijnen, geiten, bijen of misschien een koe of een varken. Na een basistraining worden de moeders drie jaar lang begeleid in hun eigen dorp. Met als uiteindelijk doel: moeders kunnen hun gezinnen beter voeden en verdienen voldoende geld om hun kinderen naar school te laten gaan.

Op onze website www.groenetuinkerker.nl vindt u een filmpje over dit project.

Als Diaconie en Werelddiaconaat van de Groene Tuinkerker willen we dit project met een bedrag van € 500,- steunen.

Alle gevers heel hartelijk dank.
Roy de Bruin.

**Vanuit de historie:
DE GEREFORMEERDE KERK TE ROTTERDAM
IJSELMONDE (deel 2 vervolg)**

Een nieuw kerkgebouw: de Zomerlandkerk (1939).

Maar niet iedereen was het er mee eens. Het Feijenoordstadion zou in die omgeving gebouwd worden. Daar kon geluidsoverlast van komen! De opening daarvan (in maart 1937) werd afgewacht om uit ervaring te kunnen spreken. Ondertussen was de burgerlijke gemeente bereid voor de kerk aan de Dorpsstraat fl. 16.000 te betalen en voor de pastorie fl. 6.500. De pastorietuin was al eerder verkocht voor fl. 850.

De nieuwe Gereformeerde kerk te IJsselmonde



De nieuwe Geref. Kerk in het afbeeldingsgebied... De nieuwe Geref. Kerk te IJsselmonde in het afbeeldingsgebied Zomerland, welke gereformerd onder groote bijdragen van en gebouwd werd... (27 Juli 1939)

De aanblijven van de kerk... De kerk is nu een van de belangrijkste gebouwen in de omgeving... Het gebouw is nu een van de belangrijkste gebouwen in de omgeving... Het gebouw is nu een van de belangrijkste gebouwen in de omgeving...

Wordt vervolgd!



Hervormd IJsselmonde

Protestantse kerk in Nederland

Nalaten aan de Hervormde Gemeente

Heeft u er wel eens over nagedacht om ook na uw overlijden iets te kunnen betekenen voor de groei en bloei van onze gemeente? Dat kan door het opnemen van onze gemeente of diaconie in uw testament.

Er zijn twee manieren om dit te regelen:

1) de kerk is erfgenaam

Als (mede)erfgenaam heeft de kerk alleen of samen met andere erfgenamen recht op de hele nalatenschap. De kerk en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de nalatenschap.

2) de kerk krijgt een legaat

Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook een goed (bijvoorbeeld een huis), een effectenportefeuille of een waardevol voorwerp zoals een schilderij. Ook een legaat moet in een testament worden vastgelegd.

Een testament moet worden opgemaakt door een notaris.

Als u de kerk wilt opnemen in uw testament is het van belang om de juiste tenaamstelling te gebruiken: Hervormde Gemeente te Rotterdam-IJsselmonde.

Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze kerkrentmeesters of op de website van de PKN.

College van Kerkrentmeesters



Scan de QR code om een brochure over nalaten aan te vragen bij de PKN



Advertentie

TIMMERMAN NATUURSTEEN

Grafgedenkenstenen

Nieuwerkerk (Zeeland), Hellevoetsluis, Rotterdam, Berkel en Rodenrijs, Goes

Traditioneel en eigentijds
In alle prijsklassen
Natuursteen of glas/RVS
Deskundig advies

Nieuwe Crooswijksweg 66b
3034 PS Rotterdam
telefoon 010-4136910



TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL Vakmanschap sinds 1839

Overledenen

Datum	Naam	Leeftijd
12 maart	Dhr. J. Olree	87 jaar
31 maart	Mw. J.M, Soldaat	91 jaar
5 april	Mw. P.A. Simonis de Rooij	74 jaar



Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad

Als u de QR code scant, komt u bij 'geven' in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen

Maart	Kerkapp	Bankrekening	Totaal
Collecte diaconie	€ 873,38	€ 332,75	€ 1.206,13
Collecte kerk	€ 2.123,38	€ 452,75	€ 2.576,13

Zondag	Adriaen Janskerk		Pelgrimskerk	
	Diaconie	Kerk	Diaconie	Kerk
3 mrt	€ 36,05	€ 36,05	€ 56	€ 35,55
10 mrt	€ 12,09	€ 12,09	€ 48,10	€ 50,30
13 mrt			Biddag € 65,00	
17 mrt	€ 36	€ 36	€ 43,10	€ 64,90
24 mrt	€ 20	€ 19	€ 89,00	€ 83,60
28/29 mrt	€ 10	Goede Vrijdag € 5	€ 16,00	Witte Donderdag € 22,50
31 mrt	€ 25	€ 25	€ 79,65	€ 56,95



Scan de QR code met de camera van uw telefoon of tablet.



Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, IJsselmonde

Van de predikant

Rondom de diensten

In het kerkelijk jaar begeven we ons richting het Pinksterfeest. Met het gebed dat God opnieuw zijn Geest in ons midden geeft. Wat hebben we zijn leven-gevende Geest nodig in ons persoonlijk leven, in onze gemeente en in deze wereld - waar zoveel doodsheid is!

De evangelist Johannes beschrijft in zijn evangelie hoe de opgestane Heer verschijnt aan zijn leerlingen en hen shalom (vrede) wenst. Hij zendt hen uit om mee te doen in Gods missie in deze wereld: *zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie...* (Johannes 20:20). Johannes begint zijn evangelie met de verwijzing naar de eerste schepping: in het begin was het Woord... Bijna aan het einde van zijn evangelie verwijst hij opnieuw naar de eerste schepping: zoals de Schepper ooit de mens zijn levensadem inblies, zo blaast de opgestane Heer opnieuw zijn adem in: Hij blies over hen heen en zei: *'Ontvang de heilige Geest'* (Johannes 20:22). Alles wijst heen naar de nieuwe schepping, die door Pasen is aangebroken! De Heer zendt ook ons als vernieuwde mensen deze gebroken wereld in, om vergeving en leven van God uit te delen, vervuld van zijn Geest.

Zondag 5 mei, Bevrijdingsdag, zal ons gemeentelid Alco van Heiningen spreken. Met Hemelvaart is er op donderdag 9 mei om 9:30 uur een gezamenlijke dienst in de Pelgrimskerk, waarin ds. Hermie Hummel van de Groene Tuinkerker zal voorgaan.

Zondag 12 mei is er een speciale kinderdienst, waarin alle onderdelen van de dienst op kinderen zijn afgestemd, zie onder. Zondag 19 mei is het Pinksteren. Ook op deze zondag hoop ik zelf te spreken. Zondag 26 mei zal Nico Bontenbal voorgaan. Aansluitend aan de dienst willen we weer samen eten van het door iedereen meegebrachte eten.

Goede, gezegende diensten gewenst!

Meeleven

Mw. Yvonne Heidenrijk is onlangs weer even opgenomen geweest met buikklasten. We wensen haar een goed herstel toe en wensen haar en haar man Cok Gods nabijheid toe.

Mw. Y. de Haas-Schiff heeft te horen gekregen dat ze ernstig ziek is en niet lang meer te leven heeft. We wensen haar Gods nabijheid en sterkte toe.

Huwelijk

Op woensdag 29 mei zullen Pieter van Voorden en Jonine Weerheim elkaar het ja-woord geven. In een dienst, die om 18:30 uur begint in de Adriaen Janszkerk, willen zij vragen om Gods zegen over hun huwelijk. Iedereen van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn.



Kinderdienst

Op zondag 12 mei houden we een speciale kinderdienst; een echte dienst dus voor en door de kinderen! Van harte welkom allemaal! We gaan er met elkaar een mooie dienst van maken: de kinderen hebben meegedacht met de liturgie en alle liederen uitgekozen, ze zorgen ook voor koffie, thee, fris en lekkers... whoohoo! Ook zo benieuwd wat dat zal zijn?! We verklappen natuurlijk niet alles... de rest blijft een verrassing! Ook als je geen kind bent; welkom! Tof als jij en u erbij bent! (tekst van Marja de Ron)

Cursus luisterend bidden

Op 3 woensdagavonden in mei en juni willen we in de kerk samenkomen voor de cursus Luisterend Bidden. We gebruiken daarvoor materiaal van New Wine. We luisteren naar onderwijs uit de Bijbel en gaan met praktische opdrachten aan de slag.



De data zijn: 22 mei, 5 juni en 19 juni, om 20:00 uur in de Adriaen Janszkerk. Het beloven inspirerende bijeenkomsten te worden! Iedereen is van harte welkom. We willen graag van te voren weten op wie we kunnen rekenen. Geef je daarom even op bij Renata of bij mij (schaapherder@solcon.nl of 06-36 43 83 98).

Wekelijks gebedsmoment

Welkom om aan te haken bij het wekelijks gebedsmoment op woensdagavond: van 19:30 – 20:00 uur in de consistorie van de Adriaen Janszkerk. Iedereen die wil is van harte welkom om mee te bidden, voor persoonlijke gebedspunten, voor de buurt en voor de wereld. Let op, op 8 mei (de woensdag vóór Hemelvaart) bidden we samen met Meer dan Beverwaard bij House of Hope (hoek Oude Watering/Eckartstraat), van 19:30-20:30 uur. De 2e zondag van juni, 12 juni, bidden we dan weer samen in de AJK.

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Dinsdag 14 mei (let op, i.v.m. de meivakantie de 2e dinsdag) gaan we weer verder met de Bijbelmorgen over de eerste hoofdstukken van Genesis. Iedereen van harte welkom.

EO-jongerendag

Op zaterdag 1 juni zal de EO-jongerendag weer plaats vinden. Veel jonge mensen komen soms van grote afstand hier naartoe. Voor ons is het een thuiswedstrijd. Het is wederom in Ahoy. De tieners zijn via hun eigen netwerken op de hoogte gebracht. Laten we bidden om een gezegende dag, waarin alle bezoekers Gods aanwezigheid zullen opmerken!



Uw dienaar, Hans Schaap

Vervoer naar de kerk

5 mei	Aad
12 mei	Bastiaan
19 mei	Roelof
26 mei	Bastiaan

Nieuwe aanmeldingen bij
Wil Schuijjer: 0180 412141

Bij verhindering graag de chauffeur bellen:
Roelof Hazewindus
06 578 55 400
Bastiaan de Ruiter
06 229 32 635
Aad Schuijjer
06 286 26 274

Voor de kinderen

- Elke week is er oppas
- Kinderprogramma 5, 19 en 26 mei
- Tienerdienst 12 mei



Advertenties

'Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde'

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen Beverwaard, Groot-en Oud-IJsselmonde, Lombardijen. Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.



www.wbgij.nl



Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden. De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag. Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? -> **010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com**



VAN DER WIEL
We maken 't rond

Uw woning in omgeving Rotterdam verkopen?

Bel dan met
Jan-Willem van der Wiel

Van der Wiel Makelaardij
010 - 497 84 41



www.wielmak.nl info@wielmak.nl [Bredenoord 2, Rotterdam](https://www.google.com/maps/place/Bredenoord+2,+Rotterdam)



Pelgrimskerk

Reyerdijk 51, IJsselmonde

Onderweg

Als het goed is ontvangt/leest u dit kerkblad nog net voor Pinksteren. Maar in mijn beleving, hebben we net de stille week en Pasen beleefd. Het waren goede, gezegende momenten: waaronder de Avondmaalsviering en het Paasontbijt en de meerdere vieringen. Nogmaals dank aan een ieder die dit mogelijk heeft gemaakt!!

Maar nu op weg naar Pinksteren: het heilsfeit dat God Zijn Heilige Geest heeft uitgestort in de volle breedte. Daar kun je en mag je van opademen! Dat mag ons, maar ook ons als gemeente blijvend inspireren.



*Als de hemel openbreekt,
het huis vervult met vrede,
zal de adem van uw Geest
ons met zijn kracht bekleden.*

*Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.*

*Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!*

*De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!*

*Als U heilig vuur ontsteekt,
als antwoord op ons bidden,
is de kracht die ons ontbreekt
aanwezig in ons midden.*

*Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!*

En zo mogen we verder gaan. Door de Geest in gang gezet. Om te getuigen, maar soms ook om dingen af te sluiten. Om straks met nieuwe energie en inspiratie de draad weer op te pakken.

Omzien naar elkaar

Op dit moment van schrijven, is het aardse leven van mevr. **F. (Francien) Visser-van Wijk**, verblijvend in Smeetsland heel broos. Helaas is ze nauwelijks meer aanspreekbaar. We bidden voor haar en haar gezin. 'In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen;'. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.

Mevr. **L. (Leni) van der Pols** is dankbaar dat het weghalen van een plek, huidkanker, in haar gezicht is gelukt. Dankbaarheid is er ook bij mevr. **B. (Bea) de Koning**. Zij is weer hersteld na een ziekte. Mevr. **J. (Janna) Lems-Henstra** moest opnieuw naar het ziekenhuis voor onderzoeken. Binnenkort volgen de uitslagen. Sterkte! Mevr. **A.J.W. (Ans) van Dalen-Vis** voelt zich erg neerslachtig en is eenzaam. Dit beperkt haar in het oppakken van de dagelijkse bezigheden. We willen bidden om hoop en licht voor haar. Een bezoekje op afspraak zou haar goed doen.

Frans Bouman heeft in de afgelopen periode zijn laatste bestralingen ondergaan. We danken God dat Frans zich gesteund wist door Hem en door velen. De uitslag van het onderzoek daarna is nog niet bekend. De jongste zoon van Loes en Hans **Gorter, Seth**, heeft vanwege benauwdheid weer in het ziekenhuis gelegen. Gelukkig al snel weer thuis. **Hans** zelf kreeg een terugval bij zijn revalideren, gelukkig gaat het momenteel weer beter. Sterkte!

Met **Jet Karreman – Verkamman** gaat het, na haar acute hernia, weer een stuk beter. Onze oud-voorganger ds. **K. Vogelaar** is, na een verblijf in het Albert Schweitzer ziekenhuis vanwege een longontsteking, weer thuis in Dordt. Daar zijn we met hem God dankbaar voor. In onze voorbeden willen we ook denken aan dhr. en mevr. **Jan en Loes Karels-Bikker**. Er zijn zorgen rondom de gezondheid van geliefden uit hun gezin en familie. We wensen hen, maar ook allen die zorgen en ziekten kennen, de kracht en nabijheid van God toe.

Dhr. en mevr. **(Duurt en Tiny) Kampen** zijn verhuisd naar Sonneburgh. Hopelijk voelen ze zich daar gauw thuis. Nog een verhuisbericht: dhr. **R.A. (Ron) Hisgen** gaat half mei verhuizen. Jammer, hij nam zijn plek trouw in in de gemeente, maar wel begrijpelijk; hij gaat vlak bij één van zijn zonen wonen in Oostvoorne.

Bijbelohtend

Op woensdagochtend op 15 mei hopen we met elkaar verder na te denken over de Heilige Geest, met name over de vruchten en de gaven van de Geest. Welkom in de Pelgrimskerk; aanvang 10:00 uur. Om 09:45 uur staat de koffie klaar.

In Christus verbonden, Jeannette en Dirk van Vreeswijk.



Bedankt.

22 februari jl. was het 50 jaar geleden, dat wij in het huwelijk traden. Wij zijn erg dankbaar en blij, dat wij deze mijlpaal mochten bereiken,

Bij deze willen wij de kerk ook bedanken voor de mooie plant, die wij via mevrouw Schreuders mochten ontvangen.

Karel en Giny Koffijberg



Bloemen:

De bloemen zijn de afgelopen periode met een groet en ter bemoediging namens de gemeente van de Pelgrimskerk gegaan naar:

17 maart	mw. Tempelman-Muilwijk
24 maart	fam den Daas
31 maart	fam Kampen
7 april	Jet Karreman
14 april	Ron Vuik



Adertentie

Ontmoet Lynn Austin

Lynn Austin komt **dinsdagavond 14 mei**, aanvang 19.30 uur. Van harte welkom hiervoor in de zaal van de Pelgrimskerk, Reyerdijk 51. Deze lezersavond is ter gelegenheid van haar nieuwe grote roman: "Al mijn geheimen".



Meer informatie: www.vanrietschoten.nl of 010.4820488 Entree gratis, wel graag uw aanmelding: boekhandel@vanrietschoten.nl of telefonisch.



Van Rietschoten
boekhandel • sinds 1926

Samen

Oplossing puzzel



Zangdiensten Breepleinkerk "Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur

zondag 5 mei

Voorganger: ds. Arenda Haasnoot.

Organist: Martin Mans.

M.m.v. samengesteld mannenkoor; o.l.v. Willem Nijhof.

zondag 26 mei

Voorganger: ds Koos Staat.

Organist: Martin Mans.

M.m.v. mannenkoor "De Verenigde Zangers".

Zie <http://www.breepleinkerk.nl/zingenmaaktblij>



Stichting Chris en Voorkom!

Van harte welkom bij het gratis webinar voor ouders met pubers op **15 mei 2024**. Krijg inzicht in de werking van het puberbrein en de rol van opvoeders (volwassenen) in de puberteit.

Lege voorraadkasten, de slaapkamer vloer is onbegaanbaar en eindeloos onderhandelen over schermtijd... herkenbaar?

Gefeliciteerd jullie hebben een echte puber in huis!

Vind je dit juist een leuke fase of vraag je, je af of het ooit nog over gaat?! Dit webinar is voor alle 'handen in het haar' of 'hoera een puber in huis!' ouders.

We duiken op 15 mei 2024 van 20.00-21.00 uur in de wereld van de puberteit. Je krijgt inzicht in het puberbrein, handvatten wat ze van jou als ouder nodig hebben en tips hoe je met je "1 of 2 lettergrepen-antwoordende-puber" (saai, ja, ja-ha, nee, zucht) toch echt een leuk en goed gesprek kan voeren.

Stichting Chris

T: 085 - 04 04 850

E: info@chris.nl



Gespreksavond over suïcide in Dordrecht

Het kennisinstituut christelijke ggz organiseert op **dinsdag 14 mei** een (gespreks)avond rondom het onderwerp suïcide. Deze avond begint om 20.00 uur (inloop 19.45 uur) en vindt plaats in het MCC-gebouw De Hoop ggz, Provincialeweg 70 te Dordrecht.

"Leven met suïcidale gedachten is vrij eenzaam". Met deze zin opent Hester het boek Suïcide 'Als leven een loden last wordt'. 8% van de Nederlanders denkt ooit in zijn of haar leven serieus aan de optie van suïcide.

Tijdens de avond delen auteurs inzichten uit het boek en is er veel ruimte voor gesprek. De avonden zijn voor iedereen die meer wil weten over suïcidaliteit en geloof.



Naar het aanmeldformulier

Lezing prof. Stefan Paas in Barendrecht

De werkgroep 'vorming en toerusting' van de Protestantse Gemeente Barendrecht organiseert op **woensdag 22 mei** een avond met prof. dr. Stefan Paas, n.a.v. zijn recente boek 'Vrede op aarde'. Een herijking van missionair kerk-zijn met een persoonlijke insteek. Interessante thematiek voor voorgangers en gemeenteleden uit de breedte van de kerk, dus graag nodigen we jullie daarbij uit.

Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting, bij de Dorpskerk, Dorpsstraat 146 Barendrecht. Wanneer je met de auto komt is het handig om bij de Bethelkerk te parkeren, Kerkweg 2.





Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerkerk: 010 - 482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af te halen in de hal van de kerk.

Wijzigingen AJK en PK:

ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl

Niet ontvangen:

Groene Tuinkerkerk

Dhr. Gerrit Buizer 010 - 483 07 64

Adriaen Janszkerk

Dhr. Jack van Balen 06 - 53 535 669

Pelgrimskerk

Dhr. Hans Welter 06 - 31 96 94 86

Redactie:

Groene Tuinkerkerk

Mw. Corrie Melenberg-Schop en

Dhr. Gerrit Buizer

redactie.gtk@hotmail.com

Adriaen Janszkerk

Mw. Annet de Ruiter

redactie.ajk@gmail.com

Pelgrimskerk

Mw. Germa van Veen en

Mw. Heleen Maas

kerkblad.pk@kerkinijsselmonde.nl

Eindredactie

Mw. Annet de Ruiter

06 - 246 931 87

redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:

GEREFORMEERD IJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

NL09 RABO 0159096480

o.v.v. 'abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: dhr. Krijn Telleman

Koninginneweg 169, 3078 GM,

010 - 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD IJsselmonde

NL12 INGB 0000031620

o.v.v. 'Bijdrage kerkblad'

Advertenties:

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt u zich wenden tot dhr. Jaap Pols

advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 19 april 2024

18.00 uur voor het magazijn van mei

2024 met het thema:

De geest krijgen

druk: Veldhuis Media, Raalte

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerkerk,

Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,

010 - 482 49 56

kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Kosters: Mw. Hennie Kranenburg, 010 - 479 02 94

Dhr. Piet van Rikxoort, 06 - 27 31 40 93

Scriba: scriba.groenetuinkerkerk@gmail.com

bijdragen kerk (o.a. VVB).....NL10 INGB 0000 1886 02

ofNL09 RABO 0159 0964 80

Diaconie.....NL61 INGB 0000 2056 29

Zending.....NL32 INGB 0000 5634 99

Project Werelddiaconaat.....NL61 INGB 0000 2056 29

Bloemendienst.....NL02 INGB 0003 8639 79

t.n.v. J. Busse - Dekker en/of M.K.J. van der Meer - Koole

Kerkradio.....NL10 INGB 0000 1886 02

Collectebonnen.....NL05 INGB 0000 2864 68

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)

Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)

Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62

Preses kerkenraad: Mw. Jonna van den Berge-Bakker

Scriba: Dhr. Ivo van Bennekom 06 - 515 01 803

Dhr. Henk de Jong 06 - 181 30 047

scriba@kerkinijsselmonde.nl

Vertrouwenspersonen: Mw. Marjolein Bol-Plaisier (06 - 450 12 434) en

Dhr. Bastiaan de Ruiter (06 - 229 32 635),

internevertrouwenspersoon@kerkinijsselmonde.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl

Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam

Diaconie: diaconie@kerkinijsselmonde.nl

NL30 INGB 0002 7781 42

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Dhr. Harro den Hartog

voorzitter.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Secretaris: Dhr. William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Penningmeester: Mw. Annet de Ruiter

penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.....NL75 INGB 0002 9756 00

Alle andere acties en giften.....NL12 INGB 0000 0316 20

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)

Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 -135 565 85 en 010 - 483 14 13

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam

IJsselmonde

Beheerder: Dhr. Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)

info@adriaenjanszkerk.nl

NL49 INGB 0000 2258 27



De Geest krijgen



Kik geeft de kinderen Muis een heel moeilijk raadsel op: "Rara, wat is het ... HIJ IS ONZICHTBAAR, MAAR HIJ BLAAST; HIJ IS SNEL, MAAR HEEFT NOOIT HAAST; HIJ IS NIET HEET, MAAR VERWARMT; HIJ IS EEN FEEST DAT JOU OMARMT!" De muizen kruipen bij elkaar om het raadsel op te lossen. Ineens springt Maikel op. "Ik weet het!", roept hij hippend van de ene achterpoot op de andere. "Het kerkorgel! Want ... muziek is onzichtbaar, het orgel blaast ... de vingers van de organist gaan snél ... van muziek word je wárm ... en het is feestelijk!" Kik vindt het knap bedacht! Maar het is niet DE oplossing. Weer steken de muizen de snorharen bij elkaar. Ineens piept een zusje:

"Ik weet het! Het springkussen op het kerkplein! Het staat klaar voor Pinksteren! De lucht in het kussen is onzichtbaar, maar je hoort hem blazen! ... Je springt snel, maar je hebt geen haast ... je krijgt het hartstikke heet ... en een springkussen zit óm je heen!" "Jaaa, dat is het!" roepen alle muizen. Kik is vol bewondering. Maar weer is het niet DE oplossing. "Ik zal het verklappen" zegt Kik. "Het is ... de Heilige Geest van God! Die is onzichtbaar en blaast opeens warmte in mensen. Dat gebeurt op het Pinksterfeest!" De muisjes vinden het antwoord maar zozo. Samen rennen ze enthousiast naar buiten. Want het springkussen, dát vinden ze het toppunt van Pinksteren!



Pinksterhanger

Laat het vuur van de Heilige Geest zien! Knutsel deze Pinksterhanger en hang hem voor het raam zodat de zon erdoorheen kan schijnen. Nodig: Papier in vurige kleuren, schaar, speld, lijm/plakband, ophangdraad, drie kralen.

1. Knip/plak drie repen van ca. 2 cm breed en ca. 58, 48 en 38 cm lang. Sluit elke reep tot een ring en geef die met één knijpje een vlamvorm. Leg ze in elkaar, plak de onderkanten vast.
2. Maak een kraal onderaan de ophangdraad. Prik een gaatje door de punt van de kleinste vlam en haal de lange draad van onder naar boven erdoor, de kraal blijft van binnen. Rijg de tweede kraal aan de draad, fixeer hem ca. 4 cm hoger dan de vorige. Prik weer een gaatje en trek de draad door de middelste vlam. Doe hetzelfde met de derde kraal in de grootste vlam. Laat de ophangdraad lang.
3. Plak er eventueel een papieren hartvorm van 20 cm hoog achter met ietsje plakband. (Dit hóeft niet.)
4. Krul nog wat vuurtongen door reepjes papier om een satéprikker te wikkelen. Breng ze in vorm en plak ze als vuurtongen tegen vlam én draad.



Uit de Bijbel

Toen de dag van pinksteren aanbrak waren de leerlingen samen op een plek. plotseling kwam er een stormachtig geraas uit de hemel, het vulde heel het huis. Er verschenen vurige tongen boven ieder van hen. Ze raakten vol van Heilige Geest en begonnen te spreken in allerlei talen, zoals de Geest hun ingaf. (Vrij naar Handelingen 2:1-4)



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns