



Protestantse
Kerk

Juli / augustus 2021

Kerk in IJsselmonde

Adriaen Janszkerk

Groene Tuinkerk

Pelgrimskerk

Rust





Augustus (juli op blz. 13)

Kerkdiensten

<i>ko=kinderopas kn=kinderdienst</i>	Zondag 1 augustus	Zondag 8 augustus	Zondag 15 augustus	Zondag 22 augustus	Zondag 29 augustus
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	gezamenlijke dienst in de PK	gezamenlijke dienst in de PK	10.30 uur: <i>ko + kn</i> dhr. Jos Refo	10.30 uur: <i>ko + kn</i> ds. D. van Vreeswijk	10.30 uur: <i>ko + kn</i> ds. J. Schaap
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	10.00 uur: <i>ko</i> Ds. H. Schaap.	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds. A. Tromp	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds. C.M. van Loon	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds. D. van Vreeswijk	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds. D. van Vreeswijk
GROENE TUINKERK Groene Tuin 353	10.00 uur: Drs. P. van Genderen <i>Collecte: Kerk en K.A. Koffie na de dienst</i>	10:00 uur: Dhr. H. Wolterink <i>Collecte: Kerk Koffie na de dienst</i>	10:00 uur: Mw. R. Keijzer <i>Collecte: Diaconie Koffie na de dienst</i>	10:00 uur: Mw. Ds. H. Hummel <i>Heilig Avondmaal</i> <i>Collecte: Kerk en H.A. Koffie na de dienst</i>	10:00 uur Ds. E. Bijl <i>Collecte: Kerk en Werelddiaconaat Koffie na de dienst</i>
Nw. SONNEBURGH Ravenswaard 5	10.00 uur: Ds. A.L.A. den Besten	10.00 uur: Ds. W.H. van Boeijen	10.00 uur: Ds. A.L.A. den Besten	10.00 uur: Dhr. A.P. Berkhout	10.00 uur: Dhr. R. Verkaik
MEERWEIDE		10.30 uur Dhr. M. Boot		10.30 uur Dhr. R.L. Antes	
MAASSTAD Ziekenhuis		Voorlopig worden i.v.m. Corona geen gehouden	in Maasstad diensten		
SMEETSLAND		Voorlopig worden i.v.m. Corona geen gehouden	in Smeetsland diensten		

Predikanten

Groene Tuinkerk
Mw. ds. H.P. Hummel
06 - 15 86 64 02
predikant.groenetuinkerk@gmail.com



Adriaen Janszkerk
Ds. J. Schaap
010 - 304 02 33
06-36 43 83 98
schaapherder@solcon.nl



Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk
06-19636126
ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl



Geestelijk verzorgers

Meerweide
Ds. E.A. van Halsema
0180-443 884
rienne.van.halsema@aafje.nl



Smeetsland
Mw. ds. E. Lingen
06 - 816 663 10
elingen02@aafje.nl



Sonneburgh,
locatie Ravenswaard
010-4799111
Ds. A.L.A. den Besten
woensdag aanwezig
b.den.besten@sonneburgh.nl



Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk
Mw. M. van Weerden
06 - 140 509 68
groenetuin.kerkelijk@gmail.com



Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk
mw. Elizabeth Scheepbouwer
0180 - 619 307
06 - 83 81 18 47



Pelgrimskerk
mw. Louise den Hartog
06 - 49747356
pastoraat@
kerkinijsselmonde.nl



Van de redactie

Deze maand staat het kerkblad in het teken van rust.

Voor velen is de maand juli een begin van de vakantieperiode. De bouwvakvakantie begon altijd de laatste 2 weken van juli, en daar werd natuurlijk al lang naar verlangd en uitgekeken. Inmiddels bestaat er geen vastgestelde bouwvakvakantie meer, maar vaak wordt deze periode toch de vakantie gehouden.

Voor onze redactie nog even geen rust want naast het samenstellen van deze editie van het kerkblad gaan we nog druk bezig met het ons verder bekwamen in het verbeteren van de lay-out van dit kerkblad. Deze maand beginnen we met een cursus en later in het jaar krijgen we nog een opfriscursus voor de inhoud, opbouw en de lay-out. We verwachten dat het kerkblad er mooier en aantrekkelijker door wordt om alles te lezen.

In deze uitgave kunt u naast de bekende rubrieken voor het kerknieuws ook lezen over het lievelingslied van een van de kerkleden en kunt u iemand weer iets beter leren kennen.

Dit kerkblad vermeldt de kerkdiensten van de 2e helft van juli en voor augustus, maar ook een boekenrubriek met boeken die we kunnen aanbevelen.

Mocht u op vakantie gaan en daar iets zien of meemaken dat het vertellen in dit kerkblad waard is, dan horen of zien we dat graag natuurlijk. Ook de foto's zijn welkom. Wellicht kunnen we ze plaatsen bij een bericht met dat onderwerp of gaan we nadenken over een vakantie-rubriek.

Voor nu veel leesplezier, en een fijne rustige vakantietijd toegewenst.

Gerrit Buizer
Redactielid



Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u iets leuks te melden of wilt u in een van de rubrieken? Mail dit dan naar redactie.ajk@gmail.com

Rust

<i>Rooster kerkdiensten</i>	2
<i>Van de redactie / inhoudsopgave</i>	3
<i>Overdenking</i>	4
<i>Dit willen we met u delen</i>	6
<i>Laat je kennen</i>	7
<i>Boekbespreking</i>	8
<i>Het lievelingslied van.....</i>	10
<i>Gedichten</i>	11
<i>Muziek</i>	12
<i>Puzzelen en lezen</i>	13
<i>Stiltepagina</i>	14
<i>Kerkdiensten en leesrooster juli</i>	15
<i>Ter overweging: stil, mooi plekje</i>	16
<i>Het einde van een zoektocht</i>	17
<i>Gezamenlijke berichten</i>	18
<i>Groene Tuinkerker</i>	19
<i>Hervormde gemeente</i>	23
<i>Adriaen Janszkerker</i>	24
<i>Pelgrimskerker</i>	27
<i>Samen</i>	30
<i>Oplossing puzzel</i>	30
<i>Servicepagina</i>	31
<i>Kinderpagina</i>	32

Pag. 6



Pag. 11



Pag. 17



Pag. 18



Overdenking

Kom naar mij, jullie die vermoeid en belast zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht...

Lezen: Mattheüs 11, 28-30

De zomervakantie staat weer voor de deur, bij uitstek een periode om wat uit te rusten, en ook om tot onszelf te komen, om rust te zoeken. We kunnen er vaak zo naar verlangen, naar uitkijken - omdat we hard gewerkt hebben of omdat ons hoofd vol zit en we het nodige te verwerken hebben of omdat we onrust voelen van binnen...

'Na gedane arbeid is het goed rusten' zeggen we ook niet voor niets, of het nu arbeid is naar lichaam of naar geest. We hebben allemaal bij tijd en wijle rust nodig, ontspanning na inspanning, variërend van een kort moment op een dag zoals even een koffiepauze tot aan een langere tijd zoals een vakantie...

*God scheidt de wereld
in zes dagen en op de
zevende dag rust Hij
(Genesis 2, 1-3)*

In de Bijbel

Meteen al in het eerste bijbelboek gaat het ook over RUST. God scheidt de wereld in zes dagen en op de zevende dag rust Hij (Genesis 2, 1-3). Daarop geënt hebben wij nog altijd een rustdag in de week, een 'apart gestelde' dag, anders dan de andere dagen: de zondag. We leven niet voor ons werk. De aarde is er om te werken, te wonen én te rusten.

En een paar hoofdstukken verderop in Genesis: de raaf die Noach uit de ark loslaat na de zondvloed bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. En de duif die hij daarna loslaat vindt aanvankelijk nergens een plekje om neer te strijken om te rusten, en komt zodoende nog weer terug naar de ark (Genesis 8,9).



God schenkt ons mensen genade en vrede, en naar belofte ook rust; we mogen het bij Hem zoeken (psalm 62, 2). God wijst de weg, op die plaats...rust. En ook de uitspraak van kerk-vader Augustinus (4e eeuw) uit zijn Belijdenissen 'onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U' is nog altijd veelzeggend.

Jezus leert ons dat 'rust' één van zijn genadegaven is. Hij belooft rust, Hij nodigt er toe uit:

*'Moet je zoveel,
ben je vastgelopen?
Is je leven rusteloos,
heb je geen duidelijk doel,
mis je houvast?
Kóm dan*

(Mattheüs 11, 28)!



Innerlijke rust

In mijn boekenkast staan verschillende boeken van Anselm Grün, geestelijk leidsman en benedictijns monnik uit Duitsland, geboren in 1945. Wat hij schrijft spreekt me doorgaans aan. Eén van de boeken die ik van hem heb gaat over innerlijke rust. Dat is ook de titel van het boek: *Innerlijke rust* (ondertitel: *Hoe kom ik in harmonie met mezelf?*)



Anselm Grün: Innerlijke rust, hoe kom ik in harmonie met mezelf? Uitgeverij Lannoo Tielt, 1999 - 2e druk

Grün duidt 'rusteloosheid' in het boek aan als 'een kwaal van onze tijd' – veel mensen kunnen niet tot rust komen, terwijl ze wel verlangen om rustig te worden. In het eerste gedeelte van het boek schrijft hij over 'oorzaken van de hedendaagse rusteloosheid'.

In het tweede gedeelte van het boek gaat het vervolgens over 'wegen naar rust', gebaseerd op de Bijbel en in het verlengde daarvan op de wijsheid van de vroege monniken. Dit tweede deel begint met 'een oproep tot zorgeloosheid' in hoofdstuk 1 (Mattheus 6, 25-27), gevolgd door 'uitnodiging tot rust' in hoofdstuk 2 (en ik citeer nu in de volgende alinea een paar regels uit dit tweede hoofdstuk):

In het dankgebed van Jezus in Mattheüs 11, 25-30 volgt op de lofprijzing een uitnodiging. Jezus schenkt heil aan degenen die tot Hem komen, en dat heil beschrijft Hij met het beeld van de rust. Hij wijst ons een weg

naar het ware leven, naar de vreugde, naar de vrede en naar de rust. De genodigden worden getypeerd als mensen die zich afmatten met lichamelijke en geestelijke arbeid en die lasten te dragen hebben. Aan allen die niet meer tot rust kunnen komen, biedt Jezus een weg waarlangs zij rust kunnen vinden.

Grün eindigt dit tweede hoofdstuk met de treffende woorden 'Jezus geeft ons rust en Hij belooft ons dat we rust voor onze ziel zullen vinden als we bij Hem in de leer gaan. Rust begint bij de ziel. Eerst moet het binnenste in ons tot rust komen. Dan zal de rust zich ook in ons lichaam uitbreiden. Als ons hart rustig is geworden, zullen wij ook ons handelen in alle rust uitvoeren, dan zullen onze bewegingen voortvloeien uit de innerlijke rust, dan hebben wij deel aan de scheppende rust van God...' (blz 58).

En in dit licht wens ik u een zomer vol rust toe!



ds Hermie Hummel

*God wijst de weg,
op die plaats...
rust.*

Dit willen we met u delen

De afgelopen weken heeft een aantal mensen vanuit de Adriaen Janszkerk de cursus "Luisterend Bidden" gevolgd, verzorgd door Hans Schaap met cursusmateriaal van New Wine.

Was ik niet gelovig, dan zou ik het toeval noemen hoe de cursus Luisterend Bidden precies bij mijn leven aansloot... Zo las ik tijdens mijn dagelijkse stilte-ochtend over de jonge Samuel en de volgende avond deelde Hans deze teksten tijdens de cursus! De voorlaatste avond herkende ik in het cursusboek de richtlijnen van het ministry-gebed. Die staan ook op de boekenlegger die ik kreeg na de ministrycursus bij de zomerconferentie New Wine 2018. Toen ik dit wilde laten zien aan mijn cursusgroep, sloeg ik mijn Bijbel bij de boekenlegger open en dat onthulde Korintiërs 13, over de liefde (gemarkeerd).. Exact de tekst die Hans daarvoor besprak. Als kers op de taart ontdekte ik de maandag vóór de laatste cursusdag mijn blokkade in het leven met God en toen bleek woensdagavond de eerste cursusvraag precies daarover te gaan.

Ik kan mij vinden in Samuel die door dagelijkse beslommeringen en blokkades God niet hoort roepen. Deze cursus heeft praktische handvatten geboden aan hoe ik Zijn boodschappen kan horen én doorgeven. Net zoals profeet Eli heeft dominee Hans ons de juiste richting op geleid. Door de open sfeer tijdens de cursus konden we vrij oefenen met luisterend bidden en profetie. Na deze cursus ben ik voornemens in die hechte verbinding met God te blijven leven. Meer dan ooit weet ik dat Hij altijd gehoor geeft aan ons verlangen om dicht bij Hem te leven!

Dina van Geel



Mijn ervaring van de cursus is dat het heel open was. Het was boeiend om de opdrachten in groepjes te doen. Je leerde goed te luisteren en dingen te voelen. Het was soms erg emotioneel, omdat er hele mooie en kwetsbare dingen werden gezegd. De opzet van de cursus was heel fijn en ik heb geleerd dat je heel open kunt zijn over je denkwijze. Daarnaast heb ik geleerd dat het belangrijk is om rustmomenten te nemen zodat je beter kunt luisteren naar Gods stem. Dit haalt echt meer naar boven.

Willeke Havenaar

Lieve God, Wauw wat heb ik veel van U geleerd tijdens de cursus. Ik heb geleerd om Uw stem beter te kunnen verstaan. Dank U wel dat U mij laat voelen en zien wat U van mij vraagt en dat ik dit mag uitdelen aan andere mensen. U weet dat ik het spannend vind, maar ik weet dat U bij mij bent en mij rust geeft. Dank u wel!

Marith Rijfers

Vorig jaar zomer heb ik tijdens een retraite in Zeist kennism gemaakt met luisterend bidden. Dus toen ik hoorde dat Hans Schaap een cursus hierover zou geven in de AJK heb ik me direct aangemeld. En wat een geweldig mooie ervaring is het geworden en wat heeft het me veel gebracht. Zes avonden stap voor stap je verdiepen in luisterend bidden en profetie met andere mensen uit de gemeente. Iedere avond eerst een deel theorie en dan uiteen in kleine groepjes voor de praktische opdrachten. Ik vond het fijn dat er geen huiswerk bij kwam kijken. Maar als je wilde kon je je vooraf inlezen en erna verder oefenen met wat je geleerd had.

Elke week leerden we elkaar beter kennen en durfden we ook de volgende stap te nemen. Er werd duidelijk uitgelegd wat Luisterend bidden en profetie inhouden en dat alles bijbels onderbouwd. We mochten elkaar opbouwen, troosten en bemoedigen met woorden van God. (1. Kor. 14:3) We leerden dat profetie voor iedereen is en we hebben het ook allemaal mogen ervaren. Van gewoon iets aardigs tegen elkaar zeggen tot bijzondere woorden en beelden die echt persoonlijke waarde hadden. Vooral de laatste avond met de hele groep was heel speciaal.

Ik denk dat ik voor iedereen mag spreken als ik zeg dat we allemaal persoonlijk gegroeid zijn in ons geloof. En dat we de andere cursisten een stuk beter hebben leren kennen wat ook heel waardevol is. Kortom een echte aanrader voor elk gemeentelid. Of met de kennis die ik nu heb moet ik zeggen een must voor iedere christen.

Jantine Wijland

Laat je kennen

In deze rubriek leren we iedere maand een van de lezers beter kennen.
Vijf vragen leiden tot vijf persoonlijke antwoorden.
Deze maand:



Pietertje Groen - Verhoeve
(Groene Tuinkerkerk)

Wanneer heeft u voor het laatst gelachen?

Gelukkig valt er in het dagelijks leven regelmatig te lachen. Een beetje humor maakt het bestaan lichter denk ik. Kort geleden waren de wielen van mijn rollator zo modderig geworden door het wandelen in het groen, ze moesten nodig worden schoongemaakt. Dus onze dochter ging het vuil te lijf met een borstel en een emmer water, maar dat lukte niet. Ze stond buiten en plotseling zie ik dat ze de rollator optilt en met één wiel in de emmer terecht komt. Het gewone was proces wordt nu in gang gezet, weken en schudden. Hoera, het werkt!

Die onverwachte oplossing werkte zo op onze lachspieren. Eerst die gedachte van 'het lukt niet' en dan ontdekken hoe het wel kan. Schaterlachen toen! Later probeerde ik het ook, maar dat had een heel ander effect... Het 'karretje', zeggen rotterdammers, optillen was te zwaar, geen van de wielen belandde in de emmer... de emmer viel om en ik werd drijfnat, niets te lachen!

Welk bijbelverhaal spreekt u aan en waarom?

Het bijbelverhaal waarin verteld wordt over een Barmhartige Samaritaan is mij dierbaar. Daarin handelt de hulpverlener zo zuiver en doeltreffend.

Wanneer heeft u voor het laatst gehuild?

Huilen doe ik doorgaans niet, maar zo'n twintig jaar geleden werd onze kleinzoon geboren. Ik was daarbij en het was zo'n intiem gebeuren. Voor mijn hoofd niet te vatten dat mijn man dit niet kon meemaken. Mijn lief is al jaren geleden overleden. Nu is er een kleinkind van ons samen en opa is er niet. Toen heb ik veel tranen vergoten. Niet het scheiden doet zo'n pijn, maar het afgesneden zijn.

Waar verlangt u naar?

Waar ik naar verlang is om te beginnen dat deze zomer niet zo warm verloopt als vorige jaren. Verder snak ik naar schone buitenlucht.

Welke uitspraak zou u op een tegeltje zetten?

*Wees een flinke ferme meid,
die in bange uren,
moedig in een appel bijt,
ook al is het een zure.*

Boekbespreking

Rust

De vakantie komt eraan en daarmee een periode van rust. Tijd om een boek te lezen. Nu zijn er boeken die wij ter ontspanning lezen, maar ook boeken die iets over rust zeggen. Rust, die wij volgens Augustinus alleen vinden bij God.

Dat is ook het uitgangspunt van het boek *Rust en regelmaat bij God*, een pleidooi voor Bijbellezen. Het advies van de Zweedse pastor Tomas Sjödín, *Er is zoveel dat niet hoeft*, is relativerend voor rust. Lucht in je gezin is een heel praktisch boek om mooie gezinsmomenten met elkaar te beleven. Tenslotte biedt het dagboek *Hartsrust* voor elke dag inspiratie voor zingeving.

Een pleidooi voor bijbellezen: Rust en regelmaat bij God

In dit prachtig vormgegeven boek deelt dominee Arenda Haasnoot haar passie (en ook wel moeite) met Bijbellezen. Het persoonlijke verhaal is laagdrempelig, aan de hand van herinneringen vertelt ze hoe ze ontdekt dat de Bijbel Gods woord is en dat oude woorden een persoonlijke boodschap hebben voor vandaag. Het verhaal is doorspekt met Bijbelteksten, wat een extra aansporing is om zelf in de Bijbel te gaan lezen.

Na het verhaal van Arenda komen er persoonlijke vragen, zodat de lezer geprikkeld wordt om na te denken over zijn relatie met de Bijbel. Uiteindelijk worden dit concrete opdrachten naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. Ze geeft achtergrondinformatie over de Bijbelboeken en uiteindelijk geeft ze tips voor leesplannen en Bijbelstudie.

Verdeeld in het boek zitten 10 manieren om de Bijbel te lezen. Deze 10 manieren hebben een apart blok in een goudgele kleur. De vragen in het boek zijn in een ander lettertype en een andere kleur. Dat lettertype is niet iedereen even duidelijk, maar ik vind het wel mooi voor de afwisseling.

Dit boek is vooral een pleidooi om Bijbel te lezen. De schrijfster koppelt deze tijd aan rust en regelmaat bij God. Een heel hoofdstuk is aan rust gewijd, dat begint bij de onrust die wij mensen hebben. Ze legt uit dat het voor de ziel van mensen nodig is om contact te maken met God en dat wij dat kunnen vinden in de Bijbel.

Mooie verzameling levenswijsheid: Er is zoveel dat niet hoeft

Tomas Sjödín heeft in dit boek 77 columns gebundeld die eerder zijn verschenen in een Zweedse krant. Het zijn stukjes die op 2 bladzijden staan. Korte verhaaltjes met een les uit het dagelijks leven die niet nieuw is, maar waar je meestal niet aan denkt. Er is vaak een aanleiding, de tijd van het jaar of een opmerking die bij de Zweedse pastoor een inzicht oplevert over hoe het leven ervaren kan worden.

Bij het samenstellen van dit boek zag de schrijver drie thema's voorbij komen die de indeling van het boek vormen. Het eerste is de strijd tegen het moeten van dit bestaan. Hij maakt onderscheid tussen onnodige verplichtingen en liefdesverplichtingen. Daar is geen sprake van moeten, maar van een verlangen. Of om het Bijbels te zeggen: De liefde dwingt ons. In het eerste deel lijkt het christelijk geloof niet nadrukkelijk aanwezig. Af en toe wordt er een verband gelegd met een Bijbelverhaal of een viering in de kerk. In het tweede deel wordt duidelijk dat het geloof niet los staat van onze ervaringen in het leven.

De laatste columns hebben als thema liefde. Er is zoveel dat niet hoeft is niet een simpel advies om alles los te laten en in het hier en nu te leven, maar een pleidooi om je in liefde te verbinden met de ander. Ik ervaar in de columns een stuk rust, omdat ze kort zijn en gauw tot de kern komen. Elk stukje is raak, maar laat zich niet vangen in een quote van één zin.





Praktisch boek voor gezinsmomenten:

Lucht in je gezin

Mirjam van der Vegt, een stiltecoach, heeft zich gespecialiseerd in rust zoeken en balans vinden voor je leven. In dit boek speciaal voor gezinnen maakt ze duidelijk hoe je met kinderen meer van God kunt ervaren, door samen met je kinderen te ontdekken wat God voor je in petto heeft. Dit is niet altijd letterlijk in stilte, maar juist door met liefde en aandacht aan de slag te gaan.

Het boek heeft vier thema's Ontdekken – Ontspannen – Gods kracht beleven – Groeien en delen. Bij deze thema's hoort één tekenopdracht en 4 doepagina's. De doepagina's hebben steeds eenzelfde opzet. Het begint met een Bijbeltekst waarin een korte toelichting staat die voor alle leeftijden te begrijpen is, dan een gezinsvraag die je met elkaar kunt bespreken, een opdracht en het sluit af met gebed waarbij er steeds een andere vorm van bidden wordt gebruikt.

Het lijkt mij een heel praktisch boek om invulling te geven aan gezinsmomenten, waarbij ook opa's en oma's mee kunnen doen. Op deze manier ben je op een leuke manier bezig met geloofsoverdracht, waarbij niet alleen de kinderen, maar je ook zelf iets van God zult ervaren.

Dagelijkse inspiratie: Hartsrust

Eline Hoogenboom wil vrouwen verbinden. Daarvoor maakt ze online een community, onder meer op Instagram en bij haar Villavie Academy. Ze inspireert vrouwen tot een zinvol leven met God, al is het leven niet perfect. Het dagboek Hartsrust past bij deze missie.

Het is opgedeeld in 12 delen rond thema's als op weg naar je hart, met vallen en opstaan, God vertrouwen, genieten van genade enzovoort. Elk deel bevat 30

stukjes. Dat kunnen citaten zijn van bekende christenen, een goed advies, een Bijbeltekst of een lied. Het is een afwisselend dagboek waarbij Eline je aanspoort om je door een woord of een gedachte te laten raken en dat mee te nemen in je leven.

Eline Hoogenboom deelt vanuit haar ervaring en geloof lessen uit de Bijbel, maar ze haalt ook inspiratie uit andere bronnen. Soms heeft het gedeelte een vraag of een tip om mee aan de slag te gaan. Er zijn dagen waarbij een les is verdeeld over verschillende dagen. De stukjes hebben geen datum, dus je kunt meerdere gedeeltes achter elkaar lezen. Makkelijk als je iets wilt inhalen of wilt lezen tot je echt wordt stilgezet.

In het boek staat achter elk nummer een hartje. Zo kun je bijhouden wat je al gehad hebt of welk gedeelte je heeft aangesproken.

Wat ik net als Eline Hoogenboom een eye-opener vond, was deze uitspraak van Tomas Sjödin. 'Op de sabbat vragen we nergens om, maar danken we God voor alles wat we ontvangen.' Het idee dat de sabbat een moment is om God te eren wordt twee keer in dit dagboek vermeld.

De thema's in het dagboek zijn niet gerelateerd aan het jaargetijde. In het eerste hoofdstuk wordt wel de basis gelegd om stille tijd te houden. Het volgende hoofdstuk met vallen en opstaan als titel lijkt een goede aansporing om door te gaan. Niet alle stukjes hebben een duidelijk verband met het thema van de 'maand'.

Antoinette Schram



Het lievelingslied van...

'Het leven in mij' heet dit lied!

Ik vind de tekst heel mooi, maar ook de melodie, gewoon alles van dit lied! En Lev is ook wel een beetje mijn lievelingsband!



Quinten de Ron
(Adriaen Janszkerk)

Ik vind het heel tof als we dit lied in de kerk zingen. Ik heb het ook een keer met mijn vader en de band gezongen. Dat vond ik heel leuk.

Vroeger toen ik klein was leerde mijn moeder mij de tekst van Jozua: Ik ben moedig en sterk, want de Heere is bij mij. In dit lied staat dat ook: God is achter en voor mij, omgeeft mij altijd. Hij is boven en onder, zelfs binnen in mij en daar word ik blij van. Als ik verdrietig ben of bijvoorbeeld zenuwachtig dan denk ik eraan of zing ik het en dat helpt echt!

Ook jouw lievelingslied delen?
Mail dan naar
redactie.ajk@gmail.com

Immanuël van Lev

Mijn hart gelooft,
mijn mond belijdt
dat Jezus leeft, en leeft in mij.

Ik houd mij vast aan Hem
met alles wat ik ben;
mijn hoop is in Zijn naam alleen.

Immanuel, God dichtbij.
Hij is het leven, het vuur in mij.

Immanuel, God dichtbij.
Hij is het leven in mij.

Mijn hart gelooft,
mijn mond belijdt:
waar ik ook ben, daar is Hij bij.

God toont Zijn koninkrijk.
Ik draag Zijn heerlijkheid,
door Zijn aanwezigheid in mij.

Immanuel, God dichtbij.
Hij is het leven, het vuur in mij.
Immanuel, God dichtbij.
Hij is het leven in mij.

God is achter en voor mij,
omgeeft mij altijd.
Hij is boven en onder,
zelfs binnen in mij!

Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer twee gedichten van Ronald van Pelt.



Noodweer op het meer

Het ging hard stormen
Toen kwamen er hele hoge golven
Die beukte en sloegen
Tegen hun scheepje aan
Ze waren heel erg bang
Want het duurde lang
Maar Hij was moe en lag te slapen
Merkte het niet en had niets in de gaten

Toen het nog harder ging stormen
Kwamen er nog hogere golven
Die beukten en sloegen
Over en tegen hun scheepje heen
Ze werden steeds banger
Het duurde alsmar langer en werd erger

Toen is Hij gewekt en is opgestaan
Ze zeiden Meester we vergaan
Toen bestrafte hij de wind
Dat gehoorzaamde als een kind
Hij bestrafte ook de golven
Waarin zij niet waren bedolven en
verdronken
Toen werd het weer rustig en stil

Die Ene stem (Zijn stem)

Hij roept jouw naam met Zijn stem
Die is liefdevol en van Hem
De schapen herkennen Hem
Aan Zijn stem

Luister naar Hem
Naar die Ene stem
Die is van Hem
Die mooie stem

Volg Hem
Volg die stem
Vertrouw op Hem
Hij met die stem, Zijn stem

Stem af op Hem
Met die stem, Zijn stem
Luister goed met je oren
Je mag bij Hem horen

Uit de hemel klonk een stem
Die zei luister naar Hem
Dit is Mijn Geliefde Zoon
Gezeten op de troon
In Hem heb ik Mijn welbehagen
Kom tot Hem met al je vragen

Die stem van Bethlehem
Hoor je tot in Jeruzalem
En sprak tot Samuel
En in geheel Israel
Volg jij ook die stem?
Houd jij ook van Hem?

Herken jij die stem?
Die is van Hem
Die stem zei met volle kracht
Het is volbracht

Muziek

Clara Ward

Zoals beloofd in een van de vorige bijdragen over de pioniers van de gospelmuziek, dit keer over Clara Mae Ward.

Zij werd geboren 21 april 1924 in Philadelphia en overleed op 16 januari 1973 in L.A. Haar moeder heette Gertrude Ward (1901-1981) en richtte in 1931 de Ward Singers op met zichzelf en haar dochters Clara en Willa. Ze traden op onder verschillende namen: The Consecrated Gospel Singers en The Ward Trio. Ze moesten voordat ze volwassen waren maar liefst 19 keer verhuizen door financiële ontberingen.

Clara Ward werd gedwongen om op tournees mee te gaan. Ze is op 17-jarige leeftijd van huis weggelopen omdat ze werd geïeleefd door haar moeder die haar manipuleerde met strakke hand. Ze was kwetsbaar en kreeg een miskraam. Haar leven bestond uit hard werken en weinig vreugde. In 1940 bracht ze haar eerste solo opnamen uit.

De Ward Singers toerden veel door Amerika. In 1947 verliet zus Willa de groep en haar plaats werd ingenomen door Henrietta Waddy. Iets later werd het trio een kwartet door de komst van Marion Williams (1927-1994). In 1950 traden ze op in de New Yorkse Carnegie Hall samen met Mahalia Jackson. Van de singles Surely God is able en Move up a little higher werden meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht.

Clara was 1 jaar getrouwd, onbekend met wie, en kreeg een romance met dominee C.L. Franklin, de vader van Aretha Franklin. Hij maakte ook deel uit van de Singers.

Terwijl Gertrude de organisatie van de optredens en tournees op zich nam, was Clara verantwoordelijk voor het muzikale gebeuren. Er werden zangeressen gecontracteerd zodat er een tweede groep werd opgericht The Clara Ward Specials. Ze werden slecht betaald, verlieten de groep in 1958 en formeerden de Stars of Faith.

De populariteit van de Ward Singers verminderde doordat ze optraden in nachtclubs en in Las Vegas. Zo verloren ze vele religieuze aanhangers. Clara deed ook sessiewerk en speelde mee in de film A time for singing met countryzanger Hank Williams in de hoofdrol.

Ze traden ook nog op voor de militairen in Vietnam in 1968. Zonder Clara, want zij kreeg in 1967 een beroerte. Daarna volgden er nog 2 bij een opname thuis en in 1973 een waardoor ze in coma raakte en overleed. Aretha Franklin en haar vader C.L. zongen bij haar begrafenis in Philadelphia. Marion Williams met een Pinkstergemeente achtergrond zong in de herdenking in LA.

Postuum werd Clara opgenomen in de Hall of Fame en die prijs werd in ontvangst genomen door haar zus Willa. De Amerikaanse postzaken eerden haar met een postzegel van 32 cent in 1998. In 2008 werd het archief van vele honderden artiesten verwoest door een brand in de Universal Studios in Hollywood. Dit is een beknopt overzicht van Clara Ward's loopbaan en leven, verdere info is te vinden op Wikipedia.

Beknopte discografie:

- Soul and inspiration
- Clara Ward and her Gospel Singers at the village gate
- In the garden
- Walk a mile in my shoes
- I feel the Holy Spirit

Ronald van Pelt
r.pelt48@upcmail.nl



Puzzelen en lezen

Puzzel

Horizontaal

1 Leviet uit Cyprus wiens naam *zoon van de vertroosting* betekent **8** Zesde boek van de Hebreeuwse Bijbel **9** Roofvogel **12** Genummerd werk van een componist **13** Tibetaans rund **14** Fries water **15** Tijdsperiode **16** Tussen okt. en dec. **17** Vlaktemaat (Eng./Fr.) **19** Luchtstreek **20** Hevig branden **22** Stad in Italië **25** Oosterlengte (afk.) **26** Kleefbriefje **27** Rivier in Spanje **29** Zeestraat in Scandinavië **30** Ginder **32** Milliliter (afk.) **33** Meisje **34** Rivier in Praag **35** Gesneden hengst **37** Stad in Egypte (*as-Suways*) **39** Amerikaanse nieuwszender **40** Vervroegd pensioen **41** Bolgewas **42** Zware zangstem **43** Gewicht **45** Kleur **47** Paardenhaar **48** Meest geliefde persoon volgens de Bijbel (bv. Deut. 32:10).

Verticaal

1 Jazzstijl **2** Blauwe kleur **3** Nederlandse tennisspeelster **4** Voorzetsel **5** Gegoten goudstaaf **6** Schip van Noach **7** Internetextensie van Zweden **8** Metgezel van de apostel Paulus en **1** *horizontaal* **10** Edelgas **11** Parabel uit het Nieuwe Testament **13** Vroeg tijdens het Laatste Avondmaal aan Jezus: "Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?" **16** Kloosterzuster **18** Negatief geladen deeltje **19** Vader van Johannes en Jacobus **21** Biersoort **23** Ringvormig eiland **24** Simkaartcode **25** Stad in Algerije **28** Eenheid van druk **31** Eerste vrouw van Jakob **34** Onbeduidend **36** Verbond **38** Plasvocht **40** Wazig **42** Levensbeschrijving **43** Het omhakken van bomen **44** Deel van het oor **46** Rivier in Italië **47** Militaire Politie (afk.).

www.wimdeweerd.com



Bijbellesrooster augustus

1 zondag Marcus 7:14-21 Onreinheid komt van binnenuit	7 zaterdag Psalm 74 Vraag om actie	13 vrijdag Spreuken 10:18-32 Tegenstellingen	19 donderdag Zacharia 1:1-6 Nieuwe kansen	25 woensdag Zacharia 5:1-11 Wat in het val zit	31 dinsdag Zacharia 8:18-23 Feest!
2 maandag Marcus 7:24-37 Open	8 zondag Romeinen 14:17-12 Plicht van de sterkste	14 zaterdag Galaten 1:11-12 Geen ander evangelie	20 vrijdag Zacharia 1:7-17 Stilte voor de storm	26 donderdag Zacharia 6:1-8 Paardenrace	
3 dinsdag Marcus 8:1-13 Tekenen	9 maandag Romeinen 14:13-23 Overtuigingskracht	15 zondag Galaten 1:13-24 Paulus over zijn roeping	21 zaterdag Zacharia 2:1-9 Ommuurde stad	27 vrijdag Zacharia 6:9-15 Kroning	
4 woensdag Marcus 8:14-26 Blind en ziende	10 dinsdag Romeinen 15:1-13 Bijbelstudie	16 maandag Galaten 2:1-14 Ruimte	22 zondag Zacharia 3:10-17 Uitreisbevel	28 zaterdag Zacharia 7:1-14 Treurig	
5 donderdag Marcus 8:27-31 Wie is Jezus?	11 woensdag Psalm 86 Roep om hulp	17 dinsdag Galaten 2:15-21 Paulus versus Petrus	23 maandag Zacharia 5:1-10 Schone kleren	29 zondag Zacharia 8:1-8 Het komt goed	
6 vrijdag Marcus 9:2-13 Verschijning	12 donderdag Spreuken 10:1-17 Goed godrag	18 woensdag Psalm 124 Onze hulp	24 dinsdag Zacharia 4:1-14 Niet door eigen kracht	30 maandag Zacharia 8:9-17 Hou vol!	





Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en
onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie
rust geven.

Mattheüs 11,28

Deze Bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbel Vertaling, © 2004

ko=kinderoppas kn=kinderdienst	Zondag 18 juli	Zondag 25 juli	
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	10.30 uur: ko + kn ds. C.L. de Rooij	10.00 uur: ko + kn mw. Karen Koppenaal	
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	10.00 uur: ko + kn Ds. D. van Vreeswijk	10.00 uur: ko + kn Ds. L. Wüllschleger	
GROENE TUINKERK Groene Tuin 353	10:00 uur: Drs. P. van Genderen <i>Collecte: Diaconie Koffie na de dienst</i>	10:00 uur: Mw. Ds. H. Hummel <i>Collecte: Kerk Koffie na de dienst</i>	
Nw. SONNEBURGH Ravenswaard 5	10.00 uur: Dhr. A.A. Hofland	10.00 uur: Dhr. J. van Egmond	
MEERWEIDE		10.30 uur dhr. M. Boot	
MAASSTAD Ziekenhuis		Voorlopig worden er i.v.m. Corona geen diensten gehouden	
SMEETSLAND		Voorlopig worden er i.v.m. Corona geen diensten gehouden	

19 maandag Marcus 6:45-56 Oversteek	25 zondag Johannes 6:7-15 Brood en water
20 dinsdag Deuteronomium 10:1-11 Tweede wet	26 maandag Johannes 6:16-24 Waterloop
21 woensdag Deuteronomium 10:12-22 Gehoorzaam uit liefde	27 dinsdag Johannes 6:25-36 Het echte brood
22 donderdag Deuteronomium 11:7-9 Maak een keuze	28 woensdag Johannes 6:37-46 Discussie
23 vrijdag Deuteronomium 11:10-17 De kracht van de herhaling	29 donderdag Johannes 6:47-59 Harde woorden?
24 zaterdag Deuteronomium 11:22-31 Kiezen	30 vrijdag Johannes 6:60-71 Scheiding

Bijbelleesrooster 2e deel juli

31 zaterdag
Marcus 7:1-13
Wet en traditie





**NELLEKE TEN
WOLDE-HIJWEGEN**
Pastoraal werkster
Emmaüsparochie,
Noordoostpolder

*Wat Jezus doet om
te ontspannen, staat
zelfs in coronatijd
voor ons open*



EEN STIL, MOOI PLEKJE

Ruim anderhalf jaar leven we nu als gevolg van de coronapandemie in spanning. In het begin was er de angst en onwennigheid van de eerste lockdown, gevolgt door een korte periode van relatieve ontspanning in de zomer van 2020. Sinds oktober leven we opnieuw in een situatie van ontregeling totdat het vaccineren afgerond zal zijn. Tegelijk ervaren we hoe de maatschappij, ook de kerk, langzaam maar zeker weer opengaat. Dat werd ook hoog tijd - we merken wat het leven in de wachtstand met ons doet: korte lontjes, moedeloosheid, opstandigheid, verlangen, dwars doen. We zijn aan vakantie toe.

De evangelisten benoemen het nergens, maar we zien onze Heer Jezus Christus wel degelijk ontspannen. In Marcus 1 lezen we het verslag van een lange, drukke dag: Hij preekt in de synagoge, geneest daar een bezetene, helpt de schoonmoeder van Simon van haar koorts af en geneest 's avonds vele zieken, naar lichaam en naar geest. De volgende morgen zoekt Hij stilte en rust en gaat naar een eenzame plaats waar Hij blijft bidden. Elders lezen we dat Hij een eindje gaat varen en aan boord in slaap valt, een berg op gaat om te bidden en een bergwandeling maakt met zijn leerlingen (Mc. 9,2). Hij gaat regelmatig uit eten en naar feesten; we zien Hem vaak in een openhartig gesprek met Zijn vrienden en vriendinnen, ook na Zijn verrijzenis, en er is zelfs sprake van een barbecue aan het strand (Johannes 21,9-13).

Veel van wat wij gewend zijn om te doen voor onze ontspanning heeft te maken met afleiding en nieuwe, prettige prikkels: reizen, winkelen, naar een concert of festival. Maar dat hoeft dus niet - de meeste dingen die Jezus doet, staan zelfs in coronatijd voor ons open: wandelen, een rustig plekje opzoeken in de natuur, bidden, een goed gesprek met vrienden.

Straks begint het allemaal weer, en wat zullen we gelukkig zijn als we weer ervaren dat we lekker bezig zijn en elkaar weer naar hartenlust kunnen ontmoeten. Maar we krijgen ook de unieke kans om een betere balans te vinden tussen druk zijn en tot onszelf komen. Het zal ons goed doen als we daarin ruimte maken voor God - liefst op een stil en mooi plekje. ■

Het einde van een zoektocht

In juni 2016 besloot ik met mijn caravan vakantie te houden in de Achterhoek. Tijdens de rondritten door de streek kwam ik een aanuiding tegen van een kasteel. De naam kende ik wel uit mijn jeugd "kasteel Slangenburg" in Doetinchem, maar ik was er nog nooit eerder geweest.

Ik besloot de volgende dag het gebouw te bezoeken. Het lag in een betrekkelijk groot bosgebied verscholen. Vóór het kasteel stonden bordjes met diverse wandelroutes waarvan er één moest eindigen bij de abdij van de heilige Willibrordus. Het was 10 km, dus dat was tenminste twee uur lopen.



Ik startte de wandeltocht, eerst langs smalle paden rond landbouwgebieden, soms langs de randen van grasakkers waar de koeien vredig liepen, aten en herkauwden. Opeens liep ik in brede lanen met hoge bruine beukenbomen die tot in de hemel reikten. De route stond spaarzaam aangegeven en soms was je het overzicht kwijt en moest je even terug om het goede pad weer te vinden. Alles lijkt daar op elkaar.

Plotseling kwam er een man zwijzaam naast mij lopen en samen liepen we kennelijk naar hetzelfde einddoel. Na een kwartier vroeg hij mij waar ik vandaan kwam. Ik zei: "Ik woon in Rotterdam-Zuid, in IJsselmonde en ik draag deze tocht op aan mijn overleden vrouw, die een jaar geleden nog wel in de Achterhoek mocht zijn."

Ik vroeg hem: "Waar woont u dan?" Hij antwoordde: "Ik woon in het huis van God, het huis waar we nu gezamenlijk naar toe lopen, door velden en bossen die rust geven."

We spraken onderweg met elkaar over het geloof, over de opstanding uit het graf en dat een aantal mensen Hem daar nog gezien had.

Ik voelde mij als een Emmaüsganger op weg naar een gezamenlijke bestemmingen een gezamenlijk einddoel. Mijn geest en mijn gezichtsveld waren zodanig vertroebeld dat ik niet zag wie hij was. Was hij misschien een monnik van de abdij? Wie had hem gezonden om samen deze mooie tocht te volbrengen?

Na aankomst bij de abdij nam hij mij mee naar de kapel en naar de bibliotheek, waar vele oude en nieuwe boeken stonden te wachten om gelezen te worden. Hij zocht speciaal voor mij een aantal boeken uit.

Na ongeveer een uur zei hij tot mij: "We moeten afscheid nemen, ik denk dat je de terugweg zelf zult kunnen vinden en de heenweg in je leven weer goed kan oppakken."

Wie is de persoon geweest die mij plotseling ging begeleiden om de goede weg te vinden?

Frits van Veldhoven





OPROEP KOOR "DE ZAAIERS"

Beste mensen,
Het kan en mag weer: zingen!

Koor De Zaaiers gaat weer starten en we zijn op zoek naar zangers en zangeressen. Wie vindt het fijn te zingen en bij ons aan te sluiten?

Wij zingen elke vrijdagmiddag van 16:00 tot 17:30 uur in de Groene Tuinkerkerk. We starten met een lekker kopje koffie of thee en aangenaam gezelschap. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Graag aanmelden bij Krijn Telleman ktelleman@live.nl of tel. 010 4828147.

Tot snel!
Namens alle 'Zaaiers',
Krijn, Mathea, Wim en Karin



Advertenties

**VAN DER WIEL MAKELAARDIJ**
We maken 't rond

Het vertrouwde adres voor:

- Woning verkoop
- Woning aankoop
- Woning taxatie



• Dredenoord 2 • Rotterdam • 010 4978441 • info@wielmak.nl •
• www.wielmak.nl •

'Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde'

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen Beverwaard, Groot-en Oud-IJsselmonde, Lombardijen. Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.



www.wbgij.nl



Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden. De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag. Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? -> 010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

Hier uw advertentie?

Stuur een e-mail naar advertentie@kerkinijsselmonde.nl



Groene Tuinkerkerk Rotterdam-IJsselmonde



VANAF HET DIJKJE

Juli

Het is inmiddels juli geworden, de zomervakantie staat voor de deur, de dagen zijn (nog) lang. We hebben een kerkelijk seizoen afgesloten terwijl het nieuwe kerkelijke seizoen nog voor ons ligt. Net als in de samenleving mochten we ook in de kerk gaan versoepelen wat de corona-maatregelen betreft; de gemeente mag weer zingen! We zijn in de lockfree-fase gekomen, kerk na corona...

Nog even: pinksterzondag 2021

Ik neem u graag nog even mee terug naar de pinksterdienst van zondag 23 mei bij ons in de kerk. Wat was die mooi en feestelijk! 'Gedoopt met water en vuur' was het thema. Onderdeel van de dienst was de ontroerende doopherrinnering.

Iedere kerkganger kreeg een klein flesje met water mee naar huis met daaraan een kaartje met de tekst "Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur. Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur" (zie foto).



Foto: Piet van Rikxoort

Kerkdiensten

Deze zomer sta ik drie keer op het rooster om bij ons in een zondagse kerkdienst voor te gaan. Om te beginnen op zondag 4 juli in de 'slotdienst' van het seizoen en daarna op zondag 25 juli en op zondag 22 augustus.

Op zondag 13 juni vierden we in de kerk voor het eerst

na lange tijd weer het heilig Avondmaal (coronaproof), en op zondag 22 augustus hopen we dat ook weer te doen.

Begin augustus begint de liturgiecommissie alweer met de eerste voorbereidingen voor de kerkdienst op 'startzondag', 19 september a.s. We doen dit aan de hand van het landelijke thema Van U is de toekomst.

Gebedskring en gesprekskring

Op woensdag 9 juni is de gebedskring weer bij elkaar geweest, het was een kostbaar half uur van gebed, lezing en lied. Op woensdagmorgen 30 juni kwam ook de gesprekskring voor het eerst na lange tijd weer bij elkaar, en ook dit was goed. We raakten met elkaar in gesprek aan de hand van liederen en teksten uit de liturgie van de startzondag (20 september 2020), waarvan elementen ook terug gaan komen in de kerkdienst op de slotzondag (4 juli 2021).

De eerstvolgende data zijn: woensdag 14 juli (gebedskring om 12.00 uur) en woensdag 28 juli en 25 augustus (gesprekskring om 10.30 uur). Op de laatstgenoemde datum misschien een uitstapje?

Pastoralia en spreekuur

Een overlijdensbericht: op 13 juni j.l. overleed in de leeftijd van 55 jaar Louwrens Filius (Louw). Hij woonde aan de Johan in 't Veldstraat 48. Zijn uitvaart heeft vanwege de geldende maatregelen in besloten kring plaatsgevonden. Dat hij moge rusten in vrede. We wensen en bidden zijn vrouw, zijn naaste familie veel steun en kracht toe. En laat zijn nagedachtenis zijn vrouw, zijn naaste familie en ons allen tot zegen zijn.

Het pastorale spreekuur op de woensdagochtend gaat ook in de zomermaanden zoveel als mogelijk door (m.u.v. mijn beide vakantieweken in augustus). Op de laatste woensdag van de maand valt het spreekuur grotendeels samen met de gesprekskring. Weet u welkom in de kerk op woensdagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur!

Hebt u behoefte aan een pastoraal gesprek, of weet u iemand anders die dat heeft? U mag dit uiteraard ook kenbaar (blijven) maken per telefoon of mail, aan Marjan van Weerden of aan mij. Fysiek huisbezoek is wat mij betreft weer mogelijk. Een dankgebed of voorbede aan ons doorgeven voor in de zondagse kerkdienst blijft ook mogelijk; u mag deze ook in het voorbedeboek (laten) zetten...

Gift

Eind juni ontving ik van mw B een gift van €100,- bestemd voor de Diaconie. Onze hartelijke dank hiervoor!

Thema kerkblad juli/augustus

Het thema van dit kerkblad is RUST. In de overdenking (aan het begin van dit kerkblad) heb ik er al het nodige over geschreven. Het is een mooi thema om bij stil te staan. Wat roept het bij u op? Kunt / wilt u daar iets van delen met de redactie, met Marjan of mij of met nog iemand anders?

De pastor als ethicus

Op 21 en 22 juni j.l. volgde ik in Doorn de cursus De pastor als ethicus, in het kader van de Permanente Educatie van de PKN. Gelukkig kon de cursus weer fysiek op locatie plaats-vinden. Met nog 10 andere collega's van diverse pluimage heb ik me die twee dagen verdiept in ethiek, in christelijke ethiek, in waarden en normen, in morele keuzes, onder leiding van een kundige docent. Thema's als geheimhouding (ambtsgeheim), omgaan met pluraliteit en euthanasie passeerden de revue, om maar even iets te noemen. Boeiend! Ter afronding van de cursus moe(s)t ik nog een essay schrijven.

Tot slot

Allereerst: onze scriba, Jan Oorebeek, heeft laten weten te stoppen met het scribaat (elders in deze kolommen kunt u lezen over de vacature). Ook langs deze weg bedanken we hem voor zijn jarenlange inzet! En verder: ook alle zangers bedankt die in een aantal zondagse kerkdiensten gezongen hebben toen gemeentezang niet mogelijk was!

In augustus heb ik nog weer twee weken vakantie, op precies te zijn van 6 tot en met 19 augustus. Marjan van Weerden heeft daaraan voorafgaand haar zomervakantie. Er is op een enkele dag na geen sprake van overlap, en het is dan ook de bedoeling dat we elkaar over-en-weer vervangen.

Nagekomen bericht:

op zaterdagavond 3 juli j.l. overleed in de leeftijd van 86 jaar mevrouw Johanna van der Meer (An). Ze woonde Hockeystraat 25. Op het moment van schrijven (4 juli) is nog niets bekend van de uitvaart.

Dat ook An van der Meer moge rusten in vrede. We wensen en bidden haar naaste familie veel steun en kracht toe.

En laat haar nagedachtenis haar naaste familie en ons allen tot zegen zijn.



Ik sluit hier nu graag af met een tekst, het begin van een geloofsbelijdenis, van Marinus van den Berg uit 'Vormen van geluk':

Ik geloof dat wij in de ruimte van deze wereld mogen leven om de chaos die er is om te scheppen tot een leefbare ruimte.

Ik geloof dat wij de ruimte krijgen om met elkaar het leven waardevol en menslievend te laten zijn.

Ik geloof dat wij dán geloven als wij ons openstellen voor iedere mens die om ruimte, om eerbiedige ruimte vraagt...

Een gezegende zomer toegewenst!

Met vriendelijke groet,
ds Hermie Hummel



VACATURES GROENE TUINKERK

De functie van **scriba** kwam onlangs vacant.

Een aantal taken is overgenomen door de leden van het dagelijks bestuur.

Gezocht wordt naar iemand die als scriba de resterende taken op zich wil nemen. Bent u die persoon of wilt u een naam doorgeven die wij hiervoor kunnen benaderen? Neem dan contact op met de voorzitter van de kerkenraad: Roy de Bruin (06-41982984)

De functie van **penningmeester** komt per 1 januari vacant.

De administratie en de boekhouding blijven door de huidige penningmeester verzorgd worden.

Gezocht wordt naar iemand die de overige taken van het penningmeesterschap wil overnemen. Bent u die persoon of wilt u een naam doorgeven die wij hiervoor kunnen benaderen?

Neem dan contact op met de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters: Karel Jungheim (06-52432530)

Beide genoemde functionarissen zijn graag bereid om desgewenst nadere informatie over de invulling van de vacatures te geven.

Namens het Dagelijks Bestuur, Karel Jungheim

EEN FIJN BEDANKJE

Hierbij wil ik iedereen bedanken die via een kaart, telefoon of op een andere wijze heeft meegeleefd na mijn gebroken dijbeen, wat een gevolg was van uitgezaaide borstkanker.

Alle lieve kaarten, mails, telefoontjes en andere blijken van belangstelling hebben mij en ook Ton erg veel steun en troost gegeven.

Nogmaals heel erg bedankt voor jullie steun!

Met vriendelijke groet, Nel van Schaik

BLOEMENDIENST

Pinksterzondag 23 mei.

Voor mw. Valster stond er deze keer een mooi boeket bloemen in de kerk. Zij werd 26 mei 94 jaar en werd door de gemeente van harte gefeliciteerd.



Zondag 30 mei.

Mw. Smeding bereikte op 4 juni de mooie leeftijd van 95 jaar, daarom werd zij gefeliciteerd met een mooi bakje bloemen voor in haar kamer.

En dhr. Van Splunter kreeg het boeket als dank voor al die jaren als secretaris van de Diaconie en hij heeft nu de mooie leeftijd om met pensioen te gaan. Wij wensen hem een goede tijd toe.

Zondag 6 juni.

Fam. Jongenotter kreeg op deze zondag de bloemen. Dhr. Jongenotter was gelukkig weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Ook werd hij hartelijk bedankt voor al die jaren trouwe dienst in de Diaconie.

Zondag 13 juni.

Op deze dag werd dhr. Oorebeek 80 jaar en daarom gingen de bloemen naar hem toe. Door de gemeente werd hij van harte gefeliciteerd.

Zondag 20 juni.

Op 25 juni werd mw. Van Driel 88 jaar en dat verdient een bloemetje. Ook tekenden alle gemeenteleden een felicitatiekaart voor haar, hiermee wensten we haar een mooie verjaardag en veel sterkte toe.

Zondag 27 juni.

Fam. De Bruin kreeg deze zondag de bloemen, want ze waren de komende week in hun bruidsdagen. Ze vierden 3 juli dat ze 40 jaar geleden trouwden. De gemeente feliciteerde hen en wenste ze nog een gezellige dag toe.

Ontvangen.

Via Elly ontvangen van mw. L. €10,- voor de Diaconie en van dhr. M. €10,- voor de bloemendienst. Hartelijk bedankt hiervoor.

De coronaperiode gaat gelukkig heel voorzichtig afnemen. Als gemeente zijn we blij dat er weer meer dingen kunnen, zoals zingen in de kerk, geen mondkapjes hoeven dragen, en ook weer na de dienst gezellig koffiedrinken. Maar laten we toch ook vooral nog voorzichtig blijven. Als u denkt dat er iemand een bloemetje of een kaart verdient heeft, dan graag een berichtje aan ons.

Met de vriendelijke groet
van Joke Busse en Elly Oorebeek tel 06 -17733719

KERKELIJKE STAND

(Voor contactgegevens zie de servicepagina)

Overleden:

Mw. Anna Koudijs – Vijn,
geboren 5 april 1930, overleden 16 mei 2021.
Mw. Koudijs woonde Kruisherestraat 32.

Dhr. Louwrens Filius,
geboren 6 juni 1966, overleden 13 juni 2021.
Dr. Filius woonde Johan in 't Veltstraat 48.

Ingeschreven, als voorkeurslid:

Dhr. A. van Kapel – van de Logt,
Diesestraat 10,
9406 RD Assen.

Verhuisd, (binnen Meerweide):

Dhr. J.H. van Wezel, van huisnummer 428,
naar huisnummer 438.

Verhuisd, (binnen de gemeente):

Dhr. J. Wezeman, Vikingoord 61,
naar Veenoord 450.

VERVOER NAAR DE KERK

18-07: Mevr. D. van Hengel
25-07: Dhr. J.F.K. Jungheim
01-08: Dhr. A. van Splunter
08-08: Dhr. R. de Bruin
15-08: Dhr. J. Jongenotter
22-08: Dhr. A.J. Kooiman
29-08: Dhr. G.J. Buizer

MENSZIJN

Ik maak mij zichtbaar

*Voor het menszijn
Voor de verbinding
Voor de herkenning
Voor de bekrachtiging
Voor de bewustwording
Voor de verandering*

*Licht vindt licht
Hoe meer licht we creëren
Hoe meer duisternis we
kunnen verlichten*

Daarom maak ik mij zichtbaar.....



Foto: Mathea van Dam

BERICHT VAN DE KERKELIJK WERKER



Waarom zingen we eigenlijk in de kerk?

Alles wat adem heeft, love de Heer. Wie is opgegroeid met kerk en psalmen, hoort hier een melodie bij in gedachten: Psalm 150.

Zingen, dat hoort in de kerk, zonder is het niet compleet, toch? En of we nou mooi of minder fraai zingen, toch vinden we het onmisbaar. Alhoewel het zonder ook kan. Maar, zo ervaren we, dan is de kerkdienst toch niet compleet. Van zingen worden we warm, krijgen we nieuwe moed en energie, we veren er van op zagezegd.

Sommige mensen kunnen de prachtigste muziek laten horen. Anderen kunnen er volop van genieten. Liederen raken je aan, je fysiek, gevoel en verstand. Je hoort de klanken, wordt erdoor geraakt, ze trillen door in je lijf en de tekst en melodie komen zo bij elkaar op een diepere laag, waar ze een geheel eigen betekenis kunnen krijgen, samen liggen in de schatkamer van eerdere ervaringen en nog diepere lagen vermoed ik. En wist u dat vogels onze gezongen melodieën kunnen imiteren? Zo zingt alles om ons heen mee, zelfs in de natuur. Tot lof en eer van zijn Naam. En daar mogen we dan zomaar van genieten op de vroege zondagmorgen. Al die mooi, vals, ingetogen, oude, nieuwe liederen mogen ons steeds weer de nieuwe week in dragen... tot een volgende zondag. Wat een zegen dat we weer mogen zingen.

Tot ziens in de kerk!

Marjan van Weerden,
kerkelijk werker



OPROEP KOOR "DE ZAAIERS"

Beste mensen,
Het kan en mag weer: zingen!

Koor De Zaaiers gaat weer starten en we zijn op zoek naar zangers en zangeressen. Wie vindt het fijn te zingen zingen en bij ons aan te sluiten?

Wij zingen elke vrijdagmiddag van 16:00 tot 17:30 uur in de Groene Tuinkerkerk. We starten met een lekker kopje koffie of thee en aangenaam gezelschap. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Graag aanmelden bij Krijn Telleman ktelleman@live.nl of tel. 010 4828147.

Tot snel!
Namens alle 'Zaaiers',
Krijn, Mathea, Wim en Karin

CON MOTO* (*beweeglijk, levendig)

*Ik droom de kerk weer vol
gezing
mijn strottenhoofd
in eer hersteld
stemt dankbaar in
nu aerosolen enkel weer
vervoerders zijn van lof en prijs
Mijn stembanden
rekken zich vol behagen uit
als na een lange winterslaap
het lied in mij is niet gestorven
maar herrijst
in rondgezongen
nieuw vertrouwen
Onze stemmen
omhelzen elkaar als zielsverwante
thuisgekomen zververs
en voegen zich met liefde
in de maat
Dat zingen zo ontroeren
zo vervoeren kan
registers opentrekt
verheven boven elke twijfel.*

Sytze de Vries





Hervormd IJsselmonde

Protestantse Kerk in Nederland

Vanuit de kerkenraad

Na een lange lockdown gaat de samenleving gelukkig steeds meer open. De enige beperkingen/richtlijnen die op dit moment nog gelden zijn de richtlijnen om op 1,5 meter afstand van elkaar te zitten en u vooraf op te geven. Medewerkers zullen u in de kerk een plaats toewijzen. Dat betekent gelukkig weer redelijk wat vrijheid, vergeleken met de tijd die achter ons ligt! Zo mogen we weer zingen en koffie drinken na de dienst in de buitenlucht. Weet u/je welkom om de dienst te bezoeken, juist als u lange tijd niet geweest bent!

We vragen u en jou dus nog wel om je in te schrijven als u de kerkdiensten wilt bezoeken. Dat kan via de website www.kerkinijsselmonde.nl. Voor beide kerken wordt een live-stream aangeboden (met beeld en geluid), ook achteraf te bekijken. Deze is te bekijken via de website

www.kerkinijsselmonde.nl. U kunt de opname ook op een later tijdstip terugkijken. Via kerkomroep wordt alleen het geluid uitgezonden.

De collecte zal vooralsnog gehouden worden bij de uitgangen van de kerk, zodat er geen zakken van hand tot hand doorgegeven hoeven te worden. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks geld voor de collecte blijven overmaken, m.b.v. onderstaande QR-codes of door handmatig de rekeningnummers van diaconie en kerk in te voeren, zie elders in dit blad. Van harte aanbevolen!

Hartelijke groet,
De kerkenraad van de Adriaen Janszkerk & Pelgrimskerk
www.kerkinijsselmonde.nl

Collecte AJK en PK



Diaconie



Kerk(rentmeesters)

Scan de QR code met de camera van uw telefoon of tablet. Dus buiten de bankapp om.



Vanuit de diaconie

De diaconie heeft de afgelopen maand € 500,- gedoneerd aan Tearfund, onderdeel van het Christelijk Noodhulpfonds. De gift is bestemd voor India en Nepal waar uitputting en wanhoop heersen door het coronavirus. Het virus grijpt harder dan ooit om zich heen. De gevolgen zijn mensonterend. De ziekenhuizen zijn overvol, er is een groot tekort aan zuurstof en het aantal overledenen is zo hoog dat de crematoria overuren draaien. Het zijn de meest kwetsbare mensen die het hardst geraakt worden. De gift is voor medische zorg, voedselhulp en voorlichting.

En de diaconie heeft ook € 300,- geschonken aan de Pauluskerk in Rotterdam. Met donaties kunnen zij:

- Het open huis 7 dagen per week openhouden van 9.00 tot 21.00 uur
- 5 dagen per week een warme maaltijd serveren aan mensen die zelf niet kunnen koken
- Mensen die door de vangnetten heen zijn gevallen op weg helpen, met maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk en noodbedden.
- Medische zorg bieden aan mensen zonder geldige verblijfspapieren of zorgverzekering.





Adriaen Janszkerk

Rotterdam-IJsselmonde



Van de predikant

Rondom de diensten

Het jaar 2021 is al weer halverwege. De zomer is begonnen en op het moment dat u dit magazine leest hebben de scholen ook al vakantie.

U en jij bent (weer) van harte welkom in de diensten, maar vergeet niet om je even aan te melden via de website www.kerkinijsselmonde.nl of (als u geen beschikking over internet hebt) bij Renata van Mastrigt: 06-24916845. Verder blijft het mogelijk om de dienst te volgen via de livestream (Youtube kanaal: Hervormd IJsselmonde Adriaen Janszkerk).

Zondag 18 juli gaat ds. CorBert de Rooij voor. Zondag 25 juli mogen we mw. Karen Koppenaal weer in ons midden verwelkomen. **De zondagen 1 en 8 augustus is er geen dienst in de Adriaen Janszkerk. Er is dan een gezamenlijke dienst in de Pelgrimskerk.** Op 1 augustus hoop ik zelf voor te gaan in de Pelgrimskerk en op 8 augustus is ds. A. Tromp de gastvoorganger.

Zondag 15 augustus is er weer dienst in de Adriaen Janszkerk. In deze dienst zal dhr. Jos Refo spreken. Zondag 22 augustus is de nieuwe predikant van de Pelgrimskerk bij ons, ds. Dirk van Vreeswijk. Zondag 29 augustus hoop ik na onze vakantie weer zelf voor te kunnen gaan.

Huwelijksjubilea

Een aantal echtparen hebben de laatste tijd of binnenkort een



bijzonder huwelijksjubileum te vieren. Fam. Scheepbouwer-de Jager (Elizabeth en haar man Cor) was op 1 juni jl. 50 jaar getrouwd. Familie Havenaar-de Vroome (Kees en Joke) was op 5 juni jl. 40 jaar getrouwd en familie Bakker-Oosterman (Herman en Irene) zijn op 26 juli D.V. 60 jaar getrouwd. We feliciteren deze echtparen met deze gedenkwaardige jubilea en wensen hen allen Gods rijke zegen voor de toekomst!

Nieuwe leden

Eens per half jaar geven we een overzicht van nieuwe leden die zich bij ons hebben aangesloten. Voor het afgelopen halfjaar was dat alleen Jurian Barendrecht (19), die afgelopen najaar belijdenis heeft gedaan. We heten hem opnieuw welkom!



Verhuizing

Mw. Nel van der Padt-Korteweg gaat ons verlaten vanwege een verhuizing naar Zwijndrecht. We danken haar voor jaar jarenlange betrokkenheid, samen met haar man Arie die enkele jaren geleden overleden is. We wensen haar samen met de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid en zegen toe op de nieuwe plek!

Meeleven

We leven mee met Jantine Wijland, nu onlangs haar moeder is overleden. Ze verbleef de laatste periode van haar leven in een zorginstelling. We wensen Jantine samen met haar dierbaren Gods nabijheid toe in het gemis.

Overstap naar de middelbare school en tieneractiviteiten

In veel kerken wordt er aandacht besteed aan kinderen die de overstap maken naar de middelbare school. Wij hebben dat ooit ook wel gedaan, maar ook een aantal jaar niet (gewoon omdat er geen kinderen waren in deze leeftijd). Vorig jaar zijn we het in de lockdown helemaal vergeten. Dit jaar zijn er twee kinderen die de overstap maken naar de middelbare school: Hanjo Schaap en Manuel Vink. In de dienst van 11 juli hebben we daarbij stil gestaan, en tegelijk ook bij de tieners die vorig jaar zijn overgestapt: Joshua Engelbracht, Fay Kordi Todz en Marten de Ruiters. We wensen al deze tieners Gods zegen toe en dat ze zich thuis zullen voelen bij de tieneractiviteiten van onze kerk(en)!

Huwelijk

Ze zijn al weer even uit beeld, maar bij velen nog wel bekend: Robert Deidun en Ellen Zwanepol. Ellen is ook nog een poosje gastvrouw geweest in onze diensten. Ze hebben aangekondigd te gaan trouwen op 2 september a.s. Ze gaan dan wonen in Nunspeet (dus niet langer in Soesterberg, waar ze naar toe verhuisd zijn). Het bruidspaar heeft mij gevraagd om in hun trouwdienst voor te gaan. We wensen hen, samen met hun kinderen, veel vreugde en van harte Gods zegen toe in de toekomst!

New Wine

Met een flinke groep tieners (13 t/m 18 jaar) uit de gemeente (Adriaan Janszkerk en Pelgrimskerk) gaan we naar de Next-conferentie van New Wine, op 24 en 25 juli a.s. We zien dit als een unieke kans, zeker in deze coronatijd en vragen gebed van de gemeente dat onze jongeren een aanraking van God zullen ervaren en dat ze zullen groeien in onderlinge verbondenheid. Overigens is er ook een programma voor volwassenen, dat gratis online te volgen is van 22 t/m 25 juli. Zie de website: <https://zomerconferentie.new-wine.nl/>

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt weer elke dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de consistorie-ruimte van de Adriaan Janszkerk. Na de zomervakantie willen we een herstart maken met de Bijbelmorgen over het bijbelboek Openbaring.

Terugblik cursus 'luisterend bidden'

Met veel plezier kijk ik terug op de cursus 'luisterend bidden' van new Wine met in totaal 13 deelnemers. Gedurende de maanden mei/juni zijn we zes keer een avond bij elkaar geweest voor Bijbels onderwijs en bijzondere groepsopdrachten, waarin we elke keer weer verrast werden door Gods aanwezigheid. Ik heb de vraag gesteld of enkele deelnemers iets willen delen over hun ervaringen, hetzij in het kerkblad, hetzij in een dienst.

Hartelijke groet,
Uw dienaar, Hans Schaap

Praktische informatie

Collecteopbrengsten

Zondag	Diaconie	Kerk	Zondag	Diaconie	Kerk
2 mei	€ 31,65	€ 31,65	6 juni	€ 45,00	€ 45,00
9 mei	€ 23,10	€ 23,10	13 juni	€ 53,15	€ 53,10
16 mei	€ 13,85	€ 13,80	20 juni	€ 36,00	€ 36,00
23 mei	geen	dienst	27 juni	geen	dienst
30 mei	€ 37,50	€ 37,50			

Gefeliciteerd

Een aantal gemeenteleden mocht in de afgelopen periode een feestelijke gebeurtenis gedenken:

29 mei waren dhr. en mevr. E. W. Van Dongen-Limburg 50 jaar getrouwd.

1 juni was het feest bij ouderling Elizabeth Scheepbouwer en haar man Cor. Ook zij waren 50 jaar getrouwd.

Op 5 juni mocht familie C. Havenaar - de Vroome hun 40 jarig huwelijksjubileum vieren.

Dhr. W. J. v.d. Have vierde op 6 juni zijn 95ste verjaardag.

Allen van harte gefeliciteerd!

Met hen mogen we dankbaar zijn voor het leven dat God hen gegeven heeft. Namens de gemeente van de Adriaan Janszkerk is er aan allen een bezoek gebracht.

Ook werd er een gift ontvangen: €15 voor de diaconie.

Bedankt.

Hartelijke groet en een mooie zomer gewenst,
Irene de Rooij



Bedankt

Bedankt voor alle persoonlijke felicitaties, kaarten, telefoontjes, berichtjes op Facebook en de bloemenattentie van de Hervormde Gemeente Adriaen Janszkerk, t.g.v. ons 50 jarig huwelijksjubileum op 1 juni j.l.. Wij willen iedereen hiervoor bedanken.

Het heeft allemaal bijgedragen aan een mooie feestelijke dag, vol met verrassingen.

Voor alle 50 jaren overheerst bij ons grote dankbaarheid en wij kijken terug met de woorden van Psalm 103:8. "Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en Groot is Zijn trouw."

Elizabeth en Cor Scheepbouwer



Bedankt

In 1980 ben ik met mijn jonge gezin in de Beverwaard komen wonen. Toen waren er maar een paar huizen. Nu ruim 40 jaar verder ga ik de Beverwaard verlaten.

Toen ik met Corona in het ziekenhuis lag, heb ik besloten om gelijkvloers te gaan wonen. Een hele stap, maar wel een verstandige. In al deze jaren heb ik goede en minder goede jaren gehad, zoals het overlijden van Arie. Ik heb altijd ervaren dat de AJK gemeente als een warme deken om ons heen heeft gestaan. Heel hartelijk dank hiervoor. Ik kom zeker nog wel naar de diensten.

Een hartelijke groet,
Nellie van der Padt





Pelgrimskerk

Rotterdam-IJsselmonde



Van Zevenhuizen naar IJsselmonde

In de afgelopen weken is er veel gebeurd. Losgemaakt van de hervormde gemeente van Zevenhuizen en verbonden aan de hervormde gemeente van Rotterdam IJsselmonde (de Pelgrimskerk). Ik kijk, maar ook Jeannette, nog altijd met heel veel dankbaarheid terug op de verbintenis- en intrededienst op 27 juni j.l. Het was Goed in de meest overtreffende trap. De tekst van die zondag was en is een bemoediging voor mij en hopelijk ook voor u en jou:

'Wees niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet! Ik sta je bij en niemand zal een vinger naar je uitsteken om je kwaad te doen, want veel mensen in deze stad behoren mij toe.'

Mag ik een ieder nogmaals danken voor haar of zijn inbreng? Of dat nu was door het organiseren en (muzikaal) meedoen in de diensten, of door een welgemeende knik (helaas was handenschudden niet mogelijk), een zegenwens, een gebed, een kaart of welke vorm van meelevens dan ook: heel veel dank!! Bovenal danken we God voor Zijn zegeningen. En wat voelde het goed om weer te mogen zingen!

Ondertussen zijn we ietsje verder in het (her)kennen van u. Het duizelt me wel eens, maar via de gemeentegids en de eerste persoonlijke ontmoetingen begint het af en toe wat helderder te worden. Maar 'overhoor' me nog niet; ik heb nog niet het idee dat ik zal slagen voor de inburgeringscursus.

Even wat praktische info: ik ben van dinsdag tot en met vrijdag te "vinden" in en rondom de Pelgrimskerk. Maar natuurlijk ook telefonisch en via de mail bereikbaar: 06-19636126 / ds.dirkvanvreeswijk@kerkinijsselmonde.nl. Mocht er iets zijn of heeft u/heb jij behoefte aan een gesprek, maak van de mogelijkheid gebruik! Lang niet

alles komt mij ter ore.

Een wat "vreemd" punt, vooral als je net gestart bent, is de vakantie. Lang geleden hadden we bedacht om in de periode van 19 juli-16 augustus te gaan klussen in onze woning in Gouda. Door de bereidheid van ds. Schaap en ds. de Rooij om mij in die periode te "vervangen" kunnen we echter toch aan de slag. Dank alvast naar mijn collega's en naar onze scriba: mevr. Sita van Vliet.

Maar zover is het nog niet. Op het moment dat ik dit schrijf ben ik me aan het voorbereiden op een samendienst. En de week erna, op 11 juli, hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Mogen we gedenken en proeven dat God goed is. Hij, die voor ons alles heeft overgehad, zelfs Zijn geliefde zoon. Zodat we toegang hebben tot Hem, maar ook tot het sacrament. Op 18 juli zal zeer waarschijnlijk de Heilige Doop worden bediend. Een teken dat God de eerste is in het leven van de kleinen (maar ook van de groten). Drie bijzondere diensten, ik zie er naar uit. Hele goede, gezegende diensten toegewenst.

In Christus verbonden, ook namens Jeannette, Dirk van Vreeswijk.

Bij de diensten

Op 18 juli hoopt ds. Dirk van Vreeswijk voor te gaan. Op 25 juli ds. L. Wüllschleger. In de dienst van 1 augustus waarin ds. Hans Schaap voorgaat en in de dienst van 8 augustus die ds. A. Tromp zal leiden zullen ook de broeders en zusters van de Adriaen Janszkerk bij ons zijn.

Op 15 augustus zal een bekende en geliefde predikant bij ons zijn: ds. René van Loon.

Daarna zal ds. Dirk van Vreeswijk weer terug zijn van vakantie en hij zal dan ook de diensten van 22 en 29 augustus verzorgen.

*Wees niet bang,
maar blijf spreken
en zwijg niet!*

De betrokken gemeente

Mevr. Francien Visser is begin juni verhuisd. Nadat ze was gevallen en zich ook enkele ongemakken voordeden, heeft ze haar intrek genomen op de verzorgingsafdeling van de Koningshof. Gelukkig is ze altijd positief en geniet ze hier van de goede verzorging.

In dezelfde week is mevr. Rijdsijk opgenomen in een hospice in Barendrecht. Ze heeft veel pijn, maar het mooie is dat ze blijmoedig is en ook op haar hoge leeftijd haar zegeningen mag tellen.

Hoe belangrijk is het toch om voor eigen hart te weten dat, door welk dal we ook heen gaan, we een thuiskomen bij de Heere God hebben. Wat een troost geeft die psalm dan als deze vertelt: Al ga ik door het dal van de schaduw des doods, ik zal geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij. Dat wens ik ons allen en zeker de zieken toe, te mogen leven en te kunnen sterven in dit geloof en door Zijn Genade, die genoeg is voor de grootste der zondaren.

Met mevr. Akkermans gaat het steeds beter en naar het zich laat aanzien kan ze half juli weer vanuit het verzorgingshuis na vier maanden naar haar eigen huis. Wel later dan ze eerst gedacht heeft, maar ze verlangt er erg naar.

Nanno Meijer is gelukkig weer thuis na operatie van een aneurysma aan de aorta. Toen ik hem bezocht zaten ze samen heerlijk naar mooie liederen te luisteren. Hij voelt zich weer goed en ervaart hierin ook de bewarende Hand van God.

Op deze plaats denken we aan hen die herstellende zijn en aan hen die door ziekte en ouderdom aan huis gebonden zijn. Deze weg kan vaak steeds eenzamer worden. Mag het zo voor u zijn: eenzaam maar niet alleen, want God denkt aan mij. Een groet of een kaart kost zo weinig maar betekent vaak veel. Laten we aan elkaar denken, zeker ook nu de vakantietijd aanbreekt en velen er op uit trekken.



We denken aan hen die leven met een stil verdriet in welke vorm dan ook. Denk aan de lelies op het veld en aan de vogels in de lucht. Dat zij u tot voorbeeld mogen zijn om het te verwachten van Hem Die Zichzelf bekend maakt als God de Almachtige.

We denken aan hen die leven met de brokstukken van een verbroken relatie. Diep kan de pijn zijn en onbegrepen de situatie. De Heere geve u geloof om uw verdriet in Zijn Hand te mogen leggen.

We denken aan de vele asielzoekers die nog geen antwoord hebben ontvangen over hun

verblijfsvergunning. Velen moesten zowel huis en haard als familie en vrienden achter laten. En met de gedachte elkaar nooit meer te zullen zien. Als je dat op je in laat werken, mag meeleven en gebed voor hen niet ontbreken. Een van hen zei eens tegen me: Ik verloor alles om Hem en vond alles in Hem.

We zijn dankbaar dat enkelen onder ons die langere tijd zonder werk waren, op een bijzondere manier een baan gevonden hebben. Lof, eer en dank zij God.

De Heere zegene ons in de tijd die voor ons ligt en zij ons nabij in alle omstandigheden.

Shalom, Wim Biezepol



In memoriam

Wietse van Dalen (1935-2021)

Woensdag 2 juni is in zijn woning, op de leeftijd van 86 jaar overleden, onze broeder in Christus, Wietse van Dalen. Vele jaren was hij gehuwd met Ans van Dalen - Vis en zij zal hem dan ook erg missen. Wat heeft zij veel liefde en zorg aan haar echtgenoot geschonken en waarvan zij geen spijt zal krijgen. Wietse was haar daar zeer dankbaar voor. Zijn zonen en schoondochters, de kleinkinderen zullen hun vader, schoonvader en opa ook zeer missen. Want Wietse van Dalen was – door genade – een vriendelijk mens. Ondanks dat er heel wat redenen waren, die hem tot een bitter mens hadden kunnen stemmen. Zo heeft hij als kind de 2e wereldoorlog beleefd en doorgemaakt, en zo is er dus ook een deel van Wietse zijn jeugd op die wijze als het ware 'gestolen' geworden. Zo zijn er nog meer dingen te noemen die zijn weg door het leven bepaald niet gemakkelijk maakten. Hierbij denken wij aan het verdriet en de zorg om Joke zijn eerste vrouw die ernstig ziek werd en waaraan zij later is overleden. Maar hij mocht een tweede liefde leren kennen, in de persoon van Ans Vis. Wat was hij blij met haar en wat was hij dankbaar voor alle zorg en liefde waarmee zij hem heeft omringd. Maar Wietse van Dalen wist ook van die andere liefde, de liefde Gods die in Christus Jezus vlees en bloed geworden is. Desgevraagd zei dominee CorBert de Rooij mij, "Wietse is van Romeinen 8" en terecht stonden er woorden uit dat hoofdstuk in de bijbel bovenaan de rouwkaart afgedrukt.

Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. (Romeinen 8 vers 18)

Die zekerheid, van het door de Heere God aan hem geschonken geloof, is Wietse tot steun en troost geweest in zijn leven. Heerlijk om te weten, dat Wietse wist, dat niets hem kon scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere.

Van Ans, van zijn jongens en van vele anderen hoorde ik, over wat ik zelf in mijn contacten met Wietse al had bemerkt. Dat Wietse een liefdevolle man, vader en opa was, wiens vriendelijkheid een ieder die hem kende bekend was. Mooi als dat van iemand in waarheid kan worden gezegd en geschreven. Niet in het minst kwam zijn vriendelijkheid ook openbaar in zijn werk in Gods kerk (en wat had dat werk en wat hadden die mensen Wietse zijn hart) geheel in lijn met het apostolisch vermaan van Paulus in Filippenzen 4 vers 5.

Maar Wietse van Dalen wist (en weet!) dat een andere vriendelijkheid zijn en anderen hun vriendelijkheid ver overtreft. Hij wist van Jezus, en welk een Vriend is onze Jezus! Als wij dat ook weten, dan mogen wij spreken over de vriendelijkheid van Wietse van Dalen, maar Wietse zou wensen dat wij bovenal zouden spreken over die VRIEND die Jezus is, Die in onze plaats wilde staan en ook is gaan staan. Om voor zondaren als Wietse was en wij zijn, vrede te maken met God de Vader. Laat ons zingend getuigen: Gods vriendelijk aangezicht verspreid vrolijkheid en licht voor al oprechte harten.

Wietse van Dalen, hij kwam woensdag 2 juni aan Jezus' hand in het hemels Vaderland, in het land van louter licht. Wietse is over het lijden heen nu in de gloria, in de heerlijkheid van God. Laat dat al Wietse zijn dierbaren tot rijke vertroosting zijn.

Op maandag 7 juni, is na een dienst van Woord & Gebed in de Pelgrimskerk zijn lichaam ter ruste gelegd op de begraafplaats IJsselmonde. Geloofd zij God met diepst ontzag!

Wietse van Dalen was jarenlang taxichauffeur. Hieronder een lied (op de melodie van 'Mijn Herder is de Here God') dat hem daarom zeer aansprak.

*Al moet ik door het druk verkeer,
in spitsuren van de dag,
ik ben niet bang,
want 'k weet mij omringd
van Jezus' eng'lenwacht.
De Heer kent de straten van de stad.
Hij leidt mij op weg naar huis.
Ik loop gerust
en ik rij beschermd;
Hij brengt mij veilig thuis*

R.L. Antes, voormalig bijstand in het pastoraat voor de Hervormde gemeente IJsselmonde.



Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen periode met een groet en ter bemoediging namens de gemeente van de Pelgrimskerk gegaan naar:

23 mei mw UitenBogaard

30 mei mw Bosch-Wiekeraad

6 juni fam Dijks

13 juni mw van Dalen-Vis

20 juni mw Schrier-Vrolijk

27 juni fam van Vreeswijk

Collecten

	Diaconie	kerkrentmeesters
13 mei 2021	0,00	18,00
16 mei 2021	31,00	22,00
23 mei 2021	23,20	21,75
30 mei 2021	27,50	35,00
06 juni 2021	58,10	65,95
13 juni 2021	55,75	43,00



Samen

Oplossing puzzel



De Zonnebloem



De afdeling Reijerhof van de Zonnebloem is al sinds 1966 actief in IJsselmonde.

Onze vrijwilligers maken het mogelijk dat onze gasten samen met een ander (of anderen) voor hun plezier de deur uit kunnen voor een uitstapje of een gezellige ontspanningsmiddag.

Op deze manier proberen wij mensen met een lichamelijke beperking of eenzame mensen uit hun isolement te halen. Nu na de corona tijd is onze afdeling weer aan het opstarten en is er ruimte voor nieuwe gasten en vrijwilligers.

Mocht u interesse hebben en zich willen aanmelden als gast of vrijwilliger neem dan contact met ons op.

W. den Hartog
Afdeling Reijerhof
Tel. 010-4823646

Theologische Vorming Geïnteresseerden Rotterdam

Op de website www.tvgrotterdam.nl is de inschrijving geopend voor het cursusjaar 2021-2022. De driejarige basis cursus, welke op dinsdagmorgen wordt gegeven, zal coronaproof klassikaal plaatshebben in de grote zaal van de Alexanderkerk in Rotterdam. Er komen heel veel boeiende onderwerpen aan de orde.

Voor de eveneens op de site te vinden korte cursussen, ook op dinsdagmorgen, maken we gebruik van de kerkzaal van kerkgebouw De Hoeksteen in Capelle aan den IJssel. Daar is ringleiding voor slechthorenden. Deze korte cursussen, meestal drie ochtenden, zijn heel actueel in deze tijd. Veel bezinning is ook hier mogelijk.

Voor vragen/antwoorden kunt u bellen met mw. M. Koole, voorzitter TVG Rotterdam, telefoon: 0167-536671, of mailen naar mw. M. Bezemer-Rietveld, bestuurslid TVG Rotterdam voor werving en publiciteit, email: tvgrotterdam@online.nl

Bezoekt u onze website www.tvgrotterdam.nl. Daar vindt u het aanmeldingsformulier voor zowel de basis cursus als de korte cursussen, en ook enkele leerzame artikelen.

We hopen op heel veel deelnemers aan onze cursussen!



Theologische
Vorming
Geïnteresseerden
Rotterdam

Muzikaalfeest aan de Maas

Wat zijn musici en organisator dankbaar dat we weer iets mogen doen in deze tijd van beperkingen. Live concerten zijn en blijven toch het mooist. Dankbaar dat dit jaar een tweetal kerken mee willen werken aan de zomerconcerten Muzikaalfeest aan de Maas.

Op korte termijn allemaal geregeld en zaterdag 3 juli jl. de serie gestart in de Adriaen Janszkerk. Er staat nog een drietal concerten gepland:

Zaterdag 17 juli 2021 Bergsingelkerk, Bergsingel 150 Rotterdam-Noord, Jaap Eilander vleugel, werken van J.S. Bach en J. Sibelius staan op het programma.

Overige concerten zullen plaats vinden in de Adriaen Janszkerk te Rotterdam-IJsselmonde:

24 juli 2021 Dirk Out orgel

31 juli 2021 Lennert Knops orgel/vleugel & Maria Knops harp

I.v.m. beperkingen graag vooraf kaarten bestellen via www.muzikaalfeest.nl

Aanvang concerten: 19.30 uur, Toegang: € 12,50 p/p





Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerkerk

Dhr. J.P. van der Meer 010- 429 2573

Niet ontvangen:

Adriaen Janszkerk

Dhr. B. de Ruiter 010- 413 7669

Pelgrimskerk

Dhr. Welter 06-31 96 94 86

Wijzigingen AJK en PK:

ledenadministratie@kerkinijselmonde.nl

Redactie:

Groene Tuinkerkerk

Corrie Melenberg-Schop en

Gerrit Buizer

redactie.gtk@hotmail.com

Adriaen Janszkerk

Annet de Ruiter en Marith Rijfers

redactie.ajk@gmail.com

Pelgrimskerk

Germa van Veen en

Hanneke Bosschaart

kerkblad.pk@kerkinijselmonde.nl

Eindredactie

Annet de Ruiter

010- 4137 669

redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:

GEREFORMEERD IJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

NL09 RABO 0159096480

o.v.v. 'abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: K. Telleman

Koninginneweg 169, 3078 GM,

010- 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD IJsselmonde

NL12INGB 0000031620

o.v.v. 'Bijdrage kerkblad'

Advertenties :

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt

u zich wenden tot dhr. Jaap Pols

advertentie@kerkinijselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 20 augustus 2021

18.00 uur voor het magazine van

september 2021 met het thema:

Vrede

Druk: Veldhuis Media, Raalte

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerkerk,

Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,

010 - 482 49 56

kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Kosters: Fam. Kranenburg, 06 - 21 20 19 25

Piet van Rikxoort 06 - 27 31 40 93

Scriba: Vacant

bijdragen kerk (o.a. VVB).....NL10 INGB 0000 1886 02
ofNL 09 RABO 0159 0964 80

Diaconie.....NL61 INGB 0000 2056 29

Zending.....NL32 INGB 0000 5634 99

SamenwerkingsprojectNL6 1INGB 0000 2056 29

Herv./Geref. Diaconie o.v.v. Project Werelddiaconaat

Kerkradio.....NL 10 INGB 0000188602

Verjaardagsfonds.....NL10 INGB 0000 1886 02

ofNL09 RABO 0159 0964 80

o.v.v. Verjaardagsfonds

Hervormde Gemeente (www.kerkinijselmonde.nl)

Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)

Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62

Preses kerkenraad: Mw. J. van den Berge-Bakker

Scriba: Mw. S. van Vliet-Visser, 010 - 483 60 24 en

Dhr. H. van Iersel, 0184 - 77 10 20

scriba@kerkinijselmonde.nl

Vertrouwenspersoon:

Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijselmonde.nl

Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam

Diaconie: diaconie@kerkinijselmonde.nl

NL30 INGB 0002 7781 42

College van Kerkrentmeesters:

Secretaris: William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijselmonde.nl

Penningmeester: Hans Gorter

penningmeester.cvk@kerkinijselmonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.....NL75 INGB 0002 9756 00

Alle andere acties en giften.....NL12 INGB 0000 0316 20

CollectebonnenNL78 INGB 0003 6819 00

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)

Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 135 565 85 en 010-483 14 13

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam

IJsselmonde

Beheerder: Cor Vink

Vertrouwenspersoon:

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)

info@adriaenjanszkerk.nl

NL49 INGB 0000 2258 27



Zomer. De zon schijnt. Tijd om te ontspannen. Maar de muizen zijn nog nooit zo druk geweest. Want achter het orgel, in het voormalige huisje van tante Mies, zijn ze een Bed & Breakfast begonnen. Het was een idee van Martje muis, die niets liever doet dan huishouden. 'Weten jullie wel hoe gestrest iedereen is tegenwoordig? Laten we een plek maken waar ze tot rust kunnen komen! Met orgelmuziek en een excursie door de kerk. Dan zorg ik voor bed en ontbijt!' Na weken timmeren en schilderen zet Martje muis een bord op het kerkplein: 'B&B Het Oude Orgel. WELKOM'. Martje heeft de bedden opgemaakt en koekjes neergezet. De andere muizen gaan eropuit om reclame te maken.

De eerste gasten zijn de libellen Eldert en Elleke. Ze lusten geen koekjes. Ze willen geen bed, maar een rietstengel om op te slapen. Ze vertrekken. Dan komen Paula en Pol de Mol. Die hebben hoogtevrees, ze durven de trap niet op. Daarna kloppen professor Houtrot en doctor Boktor aan. Die zijn niet welkom. Ze vertrekken op hoge poten. De muizen raken er gestrest van. Elke dag maken ze schoon en zorgen ze voor verse hapjes. 'Ontspannen is blijkbaar heel moeilijk!' zuchten ze. 'Misschien moeten we eerst zelf oefenen.' En de muizen eten samen, heel ontspannen, alle lekkere hapjes op. Alleen Martje maakt zich nog vreselijk druk. Ze kan niet gaan zitten en de boel de boel laten. Zij moet het nog leren.



Ontspannen is ...

Ontspannen, dat doe je op jouw manier,
't is anders voor ieder mens of dier,
de lui aard, de leeuw, de bedrijvige mier:
elk heeft zijn ritme, zijn rust en plezier.
Ook mensen, de dokter, de juf, de bankier,
de psychiater, de pater met zijn brevien,
de kapster, de voetballer, de marinier:
de een kan ontspannen met verf en papier,
de ander met vrienden, muziek en bier.
Of je voor stilte kiest of voor vertien,
ontspannen is: zijn in het nu-en-hier!



Uit de Bijbel

'Zes dagen lang mag je werken, maar op de zevende dag moet je rust houden; dan kunnen ook je rund en je ezel uitrusten en kunnen je bedienden en de vreemdelingen die voor je werken op adem komen.'

Exodus 23,12



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns