



Kerk in IJsselmonde

16

19 december 2018

Licht in het duister

'Het volk dat in duisternis ronddoelt ziet een schitterend licht.' – Jesaja 9:1

In deze tijd zie je overal lampjes en lichtjes om je heen. We doen er (bijna) allemaal ook wel aan mee: wat extra lichtjes in huis, lichtjes op batterijen of van kaarsen.

In een donkere wereld verlangen we naar licht. Die behoefte zit kennelijk heel diep in ons.



'Die heeft opeens het licht gezien,' zeggen we wel eens met een ondertoon van spot als iemand plotseling heel enthousiast is over iets.

Je hoort het ook wel van mensen die zich bekeren tot het christelijk geloof: 'het is alsof het licht opeens is aangegaan'. Ik vind het altijd heel bijzonder om daar getuige van te zijn. Daar word ik zelf ook heel blij van!

Christenen zijn 'kinderen van het licht'.

Aangestoken door het licht van Kerst, door Jezus, mag je zelf ook een kaarsje zijn, brandend in de nacht. Dan mag je liefde uitdelen aan mensen die het zo hard nodig hebben, vrede brengen in een conflict, bijdragen aan herstel en genezing waar pijn en duisternis is.

Laten wij dan leven als kinderen van het licht! De wereld om ons heen smakt daarnaar.

Waar laat u uw lichtje schijnen?

Een vrolijk en gezegend Kerstfeest gewenst!

Uw dienaar, Hans Schaap

Dan – midden in die donkere wereld vol lichtjes – is daar opeens 'het stralende licht van de Heer, zodat de herders hevig schrokken' (Lucas 2:9).

Het eerste scheppingswoord van God, aan het begin van de Bijbel, is: 'er zij licht.' Met Kerst maakt God een begin met zijn nieuwe schepping en spreekt opnieuw: 'er zij licht.' (Johannes 1:1-3) En daarmee komt de oude profetie van Jesaja tot vervulling, dat het volk dat in duisternis ronddoelt een schitterend licht zal zien. Zacharias zingt ervan als zijn tong weer loskomt:

'... het stralende **licht** uit de hemel zal over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis...' (Lucas 1:78-79). En ook de oude Simeon: 'Met eigen ogen heb ik de redding gezien ... een **licht** dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël...' (Lucas 2: 32).

En later, als hij volwassen is geworden, zou Jezus het zelf zeggen: 'Ik ben het **licht** voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis' (Johannes 8:12).

We vieren het elk jaar weer uitbundig. En terecht. Dat Gods licht schijnt in onze duisternis. Een licht dat niet te doven is, ondanks allerlei pogingen daartoe.

Je zou denken dat iedereen blij is met dat licht. Maar de Bijbel spreekt ook over mensen die de duisternis liever hebben dan het licht (Johannes 3:19). Kennelijk is dat mogelijk, dat je door alle lampjes hét licht niet meer ziet en dat de essentie van Kerst je ontgaat. Dat is doodzonde.

Het licht schijnt in de duisternis. Ook voor u, jou en mij. En het nodigt ons uit om dichterbij te komen. 'Kom tot zijn schijnsel, alle volken', zegt een oud lied.

IN HET LICHT

In de donkere nacht
verschijnt een licht
en de duisternis
krijgt het niet in haar macht.

Eeuwenlang al voorzeggd:
het woord van God
dat geboren wordt.
Hoop waar de wereld op wacht.

In het licht van Gods Zoon,
zien wij zijn goedheid,
zijn waarheid.

In het licht van Gods Zoon,
brengt Hij in kleinheid
zijn grootheid dichtbij.

Niemand ziet Gods gezicht,
maar in Zijn Zoon
wordt Hij een persoon,
maakt Hij bekend wie Hij is.

In mijn donkere nacht
verschijnt Zijn licht
en de duisternis
krijgt het nooit in haar macht.

*Tekst: Matthijn Buwalda -
muziek: Kinga Ban © 2014
Stichting Sela Music*

In dit nummer o.a.:

Kerkdiensten

zie pagina 2

Gezamenlijke berichten

zie pagina 2 en 3

Berichten Groene Tuinkerker

zie pagina 3 en 4

Berichten Hervormde Gemeente

zie pagina 4

Berichten Adriaen Janszkerker

zie pagina 5

Berichten Pelgrimskerk

zie pagina 5 en 6

Berichten uit De Huizen

zie pagina 7

Kerk & samenleving

zie pagina 8

REDACTIE

Adriaen Janszkerker:

Annet de Ruiters-Milikan,
Benedenrijweg 349, 3077 CH
tel. 413 76 69 redactie.ajk@gmail.com

Pelgrimskerk:

Germa van Veen, Dalenoord 83, 3079 ZA
kerkblad.pk@kerkinijsselmonde.nl

Groene Tuinkerker:

Corrie Melenberg-Schop,
Cadetstraat 9, 3077 BT
tel. 482 98 71 redactie.gtk@hotmail.com

Eindredactie: Fredy Bal-Rietveld,
Tongelaarweg 7, 3077 TB, tel. 483 21 47
fredyrietveld@hotmail.com

WIJZE VAN BETALING voor

HERVORMD IJsselmonde:
IBAN Rek. nr.: NL12INGB 0000031620
met vermelding 'Bijdrage kerkblad'.
e-mail: ledenadm.hij@gmail.com

GEREFORMEERD IJsselmonde:

Giro rek. nr. NL10INGB0000188602
Bank rek. nr. NL09RABO0159096480
m.v.v. 'abonnement kerkblad'.
V.V.B. administratie: K. Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,
tel. 482 81 47 e-mail: ktelleman@live.nl

ADMINISTRATIE EN DRUK

Holland Productions b.v., Wilhelminastraat
12a, 3271 BZ Mijnsheerenland,
tel. 0186-57 33 39,
kerkbladen@gmail.com

Advertenties Opgave tot uiterlijk donderdag
6 dagen voor verschijning vóór 12.00 uur
aan de uitgever.

UW KERKBLAD NIET ONTVANGEN?

Groene Tuinkerker : tel. 429 25 73
Adr. Janszkerker : tel. 413 76 69
Pelgrimskerk : tel. 06-31 96 94 86

INLEVEREN KOPIJ

Kopij voor de volgende editie van
«Kerk in IJsselmonde» (nr. 1 jaargang 14), te
bezorgen bij het redactieadres van uw wijk.

Nieuw mail adres voor Groene Tuinkerker:
redactie.gtk@hotmail.com

Inlevering kopij uiterlijk

MAANDAG 7 JANUARI A.S.

vóór 18.00 uur

In bovengenoemde uitgave worden o.a. de
zondagen 20 en 27 januari en 3 februari ver-
meld.

Redactie

kerkdiensten

*) Kinderoppas

**) Kindernevendienst

GEBOUW	23 december 2018 <i>4e Advent</i>	30 december 2018	6 januari 2019	13 januari 2019
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	10.00 uur: *)**) Ds. J. Slager	10.00 uur: *)**) Dhr. Bram Dijkstra	10.30 uur: *)**) Ds. J. Schaap, <i>dienst nieuwe stijl</i> <i>koffie vóór en na de dienst</i>	10.00 uur: *)**) Dhr. Bram Dijkstra
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	10.00 uur: *)**) Ds. J. Schaap	10.00 uur: *)**) Ds. C.L. de Rooij	10.00 uur: *)**) Dhr. N. Bontenbal en ds. J. Slager	10.00 uur: *)**) Ds. J. Slager, <i>voorb. heilig Avondmaal</i>
GROENE TUINKERK Groene tuin 353 	10.00 uur: Ds. C. van der Niet, R'dam <i>Collecte: Diaconie</i> <i>Koffie na de dienst</i>	10.00 uur: Mw. Ria Keijzer, Voorburg <i>Collecte: Kerk</i> <i>Koffie na de dienst</i>	10.15 uur: <i>Nieuwjaarsreceptie</i> 11.00 uur: Mw. ds. H.P. Hummel <i>Collecte:</i>	10.00 uur: Mw. Ria Keijzer, Voorburg <i>Collecte:</i> <i>Koffie na de dienst</i>
Nw. SONNEBURGH Ravenswaard 5	10.00 uur: Ds. C.L. de Rooij	10.00 uur: Dhr. D. van Dijk, Gouda	10.00 uur: Dhr. R.L. Antes	10.00 uur: Dhr. M. Padmos
MEERWEIDE	Zaterdag 22 december 14.30 uur: Kerstviering Mw. ds. E.A. van Halsema met Beverburgh Koor	10.30 uur: Kand. M. Boot, Nieuw Lekkerland		10.30 uur: Ds. R.H.M. de Jonge, Leiden
MAASSTAD Ziekenhuis	10.00 uur: Dhr. A. Besems	10.00 uur: mw. pastor D. v.d. Hijden	10.00 uur: Ds. C. van der Niet	10.00 uur: Dhr. G. Barendregt
SMEETSLAND			11.00 uur: Mw. Ans van Drunen	

KERKDIENTEN TIJDENS DE FEESTDAGEN

GEBOUW	MAANDAG 24 DECEMBER <i>KERST AVOND/NACHT</i>	DINSDAG 25 DECEMBER <i>1e KERSTDAG</i>	31 DECEMBER <i>OUDEJAARSDAG</i>	1 JANUARI <i>NIEUWJAAR</i>
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	22.00 uur: Ds. J. Schaap, m.m.v. <i>'Rejoice' uit Ridderkerk</i>	10.00 uur: Ds. J. Schaap	19.00 uur: <i>Dienst in de Groene Tuinkerkerk</i>	
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	19.30 uur: Ds. J. Slager, m.m.v. <i>'Voices' uit Hoogvliet</i>	10.00 uur: Ds. J. Slager	19.00 uur: <i>Dienst in de Groene Tuinkerkerk</i>	10.30 uur: <i>Nieuwjaarsbijeenkomst</i>
GROENE TUINKERK Groene tuin 353 	Geen dienst	10.00 uur: Mw. ds. H.P. Hummel, m.m.v. <i>Projectkoor 'De Zaaiers'</i> o.l.v. Karin de Rooij Organist: Dhr. Wim Smit <i>Collecte: Kinderen in de Knel</i> <i>Koffie na de dienst</i>	19.00 uur: Ds. J. Slager, <i>Collecte: Kerk</i>	
Nw SONNEBURGH Ravenswaard 5	Geen dienst	9.45 uur: Ds. E. v. Rooijen, Noordeloos	15.00 uur: Dhr. R.L. Antes	
MAASSTAD Ziekenhuis	Geen dienst	10.00 uur: Pastor H. Wolterink	Geen dienst	

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

AANKONDIGING VERANDERINGEN KERKBLAD

Al enige tijd wordt er tussen de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk gesproken over de vorm en inhoud van het kerkblad. Naast de huidige informatie vanuit de kerken is er behoefte ontstaan aan meer inhoudelijke artikelen en een moderne vormgeving, die vooral jongeren meer kan aanspreken.

Nu is het zo ver: We hebben als redacteuren, met goedkeuring van de 3 kerkenraden, een partij gezocht die die verandering voor ons kan realiseren. Die partij heet de Zalige Zalm, uitgever van kerkelijke magazines.

De Zalige Zalm zult u zeggen, ja omdat de zalm staat voor een vis die tegen de stroom in zwemt. Ter verduidelijking: Iedereen die binnen een kerkgemeenschap iets wil veranderen aan vertrouwde gewoontes kent de aarzelende reacties. Ook als het gaat om het kerkblad, de website of over het aanspreken van nieuwe groepen. "Waarom moet ons kerkblad zo nodig veranderen, er is toch niks mis mee?" Wie aan de slag gaat met communicatie binnen een geloofsgemeenschap krijgt niet zelden te maken met weerstand tegen veranderingen. Dan ga je als een zalm, tegen de stroom in. Zo is ook de Bijbel een boek vol verhalen die tegen de stroom in gaan. De Bijbelse verhalen gaan niet over de makkelijkste weg. Die gaan over dwarse keuzes, vol vertrouwen en geloof, op weg naar de bron. We zijn al stevig aan de slag en hebben al redacteuren al een cursus gevolgd.

In concreto betekent dit, dat we nog tweemaal een uitgave krijgen in de huidige vorm.

Op 7 januari 2019 wordt het de laatste keer dat u uw kopij aanlevert voor het huidige kerkblad. Vrijdag, 18 januari 2019 wordt de eerste datum waarop de kopij voor het nieuwe blad moet worden ingeleverd.

Dat houdt in dat er wat minder tijd dan normaal gesproken zal zitten tussen het verschijnen van het oude en het nieuwe kerkblad.

Deze berichtgeving wordt herhaald in de laatste uitgave van het kerkblad 'oude stijl', maar voor diegenen die gewend zijn kopij aan te leveren vragen wij u vast om deze datum in uw agenda 2019 te zetten.

Als redactie wensen wij u een gezegende kerst en een inspirerend nieuwjaar toe.

Namens alle redacteuren, Fredy Bal-Rietveld -eindredacteur

CENTRALE
GEGEVENS

HERVORMDE GEMEENTE

KERKENRAAD

Preses: Ds. J. Slager, tel. 482 42 08
of 06 401 782 43

Scriba: Mevr. S. van Vliet-Visser
tel. 010 483 60 24 en
Dhr. H. van Iersel tel. 0184 77 10 20
Reyerdijk 51 3079 NC Rotterdam
e-mail: scriba@kerkinijssemonde.nl

Vertrouwenspersoon:

Mevr. Irene de Rooij-Wildeman
010-479 19 93 - irenedrw@outlook.com

LEDENADMINISTRATIE / KERKELIJK BUREAU

Kasteelweg 50, 3077 BN Rotterdam
e-mail: ledenadm.hij@gmail.com

DIACONIE

e-mail: diaconie@kerkinijssemonde.nl
Rekeningnr. diaconie NL30 INGB 0002 7781 42

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Secretaris: Bastiaan de Ruiter,
Tel. 413 76 69 E-mail:
secretaris.cvk@kerkinijssemonde.nl

Penningmeester: Jaap Pols

Tel: 06 35 11 22 90 - E-mail:
penningmeester.cvk@kerkinijssemonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans
NL75 INGB 0002 9756 00

Alle andere acties en giften:

NL12 INGB 0000 0316 20

Collectebonnen

NL78 INGB 0003 6819 00
Correspondentie-adres: Reyerdijk 51,
3079 NC Rotterdam. (Pelgrimskerk)

Website: www.kerkinijssemonde.nl

HERVORMDE BEGRAAFPLAATS

Benedenrijweg 489, 3077 CJ,
tel. 06 135 565 85 en 010-483 14 13

Beheerder: Cor Vink

Website: www.hervormdijsssemonde.nl

Vertrouwenspersoon:

Mevr. Irene de Rooij-Wildeman
010-479 19 93 - irenedrw@outlook.com

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk

e-mail: info@adriaenjanszkerk.nl

Website: adriaenjanszkerk.nl

NL49 INGB 0000 2258 27

GEREFORMEERDE KERK

Scriba: J. Oorebeek, Grote Hagen 80a,
3078 RC, tel. 06 - 52 45 26 56
E-mail: ooreb006@ziggo.nl

Kerkgebouw: Groene Tuinkerkerk,
Groene tuin 353, 3078 KG, tel. 482 49 56.
Kosters: Fam. Kranenburg - 06-21 20 19 25 en
Piet van Rikxoort - 06-27 31 40 93

Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerkerk:
Groene tuin 353, 3078 KG
DIVERSE GIRO- EN BANKREKENINGEN

Bijdragen Kerk (VVB enz.):
NL10 INGB 0000 1886 02 of
NL 09 RABO 0159 0964 80

Diaconie: NL61 INGB 0000 2056 29

Zending: NL32 INGB 0000 5634 99

Samenwerkingsproject

Herv./Geref. Diaconie:

NL6 1 INGB 0000 2056 29

o.v.v. Project Werelddiaconaat

Kerkradio: NL 10 INGB 0000188602

Verjaardagsfonds: NL10 INGB 0000 1886 02 of
NL09 RABO 0159 0964 80

t.n.v. Gereformeerde kerk R'dam IJsselmonde

o.v.v. Verjaardagsfonds

Licht van Zijn Gezicht

Hij heeft onder ons gewoond
en bracht in onze nacht licht
dat scheen van Zijn Gezicht
Maria heeft Hem verschoond

en gewikkeld in witte doeken
terwijl Hij koud lag in de stal
maar lichtjes schenen overal
van engelen uit alle hoeken

zingend in koor uit volle borst
en toonden blij Hemels Licht
van het stralend Kindgezicht
deze pas geboren Vredevorst

Maria Segers

KERSTPLEIN
Kerstavond 24 december
17.00-19.30 uur

SOEPKRAAM
een gezellig gesprek
verse soep
met brood

BARISTA
Koffie, thee en
warme chocolade

LAMPIONTOECHT
Knutsel je eigen lampion
19.00 uur

FANFARE
kerstmusiek,
kerstbings,
fotoshoot in kerststal

LOCATIE
kerkplein
Pelgrimskerk
Reyerdijk 51
IJsselmonde

KERSTNACHTDIENST
19.30 uur

Like 'Kerstplein IJsselmonde' op Facebook voor alle info.
De activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door:
www.kerkinijsselmonde.nl



IJsselmonde Zingt

Op zaterdag 26 januari is er weer een gezellige zang en luisteravond van IJsselmonde Zingt. De medewerking wordt verleend door het Chr.gem Koor Deo Cantemus, o.l.v. Hans van Blijderveen. Aan het orgel zit Andre de Jager; Jolanda van Blijderveen zal ons begeleiden met de hobo en de algehele leiding staat weer onder Peter Overduin. De avond begint weer om 19.30 uur, en de toegang is gratis. Bij de uitgang is er een collecte voor de gemaakte kosten

Bijbelleesrooster NBG 2018

wo	19-dec	Openbaring 17:9-18
do	20-dec	Openbaring 18:1-8
vr	21-dec	Openbaring 18:9-24
za	22-dec	Openbaring 19:1-10
zo	23-dec	Lucas 1:57-66
ma	24-dec	Lucas 1:67-80
di	25-dec	Lucas 2:1-21
wo	26-dec	Handelingen 6:8-15
do	27-dec	Handelingen 7:1-16
vr	28-dec	Handelingen 7:17-34
za	29-dec	Handelingen 7:35-43
zo	30-dec	Handelingen 7:44-60
ma	31-dec	Psalm 147
di	1-jan	Psalm 75
wo	2-jan	Openbaring 19:11-21
do	3-jan	Openbaring 20:1-10
vr	4-jan	Openbaring 20:11-15
za	5-jan	Openbaring 21:1-8
zo	6-jan	Openbaring 21:9-27
ma	7-jan	Openbaring 22:1-11
di	8-jan	Openbaring 22:12-21
wo	9-jan	Lucas 2:22-35
do	10-jan	Lucas 2:36-40
vr	11-jan	Lucas 2:41-52
za	12-jan	Lucas 3:1-14
zo	13-jan	Lucas 3:15-22(38)
ma	14-jan	Jesaja 40:1-11
di	15-jan	Jesaja 40:12-20za

Kerstherberg 2018

Ook in 2018 is er op 1e Kerstdag weer een kerst-herberg, zie voor alle informatie de flyer.

We zoeken nog mensen die willen helpen.
U kunt zich melden bij Hennie Schreuder (010-4826831) of schreud3@xs4all.nl
Voor vragen kunt u ook bij haar of bij Alco en Lydia van Heiningen terecht.

Vele handen maken licht werk



Kerstherberg 2018

De kerstdagen zijn een tijd van gezelligheid, ontmoeting, samen eten en bij elkaar zijn.

We nodigen u uit om samen met ons en anderen te genieten van een gezellige middag met luxe maaltijd op 1^e kerstdag.



Waar: Pameijer AC Kreileroord, Kreileroord 222.

Inloop vanaf 13.00 uur

Kerstbuffet vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur.

Uw eigen bijdrage is (als dat kan) € 1,00.

U kunt meer informatie krijgen of u opgeven bij Hennie Schreuder,

010-4826831 of kerstherberg@gmail.com

Opgeven kan tot uiterlijk 20 december.



De kerstherberg is een bewonersinitiatief in IJsselmonde.

De kerstherberg wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Pameijer en subsidie vanuit Opzoomermee.



stap
verder
pameijer

Wensboom in de kerken



U heeft, als u de afgelopen weken in een van de kerken bent geweest, de wensboom vast zien staan. In de drie onderstaande kerken stonden drie verschillende bomen, maar allemaal met wenskaartjes of wenssterren er in.

Tot onze verbazing waren de kaartjes heel snel meegenomen door de kerkgangers. Wat een succes! Afgelopen zondag 9 december waren er al veel cadeautjes ingeleverd. Wat is het toch fijn om straks al die kinderen blij te maken.

Hartelijk dank voor uw spontane medewerking.
Namens de gezamenlijke diaconieën:

Contactpersoon:	Telefoonnummer:	
Adriaan Janszkerk	Wil Schuijjer	06-30 72 19 80
Groene Tuinkerk	Mees Hoogerwerf	06-13 83 28 68
Parochie De Emmaüsgangers	Riet Schenkeveld	06-36 58 30 51
Pelgrimskerk	Wil Schuijjer	06-30 72 19 80



BERICHTEN GROENE TUINKERK



VANAF HET DIJKJE

Terugblik Eeuwigheidszondag 25 november

Op het moment van schrijven (maandag 10 december) ligt de Eeuwigheidszondag van dit jaar al weer even achter ons.

Maar we kunnen terugzien op een prachtige dienst, er kwamen veel positieve reacties.

De liturgische schikking van de zondag, met de rivier en de steentjes (zie foto), oogstte bewondering.

Alle medewerkenden aan deze bijzondere kerkdienst, voor en ook achter de schermen: bedankt!



Adventsweken en het Kerstfeest 2018

inmiddels is de periode van de vier adventsweken richting het kerstfeest al aardig op streek.

We naderen het kerstfeest, de viering van Jezus' geboorte - klein en kwetsbaar, en tegelijk hoopvol en vol kracht, Licht in de duisternis! De liturgische kleur paars zal overgaan in het feestelijke wit.

Op dinsdag **25 december** vieren we het kerstfeest, in een feestelijke **Kerstmorgendienst**.

We ronden die ochtend het adventsproject *Geef licht af*, en dat doen we met het thema *Het Licht breekt in!* De lezingen zijn uit Jesaja 52 en het begin van het Johannes-evangelie. Muzikale medewerking verleent ons projectkoor 'De Zaaiers' o.l.v. Karin de Rooij, met Wim Smit als organist. Welkom!

Ook al is bij het verschijnen van deze kerkblad-editie de uiterste datum van aanmelding al voorbij, ik meld toch nog even de **seniorenkerstviering van dinsdag 18 december**.

Voor het eerst dit jaar in één gezamenlijke viering met de Adriaan Janszkerk en de Pelgrimskerk, gehouden in onze kerk. Tussen 10.00 uur en 14.00 uur. Met koffie, viering en lunch.

Het nieuwe jaar 2019

De eerste zondag in het nieuwe jaar 2019 is zondag **6 januari**. Ook dan hoop ik de dienst te leiden (aanvang **11.00** uur), met vooraf gelegenheid tot nieuwjaarswensen (vanaf **10.15** uur).

Het leesrooster geeft voor die zondag, traditiegetrouw, Jesaja 60 en Mattheüs 2 aan.

Spreekuur en gesprekskring

Het is inmiddels al een goede gewoonte geworden om op de woensdagochtenden in de kerk te zijn; doorgaans ben ik dan boven in de pastorale werkkamer 'De Zaaier', met gelegenheid voor spreekuur.

Op tweede kerstdag en op 2 januari vervalt dit, maar op woensdag 9 januari hoop ik er weer te zijn! Met de maandelijkse gesprekskring op de laatste woensdagochtend van de maand, in de kerkenraadskamer, gaan we ook in 2019 door.



Het is een mooie groep, en ook de groeps-gesprekken mogen er zijn! De eerstvolgende 'kring' is op woensdag **30 januari**, 10.30 uur.

Pastoralia

Dit keer wil ik deze rubriek graag beginnen met het melden van een gift: begin december mocht ik van mw. B een bedrag van 50 euro ontvangen, bestemd voor de Kerk. Hartelijk dank.

Verder kan ik melden dat *mw. W Vermeulen* (Hollands Tuin) weer thuis is uit het zorghotel, om verder te revalideren na een val.

En op 5 december is overleden *Martinus Johannes Cornelis (Mar) van der Plas*, Hollands Tuin 190.

Hij is 84 jaar geworden. De dankdienst voor zijn leven – gehouden in onze kerk, geleid door ds. Jaap Brederveld – en aansluitend de begrafenis waren op maandagmiddag 10 december.

Zijn vrouw Riet en de verdere familie veel sterkte toegewenst en toegebeden!

Ds. Jaap Brederveld schreef dit 'in memoriam':

We gedenken Mar van der Plas

In de vroege morgen van woensdag 5 december jl. is Martinus Johannes Cornelis ~Mar~ van der Plas overleden. Hij is 84 jaar geworden. Hij woonde in De Ooievaar, Hollandse Tuin 190.

Mar, dappere trotse lieve man, vader, schoonvader en opa: ruim 57 jaar getrouwd met Riet, trotse vader van drie zoons en twee dochters en even trotse opa van negen kleinkinderen.

Zijn kleindochter Ellen maakte een tekening voor in de liturgie bij de Dankdienst voor zijn leven, een kalligrafie van zijn leeftijd. De 8 daarvan vormde zij met woorden die hem typeerden: geliefd en liefdevol, betrokken, geïnteresseerd, sterk, slim, creatief, grappig/geestig en ondeugend, gezelschapsdier, sociaal, behulpzaam, gul ook, inspiratiebron.

En in de dankdienst voor zijn leven werden die woorden gevuld met herinneringen van de kleinkinderen; en met verhalen en herinneringen van de kinderen, over vakanties, feesten, gesprekken, warme en liefdevolle verhalen.

Al een aantal jaren liet de gezondheid van Mar veel te wensen over, het legde hem beperkingen op, pijn en moeite bond hem en daarmee ook Riet meer aan huis. Maar tegelijkertijd bleef hij genieten waar hij kon. Zijn optimisme en vooral zijn dankbaarheid voor liefde en zorg van Riet en zijn kinderen en kleinkinderen, bleef.

Op het bericht van zijn overlijden vatten zijn kinderen die dankbaarheid treffend samen:

'Ik ben dankbaar want mijn leven is goed geweest. Tot het laatste moment werd ik omringd door jullie stemmen, verhalen en liefde. Ik zou graag zijn gebleven om dat gevoel vast te houden, maar mijn aanwezigheid is veranderd. Laat mijn rol in jullie leven niet veranderen, stel mij vragen, vertel mij verhalen en denk aan mij op mooie momenten'.

In de Dankdienst voor zijn leven bij zijn begrafenis lazen we Psalm 121. Het is een lied van een pelgrim die steun zoekt en vindt bij de Eeuwige voor zijn reis. Het slotvers van deze Psalm was de trouwtekst van Riet en Mar: *'De Heer houdt de wacht over je gaan en komen tot in eeuwigheid'.*

Gaan en komen, thuis komen bij God, geborgen in zijn liefde.

We wensen Riet, haar kinderen en kleinkinderen Gods licht toe in de dagen die komen.

Tot slot

Het kerkasiel in kerkhuis Bethel in Den Haag, met de marathonkerkdienst rondom de Armeense familie Tamrazyan, duurt nog maar steeds voort. Het ziet er naar uit dat dit ook tijdens de kerstdagen nog zo zal zijn, en dat ook daar dan Lucas 2 zal klinken.

Ik sluit af met de woorden van Huub Oosterhuis waar lied 493 mee begint:

*Soms breekt uw licht
in mensen door onstuitbaar,
zoals een kind
geboren wordt'*



Gezegende Kerstdagen en veel heil en zegen voor 2019!

Met vriendelijke groet,

Ds. Hermie Hummel, predikant

06-15 86 64 02 en

predikant.groenetuinkerkerk@gmail.com

VANUIT HET PASTORAAT

Onze koster Wolter Kranenburg verblijft in zorg-hotel 'intermezzo'. We leven mee met Wolter en Hennie en wensen hen alle goeds. Niet alleen wij leven mee maar ook Wolter leeft met ons mee vanuit Intermezzo dat bevestigde de mail die wij kregen naar aanleiding van de liturgievergadering: Tijdens deze vergadering kreeg ik vanuit de Groene Tuinkerkerk een kerstkaart aangereikt met vele handtekeningen. Dat doet een mens goed.

Daarvoor hartelijke dank.

Wens voor het nieuwe jaar

Dat het mag zijn met de zegen van onze Heer

Dat we mogen zijn

als kaarsjes in het donker

En elkaar wat licht en warmte kunnen geven.

In de dagen voorafgaand aan Kerst als de dagen lang zijn en mensen soms in het donker naar hun werk gaan en ook weer in het donker huiswaarts keren lijkt het alsof in ieder mens een verlangen naar boven komt.

Een verlangen naar licht, liefde, warmte. Als je om je heen kijkt en dat tot je door laat dringen moet je bekennen dat er voor veel mensen die liefde en warmte niet is weggelegd. Zoveel kinderen worden bedreigd, verwaarloosd, mishandeld en niet alleen kinderen. Voor zovelen biedt de wereld geen veiligheid. Soms krijg ik de indruk dat er op het hart van de wereld een bord hangt met de woorden. 'Er is geen plaats in deze herberg.' En toch.....er blijft altijd de hoop dat de wereld een veilige plek wordt voor mensen groot en klein waar mensen tot hun recht kunnen komen.

Laten we het zoeken bij het Kind in de kribbe en in dat kind ontdekken dat heel ons bestaan, dat liefde en zorg voor elkaar, geen grenzen kent. Dan kunnen en mogen we met elkaar de feestdagen vieren in het Licht van Kerst.

In goede dagen toegewenst kwam ik het onderstaande tegen.

God schrijft

God schrijft ons

Nu en steeds

Er is een kind geboren temidden van mensen
met een boodschap

Dat God nog niet ontmoedigd is

Over ons

Over ons mensen

Die nog willen geloven

Dat een betere wereld mogelijk is

Met het Kind komen woorden mee

Van Liefde

Tederheid

Troost

Nabijheid

Vertrouwen en

Beminnen

Van deze woorden moeten wij het hebben

Met deze woorden kunnen wij het doen

Waar dit gebeurt

Schrijft God

'Ik geef u goede moed!'

Willemien Meijboom, Kerkelijk Werker

KERKELIJKE STAND

Kerkelijke Stand

Berichten voor het Kerkelijk Bureau adresseren aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerkerk, Groene tuin 353, 3078 KG Rotterdam, of : kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Overleden:

Dhr. Nicolaas de Ruiter, geboren 25 augustus 1952, overleden 5 november 2018. Dhr. de Ruiter woonde Dadeltuin 98.

Dhr. Martinus Johannes Cornelis van der Plas, geboren 22 juni 1934, overleden 5 december 2018, Echtgenoot van:

Mw. M.W. van der Plas - Zeddeman, Hollands Tuin 190.

DAGWIJZER

7 jan. 09:30 uur Dagelijks Bestuur

14 jan. 10:15 uur Commissie van Kerkrentmeesters

14 jan. 19:45 uur Pastorale Raad

OPROEP - VACATURE REDACTIELID GROENE TUINKERK 'KERK IN IJSSELMONDE'

Ter uitbreiding van de redactie Groene Tuinkerkerk voor het kerkblad 'Kerk in IJsselmonde' zijn we met spoed op zoek naar 1 of 2 nieuwe redactieleden.

Het kerkblad zal nog 2x in zijn huidige vorm verschijnen. In januari 2019 gaan we over op een andere lay-out en vormgeving. Omdat we al een poosje een vacature hebben, is dit nu een mooi moment om gericht te gaan zoeken naar uitbreiding van de redactie.

Vind je het leuk om op de computer te werken en ben je handig met Outlook en Word, dan zijn wij misschien wel op zoek naar jou. Zeker wanneer je ook wel eens een fotoalbum online hebt gemaakt, zal het nieuwe format gemakkelijk in gebruik zijn.

Om je een idee te geven van de tijd die je ermee kwijt bent:

Het kerkblad in de nieuwe lay-out zal maandelijks verschijnen, dus met 1 redactielid zal het vullen een uur of 3 per maand kosten.

De uitleg voor het nieuwe format zal ongeveer een uur of 2 in beslag nemen.

Wanneer er een redactielid bij komt, kan er worden afgesproken om de kerkbladen om-en-om te vullen, dus 1x per 2 maanden.

Ben je geïnteresseerd, of wil je meer informatie, dan kan je contact opnemen met Fredy Bal, bereikbaar op tel.nr. 06 44 64 60 95 of Corrie Melenberg, 's avonds bereikbaar op tel.nr. 010 -482 98 71.

Bloemendienst

Zondag 2 december konden we maar 1 boeket weggeven; dit was voor mw. De Jong, zij werd op 7 december 96 jaar. De gemeente reageerde toen zij haar mooie leeftijd hoorde en werd van harte gefeliciteerd.

Op zondag 9 december was er ook een hartelijke felicitatie voor dhr. Bil, hij vierde op 11 december zijn 85^e verjaardag en ontving hiervoor een mooie bos bloemen.

Mw. Vermeulen mocht na ziekenhuisopname en revalidatie weer thuiskomen. Wij wensen haar een verder herstel en veel sterkte toe en hopen dat het boeket, dat zij mocht ontvangen, daar een klein beetje aan mee zal helpen.

Verder voor iedereen mooie Kerstdagen met veel liefde en lichtjes, vrede en veiligheid en wij wensen u Gods zegen toe.

Ontvangen

Voor de **bloemendienst** ontvangen via Elly Oorebeek € 10,- van mw. B. en € 10,- van fam. B. Ook ontvangen via Elly voor de **diaconie** € 10,- van mw. S.

Alle gevers hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groeten van

Joke Busse en Elly Oorebeek, tel 06 17 73 37 19

VERVOER NAAR DE KERK

23 dec. Mevrouw D. van Hengel en de heren J. Oorebeek en J. van Hengel

25 dec. De heren J. Kreuk, J. Quak, A.J. Kooiman en K. Jungheim

30 dec. De heren R.A. Moor, J. Verschoor en A. van Splunter

31 dec. De heren G. Buizer, R. de Bruin en J. Jongenotter

6 jan. Mevrouw D. van Hengel en de heren J. Oorebeek en J. van Hengel

13 jan. De heren J. Kreuk, J. Quak, A.J. Kooiman en K. Jungheim

BERICHTEN HERVORMDE GEMEENTE

KERKELIJK BESTAND

U kunt uw berichten voor het Kerkelijk Bureau schriftelijk indienen:

Kerkelijk Bureau, Kasteelweg 50, 3077BN te Rotterdam.

En per email: ledenadm.hij@gmail.com.

Overleden:

Dhr. H. Munter, Spuistraat 35, 2987 TE Ridderkerk

Dhr. T. van Campen, Estafettestraat 23



VAN DE PREDIKANT

Bij de diensten

Het is weer aftellen tot Kerst. Als ik in mijn agenda kijk, zie ik allerlei kerstvieringen staan: voor kinderen van de basisschool, voor middelbare scholieren en senioren, voor de kerk en voor de wijk. Ik hoop dat we ons (opnieuw) laten raken door het wonder van Kerst, dat God ons opzoekt en één van ons is geworden.

Op **zondag 23 december**, de vierde zondag van de Adventstijd, is ds. Jos Slager onze voorganger.

Op de **avond voor Kerst, maandag 24 december**, is er een Kerstnachtdienst met medewerking van het koor Rejoice uit Ridderkerk o.l.v. Jan Peter Teeuw. In deze dienst zal ik zelf voorgaan.

Op **1^e Kerstdag, dinsdag 25 december**, is er om 10:00 een

Kerst-gezinsdienst waarin ik zelf mag voorgaan.

Zondag 30 december is dhr. Bram Dijkstra onze voorganger.

Op **Oudejaarsdag, maandag 31 december**, is er om 19:00 's avonds een gezamenlijke dienst in de Groene Tuinkerkerk, waarin ds. Jos Slager zal voorgaan.

Zondag 6 januari is er een dienst nieuwe stijl die om 10:30 begint. Vanaf 10:00 is er inloop met koffie en thee. In deze dienst zal ik zelf voorgaan.

Zondag 13 januari is dhr. Bram Dijkstra wederom als voorganger bij ons te gast.

Goede, gezegende diensten gewenst!

Overlijden

Op 25 november is in hospice de Reiziger te Barendrecht overleden dhr. Henny Munter op de leeftijd van 84 jaar.



VAN DE PREDIKANT

ZOEKEN NAAR VREUGDE

Elk mens zoekt naar vreugde. We zijn er niet op gebouwd alsmaar verdrietig en somber te zijn.

Toch kan juist in de decemberdagen het verdriet, de somberte en de eenzaamheid overweldigend zijn. Je voelt dat je er niet tegenop kunt, het overweldigt je en je kunt niet veel anders dan wachten tot het weer beter gaat en draaglijker wordt.

Wat mij aanspreekt in het kerstevangelie is dat de engel tegen de herders zegt dat hij **'grote blijdschap' verkondigt, 'voor heel het volk'**.

Door die boodschap gingen de herders op zoek. En nadat ze de aanleiding voor de grote blijdschap, het geboren Kind, gevonden hadden, loofden zij God.

Ze werden vervuld met blijdschap. We kunnen onze blijdschap op de verkeerde plaats zoeken. Er zijn veel dingen die ons blijdschap en troost beloven. Maar als het erop aankomt, vallen de blijdschap en de troost die ze ons bieden nogal tegen. Het is lege blijdschap, het is kortdurende blijdschap en ons hart vindt geen werkelijke troost.

In het kerstevangelie wordt ons verkondigd dat er grote blijdschap is voor heel het volk, niemand uitgezonderd.

Het is goed om in deze dagen op weg naar het kerstfeest op zoek te gaan naar die blijdschap en

BERICHTEN ADRIAEN JANSZKERK

Na een afscheidsdienst in het rouwcentrum is hij begraven op de begraafplaats Vredenhof in Ridderkerk op 29 november jl.

In de afscheidsdienst stonden we stil bij de troost van het evangelie dat God het licht van zijn genade over ons laat schijnen. Dat gaf Henny Munter zelf ook rust in de laatste fase van zijn leven. Maar het gemis is er niet minder om. We wensen zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte en Gods liefdevolle nabijheid toe.

Zieken

Dhr. Jan van Es had een flinke tegenvaller toen hij, nog maar kort na zijn vorige opname weer moest worden opgenomen in het ziekenhuis.

In de afgelopen periode heeft hij behoorlijk wat kracht moeten inleveren. Nu hij weer thuis is gekomen wensen wij hem een goed herstel en Gods liefdevolle zorg toe, samen met zijn vrouw Flora.

Er zijn meer mensen in de gemeente ziek, sommige ook chronisch en/of psychisch. Ook als we hun namen hier niet noemen, wensen we hen Gods bijzondere nabijheid toe. Laten we als gemeente ook omzien naar elkaar.

Kerstvieringen

Op **dinsdag 18 december** is er in de Groene Tuinkerkerk een Kerstviering voor senioren en belangstellenden, waarvoor u zich al eerder hebt kunnen opgeven.

Op **zaterdag 22 december** viert pioniersplek hun Kerstfeest met de buurt op het kerkplein met een heel programma, zoals een levende kerststal, een musical, lekkers en gezelligheid.

Iedereen is welkom, tussen 16:00 en 20:00.

Afscheid organisten

Met ingang van het nieuwe jaar 2019 nemen we afscheid van twee van onze vertrouwde organisten. Richard van den Berg stopt om persoonlijke redenen met het begeleiden van de zondagse diensten.

Cariene Groen-Zwart stopt omdat zij en haar man Gerard verhuizen naar Zuid-Limburg.

We danken hen beide hartelijk voor de jaren waarin ze met veel inzet en liefde de gemeentezang hebben mogen begeleiden en wensen hen met hun dierbaren Gods nabijheid en zegen toe.

BERICHTEN PELGRIMSKERK

die troost en niet op te geven voordat die blijdschap en die troost ons deel geworden zijn. De herders moesten gaan zoeken.

Jezus zelf zegt: **'wie zoekt, zal vinden'**. Laten we zoeken op de juiste plaats en met de juiste middelen. Ga als het enigszins mogelijk is naar het huis van God, naar de kerk en luister met grote aandacht naar de verkondiging.

Besteed tijd in gebed, ga op de knieën. Laat het Woord van God niet ongeopend.

Klop aan de hemeldeur en vraag om de Zoon persoonlijk te mogen zien met de ogen van het geloof. Het is niet genoeg de woorden te horen **'ik verkondig u grote blijdschap'**. Het evangelie moet ons in beweging zetten tot we deze vreugde en troost gevonden hebben, waarmee een mens het leven door kan en waarmee een mens zelfs het sterven aan kan.

God geve u en jou zo gezegende Kerstdagen!

BIJ DE DIENSTEN

We mogen uitkijken naar veel momenten van samenkomen. Bidden we met elkaar om Gods rijke zegen over deze diensten! Bij al deze diensten geldt: zo de Heere wil en wij leven.

Op **zondag 23 december**, de vierde adventszondag, is ds. Schaap onze voorganger; fijn dat hij in de Pelgrimskerk kan en wil voorgaan.

Op **maandag 24 december**, Kerstavond, is er eerst een gezellig kerstplein bij het plein van de Pelgrimskerk.

Om 19.30 uur begint de Kerstavonddienst, met medewerking van het koor 'Voices' uit Hoogvliet.

Op **dinsdag 25 december**, eerste Kerstdag, is er een feestelijke Samen-dienst in de Pelgrimskerk.

Op **zondag 30 december** is ds. C.L. de Rooij, oud-predikant van IJsselmonde, onze voorganger.

Op **maandag 31 december** hoop ik voor te gaan in de gezamenlijke oudjaarsdienst in de Groene Tuinkerkerk, let u erop dat deze dienst om 19.00 uur begint.

In de dienst van zondag 23 december willen we daar kort bij stil staan. We zijn blij te kunnen meedelen dat dhr. Peter Dekker uit de Pelgrimskerk bereid is om in hun plaats te komen spelen.

Inloopmorgen en Bijbelmorgen

Iedere dinsdagmorgen is er koffie-ochtend in de consistorie van de AJK. Inloop van de koffie-ochtend is vanaf ongeveer 9.45 uur.

Van harte welkom! Op dinsdag 8 januari wil ik verdergaan met de Bijbelmorgen n.a.v. de Bijbelse figuur van Jozua. *Uw dienaar, Hans Schaap*

DIVERSE ROOSTERS

Ontvangstcommissie

23 dec: mw. de Jonge

24 dec: mw. v.d. Kruit

25 dec: mw. Hameete

30 dec: mw. de Lijster

6 jan: dhr. v.d. Linden

13 jan: mw. v.d. Berg

Vervoer met kerkbusje:

23 dec: Dylan van Goor, 06-11 26 88 51

25 dec: Aad Schuijjer, 0180-41 21 41/06-28 62 62 74

30 dec: Aad Schuijjer, 0180-41 21 41/06-28 62 62 74

6 jan: Roelof Hazewindus, 06-23 15 95 63

13 jan: Dylan van Goor, 06-11 26 88 51

Oppas

23 dec: Lies v.d. Erve en Rinske Schaap

25 dec: geen oppas, kinderen in de kerk

30 dec: Hanneke Schaap

6 jan: Wil Schuijjer en Angely

13 jan: Ferdy van Maastricht en Angely

Collecten	Diaconie	Kerkrentm.
Zondag 18 november 2018	69,15	71,65
Zondag 25 november 2018	137,35	147,35
Zondag 2 december 2018	64,25	66,75
SBJAK € 2,00		

Op **dinsdag 1 januari** is er om 10.30 uur een korte nieuwjaarsdienst voor iedereen en gelegenheid elkaar het goede toe te wensen voor het nieuwe jaar.

Op **zondag 6 januari** zal ik de dienst leiden, maar zal Nico Bontenbal de preek verzorgen. Nico en Jolanda zijn teruggekeerd naar Nederland, vól leerervaringen en inspiratie vanuit hun zendingstijd. We kijken ernaar uit hen in ons midden te begroeten. Op **zondag 13 januari** hoop ik ook de dienst te leiden en te beginnen aan een nieuwe themaserie voor de komende tijd.

's Middags is er een middagsamenkomst waarin Matthijs van Welie hoopt te spreken.

De Betrokken Gemeente

Joël Gorter moet een zenuwoperatie ondergaan in verband met zijn verlamde arm. We hopen en bidden dat de operatie resultaat zal krijgen.

We danken God dat Marijn Bakker na een periode in Rijndam weer thuis gekomen is en bidden dat zijn revalidatie thuis ook voorspoedig zal blijven gaan.

We blijven bidden voor Jaël. En voor andere jonge mensen die soms door een razend moeilijke, zware tijd heen gaan. Blijvend gebed gevraagd voor wie revalideren, aan huis gebonden zijn of door een tijd van verdriet, eenzaamheid of ziekte heen gaan.

Wij gedenken

Op 26 november is Teunis van Campen overleden, op de leeftijd van 78 jaar. De begrafenis heeft op vrijdag 30 november plaatsgevonden op de begraafplaats van IJsselmonde na een dienst in de Pelgrimskerk.

Al lange tijd was hij ziek. En in de laatste periode ging hij steeds meer uitzien naar het moment dat zijn lijden hier voorbij zou zijn en dat hij tot God geroepen zou worden.

Zijn overlijden betekent dat er een diep gemis gekomen is voor zijn vrouw Yvonne, voor de kinderen en kleindochter. Als gemeente zijn we dankbaar voor wie Teun in ons midden zoveel jaren

is geweest en voor zijn onvermoeibare inzet en liefde voor het kosterswerk dat hij zo lang samen met Yvonne heeft gedaan.

We bidden Yvonne, de kinderen, kleindochter, de familie en allen die hem missen de troost van God toe in het verdriet.

Geboren

Bij Louise en Harro den Hartog werd op 20 november een dochter geboren, Joy-Ann Jael, zusje van Julian en Matthias.

Wat een blijdschap door het nieuwe leven dat God gegeven heeft! Met hen danken we God dat alles goed is gegaan en bidden we God om Zijn zegen voor haar en voor hen in het zorgen voor en opvoeden van Joy-Ann.

Bidstond

Op maandag 7 januari is er van 13.30 tot 14.30 uur een bidstond in de Pelgrimskerk. Iedereen is van harte welkom om te komen. We bidden voor elkaar, voor de gemeente en namens de gemeente voor de wereld om ons heen.

Bijbelmorgen

Op woensdag 9 januari is er een Bijbelmorgen in de Pelgrimskerk van 10.00 tot 11.30 uur.

We bespreken Daniël 4, de droom van Nebukadnezar waarover hij zelf vertelt.

Iedereen is welkom, ook als je eens wilt kijken of het bezoeken van een Bijbelmorgen iets voor je is.

Diensten in Huize Dijkveld

Op maandag 24 december is er een Kerstdienst in huize Dijkveld. De dienst begint om 15.00 uur.

Ook wie niet in Dijkveld wonen, zijn van harte welkom deze dienst bij te wonen.

De dienst zal worden geleid door dhr. R.L. Antes.

Tenslotte

Ook namens mijn vrouw u en jullie allen goede kerstdagen toegewenst en Gods zegen voor het nieuwe jaar.

Een hartelijke groet aan u en jullie allen!

ds. Jos Slager

Een einde aan een lange traditie

Vanaf 1 januari zal de Pelgrimskerk stoppen met 'het verjaardagsfonds'.

Vele jaren lang kwamen er mensen bij jari-gen aan de deur om namens de gemeente de jarigen te feliciteren met een kaart.

Deze verjaardagsfondslopers hebben in de loop van de jaren vele giften ontvangen en bijeengebracht voor de opbouw van de gemeente. Maar, zo mogelijk belangrijker, ze hebben ook vele jaren het contact onderhouden met heel veel mensen die wel een lijntje hadden of hebben met de kerk, ook als ze er niet wekelijks komen.

In de Pelgrimskerk zijn Corrie Schreuders-de Baat en Aukje Molenaar-Bakkeren al heel veel jaren coördinator en kartrekker van dit project.

Voor beide is het niet goed meer mogelijk om dit voort te blijven zetten. Wanneer één van de lopers stopte hebben we steeds geprobeerd vervanging te vinden. Maar nu beide coördinatoren niet verder kunnen, zullen we het project moeten beëindigen. We doen dit met grote waardering uit te spreken voor allen die zich gedurende vele jaren

hiervoor hebben ingezet. Betekent dit nu dat we op verjaardagen geen kaart meer uit de gemeente ontvangen? Dat hóeft niet!

Zoals inmiddels iedereen bekend zal zijn, zijn we begonnen met het maken van wijkgidsjes.

Velen van u en van jullie staan inmiddels (mét verjaardagsdatum) in dit gidsje. Daarmee is het alsnog mogelijk geworden om elkaar op de verjaardag te feliciteren.

Staat u/sta je nog niet in een van deze gidsjes? Laat het dan even weten aan scriba, ouderling of ondergetekende. We zorgen dan dat u er de volgende keer ook in vermeld wordt. *ds. Jos Slager*

Bloemengroet

De bloemen zijn de afgelopen weken namens de gemeente van de Pelgrimskerk gegaan met een groet en ter bemoediging naar:

11 november Fam. Karels

18 november Dhr. Meijer

25 november Mw. Gret

en als felicitatie naar de fam. Den Hartog.

Met vriendelijke groet, *Joke Vlot*



Een handdruk zo warm, even een arm om je heen.

Zoveel liefde en steun ons gegeven.

Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij,

was ons een troost in deze moeilijke tijd.

't Geeft ons moed om verder te leven.

De vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn man, onze vader, mijn schoonvader en opa

Teun van Campen

hebben ons diep ontroerd. Daarvoor onze grote dank.

Vanuit de thuisfrontcommissie

De nieuwsbrieven van Anna en Evert Jan liggen weer op de tafel bij de trap. De sponsors krijgen een persoonlijke brief.

Anna en Evert Jan gaan per februari 2019 verhuizen naar Sint Petersburg.

Zij waarderen het erg om post te ontvangen vanuit de gemeente. Als u een kerstkaart naar hen wilt sturen, kan dit nog op het adres in Kazan. Het adres is:

Evert Jan & Anna Romijn

Russia, 420015

Kazan, Respublika Tatarstan

Ul. Zhukovskogo d. 28a kv. 27

U kunt een kaart frankeren met € 1,40. De post doet er 2 weken over.

Anna en Evert Jan zijn momenteel in St. Petersburg om een nieuwe woning te zoeken en documenten te regelen. Het is een spannende tijd voor hen.

Fijn als u voor hen wilt bidden.

Hartelijke groet, *Corrie Biezepol en Heleen Maas*

Collecten	Diaconie	Kerkrentm.
Zondag 11 november 2018	94,41	128,82
Zondag 18 november 2018	103,91	98,57
Zondag 25 november 2018	207,82	173,07
Buffetgeld	€ 77,26	

KERSTPLEIN

Kerstavond 24 december
17.00-19.30 uur

SOEPKRAAM
een gezellig gesprek
verse soep
met brood

BARISTA
Koffie, thee en
warme chocola

LAMPIONTOECHT
Knutsel je eigen lampion.
19.00 uur

FANFARE
kerstmusiek,
kerstbingo,
fotoshoot in kerststal

LOCATIE
kerkplein
Pelgrimskerk
Reyerdijk 51
IJsselmonde

KERSTNACHTDIENST
19.30 uur

Like 'Kerstplein IJsselmonde' op Facebook voor alle info.
De activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door:
www.kerkinijsselmonde.nl

Kerstplein 24 dec 17:00-19:30

Gezellig met buurtbewoners uit de wijk genieten van het samenzijn onder muzikale begeleiding van de fanfare (CFIJ) onder het genot van een Barista, verse soep, kerstbingo, vuurkorven, fotoshoot in kerststal en knutselen op het kerkplein.

Om **19:00** een korte lampionnen optocht!!

Neem gerust iemand mee uit uw straat!

Aansluitend is er een kerstnachtdienst om 19:30!

Hulp gezocht:

Voor dit evenement zijn we op zoek naar mensen die;

- een grote pan (vegetarische) soep willen koken
- hout voor de vuurkorven
- hulp in de keuken
- begeleiden knutsel
- achter de kramen staan

Spreek ons gerust aan of mail ons!

Namens het Kerstplein team,

*Jos Domenie, Louise den Hartog, Loes Gorter,
Johanna de Sterke en Machteld Bezemer
hmjmac@hotmail.com -06 12 07 99 23*

KERST EN NIEUWJAARSWENSEN

Medewerkers van

Kerk in IJsselmonde

*wensen u
Prettige Kerstdagen
en een
Voorspoedig 2019*

D.C. TUINENBURG confectie

Kouwenoord 79-81 Telefoon 010-482 28 71

Prettige Kerstdagen en een Voorpoedig 2019

KORPERSHOEK REPARATIE EN AUTOVERHUUR B.V.

Cilinderstraat 15 (bij het Zuidplein)

T 010 - 485 57 20

Vestiging Barendrecht

Kooiwalweg 1a

T 010-419 55 62

*wenst u Prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig 2019*

RENES OUD PAPIER B.V.

oud papier

**gespecialiseerd in archiefvernietiging
karton, lomp en metalen**

Kinderdijkstraat 29-37 T 010-419 28 22

*wenst relaties & cliënten
Prettige Kerstdagen en
een Voorspoedig 2019*

**KRUIHOF
OPTIEK**

*modebrillen en
contactlenzen*

**De juiste zorg
voor uw ogen!**

Prettige Kerstdagen en een Voorpoedig 2019

NIEUWS UIT DE HUIZEN



NIEUW SONNEBURGH
Geestelijk verzorger
Ds. A.L.A. den Besten

Bosveen 18, 2912 SJ Nieuwerkerk aan den IJssel,
0180-31 00 45 of 010-479 91 11 - b.den.besten@sonneburgh.nl

Telefonisch spreekuur:
Iedere woensdag van 13.00-13.30 uur, tel. 010-479 91 18
Contactpersoon: Mw. E.G. de Bruin-Sprado, tel. 482 77 52;
e-mail: ldebruinsprado@gmail.com

Bij de diensten

Met dankbaarheid dat we in alle vrijheid de kerkdiensten mogen bezoeken, nodigen we u uit om de diensten in Sonneburgh bij te wonen. In de komende tijd staan er opnieuw voorgangers op het rooster die het Woord bedienen in onze zorginstelling.

Zondag 23 december, 4^e zondag van Advent, hoopt dominee De Rooij leiding te geven aan de kerkdienst.

DV dinsdag 25 december, 1^e Kerstdag, zal dominee E. van Rooijen uit Noordeloos aanwezig zijn als voorganger in de dienst. De dienst begint om **09.45 uur** met het zingen van enkele bekende Kerstliederen.

Op **zondag 30 december** hoopt de heer D. van Dijk uit Gouda voor te gaan in de kerkdienst.

Maandag 31 december, Oudejaarsdag, sluiten we het jaar 2018 af met een kerkdienst waarin de heer Antes zal voorgaan. De dienst begint om **15.00 uur**.

DV **zondag 6 januari 2019** gaat de heer Antes voor in de kerkdienst.

Op **13 januari** hoopt de heer Padmos aanwezig te zijn om de kerkdienst te leiden. Er is dan voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

We bidden om gezegende diensten.

Weekopening

Iedere maandagochtend kunt u luisteren naar de weekopening die op één van uw TV kanalen wordt uitgezonden. De weekopening zal worden uitgezonden vanaf omstreeks 09.00 uur en zal een aantal keren worden herhaald.

Via de receptie wordt u op de hoogte gehouden.

Zondagavondzang

Tijdens de zondagavondzang kunt u iedere zondagavond in de kerkzaal van Sonneburgh liederen komen zingen uit de bundel van Johannes de Heer. De zondagavondzang begint om 19.30 uur en duurt ong. een uur.

Meeluisteren via de huislijn is mogelijk.

Zondag 30 december is er GEEN zondagavondzang. Van harte welkom!

Bijbelkring

Het is goed en nuttig om het Woord van God te onderzoeken om te ontdekken wat de Bijbel vandaag ons te zeggen heeft.

In de komende periode wil ik met u een aantal Psalmen doorlezen.

De eerst volgende keer dat we bij elkaar komen in het nieuwe jaar, is op **woensdag 9 januari 2019**. De Bijbelkring begint om 15.00 uur en duurt ongeveer tot 16.15 uur.

De laatste maand van het jaar 2018

Het is dat de kalender het aangeeft en het is dat

we in de natuur in donkere dagen leven, anders zou je het niet zeggen dat het al weer de laatste maand van het jaar is. Wat gebeurt er veel en wat neemt het leven je in beslag. Voordat je het weet is er weer een jaar voorbij. En wij vliegen daarheen. Waarheen? Dat mag in de dagen rondom Kerst en de jaarwisseling best wel eens onze aandacht opeisen. Wat is onze bestemming? Wie het Kerstevangelie goed verstaat, weet dat de komst van de Messias een doel heeft. Mattheus verwoordt het zo: 'HIJ is het die zijn volk zal redden van hun zonden' (1:21). Daartoe daalde Hij af van de hemel naar de aarde. Wie zichzelf kent als een zondaar voor God en Jezus kent als een verzoener van de zonde, leeft toe naar een geweldige toekomst. Toch ook uw bestemming?

Kerstwijding

Op **vrijdag 21 december** wordt in de kerkzaal de Kerstwijding gehouden. Samen met personeel, vrijwilligers en bewoners bereiden we ons voor op het komende Kerstfeest. We luisteren naar gedichten, lezingen uit de Bijbel, solozang, orgelmuziek en een kerstverhaal. We zingen Advents en Kerstliederen. U bent van harte welkom om deze viering bij te wonen. Aanvang: 14.30 uur.

Zieken elders verpleegd

Mw. S.C. Smit-van Eck, Kamer 239, is vanaf 05-12-2018 definitief op de Groene Kruisweg.

Collecten en giften

De collectes tijdens de kerkdiensten en bijbelkring brachten de volgende bedragen op:
Zondag 11 november, Geestelijke verz. € 111,50.
Zondag 18 november, Geestelijke verz. € 129,20.

De collecte aan de Avondmaalstafel, bestemd voor het Werelddiaconaat, bracht € 219,90 op.
Zondag 25 november, Geestelijke verz. € 84,31.
Zondag 2 december, Diaconie, € 169,45.
De collecte tijdens de dankdienst voor 70 jaar Sonneburgh, bracht € 141,00 op.
Zondag 9 december, Geestelijke verz. € 150,50.
De collecten tijdens de Bijbelkringen van 14 en 28 november brachten resp. € 32,30 en € 35,05 op.
Met dank voor uw gaven.

Ten slotte

We kijken terug op een mooie dankdienst voor 70 jaar Sonneburgh. Samen met personeelsleden, vrijwilligers en bewoners hebben we God gedankt voor de bekwaamheid en de inzet van zovelen ten behoeve van kwetsbare ouderen. En dat 70 jaar lang!

Geen verdienste maar genade. Fijn dat we in deze dienst de zegen mochten meegeven aan de nieuwe locatie manager, mevrouw Maira Marshall. Wanneer je je werk doet, in het besef dat je dat alleen maar kunt onder Gods zegende handen, is dat mooi.

Een hartelijke groet aan u allen. In het bijzonder aan hen die het moeilijk hebben in deze laatste maand van het jaar. Niet iedereen ervaart deze maand als een feestelijke. Wanneer je eenzaam bent of wanneer je gebukt gaat onder een ingrijpend verlies, valt het niet mee om staande te blijven.

Wie op God vertrouwt, zal zeker niet beschaamd uitkomen. **'Want IK de Here, ben de Heilige, uw God en Verlosser, vrees niet, IK ben met u'** (Jes.43:5).

ds. A.L.A. den Besten

Berichten vanuit verpleeghuis Smeetsland en Endeldijk

Sinds 1 maart ben ik als geestelijk verzorger werkzaam bij Aafje in de huizen Smeetsland en Endeldijk. En ik kan zeggen dat ik aardig ben ingewerkt. Ik voel me er thuis en de gastvrijheid en openheid van de mensen kan ik wel waarderen.

Op de verbintenisdienst van 7 oktober jl. in de Groene Tuinker kijk ik met veel plezier terug. Het was een mooie dienst waarin veel gebeurde. Van veel familie en vrienden kreeg ik terug dat zij de hartelijke ontvangst en openheid van de gemeenteleden in de Groene Tuinker zo bijzonder vonden.

In het verpleeghuis leven we toe naar kerst. **Zondag 16 december is er een kerstviering, opgeluisterd door het koor Canticum.** Een kwartier voor aanvang, om kwart voor 11, willen we samen met het koor bekende kerstliederen zingen. Ik ga zelf voor in die dienst.

Op de afdelingen ben ik met samen met een vrijwilligster begonnen met het zingen van geestelijke liederen. De mensen vinden het heel fijn om bekende liederen te zingen. Sommigen zingen uit volle borst mee, anderen hoor je zo nu en dan een regel heel zachtjes mee neuriën. Maar de muziek, de herkenning en het samen zijn, maken zo'n zanguurtje heel waardevol.

In Endeldijk, een kleinschalige woonvorm, is geen kerkdienst op de zondag. Daarom wordt er een keer in de zoveel tijd een viering gehouden op een middag door de week. In kleine kring zingen we bekende liederen, lezen een Bijbelverhaal en praten erover. Ook bijzonder om samen mee te maken. Daarnaast zing ik geregeld geestelijke liederen op een huiskamer.

Het werk in een verpleeghuis kan niet zonder de hulp van veel vrijwilligers. Onlangs was er een bijeenkomst voor alle kerkvrijwilligers van Smeetsland, die druk bezocht is. Men vond het waardevol om allerlei dingen te bespreken en elkaar te ontmoeten.

Eind november was er een jubileumbijeenkomst waarin vrijwilligers die 10, 25 en 40 jaar bij Aafje werkzaam zijn, gehuldigd werden. Ook een van de kerkvrijwilligers hoorde daarbij. Hij is al 25 jaar betrokken bij de diensten op zondagmorgen. Iedereen werd door de raad van bestuur persoonlijk toegesproken, een speldje opgedaan en ontving een oorkonde.

Behalve de groepsactiviteiten en het voorgaan in kerkdiensten bezoek ik nieuwe bewoners en begeleid ik mensen die daar behoefte aan hebben. Het is mooi werk, wat niet altijd makkelijk is. Maar wel vreugde en voldoening geeft.

Graag wens ik u goede feestdagen toe en Gods zegen voor het nieuwe jaar.

Emmy Lingen-van Veen, geestelijk verzorger in Smeetsland en Endeldijk

VEEL GEVRAAGDE TELEFOONNUMMERS	
P.A. VAN DER WAAL & Zn. Begravenis / crematieverzorging Rotterdam	010-480 34 71
VAN DER SPEK Begravenis / crematie Rotterdam	010-447 99 00
TIMMERMAN NATUURSTEEN B.V. Grafmonumenten Rotterdam	010-413 69 10
VAN BALLEGOOIJEN Begravenis-en crematieverzorging Rotterdam	010-485 51 10
MONUTA MEMORIAM uitvaartzorg en verzekeringen Bakker, van Bezelj, Scholts, Kloeg & Riehoff Gratis bellen 0800-023 10 10	

U slaagt beter bij...

D.C. TUINENBURG CONFECTIE

voor al uw dames- en herenkleding

Kouwenoord 79-81 Tel. 010 482 28 71

'DE MAGNEET' Cranendonckweg 40
telefoon 482 74 01

grote en kleine zaal voor bruiloften, recepties, vergaderingen, begravenissen enz.

Billijke prijzen.

Inlichtingen en verhuur:
bij de beheerder, mw. Y. Baaij via bovenvermeld telefoonnummer




Voor een uitvaart in Rotterdam

Ons uitvaartcentrum heeft een sfeervolle en huiselijke uitstraling die u in een moeilijke tijd toch een gevoel van warmte geeft. Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.

Monuta Memoriam
T 010 - 293 04 22 (dag en nacht bereikbaar)
E rotterdam@monuta.nl

Monuta Memoriam
De steun bij ieder afscheid.



Kerk en Samenleving

GO LIKE
ELIJAH!

kerstconcert in Charlois



21 DECEMBER 2018, 20.00 UUR

OUDE KERK CHARLOIS

CHARLOISSE KERKSINGEL 35, ROTTERDAM

Gemeente Rotterdam

Zingen op de kerstmorgen
in het Ikazia Ziekenhuis

Het is weer bijna kerstfeest. Ook voor de mensen die in het ziekenhuis liggen wordt het kerst, al zal het heel anders zijn dan andere jaren.



Om bij te dragen aan het kerstfeest in het ziekenhuis hopen we op mensen (personeel, familieleden, betrokkenen uit de regio) die op 25 december 's ochtends willen komen zingen. Tussen 7.30 en 8.30 uur zingen we samen de bekende kerstliederen.

Vanuit het trappenhuis klinken de liederen over de verschillende verpleegafdelingen. Wilt u meedoen?

We verwelkomen u graag op eerste kerstdag vanaf 7.15 uur met een kopje koffie of thee met een lekker broodje in het personeelsrestaurant van het ziekenhuis.

ds. Jan Piet Vlasblom (010-297 52 85)

ds. Lida Tamminga (010-297 52 86)

KRUIHOF
OPTIEKmodebrillen en
contactlenzenDe juiste zorg
voor uw ogen!KEIZERSWAARD 60 ROTTERDAM
010 479 41 14

COLOFON

HERVORMDE GEMEENTE

Sectie Adriaen Janszkerk:

Adriaen Janszkerk: Kasteelweg 50, 3077 BN,
tel. 482 72 62.

Predikant: Ds. J. Schaap, Kolibristraat 9a, 3077 CS,
tel. 30 40 233, e-mail: schaapherder@solcon.nl

Contactpersoon: Dhr. H. Kneefel, 010-842 84 55,
e-mail: hugo.kerk@hotmail.com

Sectie Pelgrimskerk:

Pelgrimskerk: Reyerdijk 51, 3079 NC
tel. 482 42 08.

Predikant: Ds. J. Slager, Islemundapad 9, 3078 WS,
tel. 482 42 08; mobiel: 06 401 78 243.

e-mail: slager.j@kpnplanet.nl

Contactpersoon: Mw. E.G. de Bruin-Sprado,
tel. 482 77 52; e-mail: ldebruinsprado@gmail.com

Website: www.hervormdijsselmonde.nl

Vrijwillige Coach aan de Keukentafel

Heeft u vragen over zorg en ondersteuning vanuit de WMO in Rotterdam?

SAMEN010 Zou u het fijn vinden als iemand met u meedenkt?

Samen met Mara, Noom, SPIOR, SKIN Rotterdam en Zorgbelang Zuid-Holland, doet Samen010 mee met het project 'Coach aan de Keukentafel'.

De vrijwillige coach ondersteunt bij het overzien van de situatie, het voorbereiden van een gesprek en bij het bedenken van vragen voor de Vraagwijzer.

De Vraagwijzer is het gratis loket van de gemeente Rotterdam.

Voor informatie en /of hulp kunt u bellen naar

Samen010; 010-466 67 22 of

mailen naar jd@samem010.nl

Met vriendelijke groet,

Maria Tavares, Secretariaat Samen 010



VAN DER WIEL MAKELAARDIJ
We maken 't rond

Het vertrouwde adres voor:

Woning verkoop

Woning aankoop

Woning taxatie



Bredenoord 2 - Rotterdam - 010 4978441 - info@wielmak.nl

www.wielmak.nl



Begravenis- en Crematieverzorging
P.A. VAN DER WAAL & ZN.
sinds 1931

Dorpsweg 152 C 3083 LK Rotterdam
tel. 06-53 17 91 58 of 010-480 34 71
(dag en nacht)

GEREFORMEERDE KERK



Groene Tuinkerkerk, Groene tuin 353,
3078 KG, tel. 482 49 56.

Predikant/ meldpunt crisispastoraat:
Mw. ds. H.P. Hummel, Dijkje 116,
3077 CM Rotterdam 06 -15 86 64 02
predikant.groenetuinkerkerk@gmail.com

Kerkelijk werker: Mevrouw Willemien Meijboom,
Burgemeester Van Esstraat 71 3195 AB Pernis.

Tel.: 010 - 416 68 54 - e-mail: home71@kpnmail.nl

Website: www.groenetuinkerkerk.nl

MEERWEIDE

geestelijke verzorger

Ds. E.A. van Halsema, Burgemeester Vogelaarsingel 14
2912 BB Nieuwerkerk a/d IJssel - 0180 - 44 38 84

Contactpersoon:

Mw. J. Busse, Grote Hagen 72b, 3078 RC, 010 - 482 28 95

SMEETSLAND

Geestelijk Verzorger: Mw. ds. Emmy Lingen

Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag

E: elingen02@aafje.nl T: 088 823 1343 (direct)

LAAT UW MEUBELS
VAKKUNDIG OVERTREKKEN BIJ

ROZA

GRISELDESTRAAT 4

Tel. 0180 -41 61 26

06-12 87 37 97

vrijblijvend prijsopgaaf
meubelstoffen en materialen
ook voor de doe het zelve



'Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde'

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen de Beverwaard, Groot-IJsselmonde en Lombardijen. Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.



Wie met de wijkbus wil rijden moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.

Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden?

010 - 479 54 04 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

WIJ ZIJN ER OM U TE HELPEN

Juist dan...

Juist bij een overlijden heeft u een uitvaartverzorger nodig die met een enkel woord begrijpt wat de wensen zijn. Die kan bogen op een jarenlange ervaring. Die weet dat juist de kleinste details zo belangrijk zijn. Onze mensen staan klaar als het nodig is.



Uitvaart Zorgcentrum
van der Kraan
Oudedijk 114 Rotterdam
telefoon (010) 41 32 582
www.uzk.nl

Rouwcentrum De Palm
Palmentuin 73 Rotterdam
telefoon (010) 47 95 488



UZK ROUWCENTRUM
DE PALM

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur

Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

- met een persoonlijke stijl
- naar een ontwerp dat past
- in elke gewenste steensoort of ander materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u welkom in onze showroom.

TIMMERMAN NATUURSTEEN

YIERBANNENSTRAAT 1
NIEUWERKERK
TELEFOON (0111) 641798

RIJKSSTRAATWEG 35 - HELLEVOETSLUIS
TELEFOON (0181) 35 73 95

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 88B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

WWW.TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL