



Kerk in IJsselmonde

14

31 oktober 2018

'DANK GOD VOOR WILLIBRORD!'

Willibrord

Zegt de naam Willibrord u iets, uit de vroege kerkgeschiedenis? Hij wordt ook wel de 'apostel der Nederlanden' genoemd, de 'apostel van de Lage Landen', de 'apostel van de Friezen'. Aan het einde van de 7^e eeuw (in 690) kwam de angelsaksische monnik Willibrord vanuit Ierland als missionaris, als zendeling naar onze contreien aan de zee – om aan de Friezen en de Saksen het evangelie te verkondigen, om op te roepen tot bekering, om te kerstenen. Hij werd ook de eerste bisschop van Utrecht, en na bijna 50 jaar van pragmatisch en doordacht werken in ons land stierf hij op 7 november 739 in Echternach, 81 jaar oud.



Willibrord, de apostel der Friezen

Lied 743

Het nieuwe liedboek heeft een aantal rubrieken die passen in de maanden oktober en november: Herfsttijd, Oogst, Hervormingsdag (31 oktober), Allerheiligen (1 november), Geloofsgetuigen en Voleinding (laatste zon-dag van het kerkelijk jaar).

In de rubriek 'Geloofsgetuigen' – inspirerende mensen uit de kerk van vroeger – staat ook een lied ter gedachtenis aan Willibrord: lied 743. De liedtekst is van Willem Barnard, en de melodie is dezelfde als die van bijvoorbeeld het adventslied 'Verwacht de komst des Heren'.

In dit hoofdartikel van het kerkblad volgen we de tekstinhoud van de vier coupletten van het lied, waarin uitdrukking wordt gegeven aan de geschiedenis van de kerstening van de Lage Landen en ook aan het heden.

Wij offerden aan goden

1 *Wij offerden aan goden
ons leven en ons bloed,
wij ademden ten dode –
toen kwam ons tegemoet
de bode van het Woord
en heeft met ons gebeden
en bracht ons in de vrede:
dank God voor Willibrord!*

Zo begint het lied. *Wij offerden?* Ja, het lied gaat (ook) over ons. Ooit offerden wij aan goden zoals Wodan en Donar. Dankzij Willibrord maakten onze voorouders kennis met de Bijbel en bekeerden zij zich tot het christendom. Willibrord bad en bracht in de vrede. Maar daarna in de loop van de eeuwen, maar nu? Zijn we na zoveel eeuwen veel verder gekomen?

2 *Wij zongen met zijn allen
uw lof als uit één mond,
wij zijn uiteengevallen,
o, maak ons weer gezond,
van harte eensgezind:
één lichaam, één verlangen
om adem te ontvangen
die in ons bidt en zingt!*

Het lied houdt ons behoorlijk een spiegel voor. Het gaat over het verleden, over de tijd van Willibrord, en tegelijk ook over het heden en over onszelf. Omdat Willibrord het evangelie bracht zeggen we 'dank God voor Willibrord'. Toch lijkt het er op dat er nu, zoveel eeuwen later, soms opnieuw aan goden geofferd wordt: 'weer teisteren de machten van duisternis en haat de aarde' (couplet 3). Ooit kwam de bode van het Woord ons tegemoet, en 'zongen we met z'n allen als uit één mond'; maar 'we zijn uiteengevallen' (couplet 2). *O God, roep ons opnieuw, o God, blijf ons bewaren!*

Dank God voor Willibrord!

Het lied is 'ter gedachtenis aan Willibrord' - hij verdient het dat we hem gedenken. God heeft zoveel gedaan in al die eeuwen kerkgeschiedenis, met daarin zoveel geloofsgetuigen!

En wij mogen vandaag de dag *blijven* hopen op God - in het heden en richting de toekomst, de advent.

4 *Wij blijven op U hopen,
uw toekomst, uw advent!
Breek onze kerken open,
zodat men U herkent
ter wille van het Woord,
uw naam die wij belijden,
als in de eerste tijden,
de dag van Willibrord.*

Het mooie motto 'In Dei nomine feliciter'/(wees) in de naam van God gelukkig' wordt aan Willibrord toegeschreven.

Standbeeld Willibrord te paard, met een kerk in zijn hand. Janskerkhof Utrecht.



Tot slot

Ds. Piet de Jong schrijft in zijn boek *Sores en zegen* (in het hoofdstuk over zijn ambtstijd in Wijk bij Duurstede)** ook iets over Willibrord en zijn metgezel Bonifatius, en over zijn eigen toenemende interesse in hen tijdens een recent jubileumjaar. Ik citeer: 'Voor mij waren deze twee nooit meer geweest dan twee namen, voetnoten bijna, in de kerkgeschiedenis. Mijn blik terug reikte nooit verder dan Luther en Calvijn: daar was het begonnen en die theologie is nog steeds bepalend. Bij het bouwjaar van een oude dorps- of stadskerk uit bijvoorbeeld 1445, 1480 kon ik me al niets meer voorstellen. Maar in onze Lage Landen is het christelijk geloof binnen gekomen via Romeinse soldaten en ambtenaren, vrome zwervers, gedoopte bestuurders en vooral mannen als Willibrord en Bonifatius. (p 193)'.

Ds. Hermie Hummel



**Het citaat staat op blz 193 van het boek 'SORES EN ZEGEN, Mijn verhaal met de kerk' van dominee Piet de Jong.

Uitgegeven Boekencentrum Utrecht 2018.

In dit nummer o.a.:

Kerkdiensten

zie pagina 2

Gezamenlijke berichten

zie pagina 2 en 3

Berichten Groene Tuinkerker

zie pagina 3, 4 en 5

Berichten Hervormde Gemeente

zie pagina 5

Berichten Adriaen Janszkerker

zie pagina 6

Berichten Pelgrimskerk

zie pagina 6 en 7

Sonneburgh

zie pagina 8

Kerk & samenleving

zie pagina 8

REDACTIE

Adriaen Janszkerker:

Annet de Ruiters-Milikan,
Benedenrijweg 349, 3077 CH
tel. 413 76 69 redactie.ajk@gmail.com

Pelgrimskerk:

Germa van Veen, Dalenoord 83, 3079 ZA
kerkblad.pk@kerkinijsselmonde.nl

Groene Tuinkerker:

Corrie Melenberg-Schop,
Cadetstraat 9, 3077 BT
tel. 482 98 71 hans.corrie@hotmail.com

Eindredactie: Fredy Bal-Rietveld,
Tongelaarweg 7, 3077 TB, tel. 483 21 47
fredyrietveld@hotmail.com

WIJZE VAN BETALING voor

HERVORMD IJsselmonde:
IBAN Rek. nr.: NL12INGB 0000031620
met vermelding 'Bijdrage kerkblad'.
e-mail: ledenadm.hij@gmail.com

GEREFORMEERD IJsselmonde:

Giro rek. nr. NL10INGB0000188602
Bank rek. nr. NL09RABO0159096480
m.v.v. 'abonnement kerkblad'.
V.V.B. administratie: K. Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,
tel. 482 81 47 e-mail: ktelleman@live.nl

ADMINISTRATIE EN DRUK

Holland Productions b.v., Wilhelminastraat
12a, 3271 BZ Mijnsheerenland,
tel. 0186-57 33 39,
kerkbladen@gmail.com

Advertenties Opgave tot uiterlijk donderdag
6 dagen voor verschijning vóór 12.00 uur
aan de uitgever.

UW KERKBLAD NIET ONTVANGEN?

Groene Tuinkerker : tel. 429 25 73
Adr. Janszkerker : tel. 413 76 69
Pelgrimskerk : tel. 06-31 96 94 86

INLEVEREN KOPIJ

Kopij voor de volgende editie van
«Kerk in IJsselmonde» (nr. 13 jaargang 13), te
bezorgen bij het redactieadres van uw wijk.
Inlevering kopij uiterlijk

MAANDAG 19 NOVEMBER A.S.

vóór 18.00 uur

In bovengenoemde uitgave worden o.a. de
zondagen 2, 9 en 16 december vermeld.

Redactie

ADRIAEN JANSZKERKER

Predikant:

Ds. J. Schaap, tel. 304 02 33

GROENE TUINKERKER

Predikant:

Mw. ds. H.P. Hummel, tel. 06 -15 86 64 02

PELGRIMSKERKER

Predikant:

Ds. J. Slager, tel. 482 42 08

06-401 782 43

kerkdiensten

*) Kinderoppas

**) Kindernevendienst

GEBOUW	4 november 2018	11 november 2018	18 november 2018	25 november 2018 <i>Laatste zondag kerkelijk jaar</i>
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	10.30 uur: *)** Ds. J. Schaap, doopdienst <i>Extra collecte: Stichting Evangelie & Moslims</i> Koffie vóór en na de dienst	10.00 uur: *)** Ds. J. Schaap, m.m.v. 'Betouched'	10.30 uur: *)** Dhr. Johan Bos Koffie vóór en na de dienst	10.00 uur: *)** Ds. J. Schaap, <i>in deze dienst gedenken wij de namen van hen die uit onze gemeente het afgelopen jaar overleden zijn.</i>
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	10.00 uur: *)** Ds. J. Slager <i>Extra collecte: Stichting Evangelie & Moslims</i>	10.00 uur: *)** Ds. J. Slager 10.00 uur: Mark van Pelt, Praisedienst	10.00 uur: *)** Ds. P.J. Bakker, Den Haag	10.00 uur: *)** Ds. J. Slager, <i>tijdens deze dienst zullen de namen worden voorgelezen van de gemeenteleden die gedurende het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn.</i>
GROENE TUINKERK Groene tuin 353 	10.00 uur: Zendingszondag Ds. Tj. de Boer (Kerk in Actie) en Mw. ds. H.P. Hummel, met presentatie tijdens het koffiedrinken na de dienst. <i>Collecte: Zending en Kerkelijke activiteiten</i>	10.00 uur: Ds. J. Brederveld, viering heilig Avondmaal <i>Collecte: Binnenlands diaconaat (Kerk in Actie) en Werelddiaconaat</i>	10.00 uur: Dhr. P. van Genderen <i>Collecte: Diaconie</i> Koffie na de dienst	10.00 uur: Mw. ds. H.P. Hummel en mevr. W. Meijboom, Gedachtnisdienst voor hen die ons in het afgelopen jaar zijn overleden. <i>Collecte: Kerk</i> Koffie na de dienst
Nw. SONNEBURGH Ravenswaard 5	10.00 uur: Dhr. M. Padmos, Krimpen a/d IJssel	10.00 uur: Ds. A.L.A. den Besten	10.00 uur: Ds. J. Slager, viering heilig Avondmaal	10.00 uur: Dhr. R.L. Antes
MEERWEIDE		10.30 uur: Dhr. J.L. den Toom, Giessenburg		
MAASSTAD Ziekenhuis	10.00 uur: Mw. past. D. v/d Hijden	10.00 uur: Pastor H. Wolterink	10.00 uur: Mw. past. A. Gerritsen	10.00 uur: Ds. C. van der Niet
SMEETSLAND	11.00 uur: Mw. ds. Emmy Lingen-van Veen		11.00 uur: Mw. Ans van Drunen	

Woensdag 7 november: Dankdienst voor Gewas en Arbeid**Adriaen Janszkerk: 19.30 uur - voorganger ds. J. Slager**

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

EEN STUKJE INSPIRERENDE KERKGESCHIEDENIS

Noem de naam van Willibrord en ik denk terug aan de tijd dat ik mocht werken als studentenassistent aan de (inmiddels opgeheven) katholieke universiteit Utrecht. Daar vroeg mijn leidinggevende hoogleraar, prof. Honée, mij om een werkcollege over Willibrord voor te bereiden en te leiden. Ter gelegenheid van dit kerkblad heb ik mijn aantekeningen van 23 jaar geleden erbij gepakt en wil ik hieronder een paar wetenswaardigheden over Willibrord doorgeven die ons ook nu nog kunnen inspireren.

1. Biddende ouders

Hoewel we weinig over Willibrord weten, weten we wel dat hij biddende ouders had. Toen hij nog klein was, werd hij naar een klooster gebracht en gewijd aan de dienst van God. Dit doet denken aan het Bijbelverhaal over Samuël. Wij zouden misschien zeggen: wat wreed om je kind zo weg te brengen. Tegelijk zien we dat Willibrord zich later de beslissing van zijn ouders eigen heeft gemaakt. Hij zette in zijn leven alles op het spel voor de verbreiding van het Evangelie.

2. Opkomst van de Islam

De zendingsarbeid van Willibrord en van Bonifatius is niet los te zien van de opkomst van de Islam. Grote delen van de wereld die lange tijd een bloeiend christendom gekend hadden, werden binnen korte tijd onder de voet gelopen en met geweld veroverd, tot aan Spanje en Frankrijk toe. Dit schokte de wereldkerk en was lang totaal ondenkbaar geweest. Tegelijk gaf de opkomst van de Islam een enorme impuls aan de kerk, die in de loop van de tijd verwaterd en in verval geraakt was en meer bezig met aardse zaken dan met de hemelse. Er was een groeiend besef dat alleen een stevig, orthodox, missionair christendom toekomstbestendig zou zijn.

3. Radicaal christendom

Vandaag de dag schrikken we van het woord 'radicalisering'. Het woord 'radicaal' is uit het Latijn afkomstig en betekent 'wortel'. Bij iedere godsdienst en religie moet de vraag gesteld worden: als je dat wat de grondlegger zelf gewild en gezegd heeft, radicaal in de praktijk brengt, je leven en denken daar diep in laat verwortelen, wat levert dat dan op? In reactie op de gewelddadige en schrikbarende opkomst van de Islam, ontstond in Ierland een beweging die zocht naar radicaal christendom. Vanuit Engeland is Willibrord naar Ierland getrokken en door dit Ierse christendom geïnspireerd geraakt. Maar dit Ierse christendom wist ook het rooms-katholieke christendom een enorme impuls te geven.

4. Willibrords missie en ideaal

Toen Willibrord ergens bij Vlaardingingen met zijn houten schip aan land kwam, was hij niet alleen. Met een zendingsteam van twaalf man kwam hij aan land. In Ierland heeft hij de evangeliën diepgaand bestudeerd. En zich voorbereid op het brengen van het Evangelie aan volken met een andere taal, cultuur en religie. Van plaats naar plaats trokken zij en verkondigden het Evangelie. Daarbij was het ideaal niet slechts dat individuele mensen tot geloof zouden komen, maar ook dat de volken die hier woonden leerling van Christus zouden worden. Zo trokken ze van dorp naar dorp en van stad naar stad, onder Friezen, Franken en Saksen. Het woord van Christus zelf: 'maak alle volken tot Mijn leerlingen' vormde hierin het uitgangspunt.

5. Kracht van het pionierswerk

De Engelse geschiedschrijver Beda heeft vrij uitgebreid over Willibrords missie geschreven. Wat opvalt, is dat wonderen regelmatig een rol speelden in het tot geloof komen van mensen. Geloof was in die tijd niet zoals in de onze vooral een privézaak, daarom gingen soms hele families en dorpen tegelijk over tot het christelijk geloof.

CENTRALE GEGEVENS

HERVORMDE GEMEENTE

KERKENRAAD

Preses: Ds. J. Slager, tel. 482 42 08
of 06 401 782 43Scriba: Mevr. S. van Vliet-Visser
tel. 010 483 60 24 en
Dhr. H. van Iersel tel. 0184 77 10 20
Reyerdijk 51 3079 NC Rotterdam
e-mail: scriba@kerkinijssselmonde.nl

Vertrouwenspersoon:

Mevr. Irene de Rooij-Wildeman
010-479 19 93 - irenedrw@outlook.com

LEDENADMINISTRATIE / KERKELIJK BUREAU

Kasteelweg 50, 3077 BN Rotterdam
e-mail: ledenadm.hij@gmail.com

DIACONIE

e-mail: diaconie@kerkinijssselmonde.nl
Rekeningnr. diaconie NL30 INGB 0002 7781 42

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Secretaris: Bastiaan de Ruiter,
Tel. 413 76 69 E-mail:
secretaris.cvk@kerkinijssselmonde.nl

Penningmeester: Jaap Pols

Tel: 06 35 11 22 90 - E-mail:
penningmeester.cvk@kerkinijssselmonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans

NL75 INGB 0002 9756 00

Alle andere acties en giften:

NL12 INGB 0000 0316 20

Collectebonnen

NL78 INGB 0003 6819 00

Correspondentie-adres: Reyerdijk 51,
3079 NC Rotterdam. (Pelgrimskerk)Website: www.kerkinijssselmonde.nl

HERVORMDE BEGRAAFPLAATS

Benedenrijweg 489, 3077 CJ,
tel. 06 135 565 85 en 010-483 14 13

Beheerder: Cor Vink

Website: www.hervormdijssselmonde.nl

Vertrouwenspersoon:

Mevr. Irene de Rooij-Wildeman
010-479 19 93 - irenedrw@outlook.com

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk

e-mail: info@adriaenjanszkerk.nlWebsite: adriaenjanszkerk.nl

NL49 INGB 0000 2258 27

GEREFORMEERDE KERK

Scriba: J. Oorebeek, Grote Hagen 80a,
3078 RC, tel. 06 - 52 45 26 56
E-mail: ooreb006@ziggo.nl**Kerkgebouw:** Groene Tuinkerkerk,
Groene tuin 353, 3078 KG, tel. 482 49 56.
Kosters: Fam. Kranenburg - 06-21 20 19 25 en
Piet van Rikxoort - 06-27 31 40 93**Kerkelijk Bureau** Groene Tuinkerkerk:Groene tuin 353, 3078 KG
DIVERSE GIRO- EN BANKREKENINGEN**Bijdragen Kerk** (VVB enz.):NL10 INGB 0000 1886 02 of
NL 09 RABO 0159 0964 80**Diaconie:** NL61 INGB 0000 2056 29**Zending:** NL32 INGB 0000 5634 99

Samenwerkingsproject

Herv./Geref. Diaconie:

NL6 1INGB 0000 2056 29

o.v.v. Project Werelddiaconaat

Kerkradio: NL 10 INGB 0000188602**Verjaardagsfonds:** NL10 INGB 0000 1886 02 of
NL09 RABO 0159 0964 80

t.n.v. Gereformeerde kerk R'dam IJsselmonde

o.v.v. Verjaardagsfonds



Centrale markering hiervan was de Doop. Aan de ene kant was aan het einde van Willibrords leven nog een groot deel van Nederland heidens. Aan de andere kant zie je dat met het werk van Willibrord en Bonifatius een onomkeerbare beweging in gang gezet was en dat gaandeweg ons hele land langzaam maar zeker een overgang naar het christendom beleefde.

Kwade tongen beweerden dat dit allemaal een zaak van dwang was. Maar dorp na dorp en stad na stad koos ervoor een mooie kerk te bouwen. Was dat allemaal dwang? Er was blijdschap dat men bevrijd raakte uit de angst voor allerlei goden en machten die het dagelijks leven beheersten. Een historicus heeft erop gewezen dat het bouwen van dijken in Nederland ongeveer gelijk op loopt met de verbreiding van het christelijk geloof. Voordat het christendom verscheen was een overstroming een soort noodlot dat de goden je nu eenmaal beschikt hadden. Toen men in God en in Christus ging geloven, kreeg men de moed om de strijd met het water aan te gaan en zichzelf ertegen te beschermen.

6. Zwakte van de missie

Onmiskenbaar heeft de Heere God de missie van Willibrord en zijn medezendingen willen gebruiken om Zijn Koninkrijk ook naar ons land en volk uit te breiden. Dat is een bemoediging voor allen die nu pionieren, betrokken zijn op zending en proberen een getuigend leven te leiden. God wil, kan en zal het gebruiken, boven bidden en boven denken. Als je je verdiept in de missie van Willibrord, stuit je ook wel op allerlei zaken die vraagtekens geven. Behalve met een evangelie ging Willibrord ook met een kist vol relikwieën op pad (een relikwie is een overblijfsel van een overleden heilige, zoals een plukje haar, een bot of een nagel). Waar hij een kerk stichtte, ontving men een dergelijk relikwie voor de betreffende kerk. Nu kun je verdedigen dat dit een didactisch doel had, maar gebleken is dat het toch vooral bijgeloof voorwerpen werden. Als je je verdiept in het vroeg-middeleeuwse christendom, vraag je jezelf soms af of toch niet gewoon het oude heidendom gebleven was met een dun laagje christelijk vernis.

Het verhaal dat Willibrord en Bonifatius beelden omver wierpen bij hun prediking, als een soort eigentijdse Gideons, klinkt wel mooi, maar zo is het niet altijd gegaan. Gebleken is dat godenbeelden soms gewoon gekerstend werden: het was niet meer Wodan, maar Jozef, niet meer de vruchtbaarheidsgodin Freya, maar Maria – en de beeldenverering ging gewoon door.

7. Vragen aan ons

Vanuit de geschiedenis van Willibrord zie ik een paar vragen op ons afkomen. Allereerst: geloven we nog in de zin van zending? Denk aan dominee Brunson die jarenlang in Turkije werkte en een gemeente stichtte met vijftientig leden en die onlangs na twee jaar gevangenschap vrij kwam en het land werd uitgezet. Kent u mensen zoals dominee Brunson en steunt u ze, gelooft u in wat ze doen? En zoekt u er ook zelf naar het evangelie uit te dragen? Dat is het eerste. Het tweede is: ziet u hoe noodzakelijk het is, dat als je eenmaal christen bent – je kent de Bijbelverhalen, je gaat geregeld naar de kerk – er ook een verdieping komt? Europa had niet alleen Willibrord nodig, maar zeker ook de Reformatie. Wat hebben wij die ook nodig: radicaal christendom en verworteld raken in het hart van de Bijbelse boodschap: genade voor zondige mensen in Jezus Christus de Heere.

Ten derde: hebben we door in wat voor tijden wij leven? Ook nu is er een opkomst van de Islam. Ook nu is er een snel afbrokkelend, verwaterd christendom. En een verschrikkelijke terugkeer naar het oude heidendom, kijk maar naar alles wat er gebeurt rondom Halloween. Dit alles moet ons wakker schudden, op de knieën brengen en doen opzien naar Hem die de Heere van de kerk, van de wereld en van de geschiedenis is. Hij komt straks op de wolken van de hemel. De volken zullen voor Hem knielen. Ieder mens zal rekenschap afleggen over zijn of haar leven. Willibrord riep op tot bekering. Dat hebben wij ook nodig. Bekering. En om ons heen oproepen tot bekering. Tot Hem die genadig is voor ieder die tot Hem komt en Hem aanvaardt als Heere en Verlosser!

Ds. Jos Slager



VOORAANKONDIGING

SENIORENKERSTVIERING

PKN-kerken IJSELMONDE 2018

op dinsdag 18 december

Uit de evaluatie van de beide kerstvieringen van vorig jaar kwam naar voren dat het mooi zou zijn om dit jaar één gezamenlijke kerstviering te houden voor zowel de senioren vande **Adriaen Janszkerk** als de senioren van de **Pelgrimskerk** en de **Groene Tuinkerkerk**.
Met koffie, viering, lunch en ontmoeting; met een collecte voor een goed doel.

De DATUM is er al: **dinsdag 18 december**, tussen ca. 10.00 uur en 14.00 uur.
En ook de PLAATS is al afgesproken: **Groene Tuinkerkerk**, Groene tuin 353.
Nadere informatie volgt later nog, maar reserveert u deze dag nu al vast in uw agenda?

Namens de voorbereidingsgroep
'Seniorenkerstviering PKN-kerken IJsselmonde 2018',
Ds. Hermie Hummel. 06-15 86 6 402



IJsselmonde Zingt

Op zaterdag 17 november a.s. is er weer de laatste van de serie van IJsselmonde Zingt dit jaar.

Deze keer is er de medewerking van het Interkerkelijk Koor Nieuwpoort uit Langerak o.l.v Peter Burger.

Aan het orgel zit Kees de Bruin en de algehele leiding wordt weer verzorgd door Peter Overduin.

De avond begint om 19.30 uur en de kerk is open vanaf 19.00 uur.

De toegang is gratis, wel is er na afloop een collecte voor de gemaakte kosten.

Steun IJsselmonde Zingt

Wilt u IJsselmonde Zingt sponsoren zodat wij door kunnen gaan met deze avonden? Dan kunt u een gift storten op reknr. NL27INGB 0002 537 248 ovv IJsselmonde Zingt. Waarvoor hartelijk dank!



Peter Overduin

Bijbelleesrooster NBG 2018

woensdag	31-oct	Openbaring 2:18-29
donderdag	1-nov	Openbaring 3:1-6
vrijdag	2-nov	Openbaring 3:7-13
zaterdag	3-nov	Openbaring 3:14-22
zondag	4-nov	Openbaring 4:1-11
maandag	5-nov	Psalm 21
dinsdag	6-nov	Marcus 11:27-33
woensdag	7-nov	Marcus 12:1-12
donderdag	8-nov	Marcus 12:13-17
vrijdag	9-nov	Marcus 12:18-27
zaterdag	10-nov	Marcus 12:28-34
zondag	11-nov	Openbaring 5:1-14
maandag	12-nov	Openbaring 6:1-8
dinsdag	13-nov	Openbaring 6:9-17
woensdag	14-nov	Openbaring 7:1-17
donderdag	15-nov	Rechters 17:1-13
vrijdag	16-nov	Rechters 18:1-10
zaterdag	17-nov	Rechters 18:11-31
zondag	18-nov	Psalm 16
maandag	19-nov	Marcus 12:35-44
dinsdag	20-nov	Marcus 13:1-13
woensdag	21-nov	Marcus 13:14-27
donderdag	22-nov	Marcus 13:28-37
vrijdag	23-nov	Rechters 19:1-10a
zaterdag	24-nov	Rechters 19:10b-30
zondag	25-nov	Rechters 20:1-11
maandag	26-nov	Rechters 20:12-28
dinsdag	27-nov	Rechters 20:29-35

BERICHTEN GROENE TUINKERK



VANAF HET DIJKJE

Terugblik verbintendienst 7 oktober e.a. Terwijl ik dit schrijf is het maandag 22 oktober, en het is in onze regio van het land herfstvakantie.

De feestelijke kerkdienst bij ons in de kerk van zondagmorgen 7 oktober ligt nu ruim 14 dagen achter ons. Maar wat was het toch bijzonder allemaal (ook voor mij in de rol van voorganger) dat collega ds. Emmy ambtelijk verbonden werd aan onze gemeente van de Groene Tuinkerkerk voor haar werk in Smeetsland, en dat collega's Willemien en Cora een zegen ontvingen resp. voor hun intrede en voor hun afscheid!

Dit alles in één en dezelfde kerkdienst, met veel aanwezigheid, in het midden van de gemeente, en met rood als de overheersende kleur. Waar een kleine gemeente zo al niet groot in kan zijn.

Mij hebben na afloop de nodige mooie reacties bereikt, met dank aan God. En de liturgische

schikkingen van die zondag, voorzien van een bijpassende uitleg, mochten er zeker ook weer zijn.



Het voorbedeboek heeft na de startzondag al verschillende zondagen 'dienst' gedaan, en dat is goed om te merken.

Op de **woensdagochtenden** is er een pastoraal **spreekuur** in de kerk in/vanuit 'De Zaaier', en ook daar mag u gebruik van maken - hetzij door langs te komen tussen 10.00 uur en 12.00 uur, hetzij telefonisch.

De laatste woensdagochtend van de maand (behalve in de maand december) is er tevens **gesprekskring**, van 10.30 uur tot 11.30 uur. Voor deze 'kring' hoeft u in elk geval niet de trap op, we komen meestal in de kerkenraadkamer bijeen. De eerstvolgende 'kring'ochtend is op woensdag **31 oktober**.

De woensdagochtenden worden afgesloten met een kort middaggebed om 12.15 uur.

Zendingszondag

Zondag 4 november is het 'zendingszondag' bij ons in de kerk. 'Zending' is van alle tijden; Willibrord kwam al aan het eind van de 7^e eeuw naar onze Lage Landen om het evangelie te brengen (*zie hoofdartikel*)

'Zending' is ook van alle plaatsen. Vandaag de dag zendt Kerk in Actie medewerkers uit, zoals bijvoorbeeld collega ds. Tjeerd de Boer en zijn vrouw Kathleen Ferrier uitgezonden waren naar Hong Kong/China, om daar aan het Luthers Theologisch Seminarie (LTS) de nodige toerusting te geven. Recent zijn ze naar Nederland teruggekeerd.

Ze komen ons zondag 4 november over dit zendingsproject vertellen, in en na de kerkdienst. Het is de bedoeling om de kerkdienst samen met collega ds. De Boer vorm en inhoud te geven.

Eeuwigheidszondag

in de kerkdienst van de laatste zondag van het kerkelijk jaar, **zondag 25 november**, gedenken we traditiegetrouw wie zijn overleden uit het midden van de gemeente in het voorbije jaar.

In deze 'gedachtenisdienst' noemen we met eerbied hun naam waarbij we kaarsen aansteken die we ontsteken aan de Paaskaars.

'*Er is een steen verlegd...*' is het thema van dit jaar, naar de (bijna) gelijknamige liedtekst van Bram Vermeulen, gekoppeld aan de Schriftlezing uit Jozua 4.

Wees welkom, (juist) ook in deze kerkdienst!

**Pastoralia**

De maand november is bij uitstek een maand van 'gedenken'. In kerken wordt herdacht, maar ook in allerlei zorginstellingen, in aula's en op begraafplaatsen worden herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd.

Het is zinvol om te gedenken, het is zinvol om *samen* te gedenken, hoe dan ook en waar dan ook. Veel sterkte toegewenst hierbij!

Tot slot

Deze keer sluit ik af met het 2^e couplet van lied 657 dat we ook op zondag 25 november zullen zingen:

*'Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild,
het lied van uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild'.*

Een gezegende novembermaand toegewenst!

Met vriendelijke groet,

Ds. Hermie Hummel, predikant
06-15 86 64 02 en
predikant.groenetuinkerker@gmail.com

VANUIT HET PASTORAAT

Onze koster Wolter Kranenborg moest opgenomen worden in het Maasstad Ziekenhuis.

Gelukkig mocht hij na een paar dagen weer naar huis. We wensen hem heel veel sterkte en dat geldt ook voor zijn vrouw Hennie.

Zeer verrast dat mev. Gille samen met haar man de kerkdienst kon bijwonen op zondag 7 oktober jl. Een emotioneel gebeuren als je na veel weken de dienst weer kunt bijwonen en door veel gemeenteleden hartelijk wordt verwelkomd.

Intussen mocht zij afgelopen maandag dankbaar weer naar haar huis terug keren.

Wij wensen dit echtpaar alle goeds.

Heel heel hartelijk dank voor de mooie woorden en wensen die ik zondag 7 oktober in de dienst

maar ook na de dienst mocht aanhoren. Het was hartverwarmend. Ook heel bijzonder als je terug komt op de plaats die ik anderhalf jaar geleden verliet in verband met mijn pensioen.

Dankbaar dat ik voor dit mooie werk nog een jaar terug mag komen. Dank aan onze predikant Hermie die bevestiging, welkomstzegen en afscheidszegen zo mooi met elkaar verbonden heeft.

Die verbondenheid die ook te zien was in de bloemschikking. Het mooie rode koord dat van de bijbel naar de schikking liep. Een prachtige symboliek. Wat is er mooier dan die verbondenheid te ervaren tussen mensen onderling en tussen God en mens.

Tot mijn verrassing mocht ik een van de mooie bloemstukken van de liturgietafel in ontvangst nemen en heb daar nog een week van kunnen genieten.

Ik hoop dat we het komende jaar ingaan in verbondenheid en wederzijds vertrouwen met de zegen van onze Heer.

Op woensdag 17 oktober bereikten onze het droeve bericht dat Leny Morsink-van Aken is overleden. Sinds begin van dit jaar verbleef zij in Sonneburgh aan de Groene Kruisweg. De crematie vond plaats op 24 oktober.

Wij wensen allen en met name haar kinderen en kleinkinderen van harte sterkte in deze dagen van rouw en verlies.

In het volgende kerkblad zal er een in memoriam volgen.

Een hartelijke groet voor u allen,

Willemien Meijboom

Gedachtenis van de overledenen

In veel kerken is het de gewoonte geworden om de overleden gemeenteleden van het afgelopen kerkelijk jaar te gedenken in een speciale kerkdienst.

Op zondagmorgen 25 november a.s. willen wij, samen met de familieleden en vrienden, in de morgendienst van de laatste zondag van het kerkelijk jaar, onze overleden gemeenteleden gedenken.

Wij noemen hun namen, waarmee ze gekend zijn en bieden onze gasten en alle gemeenteleden de gelegenheid een kaarsje aan te steken om een overledene te gedenken.

Hierna mogen de familieleden van de overledenen het gedachtenissteentje ophalen.

We zijn ons bewust, dat een dienst als deze emoties kan oproepen bij mensen die korte of langere tijd geleden een dierbare hebben verloren. Toch heeft het 'herinneren' een belangrijke functie bij het verwerken van verdriet om de dood van iemand, die in ons leven van betekenis is geweest. Door de herinnering kan deze mens voor ons van betekenis blijven.

Wij hopen op uw aanwezigheid in deze dienst om zo één gemeente te zijn, die om degenen heen staan die rouw dragen, want dan zijn we een gemeente die omzien naar elkaar. Wij noemen u de namen van hen die zijn overleden:

Gerharda Antonia van Bavel - Noordergraaf

Jacoba Clements Sparreboom - van Rij

Antonie Koudijs

Teunis van der Graaf

Henk Grandia

Maria Geertruida Kers - Bodegom

Adriana Luijendijk - Grandia

Alexandrina Neeltje de Haan - Verberck

Jaapje Timmerman - van den Berg

Neeltje van Kapel - Hardenbol

Leendert Maria Bout

Sonja Molendijk - Schop

Helena Margeretha Morsink - van Aken

Na afloop van de dienst is er voor de direct betrokkenen gelegenheid om koffie te drinken en na te praten met de predikant, gasten en gemeenteleden.

Namens de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Rotterdam IJsselmonde,

met vriendelijke groet, J. Oorebeek

Bloemendienst

Zondag 7 oktober ontving mev. De Groot een boeket omdat zij 11 oktober haar 92^{ste} verjaardag ging vieren, de gemeente feliciteerde haar en ze mocht zelf haar bloemen mee naar huis nemen.

Dhr. Kranenburg was weer thuis gekomen uit het ziekenhuis en kreeg ook de bloemen. Wij wensen hem (en ook Hennie) veel sterkte toe.

Zondag 14 oktober waren de bloemen voor mev. Krabbendam, 95 jaar en mev. Tiemersma, 96 jaar en zondag 21 oktober voor mev. Voor den Dag, 99 jaar.

Deze drie dames, met zo'n hoge leeftijd, werden van harte gefeliciteerd door de gemeente.

Krijn Telleman, heeft na een vervelende misstap zijn knie behoorlijk geblesseerd en is er voorlopig zoet mee. Met een bos bloemen (als een schrale troost) werd hij door de gemeente sterkte gewenst.

Als gemeente hopen we, dat we al deze mensen die een boeket hebben ontvangen, weer een beetje blij hebben gemaakt. Het zijn kleine dingen, maar we horen vaak hoe belangrijk het kan zijn dat er aan hen wordt gedacht. Ook de kaarten met de handtekeningen, die al veel mensen hebben gekregen, doen daaraan mee.

Op deze manier gaan we natuurlijk door en laten blijken dat ook u er nog helemaal bij hoort.

Op 18 oktober heb ik (Joke) het bloemenkistje gelegegd. Er zat een mooi bedrag in € 178,98.

Via Dea v.d. Leij heb ik een gift ontvangen van € 10.-voor het bloemenfonds.

Alle gevers hartelijk dank!

Met vriendelijke groeten,

Joke Busse en Elly Oorebeek (tel. 06 17 73 37 19)

VANUIT DE ZENDINGSCOMMISSIE

Namens de zendingscommissie willen we u herinneren aan de datum van 4 november a.s.



Ds. Tjeerd de Boer (zie foto met echtgenote) hoopt dan op die zondag uitgebreid te vertellen over het door ons dit jaar ondersteunde doel, de Luthers theologische faculteit in Hong Kong.

Deze opleiding, die in China wil voorzien in de opleiding van christelijke predikanten en voorgangers, heeft in dit enorme land te maken met vaak forse tegenwerking van de overheid aldaar.

Tegen de verdrukking en tegenwerking in probeert het seminarie mensen op leiden om de leer van onze Here Jezus en de liefde van God uit te dragen en te verkondigen aan allen die hier naar willen horen. Een zware maar ook dankbare opgave die onze steun dan ook van harte verdiend.

Graag willen we u dan ook dit doel en deze dienst op 4 november aanstaande van harte aanbevelen en u vragen dit project ook met uw gaven te ondersteunen.

Tot slot nog dit: Teken ook in op de prachtige zendingskalender voor het komende jaar. Ergens in uw huis vindt u ongetwijfeld een mooi plaatsje voor dit prachtig vormgegeven exemplaar.

Namens de zendingscommissie van harte aanbevelen!

Dikkie van Hengel en Bram van Splunter

DAGWIJZER

5 nov. 09:30 uur Dagelijks Bestuur
12 nov. 10:15 uur Commissie van Kerkrentmeesters
12 nov. 19:45 uur Pastorale Raad
19 nov. 19:45 uur Kerkenraad
26 nov. 20.00 uur Diaconie

KERKELIJKE STAND

Kerkelijke Stand

Berichten voor het Kerkelijk Bureau adresseren aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerkerk, Groene tuin 353, 3078 KG Rotterdam, of : kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Verhuisd binnen de gemeente:

Mw. A. Smeding - Gort, van Grote Hagen 60b, naar Grote Hagen 98 (Meerweide). (3078 RC)

Overleden:

Mw. Helena Margaretha Morsink – van Aken, geboren 30 maart 1935, overleden 17 oktober 2018. Mw. Morsink woonde Groene Kruisweg 381.

VERVOER NAAR DE KERK



- 4 nov.** De heren J. Kreuk, J. Quak, A.J. Kooiman en K. Jungheim
11 nov. De heren R.A. Moor, J. Verschoor en A. van Splunter
18 nov. De heren G. Buizer, R. de Bruin en J. Jongenotter
25 nov. Mevrouw D. van Hengel en de heren J. Oorebeek en J. van Hengel

Maak mij levend

Psalm 143:11



DagelijksBreedkruimels.nl

Vrouwen in het mannenbolwerk

Zondagmorgen 7 oktober 2018 gaat, voor onze begrippen in een overvolle kerk, de geschiedenis in als een zeer bijzondere dienst. Een verbintenis, een aanvaarding en een afscheid maak je niet elke zondag mee. De liturgiecommissie zal er druk mee bezig zijn geweest om deze kerkdienst, méér dan goed, te laten slagen.

Het werd een werkelijk schitterende dienst waar alles, van zingen, bidden, orgelspel, preken, verbindende teksten tot de handoplegging, op de goede plaats viel en hebben we met elkaar kunnen genieten. Het was bijzonder en voordat we het wisten duurde de dienst anderhalf uur.

Het was ongeveer kwart over elf als voor het voetlicht, jammer genoeg achter de liturgische tafel, vier vrouwen staan die in deze dienst centraal hebben gestaan, het zijn:

- Ds. Emmy Lingen-van Veen als geestelijk verzorger voor Smeetsland en Endelijk met een verbintenis aan onze kerk;
- Willemien Meijboom onze nieuwe kerkelijke werker;
- Cora de Jong die afscheid neemt als kerkelijk werker;
- Hermie Hummel onze predikant.

Toen de vier vrouwen daar zo stonden overviel me een vreemde gewaarwording. Mijn gedachten vlogen, met de snelheid van het licht naar vroegere tijden, zo in de jaren '50, '60 en '70. Ik zag mannen in het zwarte pak die, als bestuurders van de kerk, vanaf een ivoren toren de zaken regelden. Een tijd dat we bij verkiezingen van ambtsdragers nog uit tweetallen konden kiezen.

Eind jaren '50 is van hoger hand besloten dat een vrouw in het ambt van diaken mocht werken. Dat heeft natuurlijk veel stof doen opwaaien. Door de stroefheid binnen de kerk heeft het tot 1967 geduurd dat officieel de vrouw het ambt als diaken, ouderling en predikant mocht uitvoeren. Maar goed zo iets is beter laat dan nooit. Vreemd genoeg duurde het tot 17 januari 1970 voordat de eerste vrouwelijke predikant op de preekstoel stond. Jâh en als er dan één schaap over de dam is gaat het snel en in de kortste tijd waaide de wind ineens uit een andere hoek. Zo kon de vrouw ook een duit in het zakje doen en zonder blikken of blozen haar hart uitstorten. Want waar het hart vol van is loopt de mond van over.

En daar stonden in 2018 vier vrouwen in de Groene Tuinkerkerk, geen zwarte kleding.....ze bekenden kleur en naast de bloemen die ze kregen is het geheel een fleurige aangelegenheid. Wat is het mooi dat dit in deze tijd mogelijk is.

Zo mijmerend over vroeger en nu.....nee, de tijd heeft niet stilgestaan zwart is kleur geworden en de vrouw heeft definitief een plaats gecreëerd binnen het gekleurde bolwerk.

Naast de felicitaties aan ds. Emmy Lingen en Willemien Meijboom, een bedankje aan Cora de Jong voor hetgeen ze voor onze gemeente heeft gedaan ook een hartelijk bedankje aan ds. Hermie Hummel voor de geweldige samenstelling van de kerkdienst.

Een kerkganger



BERICHTEN HERVORMDE GEMEENTE

Begroting 2019

Onderstaand is de begroting in verkorte vorm opgenomen. De begroting is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad d.d. 1 oktober 2018.

Hervormde Gemeente te Rotterdam IJsselmonde college van diakenen		Begroting, versie 4 Jaar 2019		
Totaal exploitatie		begroting 2019	begroting 2018	rekening 2017
batens				
80	batens onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
81	rentebaten en dividenden	€ 340	€ 840	€ 340
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 13.000	€ 15.800	€ 13.316
84	door te zenden collecten	€ 8.500	€ 8.800	€ 10.358
85	subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
	totaal batens	€ 21.840	€ 25.440	€ 24.014
lastens				
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
42	afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
43	pastoraat	€ -	€ -	€ -
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 1.340	€ 1.230	€ 1.276
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 5.900	€ 4.750	€ 6.848
46	salarissen	€ -	€ -	€ -
47	kosten beheer, administratie en archief	€ -	€ 50	€ -
48	rentelasten/bankkosten	€ 300	€ 250	€ 321
50	diaconaal werk plaatselijk	€ 8.000	€ 11.000	€ 7.158
51	diaconaal werk regionaal	€ 1.500	€ 1.260	€ 3.135
52	diaconaal werk wereldwijd	€ 4.500	€ 6.900	€ 7.338
	totaal lastens	€ 21.540	€ 25.440	€ 26.076
	Saldo batens - lastens	€ 300	€ -	€ -2.062
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lastens en batens	€ -300	€ -250	€ -330
	totaal	€ -300	€ -250	€ -330
	Resultaat	€ -	€ -250	€ -2.392



Op 4 november collecteren we bij de derde collecte voor het werk van de stichting Evangelie & Moslims. De laatste paar jaar staan veel moslims open voor het evangelie. Stichting Evangelie & Moslims helpt kerken en christenen om moslims die daarvoor open zijn uit te nodigen om kennis te maken met het evangelie. Ook organiseren ze samenkomsten en weekenden voor

belangstellende moslims en voor hen die al gedoopt zijn maar verder willen groeien in het geloof. Medewerkers van de stichting spreken de talen van een heel aantal asielzoekers en migranten en kennen hun cultuur. Evangelie & Moslims is geheel afhankelijk van giften vanuit de kerken.

Meer informatie vindt u op de website: www.evangelie-moslims.nl. Wie op de hoogte wil blijven van het werk kan via deze website het kwartaalblad Oriëntatie aanvragen.

KERKELIJKE STAND

U kunt uw berichten voor het Kerkelijk Bureau schriftelijk indienen:

Kerkelijk Bureau, Kasteelweg 50, 3077BN te Rotterdam. U kunt uw berichten ook per email indienen: ledenadm.hij@gmail.com.

Overleden:

Mevr. S. Koert- de Zeeuw, Ravenswaard 5
 Mevr. G. Cok- v.d. Linden, Ravenswaard 5
 Mevr. C. Nugteren, Kromme Hagen 306
 Dhr. J. van Heemst, Mandolinehof 1
 Mevr. D. van Dalen- Heijnen, Schinnenbaan 498

HERVORMDE VROUWEN DIENST Pelgrimskerk

Onze eerstvolgende vergadering hopen wij te houden op dinsdag 13 november a.s. om 14.00 uur in de Pelgrimskerk.

Wat zou het fijn zijn om nieuwe medewerkers te kunnen begroeten!

Met een hartelijke groet namens de H.V.D.,
 Liesbeth de Bruijn

HET VERTROUWDE ADRES VOOR:

WONING VERKOOP
 WONING AANKOOP
 WONING TAXATIE

Bel mij gerust voor een vrijblijvend advies!
 Jan-Willem van der Wiel



VAN DER WIEL
 Makelaardij & Taxaties

BREDENOORD 2 • ROTTERDAM • T 010-497 84 41 • INFO@WIELMAK.NL • WWW.WIELMAK.NL

Gemeentelieden hebben recht van inzage. De volledige jaarrekening is op te vragen bij Christine Troost, de voorzitter van het college van diakenen, bij wie u ook terecht kunt voor andere vragen.

Dat kan per e-mail: diaconie@kerkijsselmonde.nl of telefonisch: 06 14 35 61 92



VAN DE PREDIKANT

Bij de diensten

Op **zondag 4 november** is er een dienst nieuwe stijl, waarin ook twee kindjes gedoopt zullen worden. Ik wil in deze dienst spreken over Gods naam 'Heer van de hemelse machten', n.a.v. het gevecht tussen David en Goliath. Let op, aanvang dienst om 10:30.

Op dankdag, woensdagavond 7 november om 19:30 zal ds. Jos Slager in de Adriaen Janszkerk voorgaan in een gezamenlijke dienst.

Zondag 11 november zullen we als gemeente eveneens stilstaan bij de dank voor 'gewas/oogst en arbeid'. Ik wil dan spreken over Gods naam 'de HEER geneest' n.a.v. Exodus 15:26 en Psalm 103:3. Er zal medewerking worden verleend door onze eigen muziekgroep 'Betouched'. 's Middags is er om 16:00 een middagsamenkomst in de Pelgrimskerk met ds. Mark van Pelt.

Ook bent u nadrukkelijk uitgenodigd voor een dienst om 15.45 in de Adriaen Janszkerk (Indonesische gemeente MICN) met als spreker dhr. Johan Toet. Johan heeft een indrukwekkend getuigenis hoe God hem gered heeft van een leven van drugs en criminaliteit.

Zondag 18 november is weer een dienst nieuwe stijl. Dhr. Johan Bos is de spreker in deze dienst. Let op, aanvang dienst om 10:30.

Zondag 25 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dan hoop ik zelf voor te gaan en zullen we stilstaan bij het uitzicht op een hoopvolle toekomst.



VAN DE PREDIKANT

Zondag 4 november

Nog drie keer wil ik preken vanuit het Bijbelboek Daniël. Het tweede gedeelte van Daniël is aanmerkelijk lastiger te begrijpen dan het eerste gedeelte. Je zou het de Openbaring van het Oude Testament kunnen noemen.

Toch bevat ook dit gedeelte van Gods Woord een boodschap en een kracht die juist voor ons vandaag van groot belang is. Op zondag 4 november lezen we Daniël 7. In dit hoofdstuk en ook in Daniël 8 gaat het over de wereldmachten die opkomen en ondergaan. Het loopt uit op de verschrikkelijke macht van een antigoddelijk, antichristelijk rijk, dat haaks staat op al Gods geboden en vijandig tegenover al Gods kinderen.

Gods volk krijgt het vreselijk moeilijk. Je denkt: hoe kan God het toelaten. Maar uiteindelijk gaat de hemel open. Gods heerlijke en huiveringwekkende troon verschijnt. De antichrist wordt in het vuur geworpen en de Mensenzoon komt op de troon te zitten. De heiligen ontvangen het Koninkrijk.

Indrukwekkend allemaal. En relevant voor de gemeente van nu om dit te lezen, te horen en te overdenken. De kinderen zijn er op de eerste zondag van de maand bij; dat geeft mij een extra uitdaging: de preek moet eenvoudig zijn en ook voor hen te begrijpen. Het thema voor de preek is: het laatste gevecht.

Zondag 11 november

Tijdens deze dienst staan we stil bij het gebed van

BERICHTEN ADRIAEN JANSZKERK

In deze dienst zullen wij ook de namen gedenken van hen die vanuit de kring van de gemeente het afgelopen jaar overleden zijn.

Goede, gezegende diensten gewenst!

Doop

Op zondag 4 november zal de doop worden bediend aan Levi en Fenna, de tweeling van Raymond en Rianne van Maastricht-Gorter. Met de keus om hun kindjes te dopen geven de ouders aan dat ze hen willen laten opgroeien als onderdeel van Gods familie: 'born into your family', staat er op het geboortekaartje – naar een bekend lied van Bethel Music. 'Love has called my name', staat er in datzelfde lied: Liefde heeft mij bij de naam geroepen.

Is dat niet ook bij uitstek wat er in de doop gebeurt? Dat God – die Liefde is – de eerste is die deze kindjes bij name noemt en ze bij zich roept. Raymond en Rianne beloven hun kinderen voor te gaan op de weg van Jezus.

We wensen hen, met hun kinderen Isa, Levi en Fenna Gods zegenende nabijheid toe, nu en in de toekomst!

Inloopmorgen en Bijbelmorgen

Iedere dinsdagmorgen is er koffie-ochtend in de consistorie van de AJK. Inloop van de koffie-ochtend is vanaf ongeveer 9.45 uur. Van harte welkom!

Op dinsdag 13 november (let op, eenmalig op de 2^e dinsdag) wil ik verdergaan met de Bijbelmorgen n.a.v. de Bijbelse figuur van Jozua.

Diensten nieuwe stijl

Zoals in het vorige kerkblad al is gecommuniceerd hebben we met ingang van oktober twee maal per maand een dienst nieuwe stijl.

Het gaat om de 1e en 3e zondag van de maand, met medewerking van onze eigen muziekgroep. Deze diensten beginnen om 10:30 (inloop met koffie/thee om 10:00).

De andere zondagen (dus de 2^e, 4^e en 5^e zondag van de maand) beginnen gewoon om 10:00 en hebben een wat klassieker karakter, waarbij het orgel een belangrijke plaats blijft spelen.

BERICHTEN PELGRIMSKERK

Daniël zoals we dat vinden in Daniël 9. Hij toont diep berouw over zijn eigen zonden en over die van heel zijn volk, zowel in het heden als in het verleden.

Terwijl we richting het einde van het kerkelijk jaar gaan, is het goed dat ook wij stilstaan bij de betekenis van inkeer en verootmoediging.

We kijken in deze dienst ook nog naar Daniël 10 (met name vers 12). Ook al had de hemel misschien van koper geleden, het gebed van Daniël was wel degelijk aangekomen in de hemel!

Zondag 18 november

We zijn blij dat ds. P.J. Bakker uit Den Haag bereid is deze dienst voor ons te leiden. We bidden hem Gods rijke zegen toe in het leiden van deze dienst. Zelf hoop ik de dienst in Sonneburgh te leiden.

Zondag 25 november

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar lezen we het laatste hoofdstuk van Daniël (Daniël 12), waarin het gaat over het laatste oordeel. Dit laatste oordeel moet verkondigd worden, overal waar christenen bij elkaar komen. In de boodschap van het laatste oordeel ligt een grote waarschuwing en een grote troost. Tijdens deze dienst zullen de namen worden voorgelezen van de gemeenteleden die gedurende het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn.

Dankdag voor Gewas en Arbeid

Op woensdag 7 november roept de kerkenraad de gemeente samen voor de dankdagdienst. Als de kerkenraad u samenroep is dat niet vrijblijvend (ik kijk wel of ik zin heb en of het me gelegen komt..). We verwachten u en jou. Omdat we het belangrijk vinden om gezamenlijk als gemeente, midden in de week, God de dank te brengen die Hem zo toekomt. Midden in de week. Want ons dagelijks werk en ons dagelijks leven en ons dagelijks brood gaan de Heere ter harte. Wie ontdekt wat zonde is en wat genade is, zal leren beseffen dat elke seconde die we mogen leven een grote gunst van God is en dat elke boterham die we eten onverdiend is. Hoe meer we onszelf leren kennen, des te meer zien we de grote goedheid en het grote geduld van

Vragen en opmerkingen n.a.v. deze diensten in het bijzonder kunt u – behalve rechtstreeks bij de taakgroep/kerkenraad - ook kwijt bij mw. Wil Schuijjer (wschuijjer@hotmail.com, 0180-41 21 41), die de reacties verzamelt en terugkoppelt naar de kerkenraad.

Ergens in het voorjaar van 2019 komt er een nieuw evaluatie-moment met de gemeente.

Uw dienaar, Hans Schaap

DIVERSE ROOSTERS**Ontvangstcommissie**

4 nov: mw. De Jonge

7 nov: mw. v.d. Kruit

11 nov: mw. Hameete

18 nov: mw. de Lijster

25 nov: dhr. Van Es

Vervoer met kerkbusje:

4 nov: Roelof Hazewindus, tel. 06-23 15 95 63

11 nov: Aad Schuijjer, 0180-41 21 41/06-28 62 62 74

18 nov: Hans Janssen, tel. 06-11 34 44 31

25 nov: Dylan van Goor, tel. 06-11 26 88 51

Oppas

4 nov: Lies v.d. Erve, Rinske Schaap en Wil Schuijjer

11 nov: Gerdien van Bree en Rini Terlouw

18 nov: Adrie Fonteine en Ada v.d. Heijden

25 nov: Marieke Hazewindus

Collecten	Diaconie	Kerkrentm.
Zondag 30 september 2018	82,90	97,90
Zondag 7 oktober 2018	69,70	71,95
Zondag 14 oktober 2018	127,85	192,86
SBJAK € 7,00		

De collecte van 14 oktober Diaconie was bestemd voor 'Sulawesi'

onze God. Zijn goedheid wil ons tot bekering leiden. We lezen in deze dienst Deuteronomium 8, u kunt dit thuis vast eens lezen.

Let erop dat de dienst in de Adriaen Janszkerk is en om 19.30 uur begint. Noteer dit vast in de agenda zodat je het niet vergeet. En laat het weten als vervoer een probleem is. We verwachten u en jou!

De Betrokken Gemeente

Aanhoudende voorbede en medeleven gevraagd voor Jaël Karels en voor haar ouders en zussen.

Jaël wordt binnenkort opgenomen in een kliniek in Goes. Eveneens voor Marijn Bakker en voor Marieke en Nola. Inmiddels is Marijn in Rijndam voor revalidatie. Gelukkig is er een beetje verbetering te merken, maar er is nog een lange weg te gaan.

We bidden voor Wim en Nel Klapwijk, Wim heeft een hartkatheterisatie ondergaan en is in afwachting van een hartoperatie.

We mogen opzien tot God in onze lichamelijke zwakte, ziekte en kwalen. In ons verdriet, gemis en rouw. Bovenal moeten we opzien tot God voor onze innerlijke nood. Je kunt gezond zijn wat betreft lichaam, maar niet doorhebben dat je een hart hebt dat in feite dood is voor God, een hart dat God niet liefheeft, niet vertrouwt, niet gehoorzaamt, niet volgt, kortom niet opnieuw geboren is.

Ook als je jezelf houdt voor een christen en naar de kerk komt. Laten we ook in dit opzicht bidden voor elkaar en voor onszelf!

Bijbelmorgen

Op 14 november is iedereen welkom bij de maandelijkse Bijbelmorgen. We bespreken dan Daniël 2. Door het Bijbelboek Daniël te bespreken, willen we na de preekserie die we erover gehoord hebben, nog komen tot een stuk verdieping en toepassing op ons persoonlijke leven.

Ook als je nog niet eerder bij een Bijbelmorgen was, ben je van harte welkom. We beginnen om 10.00 uur en sluiten om 11.30 uur af.

Bidstond

Op maandag 5 november is de bidstond van onze gemeente. Van 13.30 tot 14.30 uur bidden we in

de Pelgrimskerk voor elkaar, voor de gemeente en namens de gemeente voor de wereld om ons heen. Is de nood van onze tijd niet vooral een gebedsneed? Misschien vind je je eigen gebedsleven op het moment zó slap en koud en onbetekenend dat je daarom niet naar de bidstond zou durven komen. Toch nodig ik je uit dan wél te komen. Juist dan. Het zou zomaar kunnen gebeuren dat je tijdens de bidstond wordt aangeraakt met de Geest van de genade en van de gebeden, zodat je gebedsleven een nieuwe impuls krijgt.

Dienst in Huize Dijkveld

Op dinsdag 6 november hoopt dhr. R.L. Antes de dienst in Dijkveld te leiden. Hij zal dan ook stilstaan bij de dankstond voor gewas en arbeid. De dienst begint om 15.00 uur. U bent van harte welkom, ook als u niet in Dijkveld woont.

Nieuw in de Pelgrimskerk

Voor wie nog niet zo lang in de Pelgrimskerk komt is er op zondag 4 november na de dienst een kennismakingsmoment en een korte presentatie over de gemeente.

Weet je welkom om hierbij te zijn!

Ontvangen

Ik ontvang € 10,- € 50,- en € 75,- voor de kerk. Namens de gemeente hartelijk dank voor deze giften.

Tenslotte

Een hartelijke groet aan u en jullie allen!

ds. Jos Slager

OVERIGE BERICHTEN

Dijkveld

In de periode van jan t/m september zijn er verschillende diensten in Dijkveld geweest. De collecte opbrengst hiervan was een totaal van € 93,00.

Op dinsdag 2 oktober hebben we in de kapel van Huize Dijkveld het Heilig Avondmaal gevierd. Het was een mooie dienst waarin ds. J. Schaap preekte over Abraham en Isaak. Mevrouw Bos begeleidde ons op het orgel. Na afloop hebben we gezellig koffie en thee gedronken. De opbrengst van de collecte bedroeg € 11,05 en is bestemd voor de zending.

Collecte Sulawesi

Zondag 14 oktober was de collecte van de diaconie in zijn geheel bestemd voor de slachtoffers van Sulawesi. Dit heeft een mooi bedrag opgeleverd van **€ 1.072,57**.

Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen weken met een groot en ter bemoediging namens de gemeente van de Pelgrimskerk gegaan naar;

30 september Ds. K. Vogelaar

7 oktober Fam. Den Daas

14 oktober Mw. A. Brantenaar



Collecten	Diaconie	Kerkrentm.
Zondag 30 september 2018	134,40	123,49

De collecte van 14 oktober Diaconie was bestemd voor 'Sulawesi'

Collecte van Dijkveld jan/sept 2018 € 93,00

Collecte van Dijkveld H. Avondmaal € 11,05

Koffiegeld koor Chapeau € 138,50

SCHOENENDOOSACTIE VOOR POLEN



De bekende schoenendoosactie gaat weer van start! We verzamelen ook dit jaar weer de dozen in voor Polen. De Immanuelkerk in Barendrecht heeft een Polencommissie

die dit jaar voor de 13^e keer een schoenendoosactie organiseert. Vanuit deze Polencommissie gaat elk jaar een groep mensen met busjes naar Polen om de schoenendozen persoonlijk te overhandigen aan de kinderen.

We willen hierin als Pelgrimskerk ook weer graag ons steentje bijdragen.

Ongeveer een miljoen Poolse kinderen leeft onder het bestaansminimum en is ondervoed.

Een schrijnende situatie!

In de Pelgrimskerk staat de actietafel weer klaar voor deze actie, daarop liggen folders waarin staat hoe u/jij een schoenendoos kunt vullen en staat een spaarpotje waar de eventuele bijdrage in kan worden gedaan!

U kunt op verschillende manieren meedoen:

- Een schoenendoos vullen en een gift van 4 euro geven in de envelop voor het transport van de schoenendoos en deze achterlaten bij de actietafel;
- Een schoenendoos vullen en deze achterlaten bij de actietafel;
- Een of meerdere giften geven van 4 euro voor het transport van schoenendozen die we gaan samenstellen van de verzamelde producten, in de kerk staat bij de actietafel een spaarpot waar u in een envelop uw financiële bijdrage kunt deponeren, of u kunt uw gift storten op rekeningnummer NL12 INGB 0000 031620 t.n.v. NED HERV GEM R-DAM IJSSELMONDE onder vermelding van 'Schoenendoosactie'.
- Lege (beplakte) schoenendozen en spullen meenemen en deze bij de actietafel in de kerk neerleggen, met al deze spullen vullen we een paar extra schoenendozen (schoolspullen: bijv. potloden, pennen, gum, schrijfblok, kleurboek /speelgoed: bijv. knuffel, puzzel, bellenblaas, ballonnen /toiletartikelen: bijv. haarspelden, tandpasta, tandenborstel, kam, zeep).

De laatste zondag om spullen en gevulde dozen in te leveren is **11 november 2018**.

Alvast bedankt voor uw bijdrage! Bij vragen/onduidelijkheden kunt u contact opnemen met: Louise den Hartog 06-49 74 73 56.

'Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde'

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen de Beverwaard, Groot-IJsselmonde en Lombardijen. Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.



Wie met de wijkbus wil rijden moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.

Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden?

010 - 479 54 04 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

Ha allemaal! We gaan weer van start!!! Jullie kids hebben er even op moeten wachten maar hierbij ontvangen jullie de nieuwe data voor het Plexat seizoen.

We hopen weer op een gave kidsclub voor de kinderen uit groep 4 t/m 8!!

PLEXAT
WAAR: REIJERDIJK 51
TIJD: 19.00-20.30

KIDSClub
GROEP 4 T/M GROEP 8

16 november
14 december 2018
18 januari
15 februari
15 maart
12 april
14 juni 2019

PIC-COLLAGE



**KRUIHOF
OPTIEK**

modebrillen en
contactlenzen

De juiste zorg
voor uw ogen!

KEIZERSWAARD 60- ROTTERDAM
010 479 41 14

LAAT UW MEUBELS
VAKKUNDIG OVERTREKKEN BIJ

ROZA

GRISELDESTRAAT 4
Tel. 0180 -41 61 26
06-12 87 37 97



vrijblijvend prijsopgaaf
meubelstoffen en materialen
ook voor de doe het zelve



Begrafenis- en Crematieverzorging
P.A. VAN DER WAAL & ZN.
sinds 1931

Dorpsweg 152 C 3083 LK Rotterdam
tel. 06-53 17 91 58 of 010-480 34 71
(dag en nacht)

VEEL GEVRAAGDE TELEFOONNUMMERS	
P.A. VAN DER WAAL & Zn. Begrafenis / crematieverzorging Rotterdam	010-480 34 71
VAN DER SPEK Begrafenis / crematie Rotterdam	010-447 99 00
TIMMERMAN NATUURSTEEN B.V. Grafmonumenten Rotterdam	010-413 69 10
VAN BALLEGOOIJEN Begrafenis- en crematieverzorging Rotterdam	010-485 51 10
MONUTA MEMORIAM uitvaartzorg en verzekeringen Bakker, van Bezelj, Scholts, Kloeg & Riehoff Gratis bellen 0800-023 10 10	

U slaagt beter bij...
**D.C. TUINBURG
CONFECTIE**
voor al uw dames- en herenkleding
Kouwenoord 79-81 Tel. 010 482 28 71

'DE MAGNEET' Cranendonckweg 40
telefoon 482 74 01

grote en kleine zaal voor bruiloften, recepties,
vergaderingen, begrafenissen enz.

Billijke prijzen.

Inlichtingen en verhuur:

bij de beheerder, mw. Y. Baaij via bovenvermeld telefoonnummer



Voor een
uitvaart in
Rotterdam

Ons uitvaartcentrum heeft een sfeervolle en huiselijke uitstraling die u in een moeilijke tijd toch een gevoel van warmte geeft. Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.

Monuta Memoriam
T 010 - 293 04 22 (dag en nacht bereikbaar)
E rotterdam@monuta.nl

Monuta Memoriam
De steun bij ieder afscheid.



Kerk en Samenleving

Bij de diensten

Met dankbaarheid dat we in alle vrijheid de kerkdiensten mogen bezoeken, nodigen we u uit om de diensten in Sonneburgh bij te wonen. In de komende tijd staan er opnieuw voorgangers op het rooster die het Woord bedienen in onze zorginstelling.

Zondag 4 november hoopt dhr. Padmos uit Krimpen aan den IJssel leiding te geven aan de kerkdienst.

Woensdag 7 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Dan zal dhr. Antes voorgaan in de dienst.

DV zondag 11 november zal ds. Den Besten aanwezig zijn als voorganger in de dienst. Er is dan voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. Op **zondag 18 november** hoopt dominee Slager, predikant in de Pelgrimskerk, voor te gaan in de kerkdienst. Er is viering van het Heilig Avondmaal.

Op **25 november** zal dhr. Antes uw voorganger zijn. We bidden om gezegende diensten.

Weekopening

Iedere maandagochtend kunt u luisteren naar de weekopening die op een van uw TV kanalen wordt uitgezonden. De weekopening zal worden uitgezonden vanaf omstreeks 09.00 uur en zal een aantal keren worden herhaald. Via de receptie wordt u op de hoogte gehouden.

Zondagavondzang

Tijdens de zondagavondzang kunt u iedere zondagavond in de kerkzaal van Sonneburgh liederen komen zingen uit de bundel van Johannes de Heer. De zondagavondzang begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur. Meeluisteren via de huislijn is mogelijk. Van harte welkom!

Bijbelkring

Het is goed en nuttig om het Woord van God te onderzoeken om te ontdekken wat de Bijbel vandaag ons te zeggen heeft. In de komende periode wil ik met u een aantal Psalmen doorlezen.

Op woensdag 31 oktober, Hervormingsdag, lees ik Psalm 46 met u, de Psalm die voor Luther inspiratie opleverde voor het dichten van het Lutherlied. Van harte welkom in de kerkzaal. De Bijbelkring begint om 15.00 uur en duurt ongeveer tot 16.15 uur.

Dankdag- Woensdag 7 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. We mogen op deze dag onze dankbaarheid kenbaar maken door er bij stil te staan wat God ons geeft. De zegeningen van ons leven waar we gebruik van mogen maken in de zorg voor ons lichamelijk welzijn door het voedsel wat we mogen gebruiken. Maar ook voor de arbeid die er verricht wordt om zorg te verlenen. Dankbaar voor allen die liefde en aandacht geven aan de kwetsbaren van de samenleving. Dankbaar voor de geestelijke zegeningen die we van de Here ontvangen in Zijn Woord en dienst. Kortom, een dag om onze dankbaar samen te vieren en te beleven in de kerkdienst op die dag. Van harte welkom.

De heer Antes gaat voor en de dienst begint om 15.00 uur.

Overleden

Op 20 oktober 2018 overleed mw. Pietertje van der Stelt-van der Padt, kamer 169. Zij overleed op 89 jarige leeftijd. We wensen hen die achterblijven sterkte toe in het omgaan met dit verlies.

Zieken elders verpleegd

Op dit moment zijn er geen bewoners van het verzorgingshuis opgenomen in het ziekenhuis.

Collecten en giften

De collectes tijdens de kerkdiensten en Bijbelkring brachten de volgende bedragen op:

Zondag 7 oktober, Diaconie. Zondag 14 oktober, Geestelijke verzorging, € 93,00.

Ten slotte

Een hartelijke groet aan u allen, *ds. A.L.A. den Besten*



Theatervoorstelling 'De OmZieners' in Rotterdam

Waar: De Brandaris, Coloniastraat 25, 3024 TA Rotterdam

Wanneer: Donderdag 8 en vrijdag 9 november

Hoe laat: 19.30 uur ontvangst publiek, 20.00 uur aanvang voorstelling.

Kosten: Gratis. Vrije gift na afloop

Reserveren: U kunt zich aanmelden via omzieners@gmail.com

Wilt u verzekerd zijn van een plek, dan raden wij u aan u aan te melden.

Er komt een bijzondere theatervoorstelling naar Rotterdam:

De OmZieners. De OmZieners wordt gebracht door de Joseph

Wresinski Cultuur Stichting. Dit is een multicultureel theatercollectief van mensen die in

armoede leven en ervaren theatermakers. Een unieke ervaring voor iedereen met een open blik.

De voorstelling wordt door heel het land gespeeld en krijgt lovende recensies:

De OmZieners wordt gebracht door theatermakers en ervaringsdeskundigen in armoede. Mensen in armoede maken theater omdat er veel over hen wordt gezegd en geschreven door mensen die niet in armoede leven. Bijvoorbeeld dat armoede je eigen schuld is. Of dat je hoort bij de 'zwakkeren'. Maar ben je zwak als je in armoede leeft? Of moet je juist heel stevig in je schoenen staan?

De OmZieners is geïnspireerd op de levenservaring van mensen in armoede in Nederland, en op de kwetsbaarheid die armoede met zich meebrengt. Want dat is wat armoede doet. Het maakt jou en je gezin kwetsbaar. Op eigenlijk elk levensterrein: arbeidsparticipatie, gezondheid, scholing, huisvesting etc.

Met *De OmZieners* brengen ervaringsdeskundigen die kwetsbaarheid op een indringende manier en met een gezonde dosis humor voor het voetlicht. Zo maken zij het leven van de mensen invoelbaar en brengen zij een gesprek op gang over de vraag hoe de samenleving een betekenisvolle plaats kan bieden aan mensen in kwetsbare situaties. Dat gesprek willen wij graag voeren. Niet omdat wij pasklare antwoorden hebben. Maar omdat wij vragen willen delen.

"Het publiek zag een goed opgebouwd verhaal met passie gespeeld door ervaringsdeskundigen uit de onderkant van de samenleving. Maatschappijkritisch zonder een drammerige politiek correcte ondertoon, maar serieuze kost die op een luchtige en regelmatig komische wijze geserveerd werd." (Dagblad van het Noorden)

Foto: ©Jochem Jurgens

SAMEN ZINGEN IN DE BREEPLEINKERK

11 november - Koor en samenzangdienst
'Zingen maakt Blij' - **aanvang 17.00 uur**

Medewerking verlenen:

3 Koren: Chr. Gem.Koor 'Sanctus'

Chr. Gem. Koor 'Asaf' en

gemengd Koor 'River Voices'

allen o.l.v. Everhard Zwart,

Martin Mans, orgel

Voorganger: Ds. W. Scheltens

SAMEN ZINGEN IN DE BREEPLEINKERK

18 november - Koor en samenzangdienst
'Zingen maakt Blij' - **aanvang 17.00 uur**

Medewerking verlenen:

Het 'Bethelkoor' Zwijndrecht

o.l.v. Wim de Penning

Jantine Kalkman - trompet

Martin Mans, orgel

Voorganger: Ds. Pano Vermaat

Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de diensten is er al samenzang. **Van harte welkom!**

COLOFON

HERVORMDE GEMEENTE

Sectie Adriaen Janszkerk:

Adriaen Janszkerk: Kasteelweg 50, 3077 BN,
tel. 482 72 62.

Predikant: Ds. J. Schaap, Kolibristraat 9a, 3077 CS,
tel. 30 40 233, e-mail: schaapherder@solcon.nl

Contactpersoon: Dhr. H. Kneefel, 010-842 84 55,
e-mail: hugo.kerk@hotmail.com

Sectie Pelgrimskerk:

Pelgrimskerk: Reyerdijk 51, 3079 NC
tel. 482 42 08.

Predikant: Ds. J. Slager, Islemundapad 9, 3078 WS,
tel. 482 42 08; mobiel: 06 401 78 243.

e-mail: slager.j@kpnplanet.nl

Contactpersoon: Mw. E.G. de Bruin-Sprado,
tel. 482 77 52; e-mail: ldebruinsprado@gmail.com

Website: www.hervormdijsselmonde.nl

GEREFORMEERDE KERK



Groene Tuinkerkerk, Groene tuin 353,
3078 KG, tel. 482 49 56.

Predikant/ meldpunt crisispastoraat:

Mw. ds. H.P. Hummel, Dijkje 116,
3077 CM Rotterdam 06 -15 86 64 02
predikant.groenetuinkerkerk@gmail.com

Kerkelijk werker: Mevrouw Willemien Meijboom,
Burgemeester Van Esstraat 71 3195 AB Pernis.

Tel.: 010 - 416 68 54 -e-mail: home71@kpnmail.nl

Website: www.groenetuinkerkerk.nl

MEERWEIDE

geestelijke verzorger

Ds. E.A. van Halsema, Burgemeester Vogelaarsingel 14
2912 BB Nieuwerkerk a/d IJssel - 0180 - 44 38 84

Contactpersoon:

Mw. J. Busse, Grote Hagen 72b, 3078 RC, 010 - 482 28 95

SMEETS LAND

Geestelijk Verzorger: Mw. ds. Emmy Lingen

Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag

E: elingen02@aafje.nl T: 088 823 1343 (direct)

WIJ ZIJN ER OM U TE HELPEN

Juist dan...

Juist bij een overlijden heeft u een uitvaartverzorger nodig die met een enkel woord begrijpt wat de wensen zijn. Die kan bogen op een jarenlange ervaring. Die weet dat juist de kleinste details zo belangrijk zijn. Onze mensen staan klaar als het nodig is.

Uitvaart Zorgcentrum van der Kraan
Oudedijk 114 Rotterdam
telefoon (010) 41 32 582
www.uzk.nl

Rouwcentrum De Palm
Palmentuin 73 Rotterdam
telefoon (010) 47 95 488

ROUWCENTRUM DE PALM

Gedenktekens

met een persoonlijke signatuur

- Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:
 - met een persoonlijke stijl
 - naar een ontwerp dat past
 - in elke gewenste steensoort of ander materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u welkom in onze showroom.

TIMMERMAN NATUURSTEEN
YIERBANNENSTRAAT 1
NIEUWERKERK
TELEFOON (0111) 641798
RIJKSSTRAATWEG 35 - HELLEVOETSLUIS
TELEFOON (0181) 35 73 95
NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 86B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910
WWW.TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL