



Kerk in IJsselmonde

13

10 oktober 2018

De HEER voorziet

"Abraham noemde die plaats: 'de HEER zal erin voorzien'. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt: 'op de berg van de HEER zal erin voorzien worden.'" – Genesis 22: 14

Van jongsaf aan vind ik dit al een intrigerend verhaal, een verhaal dat veel oproept. Als je je puur richt op deze ene bizarre opdracht van God aan Abraham, kom je er niet uit. 'Roep je zoon Isaak, ga met hem naar de berg Moria, daar moet je hem offeren.'

Wat we niet moeten vergeten is dat Abraham en God heel vertrouwelijk met elkaar om gingen. Abraham wordt ook wel een vriend van God genoemd. Hij voelde zich helemaal veilig bij God. Zoals een kind z'n vader en moeder vertrouwt. Zo vertrouwt Abraham God: het komt hoe dan ook goed. En het kwam goed. Gelukkig loopt het verhaal goed af. God voorziet in een lam voor het offer, in de plaats van Isaak.



En daar gaat het om in dit verhaal: dat God voorziet. Daar mag je voor de volle 100% op vertrouwen.

Wat bedoelen we daar eigenlijk mee, als we zeggen dat de HEER voorziet? Dat verwijst in de eerste plaats naar dat andere grote verhaal uit de Bijbel over een Vader en een Zoon. Net als Isaak met de takken op zijn rug zou op ongeveer dezelfde plek eeuwen later Jezus lopen met het kruis op zijn rug. Naar de plek waar hij zichzelf zou geven als het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt.

'God had deze wereld zo lief, dat hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.' (Johannes 3:16) 'Hij heeft zijn eigen Zoon niet gespaard, maar hem omwille van ons allen prijsgegeven' (Romeinen 8:32). In Jezus voorziet God in onze diepste nood, onze geestelijke honger en dorst, de leegte diep van binnen.

Bent u, ben jij op de plek waar God voorziet, waar het evangelie klinkt, en brood en wijn worden gedeeld? Misschien komt u al lang niet meer in de kerk, om welke reden dan ook. Voel u van harte welkom om de draad weer op te pakken en ontdek dat de kerkdienst bij uitstek een plek is waar je antwoorden vindt op levensvragen, waar je nieuwe kracht vindt en bezieling. De HEER voorziet.

Kunt u God zo vertrouwen als Abraham dat deed? Het kan echt! Het geheim ligt in de relatie, waarin wij net

als Abraham vertrouwelijk met God mogen omgaan, in kinderlijk vertrouwen. Zoek een moment in de drukte van de dag om je af te stemmen op hem. Oefen jezelf in het besef van zijn tegenwoordigheid & nabijheid.

Durf hem te vertrouwen, ondanks pijn en verdriet, vragen en twijfels: ik blijf me aan U vasthouden, wat er ook gebeurt. Want U bent goed. Voor de volle 100%!

Wees gerust, God vraagt je niet om je kind te offeren – althans niet zoals God dat aan Abraham vroeg. Maar ik geloof dat God ons wel vraagt om iets los te laten – dingen en ook mensen die we soms zo krampachtig vast kunnen houden.

God zegt tegen ons: durf die dingen, die mensen – je kinderen misschien – los te laten. Niet dat je ze moet laten vallen. Maar: laat die krampachtige houding los waarmee we grip proberen te houden in het leven, onze droom proberen na te jagen. God zegt: Laat het los en vertrouw op mij. De HEER voorziet.

Dat geldt ook in hele praktische zin. Als je hem vertrouwt in de dingen waar je tegenaan loopt in je eigen leven, in financiële problemen, in gespannen relaties, in ziekte en andere problemen – dan zul je merken dat hij ook voor u een God is die zijn naam maakt: de HEER voorziet. Hij voorziet in oplossingen die wij niet hadden bedacht, hij voorziet in het bij elkaar brengen van mensen, in innerlijke – en soms ook lichamelijke genezing.

De HEER voorziet. Dat is de ervaring van vele christenen de eeuwen door geweest. Ook vandaag.

Laten we elkaar daarmee bemoedigen. Laten we net als Abraham op weg gaan in het geloof dat God voorziet, ook als je nog helemaal niet snapt hoe of wat. Onze God voorziet, echt!

Uw dienaar, Hans Schaap

In het bekende lied 'Wat de toekomst brengen moge' wordt de houding van Abraham treffend verwoord:

**Leer mij volgen zonder vragen
Vader, wat Gij doet, is goed!**

**Heer ik wil uw liefde loven
Al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij die durft geloven,
Ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister
Zie ik vraag U niet: waarom?**

**Wil mij als een kind behand'len
Dat alleen de weg niet vindt:
Neem mijn hand in uwe handen
En geleid mij als een kind.**

In dit nummer o.a.:

Kerkdiensten
zie pagina 2

Gezamenlijke berichten
zie pagina 2 en 3

Berichten Groene Tuinkerker
zie pagina 4 en 5

Berichten Hervormde Gemeente
zie pagina 5

Berichten Adriaen Janszkerker
zie pagina 5 en 6

Berichten Pelgrimskerk
zie pagina 6 en 7

Nieuws uit de huizen
zie pagina 7 en 8

Kerk & samenleving
zie pagina 8

REDACTIE

Adriaen Janszkerker:
Annet de Ruiters-Milikan,
Benedenrijweg 349, 3077 CH
tel. 413 76 69 redactie.ajk@gmail.com

Pelgrimskerk:
Germa van Veen, Dalenoord 83, 3079 ZA
kerkblad.pk@kerkinijselmonde.nl

Groene Tuinkerker:
Corrie Melenberg-Schop,
Cadetstraat 9, 3077 BT
tel. 482 98 71 hans.corrie@hotmail.com

Eindredactie: Fredy Bal-Rietveld,
Tongelaarweg 7, 3077 TB, tel. 483 21 47
fredyrietveld@hotmail.com

**WIJZE VAN BETALING voor
HERVORMD IJsselmonde:**
IBAN Rek. nr.: NL12INGB 0000031620
met vermelding 'Bijdrage kerkblad'.
e-mail: ledenadm.hij@gmail.com

GEREFORMEERD IJsselmonde:
Giro rek. nr. NL10INGB0000188602
Bank rek. nr. NL09RABO0159096480
m.v.v. 'abonnement kerkblad'.
V.V.B. administratie: K. Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,
tel. 482 81 47 e-mail: ktelleman@live.nl

ADMINISTRATIE EN DRUK
Holland Productions b.v., Wilhelminastraat
12a, 3271 BZ Mijnsheerenland,
tel. 0186-57 33 39,
kerkbladen@gmail.com

Advertenties Opgave tot uiterlijk donderdag
6 dagen voor verschijning vóór 12.00 uur
aan de uitgever.

UW KERKBLAD NIET ONTVANGEN?
Groene Tuinkerker : tel. 429 25 73
Adr. Janszkerker : tel. 413 76 69
Pelgrimskerk : tel. 06-31 96 94 86

INLEVEREN KOPIJ

Kopij voor de volgende editie van
«Kerk in IJsselmonde» (nr. 13 jaargang 13), te
bezorgen bij het redactieadres van uw wijk.
Inlevering kopij uiterlijk

MAANDAG 22 OKTOBER A.S.
vóór 18.00 uur

In bovengenoemde uitgave worden o.a. de
zondagen 4, 11, 18 en 25 november vermeld.

Redactie

kerkdiensten

*) Kinderoppas

**) Kindernevendienst

| GEBOUW | 14 oktober | 21 oktober | 28 oktober |
|--|---|---|---|
| ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50 | 10.00 uur: *)**) Ds. J. Schaap <i>Extra collecte: Kinderdiensten en Jeugdwerk</i> | 10.30 uur: *)**) Dhr. Bram Dijkstra Koffie vóór en na de dienst | 10.30 uur: *)**) Ds. A. Christ |
| PELGRIMSKERK Reyerdijk 51 | 10.00 uur: *)**) Ds. J. Slager 16.00 uur: Verdiepingsdienst M. van Duijn | 10.00 uur: *)**) Dhr. M. van Welie, R'dam | 10.00 uur: *)**) Ds. M.C. van Pelt, Rotterdam |
| GROENE TUINKERK Groene tuin 353  | 10.00 uur: Ds. J.H. Langelaar, Reeuwijk/Tempel <i>Collecte: Werelddiaconaat (Kerkinactie)</i> Koffie na de dienst | 10.00 uur: Ds. C.L. de Rooij <i>Collecte: Kerk</i> Koffie na de dienst | 10.00 uur: Mw. drs. M. Pieterse, Nieuwerkerk a/d IJssel <i>Collecte: Diaconie</i> Koffie na de dienst |
| Nw. SONNEBURGH Ravenswaard 5 | 10.00 uur: Ds. A.L.A. den Besten | 10.00 uur: Dhr. A.P. Berkhout, Rijsoord | 10.00 uur: Ds. J. Schaap |
| MEERWEIDE | 10.30 uur: Mw. C. de Jong-Peene, R'dam | | 10.30 uur: Mw. E.A. van Halsema, viering heilig Avondmaal |
| MAASSTAD Ziekenhuis | 10.00 uur: Mw. Pastor J. Vree | 10.00 uur: Pastor H. Wolterink | 10.00 uur: Ds. C. van der Niet |
| SMEETSLAND | | 11.00 uur: Mw. ds. H.P. Hummel | |

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

GODS VOORZIENIGHEID EN ONS HUISHOUDBOEKJE

Wie christen geworden is, weet zich het eigendom van Jezus Christus. Dan mag je geloven dat God voorziet in wat je nodig hebt. We zorgen niet voor onszelf. Hij zorgt voor ons.

Dit geloof staat haaks op wat onze moderne cultuur dagelijks tegen ons zegt: je moet voor jezelf zorgen, een ander doet het niet voor je! Wat is het goed om onszelf de vraag te stellen: wie zorgt er nu echt voor mij? In de kerk zingen en belijden we dat het God is en zo leren we dit ook onze kinderen. Maar terwijl we dit zeggen en misschien geloven met ons hoofd, kan ons hart soms heel iets anders geloven. Bijvoorbeeld: nu ik ziek ben, is het de dokter van wie ik afhankelijk ben. Of: mijn man of vrouw. Of: mijn geld. Over dit laatste wil ik hieronder nog iets meer schrijven.

Het volk Israël moest leren om van de opbrengst van de oogst de tienden aan de Heere God te geven. Dat moesten ze zelfs met de eerste oogst doen (toen alle voorraden op waren). Daar zit een diepe les in over ons omgaan met geld en bezit. Je kunt aan het einde van de maand kijken of je nog wat over hebt – en dan beslissen daar iets van weg te geven voor het goede doel. Zo kun je ook denken: geven, dat stel ik uit tot het einde van mijn leven. Als er iets over blijft, dan kies ik ervoor daar iets van weg te geven.

Dat is natuurlijk mooi. Maar wat Israël moest leren was nog mooier. Zij leerden de eerstelingen te geven. Om zomaar te zeggen: zodra het salaris op de rekening staat, geven ze er al een deel van weg – terwijl nog moet blijken wat de maand gaat brengen. Daarmee werden ze geoefend in geloof, in vertrouwen op God. Door dit te doen spraken ze daarmee als het ware uit: het is God die voor mij zorgt en aan Wie ik deze gaven te danken heb, Hem eer ik, door een deel van wat ik gekregen heb gelijk weer weg te geven.

Ik kan mij voorstellen dat iemand dit maar dwaas vindt. Stel nou, dat je in die maand in de problemen komt, dan heb je het geld al weggegeven, terwijl je het nog nodig had. Misschien pieker je er niet over om zoiets te doen. Tegelijk zou ik je dan willen uitdagen nog eens diep over deze vraag na te denken: wie zorgt er nu echt voor jou? Wat geloof je, als het gaat om deze vraag? Het zou zomaar kunnen zijn dat we ten diepste geloven dat het geld voor ons zorgt. Daarmee stel je dan het geld op de plek die God toekomt.

Iets wat we stellen op de plek die God toekomt, dat noemen we in de Bijbel een afgod. Volgens Johannes Calvijn zit het heel diep in ons mensen, om afgoden te fabriceren. God wil ons daarvan genezen. Hij wil dat we werkelijk Hem leren vertrouwen.

Het zal ons veel vreugde geven te ontdekken dat niet het geld maar de levende God Degene is Die van harte voor ons zorgt. Een goede therapie om te genezen van ons afgodsgeloof in het geld is: leren geven.

Mijn vader leerde mij vroeger dat geven iets is dat je als christen moet leren en wat je moet oefenen om erin te groeien. Ik ben hem dankbaar voor deze les. Geven is niet een soort wet, iets wat je moet doen om gered te worden. Maar geven is wel een manier waarop je je God kunt eren. Een manier waarmee je kunt zeggen tegen God: ik dank U, dat U het bent die voor mij zorgt. Daar vertrouwt ik op en daarom geef ik een deel van wat U mij gegeven hebt weer terug. Bijvoorbeeld aan de kerk, het zendingswerk, kinderen in armoede of andere goede doelen.

Tenslotte nog de vraag: kun je ook teveel geven? Ja, dat kan. Je moet niet meer geven dan je kunt geloven dat verantwoord is. Je moet niet meer geven dan je kunt geven met een blij hart. Zomaar in het wilde weg geven zonder na te denken over je verantwoordelijkheid, is God op de proef stellen en dat is niet de bedoeling. Je mag dat wat je gekregen hebt, zien als iets waarover je rentmeester bent.

Zo bezien is bezig zijn met je huishoudboekje niet iets wat los staat van je geloof, maar dat er alles mee te maken heeft. Het heeft te maken met het geloof in de God die voorziet.

Ds. Jos Slager

Randy Alcorn
VERBORGEN
RIJKDOM
Ontdek het geheim van
vreugdeleer geven



P.S.: als je meer wilt lezen over dit onderwerp,
lees dan 'Verborgen Rijkdom', door Randy Alcorn
(alleen nog 2^e hands verkrijgbaar); een inspirerend boekje!

CENTRALE
GEGEVENS

HERVORMDE GEMEENTE

KERKENRAAD

Preses: Ds. J. Slager, tel. 482 42 08
of 06 401 782 43

Scriba: Mevr. S. van Vliet-Visser
tel. 010 483 60 24 en
Dhr. H. van Iersel tel. 0184 77 10 20
Reyerdijk 51 3079 NC Rotterdam
e-mail: scriba@kerkinijssemonde.nl

Vertrouwenspersoon:

Mevr. Irene de Rooij-Wildeman
010-479 19 93 - irenedrw@outlook.com

LEDENADMINISTRATIE / KERKELIJK BUREAU

Kasteelweg 50, 3077 BN Rotterdam
e-mail: ledenadm.hij@gmail.com

DIACONIE

e-mail: diaconie@kerkinijssemonde.nl
Rekeningnr. diaconie NL30 INGB 0002 7781 42

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Secretaris: Bastiaan de Ruiter,
Tel. 413 76 69 E-mail:
secretaris.cvk@kerkinijssemonde.nl

Penningmeester: Jaap Pols

Tel: 06 35 11 22 90 - E-mail:
penningmeester.cvk@kerkinijssemonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans

NL75 INGB 0002 9756 00

Alle andere acties en giften:

NL12 INGB 0000 0316 20

Collectebonnen

NL78 INGB 0003 6819 00

Correspondentie-adres: Reyerdijk 51,
3079 NC Rotterdam. (Pelgrimskerk)

Website: www.kerkinijssemonde.nl

HERVORMDE BEGRAAFPLAATS

Benedenrijweg 489, 3077 CJ,
tel. 06 135 565 85 en 010-483 14 13

Beheerder: Cor Vink

Website: www.hervormdijsssemonde.nl

Vertrouwenspersoon:

Mevr. Irene de Rooij-Wildeman
010-479 19 93 - irenedrw@outlook.com

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk

e-mail: info@adriaenjanszkerk.nl

Website: adriaenjanszkerk.nl

NL49 INGB 0000 2258 27

GEREFORMEERDE KERK

Scriba: J. Oorebeek, Grote Hagen 80a,
3078 RC, tel. 06 - 52 45 26 56
E-mail: ooreb006@ziggo.nl

Kerkgebouw: Groene Tuinkerkerk,
Groene tuin 353, 3078 KG, tel. 482 49 56.

Kosters: Fam. Kranenburg - 06-21 20 19 25 en
Piet van Rikxoort - 06-27 31 40 93

Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerkerk:

Groene tuin 353, 3078 KG
DIVERSE GIRO- EN BANKREKENINGEN

Bijdragen Kerk (VVB enz.):

NL10 INGB 0000 1886 02 of

NL 09 RABO 0159 0964 80

Diaconie: NL61 INGB 0000 2056 29

Zending: NL32 INGB 0000 5634 99

Samenwerkingsproject

Herv./Geref. Diaconie:

NL6 1 INGB 0000 2056 29

o.v.v. Project Werelddiaconaat

Kerkradio: NL 10 INGB 0000188602

Verjaardagsfonds: NL10 INGB 0000 1886 02 of
NL09 RABO 0159 0964 80

t.n.v. Gereformeerde kerk R'dam IJsselmonde
o.v.v. Verjaardagsfonds

Eén in Hem



Open Doors-dag

20 OKTOBER 2018 | JAARBEURS UTRECHT

 OpenDoors  BESTEL GRATIS KAARTEN | OPENDOORS.NL/DAG

Bezie alles van de zonzijde!

Dat is haar conclusie aan het einde van het gesprek. Zij vertelt over haar leven. Over haar moeilijke jeugd. Over haar moeder die vroegtijdig overlijdt en die ze amper gekend heeft. Over het huwelijk van haar vader en de moeite die zij had met haar 'nieuwe' moeder. Over het huwelijk met haar man en haar verlangen om kinderen te krijgen. Over het wachten als de kinderzegen uitblijft. Over 'langs de neus weg' opmerkingen: 'Wanneer kom je bij ons langs met je kinderwagen?' Over de pijn van het kinderloos blijven. Over haar gebeden en haar boos-zijn op God omdat Hij haar gebeden niet verhoort. Wat een verdriet. Wat een pijn. Tot tranen toe is ze geroerd. 'Hoe ga je daar nu mee om?', is mijn vraag. Ze droogt haar tranen en begint te vertellen. Over God die in alles voorziet. 'Weet u wat nu zo mooi is?' zegt ze, 'God gaf me 32 kinderen en ik mocht er iedere dag voor zorgen'. De kinderen in mijn klas, ik heb ze mogen beschouwen als mijn kinderen. God voorziet in alles wat ik nodig heb, maar wel op een andere wijze dan ik had gedacht. Hij geeft meer boven bidden en danken. Daarom: **'Bezie alles van de zonzijde want God voorziet, daar mag je op vertrouwen'**. Daar zeg ik 'AMEN' op.

Ds. A.L.A. den Besten



GOD VOORZIET

'Ik begrijp uw wegen niet, maar U weet de weg voor mij...'

Dit schreef de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer midden in de tweede wereldoorlog, in de gevangenis, in één van zijn morgengebeden. Het gebed begint zo: 'God, tot U roep ik nu de dag begint, help mij bidden en mijn gedachten verzamelen, ik kan het niet alleen...'. Dit gebed is in Taizê op muziek gezet en bewerkt tot een prachtig lied dat er regelmatig gezongen wordt (en niet alleen daar): *Gott, lass meine Gedanken sich sammeln zu Dir*. 'Bij U is het licht, U vergeet mij niet. Bij U is de hulp, bij U is het geduld. Ik begrijp uw wegen niet, maar U weet de weg voor mij...'

J. 68 Aber du weißt den Weg für mich

Gott, laß mei-ne Ge-dan-ken sich sammeln zu dir. Bei dir ist das Licht, du ver-gißt mich nicht. Bei dir ist die Hil-fe, bei dir ist die Ge-duld. Ich ver-ste-he dei-ne We-ge nicht, a-ber du weißt den Weg für mich. Gott,

Het zijn stuk voor stuk intrigerende woorden, zeker ook die in de laatste regel; ze kwamen weer bij mij naar boven bij het thema 'God voorziet'. Begrijp ik Gods wegen? Ik geloof dat Hij voor mij de weg weet, daar vertrouw ik op.

Ds. Hermie Hummel

Theatervoorstelling 'De OmZieners' in Rotterdam

Waar: De Brandaris
Adres: Coloniastraat 25, 3024 TA Rotterdam
Wanneer: Donderdag 8 november
Vrijdag 9 november
Hoe laat: 19.30 uur ontvangst publiek, 20.00 uur aanvang voorstelling.
Kosten: Gratis. Vrije gift na afloop
Reserveren: U kunt zich aanmelden via omzieners@gmail.com. Wilt u verzekerd zijn van een plek, dan raden wij u aan u aan te melden.

Er komt een bijzondere theatervoorstelling naar Rotterdam: De OmZieners. De OmZieners wordt gebracht door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting.

Dit is een multicultureel theatercollectief van mensen die in armoede leven en ervaren theatermakers.

Een unieke ervaring voor iedereen met een open blik.

Uitgebreide informatie in de volgende uitgave



Resumé van het bezoek van wethouder Sven de Langen



Op 13 september jl. de eerste bijeenkomst, na de vakantie, bezocht wethouder Sven de Langen(CDA) onze PCOB-bijeenkomst.

We hadden hem uitgenodigd om met hem van gedachten te kunnen wisselen over het thema ouderenbeleid.

Na een korte inleiding, waarin hij uitlegde wat een wethouder doet, vertelde hij welke portefeuilles hij ook nog heeft, te weten: Volksgezondheid, Zorg en Sport.

Voor wat betreft het ouderenbeleid, is hij een masterplan aan het opstellen en hoort daarom graag de verhalen van onze leden.

Hij zit regelmatig om de tafel met ouderenbonden en -organisaties om goed te weten wat ouderen nodig hebben, en wat er beter kan in het huidige beleid.

Een goede zaak, dat masterplan, omdat de vergrijzing in een rap tempo toeneemt.

Begin 2019 komt hij bij ons terug om meer uitleg over het masterplan te geven.

Het was een goede informatieve bijeenkomst, waar hij op de gestelde vragen zo goed mogelijk antwoord gaf.

Onze volgende bijeenkomst is op donderdag 11 oktober om 14.00 uur in de zaal van Sonneburgh, Ravenswaard.

Spreker is dan dhr. Valstar en hij vertelt aan de hand van beelden over de voettocht door Nepal.

Weet u welkom.

Namens Leni v.d. Pols en Ton Jansens
Fredy Bal-Rietveld



Gemeenschappelijk actief

Bijbelleesrooster NBG 2018

| | |
|------------|------------------------|
| wo 10-okt. | Romeinen 16:1-16 |
| do 11-okt. | Romeinen 16:17-27 |
| vr 12-okt. | Deuteronomium 14:1-21 |
| za 13-okt. | Deuteronomium 14:22-29 |
| zo 14-okt. | Deuteronomium 15:1-11 |
| ma 15-okt. | Deuteronomium 15:12-23 |
| di 16-okt. | Deuteronomium 16:1-17 |
| wo 17-okt. | Rechters 13:1-14 |
| do 18-okt. | Rechters 13:15-25 |
| vr 19-okt. | Rechters 14:1-20 |
| za 20-okt. | Rechters 15:1-20 |
| zo 21-okt. | Marcus 10:32-45 |
| ma 22-okt. | Marcus 10:46-52 |
| di 23-okt. | Rechters 16:1-3 |
| wo 24-okt. | Rechters 16:4-22 |
| do 25-okt. | Rechters 16:23-31 |
| vr 26-okt. | Openbaring 1:1-8 |
| za 27-okt. | Openbaring 1:9-20 |
| zo 28-okt. | Openbaring 2:1-7 |
| ma 29-okt. | Openbaring 2:8-11 |
| di 30-okt. | Openbaring 2:12-17 |

JOHANNES 15:5

IK BEN DE WIJNSTOK EN JULIE ZIJN DE RANKEN. ALS IEMAND IN MIJ BLIJFT EN IK IN HEM, ZAL HIJ VEEL VRUCHT DRAGEN

DAGE LIJKE BROOD KRUMIELS



VANAF HET DIJKJE

Terugblik startzondag

Terwijl ik schrijf is het maandag 1 oktober. De herfst heeft inmiddels haar intrede gedaan en de startzondag van dit seizoen ligt alweer ruim 14 dagen achter ons.

De kerkdienst van zondag 16 september mocht er zijn, met een mooie muzikale bijdrage van *Be touched* - zanggroep van onze 'buren' van de Adriaan Janszkerk - en met een mooie liturgische schikking:



Die zondagochtend is na de zegen het voorbedeboek in onze kerkelijke gemeente geïntroduceerd en is de pastorale werkkamer, de vroegere huiskamer (zaal 1), geopend; doordat deze opening gefilmd werd was dit ook in de kerkzaal op beeld 'live' mee te volgen. De werkkamer is mooi opgeknapt - dank daarvoor! - en heeft nu de toepasselijke naam 'De Zaaier'.

Spreekuur in 'De Zaaier'

Naast de gesprekskring op de laatste woensdagochtend van de maand is er met ingang van woensdag 19 september op de **woensdagochtend** tussen 10.00 uur en 12.00 uur ook een **pastoraal inloop- en telefonisch spreekuur**.

U bent daarvoor welkom, in principe in 'De Zaaier' (of anders, mocht u langs willen komen en mocht de trap voor u een bezwaar zijn, ergens op de begane grond in de kerk).

Aansluitend is er op de woensdag omstreeks 12.15 uur een kort middagebed, geënt op de liturgie van Taizé - en ook daarbij bent u welkom.

Voorbedeboek

Sinds de startzondag ligt er een voorbedeboek in onze kerk, op een lezenaar in de hal. U mag daarin ('s zondags) uw eigen dankgebed of voorbede schrijven of laten schrijven, hetzij uit de kleine leefomgeving hetzij over wat er in de wereld gebeurt - en alles wat daartussen in zit.

Het boek gaat tijdens de kerkdienst mee de kerk in en de betreffende voorganger neemt de beden die in het voorbedeboek opgeschreven zijn mee in het geheel van de voorbeden.

Bijzondere kerkdiensten

Terwijl ik dit schrijf ligt de bijzondere kerkdienst van zondag 7 oktober nog voor ons: de dienst van 'verbintenis' en van 'zegen', in drievoud zelfs - rondom ds Emmy Lingen - van Veen, en ook rondom Willemien Meijboom en Cora de Jong. Ik schreef er ook al iets over in het vorige kerkblad.



Voor de maand november hebben we opnieuw twee

BERICHTEN GROENE TUINKERK

bijzondere kerkdiensten in het vooruitzicht, op de eerste zondag en op de vierde zondag.

Allereerst zondag 4 november: 'zendingszondag' in onze kerk, met collega ds. Tjeerd de Boer en zijn vrouw Kathleen Ferrier, recent terug in Nederland vanuit Hong Kong waar zij werkten op het Luthers Theologisch Seminarie (LTS).

Het is de bedoeling dat er die zondag zowel in de dienst als tijdens het koffiedrinken de nodige aandacht voor dit zendingsproject is.

En dan komt zondag 25 november: de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eeuwigheidszondag, met de 'gedachtenisdienst'.

Gesprekskring

In de gesprekskring eind september hadden we opnieuw een geanimeerd onderling gesprek, waarvoor een regel uit de krant van die ochtend de voorzet gaf.

De eerstvolgende keer voor de gesprekskring is **woensdagochtend 31 oktober, 10.30 uur** tot 11.30 uur. Het thema zal dan ongetwijfeld te maken hebben met ons 'protestant-zijn'. **Welkom!**

Pastoralia

Mw. N van Driel-Veldhoen is vanuit het ziekenhuis naar De Twee Bruggen gegaan, om daar de komende tijd (verder) te revalideren. Sterkte!

In de maandelijkse vergadering van de Pastorale Raad passeren vaak heel wat namen de revue uit het midden van de gemeente, maar (lang) niet al deze gemeenteleden worden ook altijd bij naam of toenaam genoemd hier in deze kolommen.

Hoe het ook zij, laat u het van uw kant vooral ook *weten* wanneer een pastoraal bezoek gewenst is, voor uzelf of voor een ander (het is u hopelijk bekend dat collega Willemien Meijboom en ik de pastorale secties onderling verdeeld hebben: zij is het eerste pastorale aanspreekpunt voor de secties 6 tot en met 10 en voor Meerweide, en ik ben dat voor de secties 1 tot en met 5 en voor Sonneburgh-Ravensweerd).

Tot slot

Oktober. Herfsttijd. Van de hand van Jaap Zijlstra kwam ik op blz. 1195 van ons liedboek deze tekst getiteld HERFST tegen: *'Met elk blad dat valt, valt meer licht op de aarde, komt meer uitzicht vrij.*

Met elk blad dat valt, staan wij scherper getekend, valt meer hemel ons bij.'

Graag wijs ik u tot slot ook nog op het minisymposium op dinsdagavond 30 oktober in verpleeghuis De Burcht in het Lage Land: *de Dementievriendelijke Kerk*.

Een boeiend en tegelijk ook belangrijk thema!

De inleidster van die avond, collega Annemarie Roding, schreef ook het gelijknamige boek.



Een goede oktobermaand toegewenst!
Met vriendelijke groet,

Ds. Hermie Hummel, predikant
06-15 86 64 02 en
predikant.groenetuinkerker@gmail.com

VANUIT HET PASTORAAT

Dit keer gaat ons meeleven uit naar mevr. Morsink in Sonneburgh. Zij verblijft daar sinds begin van dit jaar.

Zij heeft de tijd gekregen om zich voor te bereiden op het onvermijdelijke en daar heeft zij gebruik van gemaakt.

Ze heeft de afgelopen tijd heel veel mensen om haar bed ontmoet en is blij met de hartelijkheid en liefde van de mensen om haar heen.

Mevr. Gille verblijft in het zorghotel Smeetsland en mocht daar afgelopen zaterdag haar verjaardag vieren. Wij wensen haar veel sterkte bij het revalideren. Ook veel sterkte toegewenst aan haar man en allen die rondom haar staan.

We kunnen ons misschien laten bemoedigen door de Bijbelse woorden:

Maak je niet bezorgd wat je zult zeggen, als het erop aankomt.

De woorden die ertoe doen en nabijheid brengen zijn woorden uit het hart, echt en eerlijk, hartelijk en warm.

Een hartelijke groet voor u allen,

Willemien Meijboom

Bloemendienst

De afgelopen weken zijn er bloemen bezorgd bij 3 dames die een prachtige hoge leeftijd hebben bereikt.

Zondag 16 september kreeg mevr. Hoogerwerf de bloemen, zij mocht 96 jaar worden.

Zondag 23 september werden de bloemen bij de 92 jarige mevr. Rijnsbergen bezorgd, beide werden van harte gefeliciteerd door de gemeente. Zondag 30 september werd mevr. Smeding ver-rast, zij ontving een mooi bloemenbakje voor haar nieuwe kamer in Meerweide, wij wensen haar daar nog een goede tijd toe.

Ontvangen via fam. Akerboom € 20,- voor de Diaconie. Ook ontvangen € 5,- voor de Diaconie van mevr. H.B. zij bedankte voor de mooie bloemen die zij mocht ontvangen.

Via Elly Oorebeek € 10,- ontvangen van fam. M. voor de bloemendienst.

Iedereen heel hartelijk bedankt hiervoor!

Met de vriendelijke groeten van Joke Busse en Elly

VERVOER NAAR DE KERK



14 okt. De heren J. Verschoor en A. van Splunter

21 okt. De heren R. de Bruin en J. Jongenotter

28 okt. Mevr. D. van Hengel en dhr. J. van Hengel



Kerkblad digitaal ontvangen?

In verband met de privacywetgeving staat het digitale kerkblad niet meer op onze website.

Wij kunnen ons voorstellen dat verschillende kerkleden, in dit digitale tijdperk, het kerkblad digitaal willen ontvangen.

Dat kan nog steeds. Indien u dat wilt kunt u een mailtje sturen aan Piet van Rikxoort, op het mailadres: groenetuinkerker@gmail.com

Namens de kerkrentmeesters, Mees Hoogerwerf

DAGWIJZER

29 okt. 20.00 uur Diaconie

5 nov. 09.30 uur Dagelijks Bestuur



ONZE HEERE IS GROOT
EN GEWELDIG IN KRACHT
ZIJN INZICHT IS ONMETELIJK

Psalm 147:5

De Zendingserfgoedkalender 2019 wordt gesierd door bijzondere en authentiek traditionele schilderij van het Indonesische eiland Bali.



teruggaat op de traditionele hofschilderkunst van het Hindoeïstische Balinese rijk zoals deze zich vanaf de 13e eeuw op dit eiland heeft ontwikkeld. Een minutieuze penseelstijl waarbij de weergave geheel in de Balinese context wordt weergegeven met verwijzing naar natuur en cultuur.

De kalender geeft een introductie in de geschiedenis van Bali en gaat in op de belangrijke plek die het Hindoeïsme op Bali inneemt. Ook de geschiedenis van de zending en de betrekkelijk kleine kerk hier wordt belicht. Tot slot wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van schilderkunst op dit paradijselijke eiland.

Het thema luidt: **Laat de kinderen tot mij komen**

De Zendingserfgoedkalender is sinds de eerste editie van 2015 een groot succes. In veel gemeenten wordt deze verspreid en ook particulieren weten de weg te vinden om er een of meerdere te bestellen, voor eigen gebruik of om cadeau te doen. Hiermee wordt de traditie van de vertrouwde Missie Zendingskalender (MZK), die in 2013 voor het laatst werd uitgegeven, voortgezet. In deze traditie staat de verbeelding van het Evangelie door Christenen in Azië, Afrika en Latijns Amerika centraal. Op de Zendingserfgoedkalender 2015 (afbeeldingen uit Egypte van dr. Farid Fadel), 2016 (Bijbelse schilderijen van de Jesus Mafa serie uit Noord Kameroen), en 2017 (kunst en kerk in Papoea, Indonesië) en 2018 (iconen en miniaturen uit de Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland) ontvingen we veel positieve reacties.

De Zendingserfgoedkalender 2019 wordt gesierd door afbeeldingen van geschilderde Bijbelverhalen in de Balinese wajang of kamasan stijl. Een schilderij die

VANUIT DE ZENDINGSCOMMISSIE

Namens de zendingcommissie willen we u vragen alvast de datum van 4 november a.s. in uw agenda vast te zetten. Ds. Tjeerd de Boer hoopt dan op die zondag uitgebreid te vertellen over het door ons dit jaar ondersteunde doel, de Luthers theologische faculteit in Hong Kong.

Deze opleiding, die in China wil voorzien in de opleiding van christelijke predikanten en voorgangers, heeft in dit enorme land te maken met vaak forse tegenwerking van de overheid aldaar.

Tegen de verdrukking en tegenwerking in probeert het seminarie mensen op leiden om de leer van onze Here Jezus en de liefde van God uit te dragen en te verkondigen aan allen die hier naar willen horen. Een zware maar ook dankbare opgave die onze steun dan ook van harte verdient.

Graag willen we u dan ook dit doel en deze dienst op 4 november aanstaande van harte aanbevelen en u vragen dit project ook met uw gaven te ondersteunen.

Tot slot nog dit: Teken ook in op de prachtige zendingskalender voor het komende jaar. Ergens in uw huis vindt u ongetwijfeld een mooi plaatsje voor dit prachtig vormgegeven exemplaar.

Namens de zendingcommissie van harte aanbevelen! Dikkie van Hengel en Bram van Splunter

BERICHTEN HERVORMDE GEMEENTE

Hervormde Vrouwen Dienst

Verantwoording van een binnengekomen gift. Ontvangen via mw. A van Damme van mw. Boer-van Dongen € 20,-.

Hartelijk dank hiervoor.

Nel Klapwijk - Struyk



VAN DE PREDIKANT

Bij de diensten

Op zondag 14 oktober is er een dienst in samenwerking met stichting. ICAD. We willen in deze dienst de mensen met een verstandelijke beperking (afkomstig uit de regio) in het bijzonder welkom heten. Er zal worden meegewerkt door de Kelagiosingers, een koortje bestaande uit mensen met een verstandelijke beperking.

's Middags is er om 16:00 uur een middagsamenkomst in de Pelgrimkerk met ds. Marius van Duijn. Ook bent u uitgenodigd voor een dienst om 15.45 uur in de Adriaen Janszkerk (Indonesische gemeente MICN) met voorganger Arno van de Knaap.

Zondag 21 oktober is een dienst nieuwe stijl, met als spreker de ons bekende Bram Dijkstra. Let op, aanvang 10:30.

Zondag 28 oktober is ds. A. Christ onze voorganger. Goede, gezegende diensten gewenst!

Overlijden

Op 15 september is overleden: mw. G. Cok-van der Linden, op de leeftijd van 84 jaar. Dat was toch nog onverwachts.

Sinds haar hersenbloeding enkele jaren geleden is ze niet meer de oudegeworden. Toch ging ze dapper door, de laatste tijd wonend in Sonneburgh.

Solidariteitskas 2018, aankondiging automatische incasso



**Protestantse
Kerk**

Ieder jaar wordt van de belijdende leden van de gemeente een bijdrage gevraagd voor de Solidariteitskas. Deze bedraagt in 2018 EUR 10,-.

De landelijke Protestantse Kerk in Nederland ontvangt van de

plaatselijke gemeente EUR 5,- per lid.

Deze bijdrage wordt gebruikt voor ondersteuning van plaatselijke projecten gericht op groei, verbetering van de samenwerking tussen de gemeenten en missionaire projecten.

De Solidariteitskas heeft ook bijgedragen aan het werk van onze gemeente in IJsselmonde, en is mede daarom uw steun zeker waard. De bijdrage die we als gemeente aan de landelijke kerk bijdragen wordt per belijdend lid geheven van onze gemeente ongeacht of het lid bijdraagt of niet.

De andere helft van de bijdrage komt rechtstreeks ten gunste van het werk van de plaatselijke gemeente. Veel mensen hebben een machtiging verstrekt waarmee deze bijdrage automatisch van hun bankrekening kan worden geïncasseerd.

De bijdrage zal dan rond eind oktober geïncasseerd worden. Als u geen machtiging heeft verstrekt heeft u inmiddels een acceptgiro ontvangen of zult u deze spoedig ontvangen.

Namens het college van kerkrentmeesters hartelijk dank!

BERICHTEN ADRIAEN JANSZKERK

Toen ze opgenomen werd in het Maasstad ziekenhuis en niet meer bij kennis kwam, bleek haar situatie veel ernstiger dan gedacht.

Haar kinderen en haar partner Cor Padmos moesten afscheid van haar nemen.

Bij de plechtigheid in De Palm op donderdag 20 september jl. stonden we stil bij haar leven, haar liefde voor het dorp IJsselmonde én bij de troost van het evangelie dat Jezus plaats maakt voor allen die in hem geloven, in het huis met de vele kamers (Johannes 14).

We leven mee met haar kinderen en met Cor Padmos en wensen hen veel sterkte en Gods nabijheid toe.

Nieuwe gemeenteleden

Door de diensten nieuwe stijl én via andere kanalen, mogen we regelmatig nieuwe gezichten in de kerk welkom heten.

Ook hebben inmiddels een aantal personen/gezinnen aangegeven zich bij ons te willen aansluiten.

Zonder nu meteen namen te noemen, heten we hen hartelijk welkom in onze gemeenschap en spreken we de wens uit dat zij zich bij ons thuis zullen voelen en steeds meer hun plekje zullen innemen!

Inlopmorgen en Bijbelmorgen

Iedere dinsdagmorgen is er koffie-ochtend in de consistorie van de AJK.

Inloop van de koffie-ochtend is vanaf ongeveer 9.45 uur. Van harte welkom!

Op dinsdag 13 november (let op, eenmalig op de 2^e dinsdag) wil ik verdergaan met de Bijbelmorgen n.a.v. de Bijbelse figuur van Jozua.

Diensten nieuwe stijl, vervolg

Na de dienst van 30 september hebben we u mondeling geïnformeerd over hoe we verder willen gaan na de proefdiensten met Noorderlicht, afgelopen voorjaar. Naast waardering voor het gastvrije karakter en de aanwezigheid van nieuwe

mensen leven er bij een deel van de gemeente ook reserves bij dit type dienst. De vragen en opmerkingen die bij de evaluatie op 1 juli jl. gemaakt zijn nemen we serieus en helpen ons in onze verdere zoektocht naar de juiste vorm.

De vorm van de dienst is dus nog niet uitgekristalliseerd. Tegelijk zijn we van mening – en zien we ook aan de vele nieuwe gezichten – dat dit type dienst wel toekomst heeft en willen we deze dienst voortaan tweemaal per maand gaan aanbieden.

Met ingang van oktober is er dus een dienst 'nieuwe stijl', aanvang 10:30 uur (inloop met koffie/thee om 10:00 uur) op de 1^e en 3^e zondag van de maand. De andere zondagen (dus de 2^e, 4^e en 5^e zondag van de maand) beginnen gewoon om 10:00 uur en hebben een wat klassieker karakter, waarbij het orgel een belangrijke plaats blijft spelen.

We kunnen in het kerkblad niet ingaan op alles wat in de gemeentebijeenkomst op 30 september is gezegd. Indien u/jij vragen hebt, neem dan contact op met ondergetekende of met iemand van de taakgroep/kerkenraad.

Vragen en opmerkingen n.a.v. deze diensten in het bijzonder kunt u ook kwijt bij mw. Wil Schuijjer (wschuijjer@hotmail.com, 0180-41 21 41), die de reacties verzamelt en terugkoppelt naar de kerkenraad. Ergens in het voorjaar van 2019 komt er een nieuw evaluatie-moment met de gemeente.

There is more conferentie

Dit najaar wordt voor de derde keer de conferentie 'There is more' georganiseerd door het Evangelisch Werkverband. Ik hoop er van 18-20 oktober weer bij te zijn, in de Basiliek in Veenendaal.

Ook dit jaar zijn er (nieuwe) inspirerende sprekers uit het buitenland. Als u/jij met me mee wilt, laat het dan even weten. Ik heb al een aantal plaatsen gereserveerd. Laat de kosten geen bezwaar zijn.

There is more is een veilige plek om te ontdekken dat er meer is.

Tijdens deze conferentie is er goed bijbels-theologisch onderwijs én ruimte voor de praktijk. Onderwijs over de zalving, kracht en gaven van de heilige Geest en ruimte om samen met anderen te bidden.

Op de conferentie ontmoeten christenen uit allerlei stromingen elkaar. We ontdekken wat het meer is; meer liefde van God, meer vreugde en vrijmoedigheid, meer geloof in het gebed en de openbaring van God.

De conferentie duurt drie dagen, van donderdag t/m zaterdag. Drie dagen lijkt heel lang en zal voor sommigen sowieso niet haalbaar zijn.

Als je enigszins de mogelijkheid hebt, wil ik je wel vragen om de drie dagen te overwegen. Er zit een mooie opbouw in en je kunt er dan wat dieper in duiken, waardoor het meer effect heeft voor jezelf. Als drie dagen echt niet lukt, kun je natuurlijk ook een deel van de conferentie komen.

Uw dienaar, Hans Schaap

Kinderclub en In Between

Als gevolg van de frequentie van de diensten nieuwe stijl en een tekort aan leiding voor de kinderclub gaan we per direct enkele wijzigingen doorvoeren.

De Kinderclub (groep 1 t/m 4) zal voortaan op de 1^e, 2^e en 3^e zondag van de maand zijn.

In Between (groep 5 t/m 8) is voortaan op de 1^e en 3^e zondag van de maand.

Dit betekent dat op de 4^e en 5^e zondag alle kinderen (vanaf 4 jaar) de hele dienst in de kerk zitten. Een hele dienst kan voor jonge kinderen een lange zit zijn. Op internet (kerkboekje.nl) zijn te printen boekjes te vinden waarin de kinderen tijdens de dienst kunnen werken.

Ook in een boekwinkel zijn dergelijke boekjes te koop. Het gebruik hiervan stimuleert kinderen om op te letten en zich niet te vervelen.

Doordat enkele leidsters binnenkort stoppen, is nieuwe leiding voor zowel de crèche, Kinderclub als In Between welkom.

Lijkt dit je wat, wil je een keer meedraaien of wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Marja de Ron (marjaenhaarboys@hotmail.com of 06-44 44 59 59)



VAN DE PREDIKANT

Bij de diensten

Op **zondag 14 oktober** wordt de Heilige Doop bediend aan Rosalie Elisah Engelbracht, dochter van Maurice en Henriëtte Engelbracht, zusje van Vienna. In deze dienst lezen we Daniël 6 – de bekende geschiedenis van Daniël in de leeuwenkuil. Op **zondag 21 oktober** hoopt Matthijs van Welie onze voorganger te zijn.

En op **zondag 28 oktober** ds. Marc van Pelt – predikant van de Hoflaankerk.

Kerkdiensten. Een moment aan het begin van de week waarop wij samenkomen om God te dienen door Hem onze lof en dank te brengen. Maar bovenal: een moment aan het begin van de week waarop Hij óns wil dienen. Waarop Hij tot ons komt, door Woord en Geest en zorgt voor onze ziel. Daarom: blijf niet weg maar neem je plek in. Misschien is het lang geleden en is de drempel hoog. Misschien is er een obstakel waardoor je er tegenop ziet.

Aarzel niet om aan de bel te trekken en om dit bespreekbaar te maken. We willen niemand missen!

Wij gedenken

Op 21 september is Sytske Koert-de Zeeuw overleden in de leeftijd van 92 jaar. Mw. Koert heeft vele jaren in Sonneburgh gewoond en zich samen met haar zuster, mw. De Graaff, van harte ingezet voor het kerkenwerk in Sonneburgh.

Het laatste gedeelte van haar levensweg was moeilijk. En toch bleef ze juist daarin opzien tot

OVERIGE BERICHTEN

Dank!

Lieve gemeenteleden, Hartelijk dank voor de vele kaarten, emoedigende woorden etc. welke ik de afgelopen tijd van U mocht ontvangen.

Gesterkt door o.a. Uw steun ga ik aan Zijn Hand voort op de weg die voor mij ligt.

Mede namens Leo een hartelijke groet aan u allen,
Wil Verhulst-Euser

Bloemen

Namens onze gemeente heb ik bij de volgende gemeenteleden bloemen gebracht:

Mw. Jumelet 80 jaar, mw. v.d. Berg 85 jaar, mw. v.d. Horst ook 85 jaar en familie v.d. Vorm i.v.m. 25 jarig huwelijk. Hartelijke groet, Nelleke van Oort



Giften

De afgelopen twee maanden heb ik de volgende giften ontvangen: € 10,- van N.N. via dhr. d. P. en nogmaals € 10,- van een andere N.N.

Beide gevers heel hartelijk dank. Hopelijk mag ik volgende keer weer giften verantwoorden, zodat het mogelijk blijft om namens onze gemeente een bloemetje te bezorgen.

GODs nabijheid toegewenst en een hartelijke groet,
Jaap de Pater

DIVERSE ROOSTERS

Ontvangstcommissie

14 okt: mw. v.d. Horst

21 okt: dhr. v.d. Linden

28 okt: mw. v.d. Berg

Vervoer met kerkbusje:

14 okt: Roelof Hazewindus, tel. 06-23 15 95 63

21 okt: Hans Janssen, tel. 06-11 34 44 31

28 okt: Dylan van Goor, tel. 06-11 26 88 51

Oppas

14 okt: Lies v.d. Erve en Rinske Schaap

21 okt: Marieke Hazewindus en Kyshaja

28 okt: Adrie Fontaine en Rini Terlouw

BERICHTEN PELGRIMSKERK

haar Heere en Heiland. Boven de kaart staat: *'Heer waar dan heen, tot U alleen.'* We bidden dat de Heere mw. De Graaff, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen zal troosten in het verdriet.

De begrafenis heeft plaatsgevonden op vrijdag 28 september op de protestantse begraafplaats Charlois.

De betrokken gemeente

Allereerst gebed gevraagd voor het Indonesische eiland Sulawesi. Getroffen door een aardbeving en een tsunami staan de inwoners voor ongekend lijden: geliefden verloren, een verwoeste omgeving, tekort aan de meest basale zaken zoals drinken en eten.

Bidden we God om zegen over de hulpverlening, om kracht en troost voor hen die getroffen zijn en voor de gemeente van Christus daar die met deze ramp geconfronteerd is.

Dan een aantal gebedspunten voor de gemeente. Ron Vuik is na een lang verblijf in het ziekenhuis weer thuis gekomen. We bidden om een goed herstel.

De zoon van Riet Kreukniet-van Zuilekom heeft op vakantie in Duitsland een zware hartaanval gehad. Vanuit Duitsland is hij inmiddels in het Erasmus MC waar hij al enige tijd verblijft. Het was en is een zware en spannende tijd voor Riet, haar zoon en schoondochter. Tegelijk hebben ze juist in deze periode mogen ervaren dat de Heere er is en dat Hij zorgt.

Vanuit het Erasmus MC is Alie Brantenaar-Ottink naar het St. Franciscusziekenhuis gegaan; zij heeft inmiddels twee hartoperaties achter de rug en er zijn veel zorgen over hoe het verder moet. Laten we voor haar en haar man John blijven bidden.

Ineens verloor Marijn Bakker al zijn spierkracht en moest worden opgenomen in het Maasstad ziekenhuis. Hij blijkt het Guillan-Barré-syndroom te hebben, een heftige, ineens toeslaande spierziekte. Gelukkig is er perspectief en hoop op genezing, maar de ervaring leert dat dit vaak een kwestie van een heel aantal maanden is. Zomaar ineens

| Collecten | Diaconie | Kerkrentm. |
|--------------------------|----------|------------|
| Zondag 19 augustus 2018 | 79,35 | 84,15 |
| Zondag 26 augustus 2018 | 91,54 | 91,30 |
| Zondag 2 september 2018 | 68,70 | 71,15 |
| Malawi € 83,21 | | |
| Zondag 9 september 2018 | 61,15 | 65,70 |
| Zending € 28,00 | | |
| Zondag 16 september 2018 | 60,70 | 65,65 |
| Zending € 10,00 | | |
| SBAJK € 10,50 | | |



De juiste zorg
voor uw ogen!

KEIZERSWAARD 60- ROTTERDAM
010 479 41 14

LAAT UW MEUBELS
VAKKUNDIG OVERTREKKEN BIJ

ROZA

GRISELDESTRAAT 4
Tel. 0180 -41 61 26
06-12 87 37 97



vrijblijvend prijsopgaaf
meubelstoffen en materialen
ook voor de doe het zelve

hierdoor getroffen worden, terwijl je midden in het leven staat, met je vrouw en je dochter, is heel heftig. Laten we voortdurend bidden voor Marijn, Marieke en Nola. Leny

Drenth-de Jong heeft een knieoperatie achter de rug en zal voorlopig tijd nodig hebben voor revalidatie. We bidden en wensen haar toe dat ze baat bij deze operatie gaat krijgen, aangezien ze al lange tijd met veel pijn te maken heeft gehad.

Verder blijvend gebed gevraagd voor Teun en Yvonne van Campen.

Ook gebed gevraagd voor gezinnen waar bij de kinderen problemen zijn met de gezondheid. Denk aan anorexia, epilepsie, een verlamde arm.

Er komt soms veel op een gezin af. Blijven we hierin volharden in het gebed voor elkaar!

Bijbelmorgen

Bij de Bijbelmorgen gaan we dit seizoen de gedeeltes over Jozef lezen. Jozefs dromen, Jozef zoekt zijn grote broers, Jozef in Egypte etc.: prachtige verhalen, met een rijke betekenis. Ook als u/jij nog nooit bij een Bijbelmorgen geweest bent, van harte welkom! We beginnen op **woensdag 10 oktober. Van 10.00 tot 11.30 uur, in de Pelgrimskerk.**

Bidstond

Op maandag 5 november is de bidstond van onze gemeente. Van 13.30 tot 14.30 uur bidden we in de Pelgrimskerk voor elkaar, voor de gemeente en namens de gemeente voor de wereld om ons heen.

Dienst in Huize Dijkveld

Op dinsdag 6 november hoopt dhr. R.L. Antes de dienst in Dijkveld te leiden. Hij zal dan ook stilstaan bij de dankstond voor gewas en arbeid. De dienst begint om 15.00 uur – u bent van harte welkom, ook als u niet in Dijkveld woont.

Tenslotte

Een hartelijke groet aan u en jullie allen!

Ds. Jos Slager

Verjaardagsfonds**Hordijkerveld/Reyeroord**

Namens de gemeente Pelgrimskerk zijn er weer veel kaarten bij de jarigen bezorgd in de periode maart t/m september 2018.

De bezorgsters hebben in totaal € 308,65 mogen ontvangen. Alle gevers weer hartelijk bedankt, maar ook de dames die hier voor op pad geweest zijn.

Hier volgt de specificatie:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Mevr. De Bruijn ontving | € 103,85 |
| Mevr. Van Nimwegen | € 83,00 |
| Mevr. Scheffers | € 40,85 |
| Mevr. Molenaar | € 80,95 |
| Totaal | € 308,65 |

Dit bedrag is door ondergetekende weer overgemaakt naar de Kerkrentmeesters.

Een hartelijke groet van Aukje Molenaar

Huwelijksjubilea

Bloemen heb ik mogen bezorgen bij:

Fam. Schram-Verkamman.

Zij waren op 23 september 25 jaar getrouwd.

Fam. Jansen-Boon.

Zij waren op 29 september 40 jaar getrouwd.

Fam. Bout-Vermaase.

Zij waren 23 september 50 jaar getrouwd.

Met vriendelijke groet, Jannie Schras

Gift

Via mw. Van O. is er van mw. Z. een gift van € 15,- ontvangen voor de diaconie.

Hartelijk dank hiervoor.

Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen weken namens de gemeente bezorgd met een groet en ter bemoediging naar:

9 september Dhr. Van de Torre
16 september Mw. Van 't Hooft-van der Heul
23 september Mw. Van Heemst

Met vriendelijke groet, Joke Vlot

**Verjaardagsfonds**

Hagens-Kreekhuizen-Sportdorp-Sonneburgh-Beverwaard-Zomerland-Veranda

Maart 2018 tot 16 september 2018

De busjes zijn weer geteld met een opbrengst van € 412,15. De kaarten worden steeds minder en dus de opbrengst ook. Maar ja wij doen ons best. Dank aan de bijdragers(sters) en eveneens aan de medewerkers(sters).

Uit de bussen kwam:

| | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| Mevr. Meijer | Beverwaard | € 21,00 |
| Fam. Molenaar | Kreekhuizen | € 93,45 |
| Mevr. Smalburg | Sonneburgh | € 43,50 |
| Mevr. Schreuders- | | |
| | de Baat De rest | € 254,20 |
| Totaal | | € 412,15 |

Hartelijke groeten, Mevr. C. Schreuders-de Baat

Vrijwillige koster

Regelmatig zijn er vergaderingen van vereniging van eigenaren in de Pelgrimskerk.

Hiervoor zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers die af en toe op een dinsdag, woensdag of dondagavond van 19.00 - 21.30 uur in de kerk aanwezig willen zijn om die mensen van koffie/thee te voorzien.

Hoe meer vrijwilligers, hoe minder u aan de beurt bent. Voelt u zich geroepen om hieraan mee te doen, geef dan even een berichtje aan Joke Vlot, jc_vlot@hetnet.nl of 010-482 41 62.

| Collecten | Diaconie | Kerkrentm. |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Zondag 9 september 2018 | 123,85 | 194,95 |
| Heilig Avondmaal € 324,30 | | |
| Zondag 16 september 2018 | 164,62 | 131,47 |
| Zondag 23 september 2018 | 138,78 | 151,55 |

'Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde'

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen de Beverwaard, Groot-IJsselmonde en Lombardijen. Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.



Wie met de wijkbus wil rijden moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.

Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden?

010 - 479 54 04 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

NIEUWS UIT DE HUIZEN**NIEUW SONNEBURGH****Geestelijk verzorger**

Ds. A.L.A. den Besten

Bosveen 18, 2912 SJ Nieuwerkerk aan den IJssel,
0180-31 00 45 of 010-479 91 11 - b.den.besten@sonneburgh.nl

Telefonisch spreekuur:

Iedere woensdag van 13.00-13.30 uur, tel. 010-479 91 18

Contactpersoon: Mw. E.G. de Bruin-Sprado, tel. 482 77 52;

e-mail: ldebruinsprado@gmail.com

Bij de diensten

Met dankbaarheid dat we in alle vrijheid de kerkdiensten mogen bezoeken, nodigen we u uit om de diensten in Sonneburgh bij te wonen. In de komende tijd staan er opnieuw voorgangers op het rooster die het Woord bedienen in onze zorginstelling.

Zondag 14 oktober hoop ik zelf, ds. Den Besten, leiding te geven aan de kerkdienst.

DV **zondag 21 oktober** zal de heer A. Berkhout uit Rijsoord aanwezig zijn als voorganger in de dienst. Hij vervangt de heer Laheij.

Op **zondag 28 oktober** hoopt dominee Schaap, predikant in de Adriaen Janskerk, voor te gaan in de kerkdienst.

We bidden om gezegende diensten.

Weekopening

Iedere maandagochtend kunt u luisteren naar de weekopening die op een van uw TV kanalen wordt uitgezonden. De weekopening zal worden uitgezonden vanaf omstreeks 09.00 uur en zal een aantal keren worden herhaald. Via de receptie wordt u op de hoogte gehouden.

Zondagavondzang

Tijdens de zondagavondzang kunt u iedere zondagavond in de kerkzaal van Sonneburgh liederen komen zingen uit de bundel van Johannes de Heer. De zondagavondzang begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur. Meeluisteren via de huislijn is mogelijk. Van harte welkom!

Bijbelkring

Het is goed en nuttig om het Woord van God te onderzoeken om te ontdekken wat de Bijbel vandaag ons te zeggen heeft.

In de komende periode wil ik met u een aantal Psalmen doorlezen. Op **woensdag 17 oktober** lees ik Psalm 22 met u. Van harte welkom in de kerkzaal. De Bijbelkring begint om 15.00 uur en duurt ongeveer tot 16.15 uur.

Overleden

Op 21 september 2018 overleed mevrouw Sytske Koert-de Zeeuw. Op 92 jarige leeftijd kwam er in verpleeghuis Sonneburgh een einde aan haar leven. Mevrouw Koster de Waard (k.149) overleed 23 september 2018 op 93 jarige leeftijd. We wensen hen die achterblijven sterkte toe in het omgaan met dit verlies.

In Memoriam Sytske Koert- de Zeeuw

Op 21 september 2018 overleed mevrouw Sytske Koert op de leeftijd van 92 jaar. Zij woonde meer dan 20 jaar in Sonneburgh Ravenswaard en was daarmee de langst wonende daar. Wie kende haar niet? Zij was jarenlang diaken en kosteres voor de zondagse kerkdiensten en betekende veel voor tal van mensen. Bij haar begrafenis op de Protestantse begraafplaats Charlois heb ik haar getypeerd als 'een moeder in Israël', een oude uitdrukking

gangbaar in de kerkelijke kring, waarin zij als kind op Charlois opgroeide. Later heeft zij samen met haar man, Daan Koert, lange tijd ook heel veel betekend voor de Hervormde gemeente in de Bethlehemkerk aan de Bas Jungeriusstraat, waar ze ook tegenover woonden.

Het laatste jaar ging het met haar gezondheid erg achteruit en verbleef ze tenslotte nog korte tijd in de verzorging.

In de druk bezochte rouwdienst ging het o.m. over die oude bekende Psalm 84 met die mus en zwaluw die een woning vinden in Gods heiligdom. Berijmd staat er dan: 'Mij is een schuilplaats toebereid in het paleis van U, mijn Koning. Heil hen die toeven aan uw hof en steeds zich wijden aan uw lof.'

Een grote troost voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen van mevrouw Koert en haar zuster in Sonneburgh, mevrouw Riet de Graaff-de Zeeuw. Haar gedachtenis zij tot zegen.

Ds. A. de Jong

Zieken elders verpleegd

Mevrouw Van der Stelt (k.169) werd in het Ikazia ziekenhuis opgenomen.

We wensen allen sterkte toe in de omstandigheden van hun leven.

Collecten en giften

De collectes tijdens de kerkdiensten en Bijbelkring brachten de volgende bedragen op:

Zondag 16 september, Geestelijke verz. € 83,40.

Zondag 23 september, Geestelijke verz. € 96,10.

Zondag 30 september, Geestelijke verz. € 97,30.

De Bijbelkring van 19 september bracht € 24,50 op. Voor de Geestelijke verzorging kreeg ik van dhr. B. € 50,-.

Hartelijk dank voor uw gaven.

VEEL GEVRAAGDE TELEFOONNUMMERS

P.A. VAN DER WAAL & Zn.
Begravenis / crematieverzorging
Rotterdam 010-480 34 71

VAN DER SPEK
Begravenis / crematie
Rotterdam 010-447 99 00

TIMMERMAN NATUURSTEEN B.V.
Grafmonumenten
Rotterdam 010-413 69 10

VAN BALLEGOOIJEN
Begravenis-en crematieverzorging
Rotterdam 010-485 51 10

MONUTA MEMORIAM
uitvaartzorg en verzekeringen
Bakker, van Bezelj, Schoits,
Kloeg & Riehoff
Gratis bellen 0800-023 10 10

U slaagt beter bij...

D.C. TUINBURG CONFECTIE

voor al uw dames- en herenkleding

Kouwenoord 79-81 Tel. 010 482 28 71

'DE MAGNEET' Cranendonckweg 40
telefoon 482 74 01

grote en kleine zaal voor bruiloften, recepties, vergaderingen, begravenissen enz.

Billijke prijzen.

Inlichtingen en verhuur:
bij de beheerder, mw. Y. Baaij via bovenvermeld telefoonnummer

Voor een uitvaart in Rotterdam

Ons uitvaartcentrum heeft een sfeervolle en huiselijke uitstraling die u in een moeilijke tijd toch een gevoel van warmte geeft. Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.

Monuta Memoriam
T 010 - 293 04 22 (dag en nacht bereikbaar)
E rotterdam@monuta.nl

Monuta Memoriam
De steun bij ieder afscheid.

Ten slotte

Op het moment dat ik de kopij voor het kerkblad klaar maak (1 oktober) vinden er allerlei voorbereidingen plaats in verband met het vertrek van de heer Verschoor als locatiemanager van Sonneburgh, locatie Ravenswaard.

Na 28 jaar mag hij gaan genieten van zijn pensionering. In al die jaren heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor onze zorginstelling. Mede daarom zullen we hem gaan missen. Anderzijds gunnen we hem een periode van rust na gedane arbeid.

Vanaf deze plaats wensen we hem al het goede toe voor de komende tijd en danken we hem voor alles wat hij voor Sonneburgh heeft gedaan. Dat de woorden van onderstaand lied hem, zijn vrouw en gezin mogen vergezellen:

*Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn*

*Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn*

Een hartelijke groet aan u allen.

ds. A.L.A. den Besten

Kerk en Samenleving

Pleegzorg bij Timon

Pleegzorg is er voor kinderen van 0 t/m 21 jaar die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Ze wonen dan voor korte of langere tijd in een pleeggezin. Timon biedt passende begeleiding voor pleegouders en pleegkind(eren). De motivatie en inspiratie van alle pleegzorgbegeleiders bij Timon is de christelijke levensovertuiging. Omdat de vraag naar pleegzorg groeit, zijn we op zoek naar nieuwe pleeggezinnen. Wil jij iets betekenen voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen? Ben je christen en heb je ruimte in je hart en huis? Dan is pleegzorg bij Timon misschien iets voor jou en je gezin! Er zijn vele **vormen van pleegzorg** afgestemd op wat nodig is voor de kinderen/jongeren om wie het gaat. Ontdek tijdens een informatieavond welke vorm bij jou past.

Informatieavonden

- Zuid-Holland
- Inloop 19:30 uur, aanvang 19:45 uur
- 16 oktober | Vlaardingen - Kerk van de Nazarener, Zwanensingel 1, Vlaardingen
- 30 oktober | Dordrecht - Open Hofkerk, Herschelstraat 27, Dordrecht
- 14 november | Barendrecht - Bethelkerk, Schaatsbaan 1, Barendrecht

Van harte aanbevolen:

Muziek & Verhalen, in de Doopsgezinde Kerk **DE REGENMAKERS**

Beleef de hectische tocht van een oude profeet met zijn gezelschap over ruige bergen, door verlaten woestijnen, tot aan de randen van de Rode Zee.

Wout Bosschaart, even terug uit Noorwegen, laat ons al luisterend naar zijn virtueuze improvisaties op het kerkorgel, dag en uur vergeten.

Inge Koppert ontroert met haar gedreven vioolspel. De klanken die zij aan de snaren van haar instrument ontlokt bereiken en resoneren in het hart.

Cees van der Jagt, een fascinerende verteller met niet alleen oog voor het grote, maar ook aandacht voor het kleine wat zich voordeed in verre verlaten oorden.

Gezamenlijk voeren zij een theaterstuk op dat zich afspeelt rond 1400 v. Chr., toen een grote droogte heerste in het land Israël en de vileine koningin Izebel met haar regengod Be-Elzebul het opnam tegen Jehova de Enige. En toen een oude profeet ontdekte dat de horizon op slot zat. Zin in een uitbundig muzikaal vertolkt stuk bijbelse geschiedenis? Kom dan naar de Doopsgezinde Kerk Rotterdam aan de Noordmolenwerf 3 op **donderdag 25 oktober 2018. Aanvang 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur.** Vrije gift na afloop.

Minisymposium

De dementievriendelijke kerk

dinsdag
30 oktober 2018

De Burcht
Van Moorselplaats 1
3067 SH Rotterdam

Aanmelden: Voor 28 oktober via
www.leliezorggroep.nl/minisymposium
(vertrouwelijk of telefonisch via 0900 22 44 777)
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Uitnodiging

Lelie zorggroep organiseert in samenwerking met PCOB, SKIN-R en Samen O10 een minisymposium over het thema: De dementievriendelijke kerk. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom. De bijeenkomst is bedoeld om u toe te rusten voor uw betrokkenheid bij en omgang met mensen met dementie in uw kerk.

Programma
19:30 uur Inloop met koffie en thee
20:00 uur Welkom en opening door Corrie Vroon
20:15 uur Lezing "Geloof in tijden van dementie" door Annemarie Roding
20:45 uur Pauze en workshop naar keuze
21:00 uur Workshop
21:45 uur Gezamenlijke afsluiting
22:00 uur Napraten met hapje en drankje

Workshops
1. Dialoog rond het thema dementievriendelijke kerk. Door Annemarie Roding
2. Kieuzen dementie in andere culturen. Door Paulien Matze
3. Ontfermen in de omgang met mensen met dementie. Door Mia Bronder en Arie Slob
4. Mantelzorg bij dementie, hoe beweeg je mee in een veranderend ziekte beeld. Door Corrie Vroon

Voor actuele informatie:
www.leliezorggroep.nl/minisymposium





De Jostiband komt naar de Breepleinkerker

Op zaterdagmiddag 20 oktober is er een groot concert met de Jostiband, medewerking ook van Martin Mans, De 'MartinMansFormation' en orgel Mark Brandwijk

Aanvang concert 13.30 uur - kaarten kosten € 20,- / in de voorverkoop € 18,- te bestellen via email breepleinkerkerconcert@outlook.com of via aroes_breepleinkerker@hotmail.com per telefoon 010 - 484 76 25 of 010 - 419 11 96



Begravenis- en Crematieverzorging
P.A. VAN DER WAAL & ZN.
sinds 1931
Dorpsweg 152 C 3083 LK Rotterdam
tel. 06-53 17 91 58 of 010-480 34 71
(dag en nacht)

SAMEN ZINGEN IN DE BREEPLEINKERK

7 oktober - Koor en samenzangdienst
'Zingen maakt Blij' - aanvang 17.00 uur

Medewerking verlenen:

Het Chr. Mannenkoor 'De Verenigde Zangers' o.l.v. Gerard van der Zijden,
Jantine Kalkman - trompet
Martin Mans, orgel

Voorganger: pastor Guus Ruijl

SAMEN ZINGEN IN DE BREEPLEINKERK

28 oktober - Koor en samenzangdienst
'Zingen maakt Blij' - aanvang 17.00 uur

Medewerking verlenen:

Het Chr. Mannenkoor Noord - West Veluwe,
Nijkerk o.l.v. Martin Mans,
Lydia van Mourik, fluit
Marco den Toom, orgel

Voorganger: Ds. Bert Noteboom

Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de diensten is er al samenzang. **Van harte welkom!**

COLOFON

HERVORMDE GEMEENTE

Sectie Adriaen Janszkerk:

Adriaen Janszkerk: Kasteelweg 50, 3077 BN, tel. 482 72 62.

Predikant: Ds. J. Schaap, Kolibristraat 9a, 3077 CS, tel. 30 40 233, e-mail: schaapherder@solcon.nl

Contactpersoon: Dhr. H. Kneefel, 010-842 84 55, e-mail: hugo.kerk@hotmail.com

Sectie Pelgrimskerk:

Pelgrimskerk: Reyerdijk 51, 3079 NC tel. 482 42 08.

Predikant: Ds. J. Slager, Islemundpad 9, 3078 WS, tel. 482 42 08; mobiel: 06 401 78 243.

e-mail: slager.j@kpnplanet.nl

Contactpersoon: Mw. E.G. de Bruin-Sprado, tel. 482 77 52; e-mail: ldebruinsprado@gmail.com

Website: www.hervormdijsselmonde.nl

GEREFORMEERDE KERK



Groene Tuinkerker, Groene tuin 353, 3078 KG, tel. 482 49 56.

Predikant/ meldpunt crisispastoraat:

Mw. ds. H.P. Hummel, Dijkje 116, 3077 CM Rotterdam 06 -15 86 64 02
predikant.groenetuinkerker@gmail.com

Kerkelijk werker: Mevrouw Willemien Meijboom, Burgemeester Van Esstraat 71 3195 AB Pernis.

Tel.: 010 - 416 68 54 - e-mail: home71@kpnmail.nl

Website: www.groenetuinkerker.nl

MEERWEIDE

geestelijke verzorger

Ds. E.A. van Halsema, Burgemeester Vogelaarsingel 14
2912 BB Nieuwerkerker a/d IJssel - 0180 - 44 38 84

Contactpersoon:

Mw. J. Busse, Grote Hagen 72b, 3078 RC, 010 - 482 28 95

SMEETSLAND

Geestelijk Verzorger: Mw. ds. Emmy Lingen

Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag

E: elingen02@aafje.nl T: 088 823 1343 (direct)

WIJ ZIJN ER OM U TE HELPEN

Juist dan...

Juist bij een overlijden heeft u een uitvaartverzorger nodig die met een enkel woord begrijpt wat de wensen zijn. Die kan bogen op een jarenlange ervaring. Die weet dat juist de kleinste details zo belangrijk zijn. Onze mensen staan klaar als het nodig is.



Uitvaart Zorgcentrum
van der Kraan
Oudedijk 114 Rotterdam
telefoon (010) 41 32 582
www.uzk.nl

Rouwcentrum De Palm
Palmentuin 73 Rotterdam
telefoon (010) 47 95 488

UZK ROUWCENTRUM DE PALM



Gedenktekens met een persoonlijke signatuur

Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

- ▀ met een persoonlijke stijl
- ▀ naar een ontwerp dat past
- ▀ in elke gewenste steensoort of ander materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u welkom in onze showroom.

TIMMERMAN NATUURSTEEN

VIERBANNENSTRAAT 1
NIEUWERKERK
TELEFOON (0111) 641798

RIJKSSTRAATWEG 35 - HELLEVOETSLUIS
TELEFOON (0181) 33 73 95

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 48B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

WWW.TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL