



Kerk in IJsselmonde

12

19 september 2018

GRENSHERSTEL

Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op. (Psalm 51:20)

Toen wij na honderden kilometers gereden te hebben thuis kwamen van vakantie, op een snikhete maandag, opende ik onze voordeur, maar... daarna wilde de voordeur niet meer dicht.

Door de hitte was een en ander uitgezet en het scharnier was verbogen. Wat ik ook probeerde, de voordeur kon niet meer dicht. Het was al aan het einde van de middag, dus hoewel ik moe was, ging ik halsoverkop naar de doe-het-zelver op zoek naar een nieuw scharnier. Maar dat viel nog niet mee. Pas bij de vijfde winkel, vlak voor sluitingstijd, werd ik verder geholpen. Ook daar hadden ze niet het goede scharnier, maar ze konden er wel mijn oude scharnier zo bewerken dat het weer een beetje functioneerde. Gelukkig kon onze voordeur die avond weer dicht.



Hieraan moest ik denken bij de regel uit Psalm 51 waarin David aan de HEERE vraagt om Sion goed te doen door *de muren van Jeruzalem op te bouwen*.

Ik stel mij zo voor dat er in Jeruzalem veel in aanbouw was. Vergelijk het met onze mooie stad, er wordt altijd wel wat gebouwd. Het gebed van David gaat over de muren rond die stad. Die zijn nog niet af en het is Davids verlangen en gebed dat die muren goed en stevig overeind komen te staan. David zal blij zijn als de muren overeind staan en de poorten 's avonds dicht kunnen.

Waarom? Omdat er rondom Jeruzalem veel mensen en volken waren, die Davids bloed wel konden drinken. Velen die ervan droomden Jeruzalem en haar inwoners te vernietigen en met de grond gelijk te maken. Velen die plannen maakten om Jeruzalem kwaad te doen. Dan ben je blij met een muur die bescherming biedt, zoals wij Nederlanders blij zijn met onze dijken en Deltawerken die ons beschermen tegen de verwoestende kracht van de zee.

'Bouw de muren van Jeruzalem op'. Dit gebed lijkt op een vreemde plek te staan, namelijk aan het einde van een Psalm waarin David diep berouw toont over zijn zonde. Als koning heeft hij misbruik gemaakt van zijn macht. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan grenzeloos gedrag. Hij heeft een vrouw gezien, Batseba, haar bij zich laten komen en met haar geslapen.

En toen ze zwanger was geworden en het niet lukte om

zijn daad te verdoezelen, heeft David gezorgd dat haar man, Uria, omkwam in de strijd. Toen heeft Nathan hem de spiegel voor gehouden en toen pas zag hij in hoe erg hij over ál Gods grenzen heen gegaan was.

Het gevaar was niet van buitenaf gekomen, maar van binnenuit. Met zijn zonde had hij de toorn van God over zich afgeroepen en nu smeekt hij om genade.

'Bouw de muren van Jeruzalem op.' Dit is ook een gebed om geestelijk herstel. Dan is de plaats ervan, aan het einde van deze boetsalm, toch niet zo vreemd.

David bidt dat Jeruzalem, de stad van God ook innerlijk een stad met muren zal worden. Dat wanneer de zonde aanklopt bij Jeruzalem de muren sterk zullen blijken te zijn en de poort gesloten. Daar heeft het bij David vreselijk aan ontbroken. Wat is hij grenzeloos geweest. Wat is hij dwars door de grens van Gods geboden heen gebroken. En wat een ellende heeft hij daarmee veroorzaakt. En hij ziet nu dat het in Jeruzalem niet anders is. Wat zijn er veel zonden die in Jeruzalem ongehinderd plaatsvinden.

De heilzame muren van Gods geboden staan niet overeind. Er is een grenzeloosheid die bedroevend is. Gods tegenstander, de boze, hoeft niet eens aan te kloppen, de deur staat al open, hij kan zomaar zijn gang gaan. Davids ogen zijn open gegaan. En hij bidt om grensherstel. Hij roept tot de HEERE: bouw de muren van Jeruzalem weer op.

Dat raakt mij. Het zet mij aan het denken. Sommige muren en grenzen zijn afschuwelijk. Het is goed als ze omver gehaald worden. Daar kun je soms het werk van de Geest in herkennen. Maar als de Geest aan het werk gaat, worden ook grenzen hersteld. Heilzame, goede grenzen. Een taak voor politici: 'dijkdoorbraken' die schadelijk zijn te voorkomen.

Een taak voor de kerk: van Gods goede grenzen weten. De Geest herschept naar het beeld van Christus. Toen Hij werd verzocht in de woestijn, kreeg de duivel bij Hem de deur niet open. Door het geloof in Hem worden we met Hem verenigd. Dan moet de oude mens die van geen grenzen wil weten met Hem gekruisigd worden.

En dan wordt de nieuwe mens gebouwd, die Gods grenzen liefheeft. Daarom mag het ook ons gebed zijn aan het begin van een nieuw seizoen: bouw de muren van Jeruzalem op!

Ds. Jos Slager



In dit nummer o.a.:

Kerkdiensten

zie pagina 2

Gezamenlijke berichten

zie pagina 2 en 3

Berichten Groene Tuinkerker

zie pagina 4

Berichten Hervormde Gemeente

zie pagina 5

Berichten Adriaen Janszkerker

zie pagina 5

Berichten Pelgrimskerk

zie pagina 5 en 6

Nieuws uit de huizen

zie pagina 7

Kerk & samenleving

zie pagina 8

REDACTIE

Adriaen Janszkerker:

Annet de Ruiters-Milikan,
Benedenrijweg 349, 3077 CH
tel. 413 76 69 redactie.ajk@gmail.com

Pelgrimskerk:

Germa van Veen, Dalenoord 83, 3079 ZA
kerkblad.pk@kerkinijselmonde.nl

Groene Tuinkerker:

Corrie Melenberg-Schop,
Cadetstraat 9, 3077 BT
tel. 482 98 71 hans.corrie@hotmail.com

Eindredactie: Fredy Bal-Rietveld,
Tongelaarweg 7, 3077 TB, tel. 483 21 47
fredyrietveld@hotmail.com

WIJZE VAN BETALING voor

HERVORMD IJsselmonde:

IBAN Rek. nr.: NL12INGB 0000031620
met vermelding 'Bijdrage kerkblad'.
e-mail: ledenadm.hij@gmail.com

GEREFORMEERD IJsselmonde:

Giro rek. nr. NL10INGB0000188602
Bank rek. nr. NL09RABO0159096480
m.v.v. 'abonnement kerkblad'.
V.V.B. administratie: K. Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,
tel. 482 81 47 e-mail: ktelleman@live.nl

ADMINISTRATIE EN DRUK

Holland Productions b.v., Wilhelminastraat
12a, 3271 BZ Mijnsheerenland,
tel. 0186-57 33 39,
kerkbladen@gmail.com

Advertenties Opgave tot uiterlijk donderdag
6 dagen voor verschijning vóór 12.00 uur
aan de uitgever.

UW KERKBLAD NIET ONTVANGEN?

Groene Tuinkerker : tel. 429 25 73
Adr. Janszkerker : tel. 413 76 69
Pelgrimskerk : tel. 06-31 96 94 86

INLEVEREN KOPIJ

Kopij voor de volgende editie van
«Kerk in IJsselmonde» (nr. 13 jaargang 13), te
bezorgen bij het redactieadres van uw wijk.
Inlevering kopij uiterlijk

MAANDAG 1 OKTOBER A.S.

vóór 18.00 uur

In bovengenoemde uitgave worden o.a. de
zondagen 14, 21 en 28 oktober vermeld.

Redactie

ADRIAEN JANSZKERK

Predikant:

Ds. J. Schaap, tel. 304 02 33

GROENE TUINKERK

Predikant:

Mw. ds. H.P. Hummel, tel. 06 -15 86 64 02

PELGRIMSKERK

Predikant:

Ds. J. Slager, tel. 482 42 08

06-401 782 43

kerkdiensten

*) Kinderoppas

**) Kindernevendienst

GEBOUW	23 september	30 september	7 oktober <i>Israëlzondag</i>
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	10.30 uur: *)**) Ds. J. Schaap, <i>Opening Winterwerk</i> <i>Koffie voor en na de dienst</i>	10.00 uur: *)**) Dhr. Bram Dijkstra	10.30 uur: *)**) Ds. J. Schaap, <i>Extra collecte:</i> <i>Kinderdiensten en jeugdwerk</i> <i>Koffie voor en na de dienst</i>
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	10.00 uur: *)**) Ds. J. Slager, <i>Burendag</i> <i>Opening Winterwerk</i>	10.00 uur: *)**) Ds. M.M. van Campen, R'dam	10.00 uur: *)**) Ds. J. Slager <i>Extra collecte:</i> <i>Kinderdiensten en jeugdwerk</i>
GROENE TUINKERK Groene tuin 353 	10.00 uur: Ds. J. Brederveld, Rotterdam <i>Collecte: Vredesweek</i> <i>Koffie na de dienst</i>	10.00 uur: Ds. J. Slager <i>Collecte: Kerk</i> <i>Koffie na de dienst</i>	10.00 uur: Mw. ds. H.P. Hummel <i>Collecte: Kerk en Israël en</i> <i>Kerkelijke Activiteiten</i> <i>Koffie na de dienst</i>
Nw. SONNEBURGH Ravenswaard 5	10.00 uur: Ds. C.L. de Rooij, Rotterdam	10.00 uur: Ds. A.L.A. den Besten	10.00 uur: Dhr. R.L. Antes
MEERWEIDE		10.30 uur: Dhr. M. van Welie, Rotterdam	
MAASSTAD Ziekenhuis	10.00 uur: Mw. pastor D. van der Hijden	10.00 uur: Pastor H. Wolterink	10.00 uur: Pastor C. Hoegen
SMEETSLAND			11.00 uur: Dhr. Ger Heester

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

BOEKENTIPS OVER HET THEMA 'GRENZEN STELLEN'

Je wordt gevraagd om ergens mee te helpen. Het is iets waar je de gaven voor hebt gekregen en je doet het graag. Het wordt je gevraagd door iemand die je hoog hebt staan. Maar eigenlijk stond er al teveel in je agenda. Eigenlijk kreeg je de dingen die je aan het doen was al niet goed af. Ergens rinkelt een belletje en klinkt een stem: doe je hier wel verstandig aan? Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen.

En welke rol speelt op dat moment je geloof? Dit kan twee kanten uit gaan. Je geloof kan zeggen: het is je christenplicht behulpzaam te zijn en je naaste te helpen. Wanneer je nee zegt, voel je je schuldig tegenover die ander. En tegenover God, dat je niet doet wat je gevraagd werd. Maar als je systematisch deze kant op gaat, gesteund door je geloof, moet je er niet gek van opkijken, dat je op een dag jezelf moe en opgebrand tegenkomt. Als jij geen nee weet te zeggen, gaat je lichaam wel een keer nee zeggen. Zover zou het niet moeten komen. De een is daar gevoeliger voor dan de ander. Het zou ook mooi zijn als je geloof je kon steunen om soms nee te zeggen als dat nodig is.

Terwijl je daarmee misschien niet aardig gevonden wordt. Je geloof zou je ook kunnen helpen om je juist schuldig te voelen als je 'ja' zou zeggen, terwijl je er eigenlijk de tijd en de ruimte niet voor hebt. Voor mezelf sprekend, ik vind dit nog steeds vaak lastig. Tegelijk mag ik zeggen dat ik op dit terrein wel dingen geleerd heb. Er zijn drie boeken waardoor mijn ogen open gingen en die mij praktisch verder geholpen hebben. Bij deze geef ik de titels door, voor wie meer willen leren over dit thema:

1. **Waarom moet ik altijd helpen?** – door Nico van der Voet. Als je opgevoed bent met de gedachte: te hulp schieten is altijd de christelijke houding, niet helpen is verkeerd, dan is dit een nuttig boekje. Aan de hand van allerlei Bijbelgedeeltes laat Nico van der Voet zien, waarom we soms nee moeten zeggen tegen een hulpvraag. Hoe nee zeggen christelijk gezien soms juist zelfs geboden is. En daarbij geeft hij handvatten hoe je dit kunt leren.



2. **Grenzen** – door dr. Henry Cloud en dr. John Townsend. Voor mij was dit boek een enorme eyeopener. Op een heel praktische manier laat hij zien hoe veel problemen in huwelijken, op de werkvloer, in de opvoeding, maar ook veel problemen zoals overspannenheid en burn-out een sterk verband hebben met het thema grenzen.



Allerlei vragen komen aan de orde, zoals: ben ik niet egoïstisch als ik grenzen stel, wat moet ik als anderen overstuur raken doordat ik grenzen stel, kan ik grenzen stellen en toch een liefhebbend persoon zijn? Door dit boek leerde ik ook met andere ogen naar God te kijken. Onze Schepper is geen grenzeloze God. Hij stelt grenzen en daar wordt Zijn heerlijkheid niet minder, maar meer en grootser door.

3. **Nee is oké, meer genieten, minder moeten** – door Carianne Ros en Michelle van Dusseldorp. De auteurs zijn beide psycholoog met veel ervaring in het coachen en helpen van mensen die moeite hebben grenzen aan te geven. Wat ik verrassend vond aan dit boek is dat ze niet alleen zeggen dat je grenzen moet stellen, maar dat ze ook laten zien wáárom we het zo vaak niet doen. Achter grenzeloosheid ligt wat zij noemen 'please-gedrag'. Er is iets in onszelf dat we tevreden willen stellen. Iets waaraan we (veel te grote) offers brengen. Ze onderscheiden zeven vormen van please-gedrag. Een ontdekkend boekje, waar je veel aan kunt hebben. [J.S.]



WAT DOEN BIJ GRENDOVERSCHRIJDEND GEDRAG?

Als mens hebben we grenzen. Lichamelijk, emotioneel, psychisch, zo zijn we door God gemaakt en niet voor niets. Deze grenzen zijn er om ons er tegen te beschermen dat een ander ons leven op een ongewenste manier binnen dringt. Door ons bang te maken, door ons te verwonden, te misbruiken, te intimideren.

Ook in de kerk is het belangrijk dat het thema grenzen aandacht heeft. Dat we gevoelig met elkaar omgaan en niet over elkaars grenzen gaan. Dan kun je denken aan heftige en ernstige grensoverschrijdingen. Maar ook aan kleinere zaken, waarbij je soms ook twijfelt aan jezelf: doe ik nou moeilijk?

Als kerk willen we een veilige kerk zijn, waar we zorgvuldig met elkaar omgaan. Waar geen grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt en ook geen gedrag dat daarbij in de buurt komt. En waar, als zo iets zich toch voordoet, er ruimte is om dit op een veilige manier aan de orde te stellen. Met dit doel hebben we vorig jaar mw. Irene de Rooij-Wildeman aangesteld als vertrouwenspersoon. Zij heeft een speciale opleiding gevolgd van onze kerk om zich hierin te bekwamen.

Als er op dit terrein iets is dat u bezig houdt, laat dan de drempel laag zijn om hierover met haar contact te zoeken (tel. 010-479 19 93).

Ds. Jos Slager

CENTRALE GEGEVENS

HERVORMDE GEMEENTE

KERKENRAAD

Preses: Ds. J. Slager, tel. 482 42 08
of 06 401 782 43Scriba: Mevr. S. van Vliet-Visser
tel. 010 483 60 24 en
Dhr. H. van Iersel tel. 0184 77 10 20
Reyerdijk 51 3079 NC Rotterdam
e-mail: scriba@kerkinijssselmonde.nl

Vertrouwenspersoon:

Mevr. Irene de Rooij-Wildeman
010-479 19 93 - irenedrw@outlook.com

LEDENADMINISTRATIE / KERKELIJK BUREAU

Kasteelweg 50, 3077 BN Rotterdam
e-mail: ledenadm.hij@gmail.com

DIACONIE

e-mail: diaconie@kerkinijssselmonde.nl
Rekeningnr. diaconie NL30 INGB 0002 7781 42

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Secretaris: Bastiaan de Ruiter,
Tel. 413 76 69 E-mail:
secretaris.cvk@kerkinijssselmonde.nl

Penningmeester: Jaap Pols

Tel: 06 35 11 22 90 - E-mail:
penningmeester.cvk@kerkinijssselmonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans

NL75 INGB 0002 9756 00

Alle andere acties en giften:

NL12 INGB 0000 0316 20

Collectebonnen

NL78 INGB 0003 6819 00

Correspondentie-adres: Reyerdijk 51,
3079 NC Rotterdam. (Pelgrimskerk)Website: www.kerkinijssselmonde.nl

HERVORMDE BEGRAAFPLAATS

Benedenrijweg 489, 3077 CJ,
tel. 06 135 565 85 en 010-483 14 13

Beheerder: Cor Vink

Website: www.hervormdijssselmonde.nl

Vertrouwenspersoon:

Mevr. Irene de Rooij-Wildeman
010-479 19 93 - irenedrw@outlook.com

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk

e-mail: info@adriaenjanszkerk.nlWebsite: adriaenjanszkerk.nl

NL49 INGB 0000 2258 27

GEREFORMEERDE KERK

Scriba: J. Oorebeek, Grote Hagen 80a,
3078 RC, tel. 06 - 52 45 26 56E-mail: ooreb006@ziggo.nlKerkgebouw: Groene Tuinkerkerk,
Groene tuin 353, 3078 KG, tel. 482 49 56.
Kosters: Fam. Kranenburg - 06-21 20 19 25 en
Piet van Rikxoort - 06-27 31 40 93

Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerkerk:

Groene tuin 353, 3078 KG
DIVERSE GIRO- EN BANKREKENINGEN

Bijdragen Kerk (VVB enz.):

NL10 INGB 0000 1886 02 of

NL 09 RABO 0159 0964 80

Diaconie: NL61 INGB 0000 2056 29

Zending: NL32 INGB 0000 5634 99

Samenwerkingsproject

Herv./Geref. Diaconie:

NL6 11NGB 0000 2056 29

o.v.v. Project Werelddiaconaat

Kerkradio: NL 10 INGB 0000188602

Verjaardagsfonds: NL10 INGB 0000 1886 02 of
NL09 RABO 0159 0964 80

t.n.v. Gereformeerde kerk R'dam IJsselmonde

o.v.v. Verjaardagsfonds



Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht (Opwekking 218)

Oorspronkelijke titel van dit lied is 'het is geen geheim wat God kan doen' en is afkomstig van de hand van Stuart Hamblen, zoon van een Texaanse rondreizende predikant. Als jeugdige was hij enthousiast van paarden en rodeo's. In Californië steeg hij snel in aanzien als een populaire radioster.

Tijdens de jaren 40 was hij een van de succesvolste showsterren van Californië en in bijna elke verhouding de verpersoonlijking van de cowboy. Zijn voorliefde voor alcoholische excessen en vechtpartijen stonden garant voor meerdere nachten in een politiecel.

In 1949 speelde Billy Graham een belangrijke rol in zijn bekering tot God. Vanaf die tijd speelde hij hoofdzakelijk gospelmuziek en was ook hiermee succesvol. Zo belandde zijn leven vanuit de goot van het bestaan in een leven gewijd aan God. Het lied, waarin hij getuigt van Jezus' grenzeloze macht, heeft tot op de dag van vandaag veel mensen getroost en bemoedigd. Geen grenzen aan Jezus' macht, toen niet en nu niet!

*Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht,
voor elk die wond'ren van Hem verwacht!
Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.*

1. Is hier een hart, door vrees benard,
vermoeid door 's levens strijd?

Twijfel drukt u neer,

gij struikelt telkens weer.

O, vat weer moed, want God is goed

en steeds tot hulp bereid:

Zo gij slechts kunt geloven,

ziet gij zijn heerlijkheid.

2. Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt?

Leg dan uw lasten neer!

Tob niet langer voort,

vertrouw op 's Heren woord.

Hij hoort uw bee en schenkt u vree

in liefde eind'loos teer.

Zo gij slechts kunt geloven,

niets is onmog'lijk meer!

*Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht,
voor elk die wond'ren van Hem verwacht!
Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.*

Ds. A.L.A. den Besten

Over kerkgrenzen heen...

Dinsdagmiddag 4 september jl. ging ik vanuit de Groene Tuinkerk voor het eerst voor in de kerkdienst van verpleeghuis Dijkveld aan de Huniadijk - en het werd een mooie ervaring.

Ook daar weer de haast 'vanzelfsprekendheid' van het overstijgen van kerkgrenzen zoals ik die vaker tegenkom in verpleeghuissettingen; er waren ook twee rooms-katholieke bewoners aanwezig in de dienst.

Het was zomaar op een middag door de week, een kleine groep mensen in een intieme verpleeghuiskapel, verenigd rond psalm 23... over kerkgrenzen heen.
Met dank aan God!

Ds. Hermie Hummel



VANUIT DE DIACONIE

De diaconie wil u graag opmerkzaam maken op het volgende bericht:

Noodhulp Lombok



De aarde beeft op Lombok. Na de grote aardbevingen zijn naschokken aan de orde van de dag. De ravage neemt nog elke dag toe, terwijl de bevolking al meer dan 500 doden betreurt.

Vier leden van het Christelijk Noodhulpcluster (EO-Metterdaad, Red een Kind, Tear en ZOA) zijn daarom in actie gekomen voor de slachtoffers van deze ramp.

WAT DOEN WE?

Omdat lokale partners al in het gebied werken bieden we nu al de eerste noodhulp: het verstrekken van tentzeilen, lakens, gereedschap, schoon drinkwater en andere eerste levensbehoeften. De nood is ontzettend groot. Samen met (lokale) organisaties breiden we nu de hulp uit. We hebben ter plekke gezien dat dat heel hard nodig is.

De problemen zullen de komende tijd toenemen. Naschokken en nieuwe bevingen volgen elkaar nog steeds op.

De voorraden raken snel uitgeput als we geen extra financiële armslag hebben.

WAT KUNT U DOEN?

Wilt u bidden voor de slachtoffers en voor zegen op de hulp die we geven? Mogen we u oproepen tot een gift voor hulp aan de zo zwaar getroffen bewoners van Lombok?

U kunt een gift overmaken op de rekening van **Tear:**

Bankrekening: NL32 ABNA 0501 0303 01 o.v.v. **Lombok**

Nieuwe Start 'Projectkoor'

Op 21 september wordt een nieuw koor gestart voor zangliefhebbers uit verschillende kerken.

Wij willen in dit interkerkelijk koor enthousiaste zangers de gelegenheid geven om weer een mooi koor te vormen.

Het moment van repeteren is elke vrijdagmiddag vanaf 16.30 uur tot 17.45 uur in de grote zaal van de Groene Tuinkerk. We starten op 21 september met een informele bijeenkomst. We schenken een kopje koffie of thee en wat lekkers om even met elkaar kennis te maken.

Laat ons weten of u geïnteresseerd bent door even te bellen of te mailen met Ruud Moor

Tel: 06-51 49 34 60 -Email: rudolfamoor@gmail.com

Namens de voorlopige stuurgroep, Ruud Moor

IJsselmonde Zingt

Op zaterdag 22 september hebben we weer de mogelijkheid om met elkaar 's avonds te genieten van een mooie zangavond.

Op deze avond is er de medewerking van het Chr. Krimpens Mannenkoor onder leiding van Hans van Blijderveen, organist Arie v/d Vlist en alles onder leiding van Peter Overduin.

Ook is er op die dag Burendag dus het zou heel fijn zijn als u overdag dan bij de Burendag bent en aansluitend een mooie afsluiting om met elkaar te luisteren naar muziek en mee te zingen.

U bent allemaal van harte welkom!

De avond zelf begint om 19.30 uur en 's middags bent u al van harte welkom om bij de activiteiten aanwezig te zijn.

Met vriendelijke groet, Joke Vlot



Open Doors-dag

Op 20 oktober is de landelijke Open Doorsdag. Het thema is: één in Hem. Als christenen wereldwijd maken we deel uit van één Lichaam. Met onze Here Jezus als Hoofd. We ervaren allemaal stormen in ons leven: twijfel, vervolging, problemen op school of in ons gezin. Juist in die moeilijkheden mogen we blijven vertrouwen op de Here Jezus. We zijn immers verbonden met Hem. We zijn ook verbonden aan elkaar. We mogen van elkaar leren hoe we kunnen blijven geloven en vertrouwen. We zijn één in Hem.

Tijdens de Open Doors-dag 2018 vertellen christenen uit de vervolgde kerk over hun leven met de Here Jezus. De dag staat in het teken van ontmoeting met de vervolgde kerk. Kom ook en laat je inspireren door het geloof van onze broeders en zusters. We gaan luisteren naar hun verhalen en met elkaar in gebed voor de vervolgde kerk. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar zijn er speciale kinderprogramma's. Vooraf aanmelden via de website van Open Doors is noodzakelijk. [J.S.]



Bijbelleesrooster NBG 2018

wo	19-sept	Rechters 8:4-21
do	20-sept	Rechters 8:22-32
vr	21-sept	Deuteronomium 12:1-12
za	22-sept	Deuteronomium 12:13-28
zo	23-sept	Deuteronomium 12:29-13:6
ma	24-sept	Deuteronomium 13:7-19
di	25-sept	Rechters 8:33-9:21
wo	26-sept	Rechters 9:22-49
do	27-sept	Rechters 9:50-10:5
vr	28-sept	Marcus 9:30-41
za	29-sept	Marcus 9:42-50
zo	30-sept	Rechters 10:6-18
ma	1-oct	Rechters 11:1-11
di	2-oct	Rechters 11:12-27
w	3-oct	Rechters 11:28-40
do	4-oct	Psalm 35:1-10
vr	5-oct	Psalm 35:11-28
za	6-oct	Marcus 10:1-16
zo	7-oct	Marcus 10:17-31
ma	8-oct	Rechters 12:1-7
di	9-oct	Rechters 12:8-15



VANAF HET DIJKJE

Startzondag – het nieuwe kerkelijke seizoen (2)

Terwijl ik aan het schrijven ben is het maandagmiddag 10 september. De startzondag van 16 september ligt zodoende nog voor ons.

Ik schreef er ook in het vorige kerkblad al het één en ander over. Het belooft een bijzondere dienst te worden, met ook nog een paar 'plusjes' na de zegen (welke dat zijn blijft nog even een verrassing); ik kijk er naar uit!

*Kom, ga mee, geef ieder een hand,
samen bouwen aan een nieuw land.
Het Rijk van God leeft diep in je hart,
vandaag begint een nieuwe start!*

Deze editie van het kerkblad is voor de weken waarin de zondagen 23 en 30 september en zondag 7 oktober vallen. Na de startzondag belooft ook de kerkdienst van 7 oktober in onze kerk een bijzondere dienst te worden (zie hieronder)!

Verbintenis en zegen

In de kerkdienst van zondag 7 oktober zal *collega ds. Emmy Lingen-van Veen* als predikant met bijzondere opdracht aan onze kerkelijke gemeente verbonden worden - voor haar werk als geestelijk verzorger bij Aafje (locaties Smeetsland en Endeldijk). We doen dit in de 'dienst van verbintenis' na het loflied.

In dezelfde kerkdienst is er ook aandacht voor onze komende en gaande kerkelijk werkers: *Willemien Meijboom* en *Cora de Jong*. Dat willen we doen in de 'dienst van zegen, welkom en afscheid' na de preek. Na afloop van de kerkdienst is er voor u gelegenheid om hen alle drie een hand te geven.

363:1

Dat 's Heren zegen op u daal',
zijn gunst uit Sion u bestraal',
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer
looft, looft dan aller heren Heer!

Gesprekskring - Eind augustus hebben we het met elkaar in de gesprekskring gehad over Petrus. Van het gelijknamige magazine van de PKN - wat overigens gratis verspreid wordt en ook gemakkelijk te bestellen is - was het derde nummer toen net uit. Onze eigen antwoorden op de vragen die in het magazine op blz. 3 stonden leverden bij ons een mooi onderling gesprek op: 'wat herken je in Petrus, wat zou jij doen tijdens de storm op het meer, zou jij visser van mensen kunnen zijn?' De laatste woensdag van september is er weer gesprekskring: **26 september**.

Van 10.30 uur tot 11.30 uur, in de kerkenraadskamer (met inloop vanaf 10.00 uur). Welkom!

Pastoralia

Dit keer noem ik hier in deze rubriek *mw. N van Driel-Veldhoen* bij name. Tot twee toe is ze opgenomen in het Maasstadziekenhuis voor een operatie, eerst op de afdeling vaatchirurgie en recenter op de afdeling chirurgie. We wensen en bidden haar sterkte en kracht toe.

Ik weet dat er nog meer gemeenteleden zijn die aandacht nodig hebben (en die deze aandacht zo goed als mogelijk ook krijgen vanuit de kerkelijke gemeente...). Ook hen wensen en bidden we - (ook) langs deze weg - sterkte en kracht toe.

*Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Ze zullen je op handen dragen door
een woestijn van hoop en pijn.*
(lied 91-a couplet 2).

Bedankkaartje en giften

Na afloop van de kerkdienst en de begrafenis van mw. Molendijk (27 juli) gaven haar kinderen een bedankkaartje. Ze schreven: 'Bedankt...voor jullie inzet! Het was een mooie begrafenis in de geest

BERICHTEN GROENE TUINKERK

van onze moeder. Hermie ook bedankt voor het leiden van de dienst en de zorg voor moeder'.

't Is altijd fijn, zo'n blijk van waardering.

In de zomer zijn er (via ds. Hermie Hummel) twee giften binnengekomen: eind juli € 100,- van de fam M, waarvan 50% bestemd is voor de Kerk en ook 50% voor de Diaconie, en eind augustus van mw. B € 50,-. bestemd voor de Kerk. Onze dank hiervoor!

Vredesweek

De jaarlijkse Vredesweek is dit jaar van 16 tot en met 23 september. Het thema is 'Generaties voor Vrede'. Door de generaties heen staan steeds weer mensen op voor vrede. Vrede kunnen we leren (en oorlog kunnen we afleren). Op stedelijk niveau zijn er in de vredesweek verschillende activiteiten, uitlopend op de Vredesdienst in de Hoflaankerk op 23 september.

*Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen..., couplet 6).*

Tot slot

Er is deze maand om ons heen op IJsselmonde nog meer: '**Meer dan Beverwaard**' viert op **zondagmiddag 16 september** in wijkgebouw de Focus (Oude Watering) de verbintenis van Ruard en Eliane Stolper; op **zaterdag 22 september** is er '**Burendagfeest**' rond en in de Pelgrimskerk, en diezelfde middag houdt ook het azc aan de Edo Bergsmaweg Open Dag.

Tot slot nog iets persoonlijks: vanuit het verpleeghuis waar ik werk ga ik de cursus 'De vaardige Geestelijk Verzorger' doen, op 6 dinsdagen van september tot en met februari (met huiswerk tussendoor). Tijdens de cursus komen de verschillende rollen die een geestelijk verzorger zoal heeft aan bod.

We zijn pastor en we zijn voorganger, maar we zijn ook coach, en beleidsadviseur, en project- leider enz. Zo'n veelheid van rollen kent de gemeentepredikant feitelijk ook. Ik ben benieuwd.

De eerste cursusdag is op dinsdag 11 september. Een goede start van het nieuwe kerkelijke seizoen toegewenst! Met vriendelijke groet,

Ds. Hermie Hummel, predikant

06-15 86 64 02 en

predikant.groenetuinkerkerk@gmail.com

VANUIT HET PASTORAAT

Afgelopen zaterdag trouwde onze kleindochter in Belgrado en zonet zijn we terug gekeerd op Nederlandse bodem.

Een bijzondere ervaring, mede ook, omdat het bruidspaar in de Servisch Orthodoxe kerk trouwde. Met rituelen die in onze kerkelijke traditie zo heel anders zijn bij een huwelijksbevestiging. Mooi ook om te ervaren dat er zoveel manieren zijn om het huwelijk te beginnen met een zegen van Godswege. Terug kijkend is er veel blijdschap omdat we dit als grootouders mochten en konden meemaken. Het zijn hoogtepunten in het leven. Helaas moest ik daarom mijn eerste Pastorale Raad vergadering voorbij laten gaan, maar ik zal zeker bijgepraat worden.

Sinds een maand ben ik opnieuw als kerkelijk werker begonnen in de Groene Tuinkerkerk. Ik denk hierbij ook aan Cora de Jong die zo enthousiast begon en haar werk zo abrupt moest beëindigen. We wensen haar en haar gezin van harte sterkte.

Het lijkt alsof ik niet weg geweest ben. Fijn ook dat ik met heel veel mensen voor die tijd een heel eind op hun levensweg mocht meelopen. Ik hoop dat we met elkaar goede dagen mogen beleven.

Allereerst meld ik u dat mevrouw. Louter na een half jaar van afwezigheid in het ziekenhuis en zorghotel weer thuis mocht komen.

Mevrouw. Gille heb ik vorige week voor het laatst ontmoet en zij had toen net een tweede operatie ondergaan in het Maasstadziekenhuis.

Mevrouw. Morsink die in Sonneburgh aan de Groene Kruisweg verblijft gaat in gezondheid achteruit.

Vanaf deze plek wensen we de mensen die met namen genoemd zijn van harte sterkte en betrekken daarbij ook degenen die rondom hen staan en vol zorg zijn over hun geliefden.

Ik hoop en bid dat ik het komend jaar in uw midden woorden aangereikt krijg die balsem zijn, woorden op de juiste plaats, woorden om mezelf en de mens die ik ontmoeten mag recht te doen.

Een hartverwarmende groet voor u allen!

Willemien Meijboom, Kerkelijk Werker

Bloemendienst

Zondag 26 augustus waren de bloemen bestemd voor mevrouw. Molen, zij werd 31 augustus 85 jaar en de familie Quak, 55 jaar geleden trouwden zij op 30 augustus.

Om dit te gedenken kregen zij deze zondag een mooie bos bloemen.

Op zondag 2 september werd de familie Van Schaik van harte gefeliciteerd met een boeket omdat zij op 6 september 50 jaar waren getrouwd.

Allen werden door de gemeente van harte gefeliciteerd. Zondag 9 september stond in het teken van 'Ziekendag'. Daarom kregen veel gemeenteleden een bos bloemen van de diaconie.

Vriendelijke groeten,

Joke Busse en Elly Oorebeek tel 06 17 73 37 19

Bedankbriefje

Geachte Groene Tuinkerkerk

Zondag 1 juli werden wij verrast met onze namen op de kerkradio. We kregen de bloemen met een groet en beterschap voor de komende tijd.

Het was een schitterende bos bloemen, die wij erg mooi vonden. Heel hartelijk dank hiervoor.

Groeten van Mevrouw. W. Boot en Heleen Boot.

Per 21 juli 2018 is ons nieuwe adres:

Biezenkreek 7e, 3079 SK Rotterdam

Bedankje

Hierbij willen wij u allen hartelijk bedanken voor het prachtige boeket bloemen waar wij op zondag 2 september mee werden verrast ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk.

Tevens willen wij ook iedereen bedanken voor de kaarten die wij mochten ontvangen.

Ton en Nel van Schaik - de Koning

KERKELIJKE STAND

Berichten voor het Kerkelijk Bureau adresseren aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerkerk, Groene tuin 353, 3078 KG Rotterdam, of : kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Verhuisd, binnen Sonneburgh:

*Mw. G. Tieman - Witte,
van huisnummer 405, naar huisnummer 5.*

Verhuisd naar Amsterdam:

Mw. J.M. van Setten, Lotustuin 19.

VERVOER NAAR DE KERK

23 sept Mevrouw. D. van Hengel en
dhr. J. van Hengel

30 sept De heren J. Quak, A.J. Kooiman en
K. Jungheim

7 okt De heren J. Oorebeek en J.W. Kreuk



DAGWIJZER

24 sept 20.00 uur Diaconie

1 okt 09.30 uur Dagelijks Bestuur

8 okt 10.15 uur College van Kerkrentmeesters

8 okt 19.45 uur Pastorale Raad



**Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt altijd stand.**

Jesaja 40 vers 8

BERICHTEN HERVORMDE GEMEENTE

HERVORMDE VROUWEN DIENST

Pelgrimskerk

In het eerste halfjaar van 2018 zijn 7 ouderen met kroonjaren vanaf 85 jaar namens de H.V.D. bezocht.

Onze eerstvolgende vergadering hopen wij te houden op dinsdag 25 september a.s. om 14.00 uur in de Pelgrimskerk.

Wij zouden heel graag nieuwe medewerksters willen ontmoeten!

Met een hartelijke groet namens de H.V.D.,
Liesbeth de Bruijn

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Vanaf 20 juni t/m 5 september 2018 hebben wij de volgende giften mogen ontvangen.

Kerkblad: 1x 10,-; 4x 15,- en 2x 25,-
Giften: 1x 15,-; 2x 50,- en 1x 100,-

Totaal € 120,00
Totaal € 215,00

Bouwen aan de Kerk: Streefbedrag in 2018 € 25.000,00
Actie stand tekort op 10 juni 2018 € 18.500,00

Ontvangen:

Vanaf 20 juni t/m 5 september 2018
1x 5,-; 6x 10,-; 1x 25,-; 1x 50,-; 1x 80,-; 1x 90,-
en 1x 570,-

€ 880,00
€ 17.620,00

Actie stand tekort op 5-9-2018

Giften voor Bouwen aan de Kerk 2018 kunt u storten op onderstaand rekeningnummer **Actierek.nr: NL12INGB0000031620 t.n.v. Herv. gem. Rotterdam IJsselmonde**

Bij voorbaat onze hartelijke dank, namens de kerkrentmeesters,
Leny Drenth-de Jong

KERKELIJK BESTAND

U kunt u berichten voor het Kerkelijk Bureau schriftelijk indienen. Het adres hiervoor is: Kerkelijk Bureau, Kasteelweg 50, 3077BN te Rotterdam. U kunt uw bericht ook per email indienen: ledenadm.hij@gmail.com.

Overleden:

Pieter Stam, Benedenrijweg 363,
3077 CH Rotterdam
Joanna Dorothea Houtstra- v.d. Blink,
Elfstedenstraat 27, 3078 ZB
Harriëtte van Duuren- van Andel,
Ravenswaard 5, 3078 PG
Jacob Groeneweg, Aalsdijk 205, 3079 RE
Cornelia Maria v. Loenen- Wolters,
Huniadijk 251, 3079 EG
Dirkje Van Dalen- Heijnen,
Schinnenbaan 489, 3077 JJ



VAN DE PREDIKANT

De HEER voorziet

Onlangs hebben we in de Avondmaalsdienst stilgestaan bij één van Gods namen, de naam 'Jahweh Jireh', de HEER voorziet.

Zoals Isaak het hout de heuvel op droeg waar hij geofferd zou worden, zou eens Jezus het kruishout dragen terwijl hij de heuvel Golgotha beklom.

Voor Isaak was er een lam dat God had voorzien om in zijn plaats geofferd te worden. Maar Jezus was zélf het lam, het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Wat bijzonder is het om in dat licht samen Avondmaal te vieren: God voorziet, in Jezus' lichaam en bloed in onze diepste nood en verzadigt ons met zichzelf.

In de preek had ik de link nog niet eens zo gelegd, maar na de dienst werd ik er door een gemeentelid op aangesproken dat het feit dat de HEER voorziet, ook een grote bemoediging is voor ons als gemeente. In alle kwetsbaarheid, waarin we tekort hebben aan kerkenraadsleden en medewerkers voor (o.a.) het jeugdwerk, mogen we het geloof vasthouden dat God voorziet! En zo is het.

Telkens weer komen er nieuwe mensen op ons pad. Wat een mooi motto is dat voor een nieuw seizoen van ontwikkeling en hopelijk ook groei als gemeente: de HEER voorziet!

Bij de diensten

Op **zondag 23 september** hebben we weer een dienst nieuwe stijl, zoals we voor de zomer enkele keren op proef hebben gedaan. Let op, deze dienst begint om 10:30 (inloop met koffie/thee vanaf 10:00).

In de serie 'namen van God' hoop ik dan te spreken over Gods naam Jahweh (vaak vertaald met 'Ik ben', 'Ik ben die ik ben'), vanuit Exodus 3.

Zondag 30 september is Bram Dijkstra in ons midden.

Ook op **zondag 7 oktober** is er een dienst nieuwe stijl. Ook deze dienst begint om 10:30. Ik wil dan spreken over de Godsnaam 'Adonai'

(Heer, Meester), vanuit Exodus 4.

Goede, gezegende diensten gewenst!

Overlijden

Mw. D. van Dalen-Heijnen is op 19 augustus jl. overleden op de leeftijd van 90 jaar. De rouwdienst (in verband met mijn vakantie geleid door collega Jos Slager) en begrafenis heeft plaats gevonden op 23 augustus, op de Zuiderbegraafplaats.

We verliezen in mw. Van Dalen een betrokken oudere, die elke zondag dankbaar was dat ze met de kerkauto werd opgehaald en de dienst kon bijwonen.

Bovenaan de kaart staat de tekst: 'wie in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven.'

BERICHTEN ADRIAEN JANSZKERK

In dat geloof hebben we haar overgegeven in de handen van de hemelse Vader.

We wensen haar kinderen en kleinkinderen sterkte en Gods nabijheid toe in het gemis.

Geboorte

Raymond & Rianne van Mastrigt werden verblijd door de geboorte van hun tweeling Levi & Fenna op 31 augustus 2018! Wat een wonder, om vader en moeder van 2 kindjes tegelijk te mogen worden. Moeder en kinderen maken het goed. Op het kaartje staat de volgende liedtekst die uitdrukt wat de wens is van de ouders voor Levi en Fenna:

*From my mother's womb
You have chosen me
Love has called my name
I've been born again
into your family
Your blood flows through my veins
Vanaf de baarmoeder
Hebt u mij uitgekozen
Liefde heeft mijn naam genoemd
Ik ben opnieuw geboren
in uw gezin
Uw bloed stroomt door mijn aders*

We feliciteren de ouders en ook grote zus Isa van harte met de uitbreiding van hun gezin en wensen hen veel vreugde en Gods zegen toe met elkaar!

Inloopmorgen en Bijbelmorgen

Iedere dinsdagmorgen is er koffie-ochtend in de consistorie van de AJK.

Inloop van de koffie-ochtend is vanaf ongeveer 9.45 uur. Van harte welkom!

Op **dinsdag 2 oktober** wil ik starten met een nieuw seizoen Bijbelmorgen n.a.v. de Bijbelse figuur van Jozua.

Vervolg 'proef'diensten van afgelopen voorjaar

Na afloop van de dienst op 30 september is er een gemeentebijeenkomst waarin de kerkenraad de gemeente wil informeren over het vervolg van de 'proefdiensten' van afgelopen voorjaar. Er is dan ook gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Wijkfeest (De Boog) & gemeentemaaltijd

Vanuit pioniersplek de Boog wordt op burendag, zaterdag 22 september van 11:00 - 15:00 een

wijkfeest gehouden op en rond het plein bij de kerk. Iedereen is welkom. 's Avonds zal er een gemeentemaaltijd worden georganiseerd in de kerk. Mocht u zich nog niet voor de maaltijd hebben opgegeven, stuur dan even een bericht naar renatamas@kpnplanet.nl.

Start catechese Follow Me

Op donderdag 27 september, om 19:00, in de Pelgrimskerk starten we met een nieuw seizoen Follow Me, catechese voor jongeren van 12 t/m 16 jaar (dat komt ongeveer overeen met klas 1 t/m 4 van de middelbare school).

Follow Me is voor de tieners van de Adriaen Janszkerk en de Pelgrimskerk gezamenlijk. Mocht je iemand kennen die geen uitnodiging heeft gehad, maar toch graag zou willen komen, nodig hem/haar dan ook van harte uit!

Ik zie uit naar een mooi seizoen.

Nieuwe predikant(en) op Zuid

Naast een nieuw voorgangersechtpaar voor de Beverwaard, zullen er in september nieuwe predikanten verbonden worden aan de Bethelkerk van de Gereformeerde Gemeente Rotterdam-Zuidwijk (ds. G.J. Baan) en de Johanneskerk in Rotterdam-Lombardijen (ds. Hans van Dolder).

We wensen beide gemeenten en predikanten van harte Gods zegen toe in de komende tijd, waarin ze aan elkaar verbonden worden.

Uw dienaar, Hans Schaap

DIVERSE ROOSTERS

Ontvangstcommissie

23 sept: mw. Hameete
30 sept: mw. De Lijster
7 okt: dhr. Van Es

Vervoer met kerkbusje:

23 sept: Bastiaan de Ruiten, tel. 010- 413 76 69
30 sept: Dylan van Goor, tel. 06-11 26 88 51
7 okt: Aad Schuijjer, tel. 0180-41 21 41/
06-28 62 62 74

Oppas

23 sept: Lies v.d. Erve en Gerdien van Bree
30 sept: Wendie van Mastrigt en Rinske Schaap
7 okt: Ferdy van Mastrigt en Ada v.d. Heijden

BERICHTEN PELGRIMSKERK



VAN DE PREDIKANT

Startzondag

Na de burendag op zaterdag 22 september, zullen we op zondag 23 september Gods zegen vragen over het nieuwe seizoen.

We lezen dan Daniël 4, waarin Nebukadnezar, de koning van Babel zijn verstand verliest en daarmee alle controle. Door die gebeurtenis ontdekt hij dat niet alle touwtjes in zijn handen liggen, maar in die van de almachtige God. In deze geschiedenis zal weer genoeg te ontdekken zijn om van te leren; ik kijk er al naar uit.

Het is een SAMEN-dienst, dat wil zeggen dat de kinderen in de kerk blijven, alleen de groepen Robijn (0-4 jaar) en Diamant (groep 1 en 2) gaan door. De gemeentemuziekgroep verleent medewerking.

Zondag 30 september

Op 30 september zal ds. M.M. van Campen uit de Maranathakerk de eredienst in de Pelgrimskerk leiden. Fijn dat hij in ons midden kan en wil voorgaan, we zien uit naar een gezegende dienst.

Israëlzondag

Op 7 oktober is het Israëlzondag. Tijdens deze

kerkdienst zullen de Ridderkerkse kinder- en tienerkoren onder leiding van Jennifer van den Hoek medewerking verlenen aan de kerkdienst. In deze kerkdienst lezen we Daniël 5, waar koning Belsazar een groot feestmaal aanricht en de voorwerpen uit de tempel tevoorschijn laat halen om van te eten en uit te drinken. Ze lachen om de God van Israël. Tot er een handschrift op de muur verschijnt...

Geboren

Op 28 augustus is Rosalie Elisah Engelbracht geboren, dochter van Maurice en Henriëtte Engelbracht en zusje van Viëna. Met hen zijn we God dankbaar voor haar geboorte. Nogmaals van harte gefeliciteerd! We wensen en bidden jullie Gods rijke zegen toe bij het zorgen voor en opvoeden van jullie prachtige dochter.

Wij gedenken

Op 8 september is Johannes van Heemst overleden, in de leeftijd van 93 jaar. In hem verliezen we een kostbare broeder, een bemoediger en bidder voor onze gemeente. Hij mocht heengaan in vertrouwen op zijn Heere en Heiland. 'O blij vooruitzicht, dat mij streelt...' – onder andere met de woorden van deze oude Psalm (17) getuigde hij op zijn sterfbed van de hoop waaruit hij leefde. Intussen zal het gemis bij zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen groot zijn. We bidden hen de sterkte, de hulp en de troost toe van Hem Die de treurende troost. De begrafenis vindt plaats op vrijdag 14 september, op de oude begraafplaats van Barendrecht, na een rouwdienst.

Bijbelmorgen

Bij de Bijbelmorgen gaan we dit seizoen de gedeeltes over Jozef lezen. Jozef's dromen, Jozef zoekt zijn grote broers, Jozef in Egypte etc.: prachtige verhalen, met een rijke betekenis. Ook als u/jij nog nooit bij een Bijbelmorgen geweest bent, van harte welkom!

We beginnen op woensdag 10 oktober, van 10.00 tot 11.30 uur in de Pelgrimskerk.

Catechese

Op donderdag 27 september gaat Follow Me van start – voor jongeren van 12 tot 16. Binnenkort gaan ook de 16+ groep en belijdenisgroepen van start. Weet je welkom om mee te doen!

Bidstond

Op maandag 1 oktober is er een bidstond in de Pelgrimskerk, van 13.30 tot 14.30 uur. We zoeken Gods aangezicht om te bidden. Voor elkaar, voor de gemeente en voor de wereld om ons heen. Steeds blijkt dat Hij ons al in het bidden rijk wil zegenen. Noteer de datum alvast in de agenda!

Dienst in Huize Dijkveld

Op dinsdag 2 oktober is er een kerkdienst in huize Dijkveld. Dan zal ds. Hans Schaap de dienst leiden. In deze dienst zal ook het heilig Avondmaal gevierd worden. Ook als u/je niet in Dijkveld woont, van harte welkom om op deze doordeweekse dag een kerkdienst bij te wonen. Het is een korte dienst, die om 15.00 uur begint.

Intredediensten

Op 16 september zijn Ruard en Eliane Stolper verbonden als voorgangersechtpaar aan de

gemeente 'Meer dan Beverwaard'. Wat fijn dat na het vertrek van ds. Bas van Zuijlekom nu de fam. Stolper vanuit Zaamslag naar Rotterdam gekomen is om deze mooie gemeente te dienen. We wensen hen Gods rijke zegen toe.

Op 23 september wordt ds. Hans van Dolder verbonden als predikant aan de Johanneskerk in Lombardijen door de consulent, ds. C.L. de Rooij. Zo is aan de vacatureperiode die ontstond na de uitzending van fam. Van der Pol naar Malawi een einde gekomen. We wensen ds. Hans en Marianne Gods rijke zegen toe.

Op 7 oktober wordt ds. Emmy Lingen-van Veen verbonden aan de Groene Tuinkerk als predikant met bijzondere opdracht voor de huizen Smeetsland en Endeldijk. Mooi, dat ze haar werk als geestelijk verzorger ook met een kerkelijke zending en verbintenis kan gaan doen. Ook haar wensen we Gods rijke zegen toe.

Tenslotte

Een hartelijke groet aan u en jullie allen!

ds. Jos Slager

Inloop

Elke woensdagmiddag is er weer inloop in de Pelgrimskerk van 13.00 uur - 15.30 uur. Welkom! Op 26 september gaan we gezellig pannenkoeken eten. Komt u/kom jij ook?

U kunt het doorgeven aan Heleen Maas, tel. nr. 06-19 4714 09.

De gevraagde sjoelbak hebben we inmiddels ontvangen van een gemeentelid, waarvoor hartelijk dank namens het inloopteam!

Met vriendelijk groet, Heleen Maas

Kroonjaren Pelgrimskerk tijdvak mei t/m augustus 2018



In deze periode werd er bij 2 gemeenteleden die de leeftijd van 90 jaar bereikten een boeket bloemen gebracht. Ook ging er naar 7 gemeenteleden die de leeftijd van 85 bereikten een bos bloemen. Naar 9 gemeenteleden die de leeftijd van 80 jaar hebben bereikt, ging eveneens een mooi boeket.

Giften

Via Anneke Luijten van dhr. M. € 10,-.
Via Ellen van den Burg van dhr. De R. € 15,-; van dhr. S. € 20,- van mw. G. € 5,-.
Via Nel van Oers van dhr. D. € 10,-.
Via Hans Welter van mw. H. € 10,-.

De bezoeken werden gebracht door de dames Ellen van den Burg, Anneke Luijten, Heleen Maas, Marrie Meijer, Jenny Neele, Hennie Schreuder en de heren Jan Hoogenboom en Hans Welter.

Met vriendelijke groet, Nel van Oers

Collecten	Diaconie	Kerkrentm.
Zondag 12 augustus 2018	101,75	116,25
Zondag 19 augustus 2018	100,20	251,44
Zondag 26 augustus 2018	168,62	198,75
Zondag 2 september 2018	148,72	154,95
Fam. Bontenbal € 131,00	103,58	111,15

HUWELIJKSJUBILEA

Namens de Herv. gemeente Pelgrimskerk heb ik bloemen mogen bezorgen bij fam. Leurs-van der Heijden. Zij waren 65 jaar getrouwd. Tevens bij de fam Molenaar-St Annaland. Zij waren 60 jaar getrouwd.

Voor de bloemen € 20,- ontvangen.

Vriendelijke groet, Jannie Schras

Bloemen

De bloemen werden de afgelopen weken namens de gemeente van de Pelgrimskerk met een groet en ter bemoediging bezorgd bij:

12 augustus Mw. Van Dalen-Wiekardt
19 augustus Mw. Duchain-Thibaut
26 augustus Mw. Van Prooijen-Leeuwenburg
2 september Mw. Drenth-de Jong,
en fam. Engelbracht

Met vriendelijke groet, Joke Vlot

Bedankt

Hartelijk bedankt voor alle belangstelling en leuke kaarten tijdens mijn niet welzijn.

Het heeft mij heel goed gedaan.

Met vriendelijke groeten, Wil Hensbergen



**KRUIHOF
OPTIEK**
*modebrillen en
contactlenzen*

**De juiste zorg
voor uw ogen!**

KEIZERSWAARD 60- ROTTERDAM
010 479 41 14

Begrafenis- en Crematieverzorging
P.A. VAN DER WAAL & ZN.
sinds 1931
Dorpsweg 152 C 3083 LK Rotterdam
tel. 06-53 17 91 58 of 010-480 34 71
(dag en nacht)

WIJ ZIJN ER OM U TE HELPEN

Juist dan...

Juist bij een overlijden heeft u een uitvaartverzorger nodig die met een enkel woord begrijpt wat de wensen zijn. Die kan bogen op een jarenlange ervaring. Die weet dat juist de kleinste details zo belangrijk zijn. Onze mensen staan klaar als het nodig is.

Uitvaart Zorgcentrum
van der Kraan
Oudedijk 114 Rotterdam
telefoon (010) 41 32 582
www.uzk.nl

Rouwcentrum De Palm
Palmentuin 73 Rotterdam
telefoon (010) 47 95 438

ROUWCENTRUM
DE PALM

Gedenktekens met een persoonlijke signatuur

Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

- met een persoonlijke stijl
- naar een ontwerp dat past
- in elke gewenste steensoort of ander materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u welkom in onze showroom.

TIMMERMAN NATUURSTEEN

YIERBANNENSTRAAT 1
NIEUWERKERK
TELEFOON (0111) 641798

RIJKSSTRAATWEG 35 - HELLEVOETSLUIS
TELEFOON (0181) 33 73 95

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

WWW.TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL

NIEUWS UIT DE HUIZEN



NIEUW SONNEBURGH

Geestelijk verzorger
Ds. A.L.A. den Besten

Bosveen 18, 2912 SJ Nieuwerkerk aan den IJssel,
0180-31 00 45 of 010-479 91 11 - b.den.besten@sonneburgh.nl

Telefonisch spreekuur:

Iedere woensdag van 13.00-13.30 uur, tel. 010-479 91 18

Contactpersoon: Mw. E.G. de Bruin-Sprado, tel. 482 77 52;

e-mail: ldebruinsprado@gmail.com

Bij de diensten

Met dankbaarheid dat we in alle vrijheid de kerkdiensten mogen bezoeken, nodigen we u uit om de diensten in Sonneburgh bij te wonen.

In de komende tijd staan er opnieuw voorgangers op het rooster die het Woord bedienen in onze zorginstelling.

Zondag 23 september hoopt ds. C.L. de Rooij leiding te geven aan de kerkdienst.

DV Zondag 30 september zal ik zelf, ds. Den Besten, leiding geven aan de kerkdienst.

Op zondag 7 oktober (Israëlzondag) hoopt dhr. Antes voor te gaan in de kerkdienst. We bidden om gezegende diensten.

Weekopening

Iedere maandagochtend kunt u luisteren naar de weekopening die op een van uw TV kanalen wordt uitgezonden.

De weekopening zal worden uitgezonden vanaf omstreeks 09.00 uur en zal een aantal keren worden herhaald. Via de receptie wordt u op de hoogte gehouden.

Na de zomerstop kunt u op maandag 3 september weer luisteren naar de weekopening.

Zondagavondzang

Tijdens de zondagavondzang kunt u iedere zondagavond in de kerkzaal van Sonneburgh liederen komen zingen uit de bundel van Johannes de Heer.

De zondagavondzang begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur. Meeluisteren via de huislijn is mogelijk. Van harte welkom!

Bijbelkring

Het is goed en nuttig om het Woord van God te onderzoeken om te ontdekken wat de Bijbel vandaag ons te zeggen heeft.

In de komende periode wil ik met u een aantal Psalmen doorlezen. Op woensdag 19 september lees ik Psalm 18 met u en op 3 oktober Psalm 22. Van harte welkom in de kerkzaal.

De Bijbelkring begint om 15.00 uur en duurt ongeveer tot 16.15 uur.

Overleden

Op 30 augustus 2018 overleed op 97-jarige leeftijd mw. E. Stek-van Oeveren.

Mw. Stek woonde op de eerste etage, kamer 59. We wensen hen die achterblijven sterkte toe in het omgaan met dit verlies.

Zieken elders verpleegd

Mw. Visker (kamer 199) is na een ongelukkige val opgenomen in het verpleeghuis van Sonneburgh

(kamer 5C010). Mw. Koert overkwam hetzelfde en kwam na een ziekenhuisopname in het Maasstad, weer thuis (kamer 233).

Inmiddels (07-09) is ze weer opgenomen in het ziekenhuis.

Mw. Bodeving (kamer 207) is na een ziekenhuisopname weer thuis gekomen. We wensen hen sterkte toe in de omstandigheden van hun leven.

Collecten en giften

De collectes tijdens de kerkdiensten en Bijbelkring brachten de volgende bedragen op:

Zondag 26 augustus, Geestelijke verz. € 105,20.

Zondag 2 september, Viering Heilig Avondmaal, Diaconie, € 127,55.

De Avondmaalscollecte, bestemd voor het Wereld-diakonaat, bracht € 150,10 op.

Zondag 9 september, Geestelijke verz. € 91,35.

De Bijbelkring van 5 september bracht € 42,50 op. Hartelijk dank voor uw gaven.

Ten slotte

U kent allen wel de uitdrukking: 'spreken is zilver en zwijgen is goud'.

Zoals goud meer waarde heeft als zilver, is zwijgen waardevoller dan spreken.

En toch hebben wij vaak moeite met 'stilte'.

Bijvoorbeeld 'stilte' in een gesprek. Het is voor velen een ongemakkelijk gevoel wanneer een gesprek stilvalt. Al snel wordt er naar woorden gezocht die de stilte verbreken.

Toch zijn stiltemomenten in een gesprek goud waard. Wanneer je zwijgt, kun je de betekenis van wat een ander zegt of heeft gezegd, goed tot je door laten dringen. Veel beter dan dat je zelf al aan het nadenken bent wat je die ander zult antwoorden of wilt zeggen.

In dit verband las ik op internet de volgende bijdrage:

Luisteren

*Als ik je vraag naar mij te luisteren en
jij begint mij adviezen te geven,
dan doe je niet wat ik je vraag.*

*Als ik je vraag naar mij te luisteren en
jij begint te vertellen*

*waarom ik iets niet zo moet voelen als ik voel,
dan neem jij mijn gevoelens niet serieus.*

*Als ik je vraag naar mij te luisteren en
jij denkt dat jij iets moet doen
om mijn problemen op te lossen,
dan laat je mij in de steek,
hoe vreemd dat ook mag lijken.*

*Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me
en probeer me te begrijpen.*

En als je wilt praten,

wacht dan even en ik beloof je

dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.

Een hartelijke groet aan u allen.

ds. A.L.A. den Besten



Het gras verdroogt, de
bloem valt af,
maar het woord van God
blijft voor eeuwig.

Jesaja 40:8 BB

DagelijkseBroodkrumels.nl

LAAT UW MEUBELS VAKKUNDIG OVERTREKKEN BIJ

ROZA

GRISELDESTRAAT 4

Tel. 0180 -41 61 26

06-12 87 37 97

vrijblijvend prijsopgaaf
meubelstoffen en materialen
ook voor de doe het zelve



'Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde'

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen de Beverwaard, Groot-IJsselmonde en Lombardijen. Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.



Wie met de wijkbus wil rijden moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.

Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden?

010 - 479 54 04 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

Medewerker/ster gevraagd

Wij zoeken een preekrooster planner voor de Interkerkelijke commissie Rotterdam-Delfland. Het IC Delfland-Rotterdam bestaat inmiddels 50 jaar en met een enthousiast team van bestuursleden zorgen wij ervoor dat doven kerkdiensten kunnen bijwonen waarbij een doventolk aanwezig is.

Dit betreft een vrijwilligersfunctie.

Wat gaat u doen?:

- In telefonisch overleg en afstemming met de diverse voorgangers de diensten plannen
- Alle diensten in een rooster zetten en deze per e-mail verzenden aan belanghebbenden.

Hoeveel tijd is hiermee gemoeid?

- Ongeveer +- 5 uur per maand
- Er zijn 4 bestuursvergaderingen per jaar, die in de avonden worden gehouden.

Wij hopen u, in ons sympathieke team te mogen verwelkomen. Uw inzet wordt zeer

VEEL GEVRAAGDE TELEFOONNUMMERS	
P.A. VAN DER WAAL & Zn. Begravenis / crematieverzorging Rotterdam	010-480 34 71
VAN DER SPEK Begravenis / crematie Rotterdam	010-447 99 00
TIMMERMAN NATUURSTEEN B.V. Grafmonumenten Rotterdam	010-413 69 10
VAN BALLEGOOIJEN Begravenis-en crematieverzorging Rotterdam	010-485 51 10
MONUTA MEMORIAM uitvaartzorg en verzekeringen Bakker, van Bezelj, Scholts, Kloeg & Riehoff Gratis bellen 0800-023 10 10	

U slaagt beter bij...

D.C. TUINBURG CONFECTIE

voor al uw dames- en herenkleding

Kouwenoord 79-81 Tel. 010 482 28 71

'DE MAGNEET' Cranendonckweg 40
telefoon 482 74 01

*grote en kleine zaal voor bruiloften, recepties,
vergaderingen, begravenissen enz.*

Billijke prijzen.

Inlichtingen en verhuur:
bij de beheerder, mw. Y. Baaij via bovenvermeld telefoonnummer

Voor een
uitvaart in
Rotterdam

Ons uitvaartcentrum heeft een sfeervolle en huiselijke uitstraling die u in een moeilijke tijd toch een gevoel van warmte geeft. Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.

Monuta Memoriam
T 010 - 293 04 22 (dag en nacht bereikbaar)
E rotterdam@monuta.nl

Monuta Memoriam
De steun bij ieder afscheid.

Kerk en Samenleving

Werk jij om te leven, of leef jij om te werken?

Heb jij je vakantie al weer achter de rug? Moet je weer terug naar kantoor? Of heb je geen baan, maar zou je die wel willen hebben? Werken is nu voor veel mensen een belangrijk deel van hun identiteit. Het is een van de meest gestelde vragen op een verjaardag: 'Wat voor werk doe je?' Werk is voor veel mensen een statussymbool. Maar wat zegt de Bijbel eigenlijk over werken? En kunnen wij iets leren van deze bijbelse visie?



Geen nadruk

In de tijd van de Bijbel was werken vooral een vaststaand feit waar verder weinig nadruk op gelegd werd. Het werk van mensen speelt daarom ook geen grote rol in de verhalen.

En het speelde dus ook geen grote rol in de identiteit van mensen. Iets dat voor ons misschien ontvullend is. In plaats van werk was je familie en je afkomst veel belangrijker. Dit is een dus een fundamenteel verschil met hoe de meeste mensen nu hun werk beleven. De vraag was niet: 'Wat doe je voor werk?', maar 'Uit welke stam kom je?' of 'Wie is je vader?'.

Verskillende soorten werk

In de eerste bijbelboeken waren de meeste mensen rondtrekkende nomaden met vee. Ook was een groot deel van de mensen boer. Ze verbouwden bijvoorbeeld graan, of hadden een wijngaard. Toen de mensen in dorpen en steden gingen wonen, kwamen er ook ambachtslieden.

Zo kreeg Jeremia elke dag brood van de bakkers uit de Bakkersstraat (Jeremia 37:21), en was Paulus bijvoorbeeld leerbewerker (Handelingen 18:3).

Het was bijna vanzelfsprekend dat je in de voetsporen van je vader trad. Als hij boer was, werd jij dat ook. Was hij visser, ging jij dat ook doen. Werken nam voor mensen een groot deel van de dag in beslag en was dus niet beperkt tot kantooruren. Mensen moesten steeds weer zorgen voor hun dagelijks brood. In het bijbelboek Spreuken krijgen mensen dan ook vaak de waarschuwing om niet lui te zijn:

'Hoe lang nog, luiaard, zul je blijven slapen, wanneer kom je uit bed? Nog even dan? Nog even slapen, nog een beetje rusten, een ogenblik nog blijven liggen? Armoede overvalt je als een struikrover, gebrek slaat je neer als een bandiet.' (Spreuken 6:9-11, Nieuwe Bijbelvertaling)

Mannen en vrouwen

In de tijd van de Bijbel hadden vooral mannen een baan. Vrouwen werkten wel mee in een eigen (boeren) bedrijf. Maar verder hielden zij zich bezig met taken in en rond het huis als weven, koken, bakken en zorgen voor de kinderen.

Er waren wel banen die door vrouwen vervuld werden. In Exodus 1:15 komen we bijvoorbeeld de vroedvrouwen Sifra en Pua tegen. De sterke vrouw uit Spreuken 31:10-29 weeft niet alleen, maar handelt ook in stoffen en kleding, zorgt voor de armen en koopt akkers. In Handelingen 16:14 komt Lydia voor, die handelt in dure stoffen.

En in Handelingen 18:3 kun je lezen dat Priscilla leerbewerker was, net als Paulus.

Kortom: werk kostte veel tijd en energie in de bijbelse tijd. Maar tegelijkertijd deed het er niet zo toe wat dat werk dan precies was: werken was geen statussymbool zoals dat nu vaak het geval is.

Zoeken naar Gods koninkrijk

Anno 2017 kunnen wij zeker nog wat opsteken van hoe er naar werk gekeken wordt in de Bijbel. Neem deze teksten uit Spreuken en Matteüs.

De schrijver van het eerste bijbelboek wil ons deze geruststellende spreuk meegeven:

'Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.' (Spreuken 10:22, Nieuwe Bijbelvertaling)

Deze woorden kunnen onze visie op werk wat relativeren. Of, zoals Jezus het vertelt in zijn Bergrede in Matteüs: **'En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. (...) Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.'** (Matteüs 6:28-34, Nieuwe Bijbelvertaling)

En zo geven deze teksten dan misschien wat ontspanning. Werk hoeft niet je volledig te bepalen. Je status hangt niet af van of je een goede baan hebt. Kijk naar het voorbeeld van de lelies: ze werken niet en maken zich toch geen zorgen. Houd dat in gedachten als je morgen weer naar kantoor vertrekt, of als je de volgende keer door alle gelikte LinkedIn profielen van andere mensen scrollt!

Deze blog is geschreven door Roelien Smit, vertaler en bijbelwetenschapper bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Dit bericht is gepubliceerd op dinsdag 28 augustus 2018.

SAMEN ZINGEN IN DE BREEPLEINKERK

30 september - Koor en samenzangdienst
'Zingen maakt Blij' - **aanvang 17.00 uur**

Medewerking verlenen:

Het 'Zaans Interkerkelijk Mannenkoor'
o.l.v. Martin Mans,
Organist Wim de Penning
Sopraan Jacqueline Meijer

Voorganger: ds. Eric Versloot

Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang. **Van harte welkom!**

SAMEN ZINGEN IN DE BREEPLEINKERK

7 oktober - Koor en samenzangdienst
'Zingen maakt Blij' - **aanvang 17.00 uur**

Medewerking verlenen:

Het Chr. Mannenkoor 'De Verenigde Zangers'
o.l.v. Gerard van der Zijden,
Jantine Kalkman - trompet
Martin Mans, orgel

Voorganger: pastor Guus Ruijl

Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang. **Van harte welkom!**

Zie ook www.breepleinkerk.nl

De Jostiband komt naar de Breepleinkerk

Op zaterdagmiddag 20 oktober is er een groot concert met de Jostiband, medewerking ook van Martin Mans

De 'MartinMansFormation' en orgel Mark Brandwijk
Aanvang concert 13.30 uur - kaarten kosten € 20,- / in de voorverkoop € 18,- te bestellen via email breepleinkerkconcert@outlook.com of via aroes_breepleinkerk@hotmail.com per telefoon 010 - 484 76 25 of 010 - 419 11 96

COLOFON

HERVORMDE GEMEENTE

Sectie Adriaen Janszkerk:

Adriaen Janszkerk: Kasteelweg 50, 3077 BN, tel. 482 72 62.

Predikant: Ds. J. Schaap, Kolibristraat 9a, 3077 CS, tel. 30 40 233, e-mail: schaapherder@solcon.nl

Contactpersoon: Dhr. H. Kneefel, 010-842 84 55, e-mail: hugo.kerk@hotmail.com

Sectie Pelgrimskerk:

Pelgrimskerk: Reyerdijk 51, 3079 NC tel. 482 42 08.

Predikant: Ds. J. Slager, Islemundapad 9, 3078 WS, tel. 482 42 08; mobiel: 06 401 78 243.

e-mail: slager.j@kpnplanet.nl

Contactpersoon: Mw. E.G. de Bruin-Sprado, tel. 482 77 52; e-mail: ldebruinsprado@gmail.com

Website: www.hervormdijsseelmonde.nl

GEREFORMEERDE KERK



Groene Tuinkerkerk, Groene tuin 353, 3078 KG, tel. 482 49 56.

Predikant/ meldpunt crisispastoraat:

Mw. ds. H.P. Hummel, Dijkje 116, 3077 CM Rotterdam 06 -15 86 64 02
predikant.groenetuinkerkerk@gmail.com

Kerkelijk werker: Mevrouw Willemien Meijboom, Burgemeester Van Esstraat 71 3195 AB Pernis.

Tel.: 010 - 416 68 54 -e-mail: home71@kpnmail.nl
Website: www.groenetuinkerkerk.nl

MEERWEIDE

geestelijke verzorger

Ds. E.A. van Halsema, Burgemeester Vogelaarsingel 14
2912 BB Nieuwerkerk a/d IJssel - 0180 - 44 38 84

Contactpersoon:

Mw. J. Busse, Grote Hagen 72b, 3078 RC, 010 - 482 28 95

SMEETSLAND

Geestelijk Verzorger: Mw. ds. Emmy Lingen

Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag

E: elingen02@aafje.nl T: 088 823 1343 (direct)

HET VERTROUWDE ADRES VOOR:

WONING VERKOOP
WONING AANKOOP
WONING TAXATIE

*Bel mij gerust voor
een vrijblijvend advies!
Jan-Willem van der Wiel*



VAN DER WIEL
Makelaardij & Taxaties

BREDENOORD 2 • ROTTERDAM • T 010-497 84 41 • INFO@WIELMAK.NL • WWW.WIELMAK.NL